

#6

november & december
2021

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + **Terugblik** gemeenteavond
- + Wijkteam **Sibculo-Zuid**
- + **Interview** Wim Potgieter
- + Actie **Kerkbalans**

Onze Kerk

Jaargang 3, nummer 6 - nov/dec 2021
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofdredactie

Linda Bolks, t. 06-41666119
Marleen van Nuil, t. 06-19578848
communicatie@onzekerkerk.nu
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.
Lever materiaal voor de volgende
uitgave, welke loopt t/m 6 maart 2022,
uiterlijk maandag 3 januari 2022 aan.
De volgende editie verschijnt in de
week van 17 januari 2022.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerkerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerkerk.nu/contact

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
fredrikskerk@onzekerkerk.nu
Koster: Fam. Potgieter, 0523-241863

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerkerk.nu
Koster: Benny van Dijk, 0523-241540

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerkerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerkerk.nu

Website: www.onzekerkerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerkerk

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABO0324978847

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij
Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
Aangenaam fietsen te Kloosterhaar

Predikant

Vacant

Contactpersoon

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerkerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerkerk.nu

Scriba

Hennie Maathuis

0523-241828 | info@onzekerkerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerkerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Licht

Je merkt aan de natuur: de zon komt later op en gaat eerder weer onder, de bladeren vallen van de bomen, het regent, het stormt af en toe, maar ook laat de zon zich nog af en toe zien en de oogst wordt van het land gehaald. Het is Herfst. Het is ook een seizoen dat mensen vaak wat somberder maakt. Er wordt gedacht aan wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. In de kerk herdenken wij diegenen die ons dit jaar ontvallen zijn. Mensen zoeken naar warmte en licht.

In Johannes 8 vers 12 geeft Jezus ons een belofte, Hij zegt: Ik ben het licht der wereld als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.

God is hierin ons grote voorbeeld hij geeft ons warmte en laat zijn licht over ons schijnen, hij stuurt ons zelfs zijn zoon. Ook wij moeten ons licht laten schijnen bij andere mensen. Vraag een ander eens hoe het met hem gaat en luister dan ook eens naar die naaste. Bied een kop koffie aan of neem een bosje bloemen mee als je bij een ander op bezoek gaat. Allemaal voorbeelden van hoe wij zelf het licht kunnen zijn voor iemand die dit nodig heeft in de herfst.

Als we samen deze weg gaan weet ik zeker dat God bij ons is.

Herman Hendriks

Redactie *Onze Kerk*

Vragen of opmerkingen over *Onze Kerk*? We ontvangen ze graag; communicatie@onzekerk.nu

Jaargang 3, Nummer 6

Onze Kerk

- 4 Interview
- 6 Stiltepagina
- 7 In herinnering
- 8 Helpen
- 9 Mededelingen kerkenraad
- 14 Inspiratierecept
- 15 Houvast
- 16 Jeugd
- 18 Vieringen - rooster
- 20 Welkom bij ons
- 21 Varia
- 22 Achter de schermen
- 24 Afscheidsdienst ds. Dorgelo
- 25 Verdieping
- 26 Tekening
- 27 Puzzel
- 29 Eeuwigheidszondag
- 30 Verjaardagen
- 31 KIK



Het woord is aan...

Elke editie geven wij één van de gemeenteleden het woord, zodat wij elkaar beter leren kennen. Op deze manier kunnen wij nog meer omzien naar elkaar.

Wim
Potgieter

Naam:	Wim Potgieter
Leeftijd:	op dit moment nog 66. In december wordt ik 67 jaar
Beroep/studie:	gepensioneerd
Gezinssituatie:	Getrouwd met Janet Wolffer op Veldmeijer
Wat doe je in je vrije tijd?	wandelen, fietsen, vakantie, tuinieren chauffeur op de buurtbus, leuke dingen organiseren voor het dorp.
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Niet van toepassing

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

Wat ik/wij "behaald" hebben tot dusverre.

Welke droom zou je graag laten uitkomen?

Meer verdraagzaamheid in deze wereld.

"Mooi om te zien hoe blij iemand kan zijn met een bezoekje"

De laatste keer dat je hebt gelachen?

Weet ik niet precies, lach eigenlijk best wel vaak.

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?

Geen. Lees niet zo veel.

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

PLUK DE DAG!

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap (naar elkaar omzien)?

Te zien hoe blij iemand kan zijn met een bezoekje of klein gesprekje.

Wat maakt je boos / verdrietig?

Ontevredenheid in de samenleving/wereld.

De laatste keer dat je hebt gehuild?

Vlak na mijn laatste operatie in 2015.

Wat maakt je angstig?

Cliché misschien, maar toch de toekomst voor onze jeugd: kinderen en kleinkinderen.....

Wat zou je graag in de wereld / in je nabije omgeving willen veranderen?

Betere verdeling van alle rijkdom/hebzucht!.Dit is namelijk een deel van alle problemen om ons heen.



Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding mag veranderen in Onze Kerk?

Wellicht een keer aandacht voor betere geluidsinstallatie/speakers.

Van welke muziek houd je?

Zeer gevarieerd. Mijn voorkeur gaat toch terug naar de 60ties, 70ties en gedeeltelijk de 80ties.

"Maak je niet te druk over zaken waar je geen invloed op hebt"

Wat zou je graag aan God vragen als je hem in het echt zou tegenkomen? En wat zou je graag willen dat Hij tegen jou zegt?

Ik zou hem een kop koffie aanbieden en vragen hoe het komt dat het zo mis gaat op deze wereld.

Wat betekent de kerk voor jou?

Moeilijk te beantwoorden, ben wel lid, maar kom er eerlijk gezegd niet zo heel vaak.

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

Eerlijk gezegd: "zeer somber".

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

Zeer belangrijk om de jeugd erbij te betrekken.

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

Niet zo heel goed, ik MOEST naar de kerk, werd niet gevraagd, hierdoor wellicht vanaf begin minder interesse.

Wat waardeer je in jouw leven?

Ik waardeer heel erg dat ik weer gezond ben na de ellende van een paar jaar geleden. Bovendien waardeer ik de "power" van Janet.

Wat is je levensmotto?

Maak je niet te druk over zaken waar je geen invloed op hebt.





*Hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.*

Psalm 107,29

In herinnering

Siny Slomp-Kelder

4 juni 1932 - 13 september 2021

"Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden".

Tekst: 2 Timoteüs 4:7.

Egbert Hulsegge

3 januari 1943 - 24 oktober 2021

"Wie lief heeft is uit God geboren en kent God".

1 Johannes 4

Annie Fidom

14 oktober 1960 - 1 november 2021

"Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Hetzij we leven, hetzij we sterven, wij zijn van de Heer."

Romeinen 14: 7-8

Geertje Maathuis-Hemstede

18 juni 1926 - 2 nov. 2021

"Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Hetzij we leven, hetzij we sterven, wij zijn van de Heer."

Romeinen 14: 7-8



Collectes

Wekelijks worden in de nieuwsbrief de collectes voor de daaropvolgende zondag aangekondigd. Komende periode zal er veelal voor kerk in actie worden gecollecteerd. Kerk in actie zet zich ook in voor kinderen in de knel.

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat

kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

kerk in actie

Opbrengst collectes

Opbrengst collectes / giften via bank : aug-okt 2021

- Kerk en onderhoud gebouwen € 490,-
- Giften KRM € 160,-
- Diaconie: € 345,-
- Giften Diaconie € 165,-

Opbrengst collectes in kerk t/m okt 2021

- Kerk € 617,-
- Onderhoud gebouwen € 777,-
- Diaconie: € 805,-
- Giften KRM € 60,-
- Voedselbank € 51,-
- Jeugdwerk € 108,-
- Bloemengeld € 40,-

Incasso

Op **28 november** word via een incasso € 10,- geïncasseerd van ieder belijdend lid van onze gemeente voor het solidariteitsfonds. Dit bedrag moet worden afgedragen aan de PKN Nederland.

Dankdag collecte

De Dankdag collecte heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 4106,- opgebracht, er moeten nog een paar wijken worden ingeleverd. Maar voor de datum van het kopij inleveren voor het kerkblad was niet mogelijk hierop te wachten. Wij willen de notabelen bedanken voor de rondgang in de gemeente.

Wat een fijne avond

Na een lange tijd van weinig of geen ontmoetingen hebben we op 6 oktober eindelijk een gemeenteavond mogen houden. Het is een hele fijne avond geworden.

In een voorstelronde hebben alle colleges van onze kerk enthousiast verteld over het werk dat ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters binnen onze kerkelijke gemeente doen. Vervolgens heeft de Beroepingscommissie (BC) met een presentatie uitgelegd op welke wijze ze op zoek zijn naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

De aanwezige gemeenteleden hadden heel veel vragen en diverse goede adviezen voor de BC, het komende jaar gaan de commissieleden daarmee aan de slag.

Een aantal van deze vragen willen wij als kerkrentmeesters graag beantwoorden.

1) Kunnen we een fulltime predikant betalen?

Nee, met de opbrengsten uit de Actie Kerkbalans en de collectes in kerkdiensten kunnen we jammer genoeg maar een 50% predikantsplaats betalen.

2) Kunnen de Kerkrentmeesters dan niet zorgen voor meer geld?

Dat kunnen wij niet zelf. Alleen als alle gemeenteleden hun steentje bijdragen. We hopen met de Actie Kerkbalans vanaf 15 januari 2022 op voldoende bijdragen uit onze gemeente.



3) Mag het kapitaal uit de verkoop van de pastorie worden gebruikt voor het beroepen van een predikant?

Helaas niet. We mogen alleen de opbrengst uit de Actie Kerkbalans en de collectes ("het levend geld") gebruiken voor het beroepingswerk. De kerkrentmeesters gaan wel proberen om het kapitaal ("dood geld") nuttig te gebruiken. In ieder geval zo, dat het gaat helpen in de opbouw van onze gemeente.

4) Hoeveel zouden we als gemeenteleden moeten bijdragen? Mag je het lid zijn van de kerk vergelijken met het lidmaatschap van een sportclub?

Jawel. De plaatselijke voetbalvereniging gebruikt de contributie van haar leden voor een trainer, het clubhuis, de verlichting, etc. Zo heeft de kerk de bijdragen nodig voor een predikant, het onderhoud van het kerkgebouw, kosters en organisten en natuurlijk de verwarming.



Als kerkrentmeesters willen we geen vaste bedragen opleggen, ieder draagt bij naar draagkracht. Maar als we een richting mogen aangeven, kijk dan eens naar de contributie voor een sportschool/club. Het op peil houden van je lichamelijke conditie kost gauw € 200,- of meer, een bijdrage van dat niveau voor je geestelijke conditie is dan meer dan welkom.

5) Waar zitten dan de zorgen voor de financiële toekomst van onze kerk?

De zorgen zitten 'm vooral in de vergrijzing van onze gemeente. Oudere leden (60+) betalen duidelijk meer aan de kerk dan de groep 20-60 jaar. Juist de jongere mensen zijn de toekomst van onze kerk; de dragers van ons voortbestaan. Een tandje bijzetten in de kerkelijke bijdrage zou een mooi begin zijn.

6) Is een eenmalig gift dan ook goed?

Natuurlijk zijn we daar blij mee. Maar dit is dan een soort donatie, net zoals we goede doelen steunen. Onze kerk heeft toch echt de toezegging nodig in de Actie Kerkbalans. We hopen dat juist die toezegging tijdens de Actie Kerkbalans structureel gaat stijgen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Na de pauze zijn we aan het werk gezet.

Onze kerkelijk werker, Richard Schothans, had diverse stellingen en vragen opgesteld die we in de groepjes hebben besproken. In veel groepen kwam dat tot hele fijne en persoonlijke gesprekken waarin de beleving en ervaring in ons geloofsleven onderwerp van gesprek waren. Het voelde voor de meeste aanwezigen heel erg goed. Een hele fijne avond.

Hebt u vragen over de financiën dan willen de kerkrentmeesters deze graag beantwoorden.

Bert Koersen mob. 06-50408791 of

Henk Ormel mob. 06-20366362



2022

Actie

Kerkbalans



Geef
vandaag
voor

de kerk
van
morgen



Actie Kerkbalans

Kengetallen uit onze kerkelijke gemeente, de Protestantse Kerk Sibculo-Kloosterhaar.

Het College van Kerkrentemeesters is op dit moment bezig om de Actie Kerkbalans 2022 voor te bereiden. Deze actie is landelijke georganiseerd en loopt van 15-29 januari 2022. Het is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van alle Nederlandse kerken. De kerk vraagt daarin om naar draagkracht uw toezegging in te vullen.

Doel van de Actie Kerkbalans:

Onze gemeente wil komend jaar een predikant voor 50% beroepen, maar er is een grote wens om er één voor 70% te beroepen.

Weetjes:

Er zijn 1800 zielen in onze gemeente, van groot tot klein.

Onze gemeente telt 700 betalende eenheden (gezinnen, alleenstaanden en jongeren), dat aantal krimpt!

Ouderen geven hogere bijdragen dan de jongere generatie, zie grafiek 3

De kosten voor een 100% predikant bedragen € 93.000,-

We willen met onderstaande cirkeldiagrammen u informeren over de opbouw van kosten en opbrengsten binnen onze kerk en het tekort bij een 70% predikant.

1) CIRKELDIAGRAM kosten 50% predikant

Huidige kosten voor 2022
50% predikantplaats

Gebouwen	€ 24.000,00
Pastoraat	€ 65.000,00
Kerkdiensten	€ 5.000,00
Verpl. afdracht	€ 8.000,00
Salaris+vergoed.	€ 15.000,00
Beheer+admi	€ 13.000,00
Te kort	€ 0,00
	€ 130.000,00

50% PREDIKANT 130K€

■ Gebouwen ■ Pastoraat ■ Kerkdiensten
■ Verpl. Afdracht ■ Salaris+vergoed. ■ Beheer + admi



2) CIRKELDIAGRAM kosten 70% PREDIKANT

Tekort van € 20.000,-

70% PREDIKANT 150K€

Huidige kosten voor 2022
50% predikantplaats



Gebouwen	€ 24.000,00
Pastoraat	€ 65.000,00
Kerkdiensten	€ 5.000,00
Verpl. afdracht	€ 8.000,00
Salaris+vergoed.	€ 15.000,00
Beheer+admi	€ 13.000,00
Te kort extra pastoraat	<u>€ 20.000,00</u>
	€ 150.000,00



3) CIRKELDIAGRAM bijdrage 2021 in leeftijdsgroepen

BIJDRAGE 2021 IN €

■ 1 ■ 2 ■ 3



Geef vandaag voor de kerk van morgen. Naar **draagkracht** is daarin leidend.

Als u meer wilt weten over deze cijfers of andere zakelijke vragen hebt over onze kerk, kunt u contact opnemen met Bert Koersen (06-50408791) of Henk Ormel (06-20366362).

Hartelijk dank, de kerkrentmeesters



BROOD IN DE STORMVLOED

SINT-ELISABETH BROODTAART

Ingrediënten:

- 5 eieren
- 150 g rietsuiker
- 300 g roggebrood, verbrosseld
- 100 g rozijnen
- 100 g walnoten, gehakt
- 1 theelepel kruidnagel
- 1 eetlepel citroensap
- ronde taartvorm ca. 25 cm
- boter of olie om in te vetten
- bloem om te bestuiven

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng de eieren met de suiker. Voeg het verkrumelde roggebrood toe en meng opnieuw. Schep de rozijnen, walnoten, kruidnagel en citroensap erdoor.

Smeer de taartvorm in met olie of boter en bestuif met meel. Giet het beslag in de vorm en bak ca. 45 minuten in de oven.

Bron:

Beatrijs Corveleyn in: *Clara's bron*, Berne Media, 2017



November, wolken jagen door de lucht... zou er storm komen, die het zeewater het land in stuwt?

Dat gebeurde 600 jaar geleden in de nacht van 18 op 19 november 1421. Grote delen van Zuid-Holland en Zeeland kwamen onder water te staan. Vele mensen en dieren verdronken. De Biesbosch ontstond. Deze storm werd bekend als de Elisabethvloed, naar de heilige Elisabeth van Thüringen. Haar gedachtenis viel vroeger op 19 november, tegenwoordig valt deze op 17 november. Toen koningsdochter Elisabeth weduwe was geworden, volgde zij Franciscus en Clara van Assisi in hun levenswijze. Zij schonk brood aan de armen en werd zo de 'koningin die bedelaars diende'.

Een moderne versie van dit brood beschreef de claris Beatrijs Corveleyn. Belangrijke ingrediënten zijn roggebrood en walnoten. Rogge was lange tijd het graan voor het brood van de armen. Walnoten waren bestemd als reserve voor de winter, tegenwoordig zijn het gezonde vleesvervangers. Deze eenvoudige broodtaart smaakt heerlijk bij koffie of thee. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste persoonlijke vraag. Ditmaal **Annemiek Schrijver**, televisiepresentator en hoofdredacteur van De Verwondering.



Gedeelde vreugde is
een tegengif tegen
jaloezie

'HET MYSTERIE MOET JE EREN'

S tel je voor dat je door een snelstromende rivier wordt meegesleurd en je probeert je aan een tak vast te houden. Die tak breekt op een gegeven moment af. Dan heb je je dus aan iets vastgehouden wat uiteindelijk geen houvast is. Ik heb daarom meer met het begrip troost. Troost gaat met je mee, ook als de omstandigheden veranderen. Midden in al die veranderingen ervaar ik dat ik word gedragen door God.

Voor dit gesprek heb ik de Catechismus nog eens doorgenomen. Het is een steengoed document. Zo trof mij het antwoord op vraag 32. Kijk, ik heb het op mijn hand geschreven: dat ik een levend dankoffer mag zijn. Dat vind ik belangrijk. Dan kun je met anderen mee juichen in vrolijke omstandigheden. Die gedeelde vreugde is een tegengif tegen jaloezie.

Ik leef in voortdurende verwondering. Het mysterie moet je eren, niet ontrafelen. Een van mijn vier broers moest lachen toen ik hem vertelde dat ik nog elke dag onder de douche verbaasd ben dat er warm water uit de kraan komt. Ook al komen we uit hetzelfde nest, dát vond hij wat te gortig.

Ik ben dankbaar voor mijn vrijgemaakte opvoeding. Daardoor heb ik veel Bijbelkennis, die nog steeds van pas komt. Bij het klimmen van de jaren wordt het voor mij steeds meer een realiteit dat ik dood zal gaan. Als ik zie hoeveel leesbrillen er thuis rondslingeren, voel ik dat ik vergankelijk ben. Ik hoop dat ik na mijn dood herinnerd word als een mens die anderen nabij was. Die in het hart van anderen groef naar God. ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga naar www.nd.nl/houvast

Kerstproject Thuis in Bethlehem

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken. Noömi is met haar man en zoons gevlucht naar Moab, maar nu het donker is geworden in haar leven verlangt Noömi terug naar haar vaderland. Ruth, haar schoondochter kiest ervoor haar te blijven steunen en gaat met haar mee om vreemdeling te worden in Betlehem. Door Boaz mag zij zich welkom voelen. Door hem kunnen Noömi en Ruth thuiskomen in Betlehem. Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen zijn, door Gods liefde ook aan de vreemdeling uit te delen.

God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed noemen. Gods licht breekt door in het leven van Noömi, Ruth en Boaz. Obed, wat knecht betekent, wijst vooruit naar Gods Zoon. Obed is de grootvader van David. Uit Davids familie zal in Betlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de Knecht van de Heer zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn. Thuis in Betlehem ontstaat hoop voor de toekomst.

Laten we in deze adventsperiode samen met andere ervaren hoe het is om afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn.

Ruth is gevlucht, wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze tijd een instrument zijn door onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land. Het kerstproject is samenwerking met Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ze ondersteunen waardevolle contacten tussen christenen en vluchtelingen met praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Denk aan zomerkampen voor jongeren, bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden.

Samen met kerken en vrijwilligers deelt Gave zo Gods liefde uit aan vluchtelingen. We delen uit, zodat we samen thuis mogen komen in Betlehem, vertrouwend op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden. In het kerstproject is samenwerking met Stichting Gave. We mogen Gods liefde aan ieder uitdelen zodat we samen thuis mogen komen in Betlehem vanuit het vertrouwen op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.



Oproep

Ben jij op zoek naar verdiepende gesprekken met leeftijdsgenoten?
Wil jij in een ontspannen sfeer verkennen wat het leven de moeite waard maakt?
En ben jij tussen de 18 en 25 jaar oud? Laat van je horen. Wij zijn op zoek naar jou.

Met elkaar willen we ontdekken wat het betekent om in deze tijd je weg te zoeken als jongere. Bij voldoende aanmeldingen willen we graag één keer per maand samenkomen.

Interesse? Stuur een berichtje of bel gerust voor meer informatie naar:

Richard Schothans
richard@onzekerk.nu
06-81760791

Mededelingen jeugdcommissie

Zondag 28 november om 10.30 uur is alweer de laatste Gezinsdienst van 2021 in de Kloosterkerk te Sibculo. Het thema van deze gezinsdienst is 'Je Beste Vriend'.

Voorganger van de dienst is Dominee Dekker uit Wierden en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het kinderkoor 'een Vrolijk Geluid' uit Ommen. Wij hebben de jongeren van groep 6 van de basisschool Sibculo en Kloosterhaar gevraagd om mee werken tijdens deze dienst.

.....

Alvast een voorproefje voor volgend jaar. Onze eerste gezinsdienst van 2022 zal plaatsvinden op zondag 13 februari. Dan komt de motorclub CMA de dienst verzorgen en als het weer het toelaat zullen zij hun motoren meenemen! Dit is een christelijke motorclub die onder andere over zichzelf komen vertellen.

We hopen er dan een bijzondere dienst van te maken.

Groetjes namens de Jeugddienst Commissie.

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

Online zijn de diensten te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Voor informatie omtrent de van toepassing zijnde richtlijnen in de kerken rondom het corona-virus, verwijzen wij u naar de nieuwsbrief.

Zondag 21 november

Eeuwigheidszondag

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. H. Dorgelo | Hardenberg



Zondag 28 november

Gezinsdienst

10.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. P.W. Dekker | Wierden



Zondag 5 december

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. T. Nieuwenhuis | Den Ham



Zondag 12 december

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Da. M.G. de Vries | Wierden



Zondag 19 december

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. P.W. Dekker | Wierden



11.00 uur

Teenage Meeting

't Refer | Sibculo

Vrijdag 24 december

Kerstnachtdienst

m.m.v. zangkoor Jubilate

22.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. J.A. Wegerif | Nijverdal

Zaterdag 25 december

Eerste kerstdag

m.m.v. muziekver. Concordia

10.00 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Da. M.G. de Vries | Wierden



Zondag 26 december

Tweede kerstdag

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. W. v.d. Wel | Hardenberg



= Kindernevendienst



Koffie drinken



= Kinderoppas



Muziek

 Traditioneel

 Bijzondere dienst

 Feestdag

 Teenage Meeting

Vrijdag 31 december

Oudjaarsavond

19.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

R. Schothans | Rijssen

Zondag 9 januari

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. D. van Bart | Almelo



Zondag 2 januari

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Da. M.G. de Vries



Zondag 16 januari

Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. B.J. Heusinkveld | Daarle



Noteer alvast:

13 februari

Jeugd/gezinsdienst

27 februari

Kinderdienst

Wij wensen iedereen
gezegende feestdagen en
zien jullie volgend jaar ook
graag weer in de kerk.





Welkom bij ons

Auteur: Marjet de Jong

Illustratie: Marcel Jurriëns

Zal ik een lichtje in de vensterbank zetten, mam?' roept Irina, 'dan kunnen opa en oma ons makkelijk vinden!' Het is kerstavond en alles is versierd. Zelfs Borneo, de hond, draagt een lichtkrans om zijn nek. Na wat krabben en schudden heeft hij zich verzoend met de batterij onder zijn halsband. Afleiding genoeg. Alles in huis is anders. Want na maanden komen opa en oma logeren. In plaats van met z'n vieren zullen ze vanavond en morgen met zessen zijn. Het past precies in de huiskamer met die extra bijgeschoven tafel onder een meterslang papieren kleed. Geen Skype meer, geen Zoom, nog geen zoen, maar wel samen. Het mooiste vindt Irina de logeeroplossing. Opa en oma mogen in het kraakhelder opgemaakte bed van pap en mam, die zelf in de schuur gaan slapen. De hele week zijn ze bezig geweest om de schuur op te ruimen. Ze hebben er met kleden en luchtbedden een redelijke slaapplek van gemaakt. Verwarming is er niet, wel een stopcontact. Maar het komt goed. Ze hebben straks kerstlampjes, dekbedden en elkaar. Eerder vanavond heeft Irina een hete kruik onder hun dekbed verstopt. Elkaar verrassen, een lichtje zijn, daar gaat het om, vindt ze.

'Ja, zet maar neer, hoe meer hoe mooier!' antwoordt mama. Met interesse volgt Borneo hoe Irina de jampot-lichtjes voor het raam zet. 'Welkom bij ons' schrijft ze in fraaie letters op een groot vel papier en plakt dit tegen het raam. Het duurt niet lang of opa en oma staan in de gang tussen volle tassen en een rondspringende hond. Er komen glazen op tafel, koekjes en hapjes, schotels en schalen. En verhalen, veel verhalen. Het is fijn

elkaar weer te zien, een spelletje te doen bij kerstmuziek, alle zorgen te vergeten. Borneo ligt tevreden in zijn mand. Dan spitst hij zijn oren en jankt even. Het janken gaat over in geblaf. Hij staat op en duwt zijn neus tegen het raam, gromt. 'Af, Born!' roept Irina. 'Het is Kerstmis. Niks aan de hand.' Maar na een tijdje gegrom en gekwispel stuift Borneo naar de keuken en moet Irina erachteraan. Hij wil naar buiten. Er is iets aan de hand in de schuur. En als ze de deur opendoet, krijgt Irina de schrik van haar leven. Twee onbekende mensen glimlachen naar haar vanuit het schemerdonker. De liggende vrouw koestert een pasgeboren baby, de man spreekt onverstaanbare woorden en maakt verontschuldigende gebaren. Irina begrijpt hem niet, en toch wel. Ze knielt neer bij de baby. 'Oh, wat lief. Welkom bij ons!' fluistert ze. En dan roept de kwispelende Borneo alle anderen erbij. Het is Kerstmis.





NBV21

Op 13 oktober is de nieuwe NBV21 bijbel gepresenteerd. De bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers.

Op zondag 31 oktober was het "Bijbelzondag". Het thema was dit jaar "Op zoek naar betekenis".



JUBILEA

In de maand december zijn er twee echtparen die mogen vieren dat ze **50** jaar zijn getrouwd.

Herman en Mettie ter Bekke - Jasper

3 december 2021

De Vleggedijk 7a, 7693 PW Sibculo

Stoffer en Geertje Snippe-ten Napel

10 december 2021

Kloosterdijk 138, 7693 PR Sibculo



BEAMTEAM

BEDANKT

Als kerk en gemeenteleden zijn wij erg blij met ons beamteam. Elke zondag verzorgen zij keurig netjes de dienst via de beamer, en ook voor de luisteraars en kijkers thuis. Veel van hun vrije tijd besteden zij belangeloos aan dit werk. Wij willen dan ook onze waardering uitspreken voor deze mannen.

HULP GEZOCHT

En uiteraard kan het team altijd nog meer mensen gebruiken, dus lijkt het u of jou iets om ook bij dit enthousiaste team aan te sluiten, neem dan contact op met de scriba, of iemand van het beamteam.

beamteam@onzekerk.nu

Wijkteam Sibculo-Zuid stelt zich voor



Mijn naam is Jan Hakkers, 59 jaar en getrouwd met Anky. We hebben 3 kinderen, met hun partners en 2 kleinkinderen.

Ik ben ouderling van wijk zuid in Sibculo. Ik ben werkzaam als teamleider technische dienst bij camping de Beerze Bulten. Hobby's: heel veel. Om maar een paar te noemen: lezen, in de (groente)tuin aan het werk en hardlopen.

Wijkteam Sibculo-Zuid

Wij zijn Bertus en Jannie Snijder. Na 5 jaar in Vroomshoop gewoond te hebben zijn wij weer terug in Sibculo.

Wij zijn sinds kort contactpersonen in wijk zuid Sibculo.



Achter de schermen

Wij zijn Jans en Jannie de Rooy. We wonen aan de Schoolstraat in Sibculo.

We zijn allebei rond de 60 jaar en ook nieuw als contactpersonen in Sibculo zuid.



Ik ben Miranda Hakkers-Huisken. Ik ben 49 jaar en getrouwd met Henk. We zijn de trotse ouders van 2 dochters. In het dagelijks leven werk ik als procesbegeleider bij PostNL. Een paar geleden ben ik afgezwaaid als jeugdouderling, maar wel blijven 'hangen' in wijkteam Zuid waar ik met name de jongeren mag bezoeken indien nodig. Ik heb daarnaast jarenlang kindernevendienst gegeven en ben ook een periode actief geweest binnen CAD en eredienscomm. Hobby's? Ik mag graag lange afstanden wandelen of fietsen.



Ik ben Wim Withaar. 49 Jaar jong en getrouwd met Ilse van Dijk. We hebben samen 5 kinderen en 6 pleegkinderen.

Ik werk als zzp-er in de bouw en mag graag de natuur in voor een wandeling. Daarnaast ben ik graag bij het sporten van de kinderen. In wijk zuid Sibculo ben ik penningmeester en zit ik in de diaconie.

Wijkteam Sibculo-Zuid

Terugblik afscheidsdienst ds. Dorgelo



Verdieping

Zingen in het donker

Stel je voor: je zit in de kerk, het intochtlied wordt ingezet, je haalt eens diep adem om uit volle borst mee te zingen en dan opeens... valt het licht uit. Met hoeveel overtuiging begin je dan te zingen?

In het volle licht is zingen makkelijker. Want dan zie je de mensen om je heen die samen Gods lof zingen en weet je: ik ben niet de enige. In een kerk mogen we kracht ontleen aan het feit dat we samen zingen, samen iets van God beleven, samen in het Licht wandelen. In het licht voelen we ons warmer, sterker, vrolijker, veel meer in de stemming om te zingen. Maar als het donker wordt... Als je er alleen voor lijkt te staan, als je niet de kracht van anderen voelt, dan is zingen van God een stuk moeilijker. In het donker kan onze lofzang zo makkelijk verschrompelen.

Ik denk aan Paulus in de gevangenis in Filippi (Handelingen 16). Samen met Timotheüs is hij vastgezet, want Filippi zat niet te wachten op verhalen over een nieuwe Koning. Paulus's leven wordt stilgezet en het wordt donker om hem heen. Is dat Gods plan? Om zijn dienaar weg te laten kwijnen in een inktzwarte cel?

Paulus leert een heftige les: Christus navolgen betekent niet dat het alleen maar zonnig en licht is in je leven. Sterker nog: de weg van Christus kan je zelfs op plekken brengen waar je uitroept: "Mijn God, waarom heeft u mij verlaten?" Nu de dagen korter worden, kan het zijn dat je zelf weer bepaald wordt bij de donkere kanten van je eigen leven. Dat je kijkt naar een lege stoel waar ooit een geliefde zat om je leven mee te delen. Dat je naar buiten wil, maar het lichaam niet meer meewerkt. Dat je de plannen voor je toekomst in rook op ziet gaan, omdat de studie maar niet wil vlotten en je denkt: ben ik wel goed genoeg?

En wat te denken van alle duistere berichten op het nieuws? Wie zal in zulke donkere dagen zingen?

Zo heerlijk dwaas is alleen een christen. Hoor maar eens. In de gevangenis van Filippi klinkt de lofzang uit de mond van Paulus en Timotheüs, eerst aarzelend, dan steeds sterker. En ze zingen niet, omdat de wereld opeens een stuk lichter is geworden om hen heen. De Bijbel doet niet aan goedkope troost. Ze zingen als een daad van verzet, want ze laten hiermee horen: de duisternis heeft niet het laatste woord. Dát is leven uit de boodschap van Pasen, dát is leven uit het licht van Kerst. Zingen in het donker, dát is de opdracht van een christen.

Waar harteloosheid heerst, brengt een christen een gezang van liefde. Waar eenzaamheid is, brengt een christen een arm om de schouder, al zingend: komt allen tezamen. En waarom? Omdat we kijken in de kribbe en de blijdschap van dat kind voelen. Dat kind leert ons: wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19). De duisternis is diep, maar het Licht is sterker. En wie even het licht in zichzelf niet weet te vinden, mag toch altijd een medegelovige verwachten die het samen met hem/haar uithoudt in de diepte.

Omdat de duisternis zo echt is, hou ik niet erg van de uitspraak "Vrolijk kerstfeest". Maar wie samen leert zingen van het licht, hoe donker het ook is, kan wel iets ervaren van die andere uitspraak die veel rijker getuigt van Gods goedheid: "Gezegende feestdagen!"

Richard Schothans

Er is een kindeke...



www.dezaligezalm.nl

Gemaakt voor: van:

Kerst kruiswoordpuzzel



Horizontaal

- 1 Wie zingen over de geboorte van Jezus?
- 2 Woonplaats van Jozef en Maria (Luc. 2:4)
- 10 Beroep van Jozef (Mat.13:55)
- 13 Hoe heet de koning bij wie de wijzen in Jeruzalem op bezoek gaan? (Mat. 2:1)
- 14 Jozef en Maria reizen naar Betlehem, de stad van (Luc.2:4)
- 15 Voor Jozef en Maria was er geen plaats in de Ander woord voor hotel – nachtverblijf
- 16 Hoe heet de vader van Johannes de Doper? (Luc.1:59)

Verticaal

- 3 Ander woord voor kribbe
- 4 Naam van de keizer van Rome en 8^e maand
- 5 Een ... wijst de wijzen de weg
- 6 Wie horen als eerste dat Jezus is geboren?
- 7 De wijzen het Kindje Jezus (bedanken, eren)
- 8 Hoe wordt Jezus ook wel genoemd?(Luc.2:11, Mat.2:4 NBV)
- 9 Op welke dieren reizen de wijzen?
- 11 Wie schreef in de Bijbel het geboorte verhaal van Jezus?
- 12 Naam van de moeder van Jezus



Fijne
kerstdagen



Vrede

Even rust

Even vrede

Geen gerechten

Geen ruimte voor haat

Alleen liefde mag bestaan

Vrede is zo fragiel, zo breekbaar

Als kerstballen, een tikje en ze barsten

Door alle lichtjes, alle warmte en alle liefde

Lijkt al het leed en pijn in de wereld te vervagen

Kerstmis laat mensen alle pijn even doen vergeten

Bewaar de rust

Bewaar de vrede

Geef het door

Geef en deel



Eeuwigheidszondag 21 november 2021

In onze gemeente herdenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar degenen die ons ontvallen zijn. Nog eenmaal wordt hun naam genoemd en hun persoon in gedachtenis geroepen, te midden van de gemeente, waarvan zij deel hebben uitgemaakt; in het geloof dat hun namen voor eeuwig bekend zijn bij de Heere God.
Op moment van schrijven de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar:

Willem Profijt	15-12-20	96 jaar
Hilbert Gerrits	19-12-20	76 jaar
Riekus Tromp	21-12-20	67 jaar
Sien Aman-Schoemaker	30-12-20	82 jaar
Roelof Jasper	21-01-21	81 jaar
Jantje Marchina Hendriks-Smid	11-02-21	86 jaar
Trudy Mannessen-Post	26-02-21	65 jaar
Henk Schutte	06-03-21	69 jaar
Henk de Boer	15-04-21	55 jaar
Grietje Wessels-Schoemaker	21-05-21	65 jaar
Johanna Boshove-Roddenhof	22-05-21	63 jaar
Jan Hendrik Borger	19-06-21	85 jaar
Jan Hendrik de Boer	25-06-21	78 jaar
Henk Bakhuis	12-07-21	65 jaar
Hendrikjan Meijerink	07-08-21	75 jaar
Siny Slomp-Kelder	13-09-21	89 jaar
Gonnie de Boer-Hagemeister	16-09-21	70 jaar
Egbert Hulsegge	24-10-21	78 jaar
Annie Fidom	01-11-21	61 jaar
Geertje Maathuis-Hemstede	02-11-21	95 jaar

Verjaardagskalender

December

- 6 **Mevr. H. Huisman – Euverman | 78 jaar**
Kwartel 34, 7693 VK Sibculo
- 7 **Dhr. G.J. Gerrits | 83 jaar**
Fredriksstraat 4, 7694 AM Kloosterhaar
- 12 **Dhr. J.H. Ekkel | 90 jaar**
Oude Vaart 18, 7694 TB Kloosterhaar
- 20 **Mevr. A.C. ten Brinke – Moraal | 79 jaar**
Fredriksstraat 28, 7694 AM Kloosterhaar
- 22 **Dhr. A. Schonewille | 86 jaar**
Kloosterdijk 47, 7693 PN Sibculo
- 24 **Mevr. J. Cremer – Bos | 78 jaar**
Grachtstraat 21, 7693 PA Sibculo
- 26 **Dhr. J.W. Lucas | 85 jaar**
Gemeenteweg 61, 7693 PM Sibculo
- 28 **Dhr. H. Olsman | 77 jaar**
't Lijntje 1a, 7691 CH Bergentheim
- 30 **Mevr. H.J. Meijerink – Smits | 88 jaar**
Kloosterstraat 10, 7693 TB Sibculo
- 30 **Mevr. J. Nijboer – Bakker | 81 jaar**
Kleinhaar 29, 7694 BK Kloosterhaar

Januari

- 2 **Dhr. J.A.F. Bakker | 84 jaar**
Grachtstraat 61, 7693 PB Sibculo
- 12 **Dhr. J. Bakker | 76 jaar**
Dorpsstraat 24, 7694 AC Kloosterhaar
- 18 **Mevr. A. Lunenburg – Ekkel | 76 jaar**
Kerkstraat 14, 7693 PE Sibculo
- 18 **Mevr. H. Uitslag – Bakhuis | 80 jaar**
Oranjestraat 104, 7676 GB Westerhaar
- 21 **Dhr. S.B. Snippe | 77 jaar**
Kloosterdijk 138, 7693 PR Sibculo
- 22 **Dhr. W. Platjes | 90 jaar**
Jan Prengerweg 3, 7693 TD Sibculo
- 22 **Dhr. E.J. Dogger | 79 jaar**
Smidsstraat 19, 7687 BL Daarlerveen
- 23 **Mevr. G.J. Moltman – Hamberg | 87 jaar**
Balderhaarweg 5, 7694 TH Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods
zegen
gewenst!*



De muizen hebben iets geweldigs gehoord. Binnenkort gaan de kinderen in het donker langs de deuren om liedjes te zingen, dan krijgen ze snoep van de bewoners. Wat een feest! Dat ze daar zélf niet aan gedacht hebben! Altijd-hongerige-muis roept haar kinderen bij elkaar en leert ze een liedje. Het gaat zo: 'Miezer mager muisje, wie klopt er aan uw huisje? Wees zo goed, mevrouw, mijnheer. Geef ons snoep, dan gaan we weer.' De muisjes staan klaar als de kinderen zich bij de kerk verzamelen. Die hebben lampions bij zich met kaarsjes erin. Wat een prachtige optocht. De muizen trippelen dapper mee. Wel jammer dat het zulk slecht weer is! De lampionnen wapperen in de wind, mutsen waaien af, handjes worden blauw.

Bij het eerste huis bellen de kinderen aan en zingen hun lied. De mevrouw zegt door de kier van de deur: 'Mooi hoor! Hierzo, een toffee voor iedereen.' De deur klapt dicht, nog voordat de muizen hún lied hebben kunnen zingen. De groep loopt door. De wind blaast nog harder. 'Mijn lampion is uit!' kermt een jochie. 'De mijne ook!' roept een ander. 'Koude handen! Mammáááá!' Ineens vliegen alle kinderen ervandoor. De muisjes vinden het maar jammer. Ze klimmen door een brievenbus naar binnen en zingen dapper Miezer mager muisje, maar niemand luistert. Alleen de hond. Die blaft enthousiast en brengt ze hondensnoepjes. Van schrik vliegen de muizen - roetsj - terug door de brievenbus. Dan maar liever met tegenwind naar huis!



Versje

Soms heb je wind mee, en dan weer wind tegen.
Soms baal je van iets wat je hebt gekregen:
een niet coole trui, of een vët stom cadeau.
Dan wil je wel schreeuwen, dat voelt dan zo.
Je zou haast vergeten hoe gelukkig je bent:
gezond, een mooi huis en met speelgoed verwend.
Bedenk dan maar wat échte tegenwind is:
ziekte en honger, onvrijheid, gemis.
Dus als jij wind mee hebt en een ander niet,
zeg niet: 'Die heeft pech, wat een zielenpiet',
maar déél je geluk, geef hen wind in de rug,
doneer en trakteer en kom over de brug!
Bedenk dat de herfst, als de tegenwind blaast,
de tijd is van Maarten en Sinterklaas!



Uit de Bijbel

Soms blijft de zon onzichtbaar,
terwijl ze achter de wolken straalt,
maar daarna komt de wind
en blaast de hemel schoon.

Job 37:21



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Juriëns



Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken. Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis! Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast verwennen. Vooral als het je zus is! Ze tuurt in de verte of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus, een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en tegelijk doodongelukkig. Wachten is zó móeijlijk! Ze roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

Die zit op zijn bloembakje, diep in gedachten. 'Kik, hoe kan ik zó blij én ongelukkig tegelijk zijn?' vraagt ze. 'Tja,' zucht Kik, 'Dat is een typisch adventsgevoel. Je wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen te zien, Martje!' 'Dat héb ik geprobeerd, met het verste uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!' Kik neemt haar mee naar de adventskrans. 'Kijk, als alle vier de kaarsjes branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.' Dat stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast een heerlijk geurtje...



Puzzel

Uitzien naar ...

Hier zie je zeven puzzelwoorden.
Wat zien ze er raar uit!! Dat komt zo:
de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet jij ze de goede kant op? Let op:
hun beginletter ontbreekt, bij alle zeven
dezelfde letter. Die zit in het woord ADVENT.
Puzzelen maar!

negnalre
gnithcawre
negadnoz rei
neisi
terproo
ressolre
neduohlo



Oplossing: visioen, voorpret, verlangen, volhouden, volhouden, volhouden, vier zondagen.

Uit de Bijbel

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
zoals wachters uitzien naar de morgen.
Ik zie uit naar Hem, nog méér
dan wachters naar de morgen!
Naar psalm 130:6



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns