

#1

januari en februari
2024

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Wout Bakhuis**
- + Intrededienst Ds. **Carmian Verrips**
- + **Theatervoorstelling**

Waardeert u dit kerkblad?

Een vrije gift wordt op prijs
gesteld! Dit kan via de
onderstaande QR-code of
rekeningnummer
NL71RABO 0324 978 847



Beste lezer,

Bij het ronddelen van het kerkblad sprak ik een enthousiaste dorpsbewoner:

“Vorige week ging ik op de koffie bij iemand uit onze straat. Ik had in het kerkblad gelezen dat hij jarig was. We hebben toen een heel fijn gesprek gehad. We kwamen er ook achter dat we bij dezelfde baas gewerkt hebben. Nou we hebben weer flink wat herinneringen opgehaald”

Deze dorpsbewoner is niet de enige die blij is met ons kerkblad. Van velen van u ontvangen we positieve reacties!

Het was natuurlijk even wennen: een kerkblad in kleur en huis-aan-huis verspreid. We hoopten dat het krantje door meer mensen gelezen werd, en dat is gelukt! We krijgen zo als dorpsbewoners allemaal de kans het nieuws uit onze kerk te lezen. Een geboorte, een overlijden, een adventsviering, verjaardagen, een steunend woord van onze predikant en onze kerkelijk werker en nog veel meer. We vinden dat we als kerk niet alleen horen om te zien naar de ander ver weg (via bijvoorbeeld zending en evangelisatie), maar juist ook naar de ander dichtbij, in onze eigen straat. Het kerkblad kan hierbij de verbinding in onze dorpen versterken.

We willen er dan ook graag mee door gaan. Echter zijn de kosten van samenstelling, drukwerk en verspreiding in de loop der jaren gestegen en de inkomsten van bijdragen voor het kerkblad afgenomen.

Op dit moment hebben we voor het kerkblad jaarlijks te maken met een tekort van ruim €2000,-. Veel lezers van het kerkblad betalen jaarlijks (in juni) een bijdrage via een automatische incasso en daar zijn we erg blij mee.

Wanneer u het ook fijn vindt om het kerkblad te blijven ontvangen en u nog geen jaarlijkse bijdrage hiervoor geeft, kunt u een incasso afgeven voor het jaarlijks innen van de bijdrage van € 10,- voor het kerkblad. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om eenmalig een bijdrage te doen via de QR-code op de pagina hiernaast (links). Daarnaast kunt u uiteraard ook gebruik maken van een bankoverschrijving op rekeningnummer NL71RABO 0324 978 847.

Wanneer u al een jaarlijkse bijdrage doet en deze wil verhogen, kunt u telefonisch aangeven dat u uw jaarlijkse incasso wil verhogen of eenmalig de QR-code gebruiken. Lukt het niet met de QR-code? Of hebt u andere vragen of suggesties? We horen het graag. U kunt ons altijd bellen. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd en draagt eraan bij dat we dit kerkblad ook in de toekomst kunnen blijven maken en bezorgen.

Namens de Kerkrentmeesters,

Bert Meijerink: 06-50404240 en Henk Ormel: 06-20366362

Nieuw leven



Owen Chidean Pullen

21 oktober 2023

Owen is het zoontje van Bas Pullen en Lyan Pullen-Kroek, en het broertje van Aydan.

Grachtstraat 1, 7693 PA Sibculo

Jaargang 6, Nummer 1

Onze Kerk

Goede voornemens

Weer is er een jaar beëindigd, een jaar dat zijn onuitwisbare indrukken op ons leven achterlaat. Als we nadenken over de dingen die het afgelopen jaar, ook binnen onze gemeente, gebeurd zijn dan zien wij enorm veel momenten waar we God voor kunnen danken.

Nu gaan we weer een nieuw jaar in, en veel mensen hebben de gewoonte om allerlei goede voornemens te hebben. Goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn een goede zaak. Je krijgt een extra duwtje in de rug om iets voor elkaar te krijgen dat je misschien anders niet zou doen. Echter veel van onze voornemens vervagen na een tijdje weer.

God heeft ook goede voornemens, dit is al begonnen in het paradijs. God laat Zijn voornemens niet vervagen. Zijn voornemens en beloften zijn vervuld of zullen vervuld worden in Christus. Geen enkele ervan is mislukt of zal mislukken. God komt er niet op terug. Zijn voornemens met ons schenken ons het eeuwige leven.

In Psalm 37 staat geschreven: *"Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen."*

Laat dat ons voornemen zijn! Ons leven aan Hem toe te vertrouwen, dan zal het zeker goed komen.

Ik wens iedereen een goed en Gezegend 2024!

Herman Hendriks

Voorzitter

Inhoud

- 6 Interview
- 9 Vieringen - rooster
- 10 Vieringen - diensten
- 11 Dopelingen
- 12 In herinnering
- 14 Stiltepagina
- 15 Dankbetuiging
- 16 Mededeling kerkenraad
- 17 Theatervoorstelling
- 18 Kerkrentmeesters
- 19 Jeugdcommissie
- 20 Paasproject
- 21 Ter inspiratie
- 22 Helpen
- 23 Verdieping
- 24 Intrededienst
- 26 Gastvrij geloven
- 27 Verjaardagen
- 28 Ambtsdragerverkiezing
- 30 Ter inspiratie recept
- 31 Colofon
- 32 Kik

Het woord is aan.....

Wout
Bakhuis

Naam:	Wout Bakhuis
Leeftijd:	35 jaar
Beroep:	Architect bij Building Design Architectuur – Reservist bij de Koninklijke Landmacht – mede-eigenaar van de IJswachter
Gezinssituatie:	Getrouwd met Liza Bakhuis-Botter
Wat doe je in je vrije tijd?	(Berg)wandelen, wielrennen, fitness, lezen, tuinieren, ambachtelijk schepijs maken.
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Diaken

"Streef je dromen na en geef niet zomaar op!"

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

"Ik ben enorm trots op mijn vrouw Liza en dat we binnenkort ons vijfjarig huwelijksjubileum vieren. Daarnaast op ons plekje op de Balderhaar. Dit voelt als een echt thuis. Het leven is goed hier. Verder ben ik trots op mijn professionele en persoonlijke prestaties. Ik ben een zogenaamde laatbloeiër, begonnen op vmo-kader, en na een lange weg heb ik een universitaire studie afgerond. Dat kwam me niet aanwaaien. Ik geloof sterk in de kracht van doorzettingsvermogen; het heeft me gebracht waar ik nu ben. Mijn advies: streef je dromen na en geef niet zomaar op!"

Voor jou is Jezus...?

"Hij is een medereiziger op mijn levensweg, soms verschillen wij van tempo en lijkt Hij uit het zicht, maar op de lastige stukken wachten we op elkaar en gaan we samen verder."

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?

"Mijn interesse ligt bij historische boeken, met een focus op de afgelopen eeuw. Auteurs als Geert Mak, Stephen Ambrose en Antony Beevor boeien mij enorm. Ik ben van plan om binnenkort een boek van Tony Judt te lezen;

historische gebeurtenissen en hun invloed op de moderne samenleving fascineren me."

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

"Ik geniet echt van wat ik doe, en dat is mijn drijfveer om elke dag vol energie op te staan. De afwisseling tussen mijn werk en mijn bezigheden thuis geeft me niet alleen voldoening, maar ook de motivatie om elke dag met enthousiasme te beginnen. Ik haal veel voldoening uit het helpen van mensen. In mijn dagelijks werk door unieke woon- en werkruimtes te ontwerpen en als reservist bij Defensie door bij te dragen aan de veiligheid van ons land."

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap?

"Dit heb ik persoonlijk ervaren in de periode dat ik herstellende was van een ongeluk. In die periode heb ik de kracht van noaberschap gevoeld door de onbaatzuchtige hulp van vele 'noabers'. In dit geval niet alleen de burens, maar ook het medeleven vanuit de gemeente. Het is echt geruststellend om te zien dat dergelijke solidariteit nog steeds aanwezig is. Ik probeer er ook voor een ander te zijn als dat nodig is."



De laatste keer dat je hebt gelachen?

"Lachen is een dagelijkse kost voor mij. Of het nu gaat om grappige momenten met vrienden, humor op het werk, of een komische film, ik probeer altijd het positieve en humoristische in het leven te zien. Dit houdt mijn dagen vrolijk en levendig. Lachen verbindt mensen, dit zouden we ook best wat vaker mogen doen in de kerk. :-)"

Wat maakt je boos / verdrietig?

"Oprecht en eerlijk zijn vind ik belangrijk. Helaas zie ik dit niet altijd weerspiegeld in onze samenleving. Deze waarden zijn de basis van de Christelijke gemeenschap. Het gebrek hieraan kan me frustreren en teleurstellen."

Wat betekent de kerk voor jou?

"In een tijd waarin naar de kerk gaan niet meer zo vanzelfsprekend is, zie ik het nog steeds als een plek waar ik inspiratie vind en nieuwe dingen leer, waar we als gemeenschap kunnen bijpraten en waar ik saamhorigheid ervaar. Daarnaast blijft de kerk ook als gebouw natuurlijk een bijzonder middelpunt. Van dopen, belijdenis, rouwen en trouwen; de kerk is iedere keer de centrale plek. Een vertrouwde, fijne plek die meteen ruimte geeft voor rust en bezinning."

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

"Ik ben positief, maar verwacht ook dat de manier van kerk zijn zal veranderen. Mijn hoop is dat er een levendige, en vitale gemeente blijft voortbestaan die meebeweegt met de behoeften van de gemeenschap."

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

"Geloof was een vast onderdeel van mijn opvoeding, met kerkbezoeken, zondagsschool, club en catechisatie. Hoewel ik de preken als kind soms saai en langdradig vond, waardeer ik nu de diepgang van een inspirerend verhaal."

Wat is je levensmotto?

"Ik heb niet echt een levensmotto, maar als ik iets moet kiezen wat mij kan motiveren, is het 'nee heb je, ja kun je krijgen'. Het is de moeite waard om kansen na te streven, zelfs als de kans op succes niet gegarandeerd is. Ga met nieuwsgierigheid het leven tegemoet. Het zit vol verrassingen!"



Interview

Wat waardeer je in jouw leven?

"Ik waardeer de mensen om me heen enorm. Mijn werkzaamheden geven me veel plezier en voldoening. Daarnaast kan ik enorm genieten van de tuin, natuur en het buiten zijn. In de zomer maken Liza en ik graag huttentochten in de bergen. De kracht van de natuur is dan zo imponerend. Je voelt je zo klein en nietig. Ik waardeer het dat ik gezond ben en volop, in alle vrijheid, mag genieten van al dit moois."

Van welke muziek houd je?

"Ik heb best een dynamische muzieksmaak, van top 40 tot jazz en rock, en alles daartussenin. Tijdens het forenzen helpt het me de dag achter me te laten."

Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding mag veranderen in Onze Kerk?

"Ik zou de diensten willen aanpassen naar de stijl van de laatste Paasdienst: met vlotte liederen, een boeiende spreker die met een inspirerend verhaal aansluit op hedendaagse gebeurtenissen, en dit alles op een eenvoudige, begrijpelijke manier."

Wat maakt je angstig?

"Er gebeurt momenteel veel in de wereld, dit maakt me niet per definitie angstig, maar houdt me eerder alert en waakzaam. Het is een van de redenen dat ik reservist ben geworden bij defensie. Als het erop aankomt, kan ik een bijdrage leveren. Het negeren van de realiteit lost geen problemen op."

**Volgende editie
aan het woord:
Miranda Cremer**



Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 28 januari

Verjaardagsdienst

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Gospelkoor Reach Out uit Wierden



Zondag 18 februari

Gezinsdienst

10:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Team jeugd & ds. mevr. C. Verrips



Zondag 4 februari

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

ds. E.H. Egberts | Rijssen



Zondag 25 februari

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

ds. W. v.d.Griend | Musselkanaal



Teenage meeting

11:00 uur

't Refter | Sibculo

Zondag 3 maart

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

da. Teding van Berkhout | Vroomshoop



Zondag 11 februari

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

ds. W. Broekema | Nijverdal



Sing in

19.00 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Team kerkdiensten



= Kindernevendienst



Koffie drinken

Traditioneel

Bijzondere dienst



= Kinderoppas



Muziek

Feestdag

Teenage Meeting

Verjaardagsdienst

**28 januari
09:30 uur**

Op 28 januari vindt er een verjaardagsdienst plaats.

Vorig jaar is het verjaardagsfonds met het bijbehorende verjaardagsbusje, gestopt. Om toch aandacht te schenken aan onze verjaardagen en dankbaarheid te vieren, is de verjaardagsdienst in het leven geroepen.

Naast het vieren van onze eigen verjaardagen realiseren we ons dat er ook lege plekken zijn. We mogen ons leven vieren, ons vasthouden aan ons geloof, dankbaar zijn voor wat we hebben en koesteren alle herinneringen in ons hart.

Dit jaar hebben we besloten om van de verjaardagsdienst een themadienst te maken. De dienst zal volledig worden verzorgd door het koor en combo van het Interkerkelijk Gospelspelkoo Reach Out uit Wierden.

Thema van deze dienst is "Geloof jij het nog?"



Welkom!

De afgelopen periode waren er twee doopdiensten in de Kloosterkerk te Sibculo. Stijn Vos werd op 5 november gedoopt door Ds. F. Schipper. Kris Kelder en Owen Pullen werden op 17 december gedoopt door Ds. H. ter Beek. Van harte welkom in onze gemeente!



Stijn Peter Jan Vos

Psalm 121: 5
"De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand."

Kris Lexa Kelder

Efeziërs 4:1 5:2
"Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; En wandelt in de liefde, gelijkewijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk."



Owen Chidean Pullen

1 Tessalonicenzen 5:23-24
"Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand."





In herinnering

Catharina (Riny) van Dijk - Teunis

27 september 1947 - 27 november 2023

*"Weest dan navolgers Gods als geliefde kinderen"
Efeziërs 5:1*

Cornelis (Cor) Alberts

23 augustus 1943 - 2 december 2023

"Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel". Psalm 139:14

Lena Willemina (Lenie)

Weijteman-Ekkel

5 augustus 1942 - 7 december 2023

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here, Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren". Romeinen 14: 7 en 8.

Wilhelmina Hillegonda (Gonda)

Jurjens

20 maart 1968 - 17 december 2023

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here, Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren." Romeinen 14: 7 en 8.



In herinnering

Johannes Hendrikus (Jans) van Os

29 augustus 1934 - 21 december 2023

*"Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft."
Psalm 121 : 1 en 2*

Fredrik (Frits) Ekkel

4 september 1936 - 23 december 2023

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here, Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren." Romeinen 14: 7 en 8

Hendrikje (Hennie) Uitslag-Bakhuis

18 januari 1942 - 12 januari 2024

*"Hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe: doch gij zijt van Christus, en Christus is van God".
1 Corinthiers 3: 22-23*



W

*ees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus
vergeven heeft.*

Efeziërs 4:32



Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

Dankbetuiging

In ons verdriet na het overlijden van mijn lieve man en lieve vader hebben wij veel blijken van liefde en medeleven ontvangen.

Hiervoor zijn wij u heel erg dankbaar!

Metje en Martijn Groote



Dankbetuiging

Bedankt voor al uw kaarten, bezoeken, maar ook uw aanwezigheid bij het afscheid van mijn lieve vrouw Riny van Dijk – Teunis.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijk van belangstelling en medeleven te hebben ontvangen.

Henk van Dijk

Mededeling kerkenraad

Kerkelijk werker

Richard Schothans heeft aan de kerkenraad aangegeven dat hij zijn taken vanwege gezondheidsklachten niet naar voldoening kan uitvoeren. Omdat gezondheid prioriteit heeft, heeft de kerkenraad besloten om Richard per direct en voor onbepaalde tijd te ontheffen van al zijn taken, met als doel hem volledige rust te geven.

Hij zal dus voorlopig niet actief zijn in de gemeente. Als u behoefte heeft aan pastorale zorg of andere dringende kwesties, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of onze scriba, Hennie Maathuis.

U kunt ook te allen tijde contact met mij opnemen. Laten we Richard en zijn familie meenemen in onze gebeden, zodat hij zich snel weer beter voelt en spoedig terugkeert naar ons midden.

Ongeveer eenmaal per maand zal ik via de nieuwsbrief een kleine update geven over de gezondheid van Richard.

Herman Hendriks
Voorzitter kerkenraad



Theatervoorstelling "In Gods Naam"



IN GODS NAAM

Op **zondagmiddag 3 maart** geeft Bastiaan Ragas, bekend van TV, een voorstelling in theater De Voorveghter te Hardenberg. Gaat u met ons mee? Samen stappen we in het verhaal van de voorstelling.

Als Protestantse Gemeente van Sibculo-Kloosterhaar en meerdere omliggende gemeenten hebben wij kaarten aangeboden gekregen tegen een gereduceerde prijs. Kaarten zijn verkrijgbaar voor €15,00 en kunnen worden aangeschaft bij de scriba Hennie Maathuis, Grachtstraat 18, Sibculo. Graag contante betaling en gepast.

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bastiaan, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze afgewezen op basis van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bastiaan er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

In deze voorstelling gaat hij kriskras door de Bijbel en licht hij bekende en onbekende verhalen uit. De gekozen verhalen hebben voor hem allemaal op hun eigen manier iets te maken met de vraag: 'Waar ben je bang voor?' Bastiaan deelt hoe deze verhalen en deze vragen raken aan zijn eigen persoonlijke leven, door hierover te vertellen en dit te bezingen. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangeliën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken.

Voor vragen neem je contact op met scriba Hennie Maathuis.

Mededeling van het college van Kerkrentmeesters

Verhuur van gebouwen

Pastorie

Vanaf 1 januari heeft de pastorie naast de Kloosterkerk in Sibculo geen bewoners meer en is zodoende per 1 februari 2024 weer te huur. Hebt u belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met Vrieling Adviesgroep te Hardenberg, via telefoonnummer 0523-282726 en vragen naar makelaar Herma Mulder. Zij zal namens ons College de verhuuractiviteiten begeleiden.

Schipperszaal

Het College van Kerkrentmeesters is voornemens om per 1 februari 2024 de Schipperszaal in 't Refter te gaan verhuren aan Fysiotherapie Koerssen. Per 1 februari begint Anke Koerssen een praktijk voor fysiotherapie waarbij ze o.a. gebruik wil gaan maken van de Schipperszaal voor 1 dag per week met een mogelijkheid tot uitbreiding in dagen.

We hebben met Anke goede afspraken kunnen maken over het gebruik van deze ruimte, de hal en de toiletgroep. De opbrengsten van de verhuur van pastorie en Schipperszaal zijn een mooie aanvulling op de inkomsten voor onze kerk die we hard nodig hebben.

Kerk-app

Zoals u al heeft kunnen horen op de laatstgehouden gemeente-avond zijn we aan het onderzoeken of het handig is om als gemeente een kerk-app in gebruik te nemen.

Waarom een kerk-app?

Wanneer de kerk-app op uw telefoon of tablet is geïnstalleerd, hebt u de mogelijkheid om altijd en overal betrokken te zijn bij onze kerkelijke gemeente. Met de app bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeente, luistert u de kerkdiensten terug en leest u het kerkblad. Ook kunt u via de app, op een veilige manier, alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren en kunt u uw collectes en giften digitaal regelen.

Voor de opstart en het beheer van een dergelijke kerk-app hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig. We zoeken daarvoor enkele enthousiaste gemeenteleden die het leuk vinden om bezig te gaan met het vullen van zo'n kerk-app. Vooral de eerste maanden na aanschaf zal dit een aantal uren per week kosten.

Van gemeenten rondom ons, die al gebruikmaken van een kerk-app, horen we, dat na de aanloopperiode, het beheer niet meer dan een half uur per week in beslag neemt.

Voelt u zich geroepen? Of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met Henk Ormel (kerkrentmeester), 06-20366362.

Bericht van de jeugdcommissie

Voor iedereen een heel gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst!

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij terugblikken op 2023 en vooruitkijken op 2024. We mogen terugkijken op een aantal mooie gezinsdiensten waarbij ook aantal goede bands aanwezig zijn geweest. Er is zelfs een heuse motorclub in de Kerk geweest! Het waren mooie en inspirerende diensten. We willen nogmaals de jeugd bedanken die tijdens deze diensten hebben geholpen. Het is altijd super als de jeugd betrokken is!

En niet alleen de diensten waren goed, ook de acties waren het afgelopen jaar een succes. Met een totaal opbrengst van €1280,- Ook hierbij hebben vele handen geholpen waarvoor wij zeer dankbaar zijn! Alles ten goede voor de jeugd.

Voor 2024 staan alweer een aantal mooie diensten in de planning. Op 18 februari is de eerste, deze is gericht op de jeugd/jongeren. Hierbij wordt gevraagd jullie telefoon mee te nemen. Verder staat er een concert op het programma door de band Burgeon op 21 april in Kloosterhaar en hopen we eind 2024 een U2 dienst te houden, hierbij komt de band U2faces. Samen met ds. Hans van Dalen slaan zij een brug tussen geloof en muziek.

Ook dit nieuwe jaar beloven het allemaal weer mooie diensten te worden. Buiten deze diensten staan er nog andere veranderingen binnen de Jeugddienstcommissie te wachten in dit nieuwe jaar. Hierover volgt later meer.

Namens de Jeugddienstcommissie de allerbeste wensen en tot ziens bij de komende Jeugddiensten!

Aanvang:
10:30 uur

Locatie:
Kloosterkerk
Sibculo

Spreker
ds. Verrips

Koffie, thee,
limonade na
de dienst.

Graag allen
je telefoon
meenemen!



GOD'S PLAN MET MIJN LEVEN

18 FEBRUARI



PAASPROJECT

Stel je voor dat je op reis gaat, een reis die je meeneemt langs de paden die Jezus heeft bewandeld. Samen volgen we zijn spoor, luisteren we naar de verhalen en leren we van Jezus.

En ook al kunnen we lang niet alles begrijpen, Jezus leert ons op God te vertrouwen. Daar mogen we voor kiezen. Dan weten we dat het goed zal komen.

Op 25 februari start het paasproject waarin we samen deze reis gaan volgen.

Kom jij ook?

Kiezen voor vertrouwen



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

“Welke kleur geef jij
aan Maria?”

LIEFDE EN VERGEVING

Laatst was ik in Bergen op Zoom, in de prachtige Gertrudiskerk, voor een lezing. Die stond in het teken van Maria. Voor me stonden allemaal beelden van de moeder van ons allemaal. Met een vraag ook aan ons allemaal: welke kleur geef jij aan Maria? Ik hoefde daar niet zo lang over na te denken: de kleur van gezien worden en er mogen zijn, de kleur van vrede en vergeving in een tijd die zoveel geweld kent, de kleur van verzoening in een wereld van haat en oorlog, de kleur van trouw en geduld in een tijd van wraak en vergelding, de kleur ten slotte van machteloos waken bij je dode zoon, zonder te oordelen, in een digitale wereld die mensen kapotmaakt. Dat is allemaal voor mij het beeld van Maria in deze angstige dagen. Toen ik op de terugweg naar huis was vroeg ik me af welke kleur het best bij deze beelden past. Ik kreeg het antwoord niet uit de vele oorlogsgebieden van dit moment, maar juist uit een onverwachte hoek. Van een leeftijdsgenoot die ik via mijn kerk had leren kennen en me steeds dierbaarder is geworden. Noem het vriendschap die stukje bij beetje is gegroeid, niet in voorspoedige tijden maar juist in tegenslag en beproeving. Toen hij getroffen werd door een ernstige ziekte klaagde hij geen steen en been en toen hij als door een wonder toch weer genezen leek, was er vooral dankbaarheid, altijd naar Maria. En dat deed hij ook toen hij voor de tweede keer beproefd werd. We gingen eten in Lage Vuursche, niet lang voor de beslissende operatie. Hij straalde rust uit, hoe onzeker zijn vooruitzicht ook was. En hij deed een belofte. Mocht hij de operatie overleven, dan wilde hij een Mariavlag voor onze kerk kopen. Hij hield woord. Midden in de hel op de intensive care bestelde hij een vlag. Als teken dat Maria er ook voor je is in de beproeving van je leven. Ze ziet je, geeft vrede, oordeelt niet, is trouw en schenkt liefde en vergeving. En deze Maria – zo hard nodig in onze tijd – kleurt hemelsblauw. ■

Collectes komende periode

MAAND	DAG	1e COLLECTE
Januari	28	Diaconie
Februari	4	Z.W.O Werelddiaconaat
	11	Diaconie
	18	Diaconie
	25	Diaconie
Maart	3	Diaconie
	3 (Sing-Inn)	Diaconie

Veertigdagentijd - verdieping

Voor het eerst mag ik voor deze rubriek een bijdrage leveren. Met de herinnering aan de feestelijke start als uw predikant op 29 oktober 2023 nog een woord van dank voor het hartelijke welkom in een gemeente met betrokken mensen, het vele werk dat voor die dag verzet is door kerkenraad, commissies en vrijwilligers.

Gaandeweg begin ik mijn weg te vinden in de gemeente, in de dorpen en omgeving en te ontdekken wie wie is. Tijd lijkt te vliegen als ik me realiseer dat we al alweer bijna in februari zijn als u dit leest.

Op 14 februari openen we met de Aswoensdag kerkelijk de veertigdagentijd-voorbereidingstijd op het feest van Pasen. De veertigdagentijd betekent voor christenen al eeuwen de periode van 'de grote vasten'. Minder of minder vaak eten vanuit religieuze overtuiging heeft oude bijbelse grondslag. Als voorbereiding op een speciale taak, bijvoorbeeld in Exodus 34, 38 en Daniël 10,3 en denk ook maar aan het verhaal van Jezus die na zijn doop de woestijn intrekt (Mt.4,2). Dit bijbelse vasten wordt bijna altijd genoemd in combinatie met bidden. Vasten en bidden horen zo van oudsher bij ons geloof als manieren om je leven richting te geven en je relatie met de here God invulling te geven.

Dat de voorbereidingstijd voor Pasen 40 dagen duurt, heeft ook bijbelse grondslag. Denk maar aan de 40 dagen en nachten regen die de zondvloed bracht; of hoe Ninivé van de here God 40 dagen kreeg om zich te bekeren; en Jezus was 40 dagen in de woestijn. Vanuit de Bijbel zien we zo dat veertig dagen voor ons geloof een tijd voor grote veranderingen kunnen zijn.

De laatste jaren zien we in protestantse kring een hernieuwde belangstelling voor een persoonlijke invulling van de veertigdagentijd. Het kan te maken hebben met veranderingen in onze cultuur en samenleving. In onze tijd is er veel aandacht voor voedsel vooral in relatie tot gezondheid. De ene influencer volgt de andere op met berichten over wat en hoe we moeten eten. En dat alles om een optimale gezondheid te bereiken, of tot op hoge leeftijd het lichaam van een jeugdige te behouden.

Naast dat er in onze tijd veel aandacht is

voor hoe en wat we eten, is er in onze tijd ook meer aandacht en behoefte aan rituelen dan in het verleden. In onze kerk kun je dat zien aan veranderingen in kerkdiensten, in het bijzonder rondom uitvaart. Het hangt samen met hoe in onze tijd en cultuur mensen meer dan ooit gericht zijn op ervaring, beleving en emotie. In dit alles past een hernieuwde invulling van de veertigdagentijd. Met een vorm van vasten zeg je tijdelijk 'nee' tegen je eigen verlangens en gewoontes die zijn ingesleten in je dagelijks leven. Vasten kan je wilskracht versterken wanneer je je bewust afkeert van iets dat een niet zo noodzakelijke gewoonte is geworden. Je kan bij vasten denken aan minderen, minder eten, snoepen, dat biertje of wijntje laten staan maar ook aan bijvoorbeeld minder sociale media volgen. Door iets bewust te laten of niet de te doen, ontstaat er ruimte of tijd en ook aandacht voor hoe je in je geloof en het leven staat.

Maar waarom zou je daadwerkelijk beginnen aan vasten? Telkens als je iets laat, of juist doet omdat je aan het vasten bent, word je herinnerd aan de reden waarom. Ik denk dat vasten in de veertigdagentijd zo een heel mooie uitdaging is om actief met je geloof aan de slag te gaan. Samen vasten motiveert en helpt je vol te houden. Een paar tips:

- Kom naar de kerk, doe tijdens de 40 dagen en Pasen mee met de kindernevendienst,
- Spaar voor de Vastenactie
- Samen thuis:

<https://www.eo.nl/artikel/zo-vier-je-de-veertigdagentijd-met-kinderen>

- Volg samen met grotere kinderen en volwassenen de (online) 40 dagenkalender van Petrus 'Ga mee' en lees de voorbeeldverhalen over hoe je kunt vasten

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/>

- Bijbelleesplan voor de 40 dagen 'Wie zeg jij dat ik ben'

<https://www.debijbel.nl/leesplannen/veertigdagentijd-2023>

Ik wens u een goede tijd!

Ds. Carmian Verrips



INTREDEDIENST

Ds. C. Verrips

29/10/2023





Het is al enige tijd geleden dat ds. Carmian Verrips als predikant aan onze gemeente Sibculo-Kloosterhaar werd verbonden. Het was dan ook een zeer feestelijke dag op zondag 29 oktober 2023.

Na veel voorbereiding vond er die zondag om 10.00 uur een feestelijke dienst plaats in de Fredrikskerk, waarin de gemeente, genodigden en families getuige waren van de verbinding van Ds. C. Verrips aan onze gemeente door haar collega ds. D. Juyn uit Delden.

Kinderen, jeugd en volwassenen hebben bijgedragen om de dienst onvergetelijk te maken. Ook de medewerking van de koren uit Kloosterhaar en Sibculo, onder begeleiding van Henny Hoedeman en Marja Nijmeijer, gaven een bijzonder karakter aan de dienst. De samenzang werd begeleid door organist Jannie Meijerink.

De voorzitter van de kerkenraad heette Carmian Verrips hartelijk welkom in onze gemeente en wenste haar gezegende jaren toe in onze dorpen. Hierbij werd namens de gemeente een cadeau aangeboden. Voor haar man was er een cadeau in de vorm van "Kloosterbier."

Na afloop van de dienst hebben velen gehoor gegeven aan de uitnodiging om ds. Carmian Verrips onder het genot van een kop koffie, thee of frisdrank te feliciteren. Wij wensen haar een hele fijne, vruchtbare en zegenrijke tijd toe in onze dorpen. Namens de kerkenraad en de voorbereidingscommissie, allen hartelijk dank.



“Die mensen waren in nood en zochten een plekje. Als je dan ruimte hebt, doe je gewoon iets”, stelt Richtsje Lindeboom. “Zelf zouden wij ook geholpen willen worden in zo’n situatie.” “Er werden hier al Oekraïners opgevangen”, vult Ricarda Benedictus aan. “Toen onze predikant vertrok en dit huis leeg kwam, was het logisch om ook hier opvang te bieden.” Richtsje en Ricarda horen bij de groep vrijwilligers die al ruim een jaar de Oekraïense vluchtelingen begeleiden, die ondergebracht zijn in de pastorie van de Protestantse Gemeente in Oudega, vlakbij Drachten. Tien mensen wonen er nu. Zeven volwassenen en drie kinderen.

Toen de oorlog begon, werd de werkgroep Oudega voor Oekraïne opgericht. In eerste instantie werden vooral hulpmiddelen en medicijnen verzameld. Later kwam de opvang van vluchtelingen daarbij. Bij mensen thuis, in de oude school, in leegstaande panden. “Heel bijzonder dat het dorp zo eensgezind was en is. Van mensen buiten de kerk kwam zelfs het idee om de pastorie te gaan gebruiken.”

De pastorie wordt nu verhuurd aan de burgerlijke gemeente. Zolang er geen zicht is op een nieuwe

dominee, wordt de overeenkomst steeds met drie maanden verlengd. De gemeente betaalt de opvang, het dorp zorgt voor de begeleiding. “Vrijwilligers doen alles wat nodig is. We hebben app-groepen en we vinden altijd wel mensen die voor vervoer zorgen als dat nodig is, of voor klusjes.”

Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor alle Oekraïners in de omgeving. Onderling kunnen ze daar hun verhaal kwijt en als ze ergens tegenaan lopen kan dat naar voren worden gebracht. Over inschrijven bij de gemeente bijvoorbeeld, of het aanvragen van leefgeld. Richtsje ging met Anna naar de verloskundige en nu naar het consultatiebureau. “Van bekenden horen ze dat die het allemaal zelf moeten uitzoeken, hier zijn wij er voor ze. Dat wordt erg op prijs gesteld en dat is dankbaar werk. Uiteindelijk deel je lief en leed met elkaar, ook als vrijwilligers. Je wordt eigenlijk één grote familie.”

*De leegstaande pastorie
was een logische plek*

Verjaardagskalender

Februari

- 5 **Mevr. F. Cremer-Cornello | 80 jaar**
Markfluwerhof 6, 7694 DA Kloosterhaar
- 7 **Mevr. Z.H. Klinkien | 83 jaar**
Schoolstraat 11, 7694 AV Kloosterhaar
- 10 **Dhr. J. Schepers | 76 jaar**
Kloosterdijk 168a, 7693 PS Sibculo
- 13 **Mevr. J.J. Jonkeren-Meijer | 81 jaar**
Verl. Broekdijk 19b, 7694 TD Kloosterhaar
- 19 **Mevr. F. Schepers-Bakhuis | 90 jaar**
Kloosterdijk 97, 7693 PP Sibculo
- 21 **Mevr. A.H. Potgieter-Jager | 78 jaar**
Dorpsstraat 18, 7694 AC Kloosterhaar
- 22 **Dhr. J. Seinen | 77 jaar**
Kerkstraat 36, 7693 PE Sibculo
- 24 **Dhr. H. Luisman | 85 jaar**
Dorpsstraat 72, 7694 AE Kloosterhaar
- 25 **Mevr. B. Schoemaker-Nijboer | 92 jaar**
Barbierstraat 43, 7772 WD Hardenberg
- 25 **Dhr. R. Nijboer | 77 jaar**
Kerkstraat 25, 7694 AN Kloosterhaar
- 26 **Mevr. J.G. Uilenreef-Hobbeld | 89 jaar**
Kloosterdijk 122b, 7693 PR Sibculo
- 26 **Mevr. H. Korblet-Veldman | 82 jaar**
Schoolstraat 5, 7694 AV Kloosterhaar
- 27 **Mevr. H. Snoeijink-Evers | 79 jaar**
Gemeenteweg 1, 7693 PM Sibculo
- 28 **Mevr. S. Jasper-Aalderink | 83 jaar**
Kerkstraat 8, 7693 PE Sibculo

Maart

- 1 **Mevr. G.J. Vos-Hakkers | 77 jaar**
Duijtschstraat 46, 7694 AJ Kloosterhaar
- 2 **Dhr. A.A. Bouwman | 81 jaar**
Kloosterdijk 156, 7693 PS Sibculo
- 3 **Mevr. E.G. Bakker-de Goei | 82 jaar**
Koningsweg 24, 7672 GD Vriezenveen
- 5 **Dhr. J. Broere | 80 jaar**
Schoutenhof 67, 7773 CC Hardenberg
- 6 **Mevr. D. Bakhuis-Heijink | 89 jaar**
Kloosterdijk 49, 7693 PN Sibculo

Maart

- 7 **Dhr. H. Evers | 89 jaar**
Duijtschstraat 30, 7694 AJ Kloosterhaar
- 8 **Dhr. H. Huisman | 81 jaar**
Kloosterdijk 101, 7693 PP Sibculo
- 9 **Dhr. J.J.A. Eektimmerman | 77 jaar**
Gemeenteweg 43, 7693 PM Sibculo
- 9 **Dhr. Z. Edelijm | 79 jaar**
Dorpsstraat 5, 7694 AA Kloosterhaar
- 14 **Mevr. J.H. Teunis-Altana | 92 jaar**
Kloosterdijk 172b, 7693 PS Sibculo
- 14 **Dhr. E. Rosink | 77 jaar**
Drs. G. Jonkerlaan 17, 7772 CJ Hardenberg
- 16 **Mevr. A. Keuken-Vlap | 80 jaar**
Markfluwerhof 4, 7694 DA Kloosterhaar
- 17 **Mevr. H. Jasper-Varwijk | 81 jaar**
Kloosterstraat 2, 7693 TB Sibculo
- 18 **Mevr. B. Bakhuis-Kelder | 83 jaar**
Oranjestraat 90, 7676 GB Westerhaar
- 20 **Dhr. D.J. Biglaar | 80 jaar**
Kleinhaar 12, 7694 BJ Kloosterhaar
- 23 **Mevr. A. Schipper-Ekkel | 92 jaar**
Bergweg 1, 7671 TA Sibculo
- 23 **Mevr. G. Immink-van der Velde | 77 jaar**
Gemeenteweg 45, 7693 PM Sibculo
- 25 **Mevr. M. Bosch-Bolks | 81 jaar**
Plashofstraat 1, 7693 TG Sibculo
- 25 **Mevr. A. Jager-Gort | 77 jaar**
Dorpsstraat 35, 7694 AB Kloosterhaar
- 25 **Dhr. H. Gerrits | 83 jaar**
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
- 29 **Mevr. D.J. Edelijm-Biglaar | 76 jaar**
Dorpsstraat 5, 7694 AA Kloosterhaar
- 29 **Mevr. B.M. Jasper-Ekkel | 80 jaar**
Sportstraat 10, 7694 BB Kloosterhaar
- 29 **Dhr. J. Korblet | 82 jaar**
Schoolstraat 9, 7693 PG Sibculo
- 30 **Dhr. T.G. Biglaar | 84 jaar**
Kerkstraat 2, 7694 AP Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods zegen gewenst!*

Ambtsdragersverkiezing

De kerkenraad wenst u allen een heel goed en gezegend nieuwjaar toe!

Ambtsdragersverkiezing 2024

In het voorjaar van 2024 ontstaan binnen de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar de volgende vacatures binnen de colleges en de kerkenraad:

- College van Ouderlingen: 2 ouderlingen en 2 jeugdouderlingen
- College van Diakenen: 2 diakenen

Aandachtspunten:

- De kandidaten moeten minstens 9 maanden uit de kerkenraad zijn geweest.
- Indien u een echtpaar als (wijk)ouderling kiest dan vult u van beiden de naam in.
- Wilt u bij uw keuze rekening houden met de verschillende talenten binnen de gemeente.
- U bent stemgerechtigd indien u belijdend lid bent van onze Protestantse Gemeente.

De dienst van aftreding en herbevestiging en bevestiging zal, zo de Here wil, naar verwachting plaatsvinden in de ochtenddienst van zondag 17 maart 2024.

Stemmen kan digitaal via de website of via de link in de nieuwsbrief. De digitale stemming sluit op zondag 28 januari 2024 om 20.00 uur. Indien u liever via een papieren stemformulier uw stem uitbrengt, neem dan contact op met de scriba.

Nadat de stemmen zijn geteld kunnen gemeenteleden waarop stemmen zijn uitgebracht bezoek verwachten van iemand uit het college.

Wij willen u vragen om uw antwoord op de vraag of u bereid bent om zitting te nemen in het college serieus in overweging te nemen. Alleen samen kunnen we aan onze gemeente blijven bouwen en ondersteunen.



Huidige kerkenraadsleden, en zij die herkiesbaar zijn en aftredend zijn;

OUDERLINGEN

Herman Hendriks (voorzitter kerkenraad)
Hillie Veltman
Ina Hopster --- **herkiesbaar**
Gerrie Potgieter --- **aftredend**
Hanny Koerssen
Ineke Otten
Fea en Riekus Akse
Gre Bladder
Truus van Blanken
Petra van Nuil (Haarhuus)

vacature

DIAKENEN

Erna Spijkers
Elma Soeten --- **aftredend**
Wout Bakhuis
Wim Withaar
Gert van Dijk --- **aftredend**
Bertine Boers
Jans de Rooy
Jannie Spijker
Aly Huis 't Veld
Sander Blekkenhorst

KERKRENTMEESTERS

Bert Meijerink
Henk Schepers
Bert Koerssen
Henk Ormel --- **herkiesbaar**
Gerjan Geerding
Marten Willems
Gretha Platjes
Sander Bolks

JEUGDOUDERLINGEN

Anja Roessink --- **aftredend**
Fleur Koiter
Jenita Veldman
Jennieke Noppers

vacature

OUDERLING/SCRIBA

Hennie Maathuis --- **aftredend**
Ria Bolks wordt in 2024 bevestigd als
ouderling/scriba

Heeft u vragen over de verkiezing, dan kunt u contact opnemen met scriba
Hennie Maathuis via 0623943860 of mailen naar info@onzekerk.nu.





LINZENSOEP OF -BREI

(voor ca. 8 personen)

Ingrediënten

- 500 gr rode linzen
- ca. 250 gr winterwortels
- 2 flinke uien
- olijfolie (paar eetlepels)
- ca. 200 ml tomatenpuree
- groentebouillon (blokjes)
- desgewenst peper
- 1,5- 2 l water
- platte peterselie of selderij

Bereiding

Was de linzen en laat ca.

15 minuten in het waswater weken.

Fruit de kleingesneden uien een paar minuten in olijfolie tot ze glazig zijn.

Voeg dan water (ca. 1,5 l), linzen, fijngesneden wortels en bouillonblokjes toe. Laat ca. 20 minuten zachtjes koken.

Rode linzen worden bij koken gelig. Roer tomatenpuree door de brei. Linzensoep hoort stevig te zijn, voeg desgewenst meer water en peper toe. Garneer met peterselie of selderij. Verrijk eventueel de soep met stukjes knolselderij en/of prei.

Bron: naar een recept van Rena Rossner, in 'Proef en geniet', overheerlijke recepten bij de Bijbel. Ark Media, 2014

EEN SPOOR NAAR VERZOENING?



Waarschijnlijk kent u het verhaal van Jakob, de geliefde zoon van Rebecca. Hij bood Esau toen hij hongerig thuiskwam een brei van rode linzen aan in ruil voor het eerstgeboorterecht (Genesis 25, 27-34).

Ook verkreeg Jakob, en niet Esau - door een list van Rebecca - de zegen van vader Isaak toen die stervende was (Genesis 27). Later kwam er verzoening tussen Jakob en Esau: 'Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kustte hem. Beide lieten hun tranen de vrije loop.' (Genesis 33,4).

SYMBOLIEK

Het is bijzonder dat hier linzen worden genoemd. De keuze voor een brei van rode linzen wordt verklaard door de kleur en de ronde vorm van linzen. Door deze vorm, zonder begin en einde, zijn linzen een stille verwijzing naar leven dat doorgaat als er iemand sterft.

Esau wordt ook Edom genoemd, afgeleid van het Hebreeuwse woord *adom* (rood). Rood is de kleur van het bloed en het hart, maar ook van de aarde. Adam, mens van de rode aarde, is daarvan afgeleid.

Een stevige linzensoep kan herinneren aan ons zoeken om mens te zijn op deze aarde, in het licht van verzoening, van de Eeuwige, de leven schenkende. Jezus wijst ons die richting vanuit een grenzeloze liefde. ■

Onze Kerk

Jaargang 6, nummer 1 - jan/feb 2024
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar.

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Marleen van Nuil, t. 06-19578848
Deborah Hakkers, t. 06-37171989
communicatie@onzekerkerk.nu
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.
Lever materiaal voor de volgende
editie, welke loopt t/m 5 mei 2024,
uiterlijk maandag 19 februari 2024
aan. De volgende editie verschijnt in de
week van 4 maart 2024.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerkerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerkerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
fredrikskerk@onzekerkerk.nu
Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerkerk.nu
Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerkerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerkerk.nu

Website: www.onzekerkerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerkerk

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABO0324978847

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij
Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

**Predikant****Carmian Verrips**

06-29908668 | predikant@onzekerkerk.nu

Kerkelijk werker**Richard Schothans**

06-81760791 | richard@onzekerkerk.nu

Voorzitter**Herman Hendriks**

06-51535326 | voorzitter@onzekerkerk.nu

Scriba**Hennie Maathuis**

06-23943860 | info@onzekerkerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerkerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



Loslaten



KIK

Het is maandagmorgen en Kik ziet de kosteres opgewekt sjouwen met emmers sop, dweilen en bezems. Er gaat vast iets groots gebeuren! Dan komt de pastoor erbij. 'Zo, Berna, eindelijk is het zo ver: we gaan mijn kantoor opruimen. Ik heb er zin in!' Mevrouw Bontje glimlacht. 'Dit is het IDEALE moment!' 'Jazeker', zegt de pastoor, 'want in de veertigdagentijd gaan we VERSOBEREN op weg naar Pasen. WEG met overbodige zaken en rommel! LOSLATEN!' Hij opent de deur met een zwaai en zegt: 'Begin maar vast. Ik moet nog een uurtje op huisbezoek!' Mevrouw Bontje kijkt om zich heen. Wat een enorme stapels papier. Verdroogde planten. Knutselwerken van kinderen. Bureauspullen, asbakken, bloempotten, fotolijstjes, posters, resten kaars, stoelen.

'Ik begin maar met alles BUITEN te zetten wat overbodig is', mompelt de kosteres. Op de gang vormt zich al gauw een dikke berg, waar Kik zich lekker in verstopt. Dan gaat ze aan het werk met sopdoek en stofzuiger. Als de pastoor terugkomt roept hij: 'O nee! Mijn spullen!' Hij zinkt neer en begint dingen uit de stapel te halen. 'Deze bloemen hebben kinderen voor me geknutseld...'. 'VIER JAAR geleden, pastoor,' zegt mevrouw Bontje. Ze legt uit dat ze alleen wat oud en kapot, overbodig en vies was, heeft weggehaald. 'Kijk maar!' De pastoor is stomverbaasd als hij zijn kantoor instapt. 'O, wat is het ruim. En wat is alles keurig teruggelegd. Ik kan hier zelfs koffiedrinken met een gast!' En laat dat nu toevallig heel goed uitkomen...



Puzzel Vast en Los

Deze puzzel gaat over acht manieren van 'vastzitten'.

Links staat een versje, rechts staan bevrijdende adviezen.

Als je de adviezen met een potloodlijn aan de goede regel hebt gekoppeld, zijn ze in die volgorde ook een rijm. Bovendien vormen de gekleurde letters dan van boven naar beneden een bevrijdend woord!



Oplossing: loslaten

- 1. Berna zit vast in haar sombere bui.
- 2. Tommy zit vast in zijn krappe trui.
- 3. Opa zit klem in zijn schuur vol spullen.
- 4. Oma heeft altijd dezelfde krullen.
- 5. Muisje zit vast in een trommel vol koek
- 6. Buurman zit vast in alwéér een dik boek
- 7. Gerrit zit vast aan zijn haat en nijd
- 8. Mina zit vast in schulden en spijt.

Eet voortaan beschuit!

Ga 't ánders doen!

Kom mee, erop uit!

Een andere kopen!

Ruim die eens op!

Pas op, je ziet groen!

Leer op iets hopen!

Neem een grijze bob!



Uit de Bijbel

Keer terug tot God met heel je hart,
door te vasten en te rouwen.
Want Hij is liefdevol, geduldig en trouw.
Hij is bereid het onheil af te wenden.

Naar Joël 2:12,13



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurniëns