

#2

maart en april
2024

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Miranda Cremer**
- + **Paasquiz**
- + Terugblik **Verjaardagsdienst**

Waardeert u dit kerkblad?

Een vrije gift wordt op prijs
gesteld! Dit kan via de
onderstaande QR-code of
rekeningnummer
NL71RABO 0324 978 847



Onze Kerk

De Veertigdagentijd

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het de eerste zondag van de veertigdagentijd.

Een periode van veertig dagen voor Pasen. Veertig dagen die herinneren aan de veertig dagen die Jezus doorbracht in de woestijn waar Hij nadacht over wat belangrijk is in het leven.

Vroeger noemde men die periode de 'vasten', omdat er in die periode veel minder gegeten werd. Maar omdat 'vasten' niet de enige manier is om zich op Pasen voor te bereiden, spreekt men nu van de 'veertigdagentijd': een tijd om na te denken en te doen wat men in het leven belangrijk vindt vanuit het geloof in Christus. Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus. Een tijd op stil te worden voor God...

De veertigdagentijd valt in onze streken meestal samen met het begin van een nieuwe lente. Zoals de gehele natuur vol fris leven wordt (lammetjes, eerste bloemen, knoppen aan de bomen), mogen ook wij weer beginnen met een fris geloof. Elk voorjaar mogen we de opstanding van Jezus weer vieren.

*Hij heeft met Pasen de dood voor ons overwonnen.
Opgestaan om de weg weer vrij te maken voor jou en mij.*

*Opgestaan zodat wij met Hem kunnen leven in
stralend eeuwig licht*

Wat mooi toch om elk voorjaar weer zo te beginnen. Ik wens u alvast gezegende paasdagen

Herman Hendriks
Voorzitter

Inhoud

- 4 Interview
- 7 Nieuw leven
- 9 Vieringen - rooster
- 10 Vieringen - diensten
- 11 Gaat u mee?
- 12 In herinnering
- 13 Stiltepagina
- 14 Helpen
- 15 Mededeling kerkenraad
- 16 Paascollecte
- 17 Gezinsdienst
- 18 Dankbetuiging
- 19 Verdieping
- 20 Paasquiz
- 21 Terugblik verjaardagsdienst
- 22 Verjaardagen
- 23 Colofon
- 24 Kik

Het woord is aan.....

Miranda
Cremer

Naam:	Miranda Cremer
Leeftijd:	Op het moment dat dit kerkblad uitkomt ben ik net 50 geworden
Beroep:	Verzorgende IG in de wijkverpleging
Gezinssituatie:	Getrouwd met Bert en we hebben twee kinderen; Milou en Roëll
Wat doe je in je vrije tijd?	Wandelen met de hond, lezen en genieten van mijn gezin
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Werkzaam binnen de jeugddienstcommissie

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

"Ik ben trots op waar ik sta in mijn leven en op de mensen om mij heen; mijn gezin. Een paar jaar geleden heb ik de keuze gemaakt voor een ommezwaai en werk nu in de zorg. Dit is een heel goede keuze geweest. Het heeft mij maar ook mijn gezin goed gedaan."

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

"Ik ben geen ochtendmens maar als ik vroeg op ben kan ik wel echt genieten van de opkomende zon, fluitende vogeltjes en het zien van dieren die zich overdag niet meer laten zien. De natuur is prachtig en in de vroege ochtend op zijn mooist."

Wat maakt je boos / verdrietig?

"Afgunst is iets waar ik niet tegen kan. Mensen die almaar denken dat bij een ander het gras groener is. Wij wonen in een vrij land met eindeloos veel mogelijkheden. Maar je moet het wel zelf doen! Als je aanpakt en werkt aan je eigen doelen en geluk, dan is afgunst richting een ander niet nodig. Afgunst zorgt alleen maar voor innerlijke onbalans en dat is erg jammer. We mogen blij zijn voor het geluk van een ander. Geluk krijg je niet zomaar, daar moet hard voor worden gewerkt. Dat geldt voor die ander net zo goed."

Wat maakt je angstig?

"De huidige oorlogen zijn toch wel zorgelijk. Vraag mij soms wel af waar dit toe leidt in de toekomst en hoe deze er voor onze kinderen uit zal zien."

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap (naar elkaar omzien)?

"Gelukkig wonen wij in een klein dorp waar noaberschap nog leeft. Dat wanneer je burens of naasten je nodig zijn, voor een arm/schouder, een praatje of een klus, je er gewoon bent voor elkaar. Ik ben blij dit nog om mij heen te zien."

Wat zou je graag in de wereld / in je nabije omgeving willen veranderen?

"De wereld verhard. Dit is ook op mijn werk in de zorg terug te vinden. Het wordt zakelijker. Zorg lijkt meer te draaien om geld dan om de mens zelf. Hier is niet altijd aan te ontkomen maar waar mogelijk probeer ik hierin niet in die verharding mee te gaan."

Van welke muziek houd je?

"Mijn muzieksmaak is erg breed; Muziek uit de jaren 70, 80 en 90, in vrijwel alle stijlen, en ook de muziek van nu. Mijn voorkeur gaat voornamelijk uit naar rock. Ik houd alleen niet van smartlappen maar op een goed feest brengt toch dat wel de juiste sfeer."



Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding mag veranderen in Onze Kerk?

"Er is de laatste jaren al erg veel veranderd in de kerk. Het is momenteel een kunst om de jeugd en hun ouders terug in de kerk te krijgen. Binnen de Jeugddienstcommissie proberen we diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat is iedere keer weer een uitdaging. Hierbij het iedereen naar de zin maken ook.

Maar als ik morgen één ding mag veranderen dan hebben we een dienst waarbij iedereen in de kerk is, jong en oud, en hadden we een dienst waar iedereen nadien enthousiast op terugkijkt. En waar iedereen opnieuw geraakt werd door het woord van God en er nadien niemand meer wegblijft. Oké realisme is misschien ver te zoeken maar men moet dromen houden toch? En ondertussen blijven we eraan werken."

Voor jou is Jezus?

"Een vriend, een veilige haven waar ik terecht kan met mijn vragen en zorgen. En naar wie ik dankbaar ben voor al het goede in ons leven."

Wat zou je graag aan God vragen als je hem in het echt zou tegenkomen? En wat zou je graag willen dat Hij tegen jou zegt?

"Ik zou Hem vragen mijn kinderen bij de hand te nemen en vragen of zij een gezegend leven mogen lijden. Ik zou dan graag horen dat zij een goede toekomst vrij van oorlog tegemoet gaan."

Wat betekent de kerk voor jou?

"De kerk zie ik als ontmoetingsplek. Een plek om te luisteren, te praten en te zingen over God. Waar je deelt in geloof en positieve inspiratie opdoet."

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

"De jeugd is de toekomst wordt veel gezegd. Dat is absoluut waar, toch mogen wij daarnaast ook de ouderen niet uit het oog verliezen en moet ook voor hen de kerk nog aantrekkelijk blijven. Misschien leeft bij hen wel de wens dat er afzonderlijk diensten zijn voor ouderen wanneer er een jeugd,- of kinderdienst wordt georganiseerd. Er bestaan immers ook Teenage-meetings. Als die wens er is, waarom dan ook niet extra diensten voor de ouderen? Zo blijft er voor hen ook nog de keuze waar naartoe te willen; Een kijkje bij de jeugddienst of diezelfde dag naar de ouderendienst."

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

"Geen idee. We doen nu ons best allerlei ideeën te bedenken om de kerk en het 'kerk zijn' zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hopelijk werpt dit zijn vruchten af voor de toekomst."

Wat betekent gebed voor jou?

"Een gesprek met God. Waar ik terecht kan met mijn zorgen en vragen maar naar wie ik ook dankbaar mag zijn voor de goede dingen in ons leven."

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

"Ik ben als kind niet gelovig opgevoed. Wel ging ik af en toe mee met een vriendin naar de zondagschool. Pas in mijn relatie met Bert ging ik, door hem, meer over het geloof leren."

Wat waardeer je in jouw leven?

"Ik ben erg blij met mijn leven zoals deze nu is. We hebben een fijn gezin. En ik haal veel plezier en voldoening uit mijn werk. Daarnaast staan er lieve mensen om ons heen waar ik heel dankbaar voor ben."

"Always look on the bright side of life."

Wat is je levensmotto?

"Always look on the bright side of life. Dat maakt het leven een stuk makkelijker."

Volgende editie:
Ria Bakhuis





Fem ten Napel

27 januari 2024

Fem is het dochtertje van Twan en Marieke ten Napel, en het zusje van Jula.

Meerstal 9,7694 BR Kloosterhaar

IT'S A GIRL

Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 10 maart

Doopdienst

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. C. Verrips



Teenage meeting

11:00 uur

Kloo-joo | Kloosterhaar

Donderdag 28 maart

Heilig Avondmaal

Witte donderdag

19:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. P. Noordmans | Hardenberg

Vrijdag 29 maart

Goede vrijdag

19:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. C. Verrips

Woensdag 13 maart

Biddag

19.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. W. v.d. Wel | Hardenberg

Zaterdag 30 maart

Stille zaterdag

19:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Team Kerkdiensten

Zondag 17 maart

Bevestiging ambtsdragers

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. mevr. C. Verrips



Zondag 31 maart

1e paasdag

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Tieme Leferink



Zondag 24 maart

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. P.W. Dekker | Wierden



= Kindernevendienst



Koffie drinken



= Kinderoppas



Muziek

 Traditioneel

 Feestdag

 Bijzondere dienst

 Teenage Meeting

Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 7 april

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. mevr. C. Verrips



Teenage Meeting

11.00 uur

't Refter | Sibculo

Zondag 28 april

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. H. Hoogeveen | Lutten



Sing-inn

19.00 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Team Kerkdiensten



Zondag 14 april

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. van Bart | Almelo



Zondag 5 mei

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. mevr. C. Verrips



Zondag 21 april

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. R. van Hornsveld | Den Ham



Gezinsdienst, slotdienst

19.00 uur

Feesttent | Kloosterhaar
Team Jeugd



= Kindernevendienst



Koffie drinken



Traditioneel



Bijzondere dienst



= Kinderoppas



Muziek



Feestdag



Teenage Meeting

Stille zaterdag

Op Stille Zaterdag 30 maart, wordt 's avonds om 19.30 uur in de Fredrikskerk een korte vesper gehouden. Met het samen lezen en luisteren naar mooie woorden en muziek, maar ook door samen een moment stil te zijn, bereiden we ons voor op de Paasmorgen. Je bent van harte welkom om deze dienst die georganiseerd wordt door Team Kerkdiensten mee te maken.



Paaszondag

Op Paaszondag 31 maart willen we samen vieren dat de Heer is opgestaan! Het licht zal met de nieuwe paaskaars de kerk worden binnengebracht. Zoals gebruikelijk worden de namen van de kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn, in deze dienst opnieuw genoemd. Dit willen we samen vieren en zingen in een feestelijke dienst. Tieme Leferink zal in deze dienst voorgaan en heeft als thema gekozen: Pasen met Maria uit Magdala. Gospelgroep Le Mot Chanté zal medewerking verlenen. Wij hopen jou ook te mogen begroeten op Paaszondag 31 maart, 9.30 uur in de Kloosterkerk.





Nieuw Hydepark

Beste mensen,

Van 13 t/m 20 april a.s. staat er weer een vakantieweek gepland in Nieuw Hydepark! Voor wie niet bekend is met dit initiatief, stellen we ons graag even voor. Wij zijn een groep van ongeveer 20 vrijwilligers die een vakantieweek organiseren in Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen Roosevelthuis). Nieuw Hydepark is een vakantiehuis dat speciaal geschikt is voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Het huis is van de gezamenlijke diaconieën.

Onze vakantieweek is in principe gericht op echtparen waarvan één van beide partners hulpbehoevend is. De vrijwilligers bieden ondersteuning zodat de mantelzorger ook vakantie kan vieren, waardoor ze samen kunnen genieten van een fijne vakantieweek. Tijdens zo'n week organiseren we diverse activiteiten, variërend van kerkdiensten tot bingo en van uitgebreide ontbijtsessies tot cabaretvoorstellingen.

Ook alleenstaanden die niet meer alleen op vakantie willen gaan, zijn van harte welkom. Uiteraard brengt zo'n vakantieweek kosten met zich mee. Mocht dit een probleem zijn, dan kunnen we gezamenlijk onderzoeken of de diaconie een bijdrage kan leveren.

Indien u uzelf of iemand in uw omgeving geschikt vindt om deel te nemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Vanuit Sibculo/Kloosterhaar zijn we goed vertegenwoordigd in de vrijwilligersgroep. We kijken er in ieder geval weer erg naar uit! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Hanny Koerssen
06 220 11 819

Gaat u mee?

In herinnering

Hilbert Gerrits

25 maart 1941 - 12 januari 2024

"Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft." Psalm 121 1-2.

Saartje Huisman-Bolks

3 oktober 1945 - 19 januari 2024

"Ja goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen." Psalm 23 vers 6

Emmie Bakker-de Goei

3 maart 1942 - 20 januari 2024

"Heer als u steeds op onze zonden let, dan zijn wij altijd schuldig. Maar u vergeeft ons en daarom eren wij U." Psalm 130: 3 en 4

Tinus Bakhuis

17 april 1951 - 25 januari 2024

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here, Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren." Romeinen 14: 7 en 8





*Gij in uw grenzeloos licht
als wij bestaan voor U*

*als gij ons hoort en ziet
deze mensen die hier zijn*

*die U roepen: wie zijt Gij,
Eeuwig Levende God -*

*als Gij ons hebt gemaakt
zoals Gij licht hebt gemaakt*

*zoals Gij nacht hebt gemaakt,
aarde, en deze dag,*

*zegen ons dan met uw licht
met het licht van uw ogen.*

Uit: Gezongen liedboek: Gij in licht (154)

Tekst: Huub Oosterhuis

Collectes komende periode

MAAND	DAG	1e COLLECTE
Maart	10	Diaconie
	13	Diaconie
	17	Diaconie
	24	Diaconie
	28	Diaconie
	29	Kerk in Aktie JOP
	31	Paascollecte Colombia Kansarme jongeren opleiden.
April	7	Diaconie
	14	Diaconie
	21	Diaconie
	28	Inzameling plaatselijke aanvragen
	28	Inzameling plaatselijke aanvragen
Mei	5	Kerk in Aktie/Oekraïne

Opbrengst collectes / giften okt - dec 2023

KRM	€1207,-
Onderhoud gebouwen	€1164,-
Giften kerk	€175,-
Collectes KRM via bank	€285,-
Diaconie	€952,-
Collectes Diaconie via bank	€185,-
Voedselbank gift	€5,-
Bloemengeld	€25,-
Zending	€209,-
Diaconie ZWO	€108,-
Diaconie eigen gemeente	€260,-
Beautiful kidz Namibië	€181,-
Jeugdwerk	€40,-



Mededelingen kerkenraad

Bevestiging ambtsdragers

Tijdens de dienst op zondag 17 maart zullen enkele nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, terwijl anderen hun taak zullen voortzetten en opnieuw bevestigd zullen worden.

Daarnaast zullen in deze dienst ook afscheid nemende ambtsdragers worden erkend. De dienst vindt plaats in de Kloosterkerk om 9.30 uur. Op dit moment zijn nog niet alle vacatures ingevuld. Deze zullen in het volgende kerkblad, en ter zijner tijd in de nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

Wij willen hen die hun taak in de kerkenraad hebben volbracht hartelijk danken voor hun inzet. Wij wensen diegene die hun ambt voortzetten veel succes in de komende periode. De nieuwe ambtsdragers willen we een goede en vruchtbare tijd toe wensen in de wijngaard van onze Heer en kerk, en voor allen Gods zegen.

Tot nu toe is bekend dat de volgende personen bevestigd zullen worden:

Ouderling: Carina v.d. Velde
Jeugdouderling: Chantal Huisman
Diaken: Anita Evers
Ouderling scriba: Ria Bolks.

Herbevestigd worden:
Ouderling: Ina Hopster
Ouderling kerkrentmeester: Henk Ormel.

We nemen afscheid van:
Ouderling: Gerrie Potgieter
Jeugdouderling: Anja Roessink
Diaken: Elma Soeten
Diaken: Gert van Dijk
Ouderling scriba: Hennie Maathuis.

Nieuwe scriba

Vanaf 17 maart treed de nieuwe scriba Ria Bolks in werking:
Ria Bolks
0523 242063

De kerkenraad



"Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."

Johannes 19:30

'Ga mee!'

Paascollecte 2024

De veertigdagentijd is voor christenen een belangrijke periode voor Pasen. Deze periode van inkeer en bezinning duurt dit jaar van 14 februari tot en met 28 maart. Daarna vieren we Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en vervolgens mogen we Pasen vieren.

"Ga mee" is het thema in deze veertigdagentijd. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in de bijzondere tijd op weg naar Pasen. In deze tijd vragen wij uw aandacht voor de Paascollecte en komen de notabelen bij u langs voor deze jaarlijkse collecte. De opbrengst is bestemd voor algemene kerkelijke doeleinden en wordt daarom van harte bij u aanbevolen.

De Kerkrentmeesters

**THANK
GOD**

**IT AIN'T
LUCK!**

21 APRIL

**FEESTTENT OP TERREIN
VAN HET ZWEMBAD**

**MET MUZIEK VAN
BURGEON**

**DORPSTRAAT 35^A
KLOOSTERHAAR**

AANVANG: 19.00

**NA DE DIENST
KOFFIE, THEE,**

**& LIMONADE
GRAAG**

TOT DAN!



Bedankt!

Ik wil graag iedereen heel erg bedanken voor de manieren waarop wordt meegeleefd, terwijl ik in de lappenmand lig. Alle berichtjes, kaartjes en gesprekjes hebben me goed gedaan.

Helaas heb ik nog een weg te gaan voor ik mijn werkzaamheden weer kan oppakken, maar de gemeente met z'n prachtige mensen zijn in mijn gedachten en gebeden.

Hopelijk tot snel!

Hartelijke groet,
Richard Schothans

Thank you!



Onnavolgbaar?

Onnavolgbaar was het woord dat iemand tegen mij zei toen we in gesprek waren over wie Jezus voor haar was. "Onnavolgbaar?" vroeg ik haar. "Ja", zei ze, "Hij was zo groot, Hij had zo'n groot geloof en vertrouwen in de hemelse Vader, dat is voor ons gewone mensen onnavolgbaar." Haar opmerking bleef bij me hangen. Door de evangeliën heen roept Jezus ons steeds op om Hem te volgen. Dat roept vragen op over hoe je kan en wil geloven.

Verwaarloosd

Toen ik als geestelijk verzorger in het ziekenhuis werkzaam was ben ik veel mensen tegengekomen die met deze vragen bezig waren. Zoals die ene man het zei: "Ik heb, nu ik ziek ben, zoveel tijd om na te denken". En nadenkend over zijn leven stond hij ook stil bij de plek van God en geloof in zijn leven. "Ach", zei hij, "weet u, als je leven z'n gangetje gaat, dan verdwijnt God uit beeld. Niet nodig. Ik geloof, maar pas nu ik ziek ben en nadenk over wat er toe doet, denk ik weer echt aan God. Dat doet er ineens weer toe. Maar ja, ik heb hem zolang verwaarloosd.... Kun je dat weer goedmaken?"

Ons leven heeft met God van doen?!

Dat God een tijd lang in zijn leven geen plek had, dat is een ervaring die hij deelt met velen. Soms brengen de omstandigheden je er weer bij. Geboorte of dood grijpen zo diep in het leven van degenen die daar dicht bij staan dat men dan vaak ineens weer beseft: ons leven heeft met God van doen!

Voorjaars schoonmaak.

De veertigdagentijd daagt ons uit om op weg naar Pasen stil te staan bij hoe en wat je gelooft. Om je geloof als het ware een voorjaars schoonmaak te geven. Eén van de manieren waarop je dat kan doen is elkaar bevragen over hoe en wat je gelooft. En zo vind ik het heel mooi hoe er bijvoorbeeld in de vergadering van de ouderlingen van onze gemeente daarvoor nadrukkelijk tijd genomen wordt.

Als Jezus is opgestaan dan is het feest!

Een andere manier is inspiratie opdoen uit voorbeelden. Zoals over dat meisje Jasmijn, 5 jaar oud. Ze wordt voor het slapengaan voorgelezen uit de Prentenbijbel. Toen ze voor het eerst het Paasverhaal hoorde was ze enorm van slag. Ze vroeg aan haar ouders: "Wat gebeurt er nu? Gaat Jezus nou dood?" Toen ze dat hoorde, hield het haar de volgende dag nóg bezig. 's Ochtends was haar eerste vraag: "Ging Jezus écht dood?" De pure kindervragen van Jasmijn zorgden ervoor dat haar ouders het Paasfeest bewuster dan ooit meemaakten. Ze zagen door de ogen van hun dochter hoe heftig het eigenlijk is als iemand van wie je veel houdt ineens sterft. Inmiddels weet Jasmijn dat Jezus weer opstaat uit de dood. En als Jezus weer is opgestaan, dan is het feest! Zo simpel is dat voor de 5-jarige.

Volgbaar.

De eenvoud van hoe Jasmijn kan geloven, herinnert me aan wat één van de ouderlingen zei: "Soms lijkt het of mensen geloof te moeilijk maken voor zichzelf". Of zoals ik ooit tegen die mevrouw zei die Jezus onnavolgbaar vond; "Je hoeft niet als Jezus zelf te zijn, hij baande de weg, je hoeft alleen maar te volgen en er zijn medereizigers."

Ik wens u een goede reis naar Pasen!

Ds. Carmian Verrips

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval goed, want kerken hebben hun eigen idioom. In onderstaande paasquiz is maar één van de vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz (als een wedstrijd samen met huisgenoten, of stilletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je kennis over Pasen!

1. De Goede Week begint ...

- op Witte Donderdag
- op Aswoensdag
- op Palmzondag
- op tweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen uit ...

- het woord passie (lijden)
- het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
- het woord passover (Engels)
- het woord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt bepaald ...

- door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit
- door de kosmos: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
- door een ander feest: het is vijftig dagen voor Pinksteren
- door een volkstraditie: het is de eerste zondag van april

4. De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet meer, in plaats hiervan kwamen ...

- de wit- en paasvakantie
- de voorjaars- en meivakantie
- de bloesem- en tulpvakantie
- de carnavals- en oranjevakantie

5. Op verzoek van wie werd het graf van Jezus beveiligd, volgens het Matteüsevangelie?

- Jozef van Arimatea
- Pontius Pilatus
- Jezus' moeder en zijn broeders
- Hogepriesters en farizeeën



6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereenvolgens met:

- de Romeinse wachters; een engel; Petrus en Johannes
- twee andere vrouwen; twee engelen
- Petrus en Jezus' geliefde leerling; twee engelen; de opgestane Jezus
- Petrus en Johannes; twee in het wit geklede mannen; de tuinman



7. In de traditionele paaswake klinken de belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het programma?

- Drie
- Negen
- Zeventien
- Zes



8. Tot welke datum mag de paaskaars 'officieel' in de zondagsliturgie worden ontstoken?

- Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden
- Tot de laatste zondag vóór de Advent
- Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in de zomer
- Tot en met de volgende Palmzondag



Terugblik verjaardagsdienst

Opbrengst collecte was €238! Allen hartelijk dank voor uw gave. We willen dit gebruiken voor een speciaal doel. Uw inbreng hiervoor is welkom!



28 januari 2024

Verjaardagskalender

April

- 1 **Dhr. J.W. Dekker | 88 jaar**
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
- 1 **Mevr. W.K. Jaspers Faijer-Ormel | 81 jaar**
Kloosterdijk 166, 7693 PS Sibculo
- 7 **Dhr. H.J. Scherphof | 77 jaar**
Markfluwerhof 10, 7694 DA Kloosterhaar
- 8 **Dhr. H.S. ter Bekke | 78 jaar**
De Vleggedijk 7a, 7693 PW Sibculo
- 9 **Mevr. G. Lucas-Land | 84 jaar**
Gemeenteweg 61, 7693 PM Sibculo
- 10 **Dhr. A. Sickman | 79 jaar**
Dorpsstraat 39, 7694 AB Kloosterhaar
- 15 **Dhr. R. Vos | 86 jaar**
Salland 38, 7772 CZ Hardenberg
- 17 **Mevr. A. van Os-Olthof | 86 jaar**
Schoolstraat 24, 7694 AX Kloosterhaar
- 18 **Dhr. D.J. Hendriks | 77 jaar**
Paterswal 4, 7693 TC Sibculo
- 19 **Dhr. J. Ekkel | 79 jaar**
Sportstraat 16, 7694 BB Kloosterhaar
- 20 **Dhr. T. ten Brinke | 83 jaar**
Fredriksstraat 28, 7694 AM Kloosterhaar
- 23 **Mevr. A. Biglaar-Ekkel | 96 jaar**
Oranjestraat 124, 7676 GB Westerhaar
- 23 **Dhr. F.J. Cremer | 80 jaar**
Grachtstraat 15, 7693 PA Sibculo
- 28 **Mevr. K. Luisman-Moraal | 83 jaar**
Dorpsstraat 72, 7694 AE Kloosterhaar
- 29 **Mevr. M. Ekkel-Biglaar | 86 jaar**
Eeshoflaan 17, 7651 LZ Tubbergen

Mei

- 3 **Mevr. A. Godeke-Olthof | 77 jaar**
Beethovenlaan 1, verz. tehuis Hoog
Schuilenburg 1e verd. K. 109,
7604 GC Almelo
- 3 **Mevr. H.Z. Kerkdijk-Gijsbers | 76 jaar**
Boerendijk 44, 7693 PK Sibculo
- 4 **Dhr. R. Biglaar | 75 jaar**
Sportstraat 25, 7694 BA Kloosterhaar
- 4 **Mevr. J. Vos-van Eijk | 84 jaar**
Salland 38, 7772 CZ Hardenberg
- 16 **Dhr. B. Lamberink | 87 jaar**
Plashofstraat 29, 7693 TG Sibculo
- 23 **Dhr. E. de Vries | 75 jaar**
Dorpsstraat 38, 7694 AD Kloosterhaar
- 24 **Mevr. G. van Os-Cremer | 88 jaar**
Dorpsstraat 16, 7694 AC Kloosterhaar
- 24 **Dhr. J.A. Dros | 77 jaar**
Verl. Broekdijk 19c, 7694 TD Kloosterhaar
- 26 **Dhr. J. Slomp | 92 jaar**
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
- 26 **Dhr. T. Mollen | 83 jaar**
Verl. Broekdijk 19, 7694 TD Kloosterhaar
- 29 **Dhr. G. Sibon | 75 jaar**
Kerkstraat 9, 7693 PD Sibculo
- 29 **Mevr. M. Bakhuis-Bove | 83 jaar**
Sibculoseweg 124a, 7693 PZ Sibculo

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*

Onze Kerk

Jaargang 6, nummer 2 - mrt/april 2024
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar.

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Marleen van Nuil
Deborah Hakkers
communicatie@onzekerkerk.nu
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.
Lever materiaal voor de volgende
editie, welke loopt t/m 7 juli 2024,
uiterlijk vrijdag 19 april 2024 aan. De
volgende editie verschijnt in de week
van 6 mei 2024.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerkerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerkerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
fredrikskerk@onzekerkerk.nu
Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerkerk.nu
Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerkerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerkerk.nu

Website: www.onzekerkerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerkerk

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABO0324978847

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij
Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Carmian Verrips

06-29908668 | predikant@onzekerkerk.nu

Kerkelijk werker

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerkerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerkerk.nu

Scriba

Hennie Maathuis

06-23943860 | info@onzekerkerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerkerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



Licht



KiK

De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren van het zaaltje opknappen. 'Kijk nou hoe mooi LICHT het wordt!' roept de ene dame. De andere valt in: 'Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BAH, wat hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!' Een man zegt beteuterd: 'Ik wist niet dat het zo'n grauwe aanslag zou geven!'. 'Precies!' zegt de andere, 'Ook in onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk was!' 'Gelukkig LEVEN jullie nog!' roept de mevrouw, 'En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer van Pasen!' 'Net op tijd!' juicht de andere. Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De muizen kruijen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze proberen de verf af te vegen, rollen over de grond, niets helpt. 'We moeten naar huis. Douchen!' zegt de oudste. 'Wat zal mama boos zijn!' De volgende avond is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad, en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt de familie Muis toe, op hun paasbest. En sommigen lijken wel een beetje ... lichtgevend!



Paasversje

Heer Jezus is de hele weg gegaan.
Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
't is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg 'Gezegend Pasen!' met elkaar.
De dood is weg, het leven zonneklaar
en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!



Uit de Bijbel

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik rechts een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt.



Uit Marcus 16,5-6a

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns