

#7

maart & april
2025

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar



Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Barry Nijboer**
- + Ont-Moeten
- + **Bijzondere** diensten

Waardeert u dit kerkblad?

Een vrije gift wordt op prijs
gesteld! Dit kan via de
onderstaande QR-code of
rekeningnummer
NL71RABO 0324 978 847



Onze Kerk

De toekomst van onze kerk

Als het gaat over de toekomst van de kerk, zien we veel krimp. Overal lees je en hoor je dat de kerkgang terugloopt. Kerken hebben moeite het hoofd boven water te houden. Vertwijfeld vragen we ons af: zal er nog een kerk zijn voor onze kinderen? Maar hebben onze kinderen nog wel behoefte aan een kerk? En als ze die behoefte hebben, is dat dan een kerk in de vorm zoals wij die nu kennen?

Ik denk dat het belangrijk is dat de kerk hen ziet en luistert naar deze vragen. Dat we een kerk zijn waar we in de taal van vandaag over de Bijbel en het evangelie spreken. Ook moeten we zoeken naar een verbinding tussen jongeren en ouderen in onze kerk. En inderdaad, misschien moeten we samen zoeken naar andere vormen.

Maar het blijft een kerk...

Samen zingen, samen luisteren en samen dingen doen op verschillende manieren. Samen God eren, samen God vinden, samen aan de toekomst bouwen van onze kerk. Samen (jong en oud) vormen we onze gemeente.

In Spreuken 8 vers 35 staat:

"Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de Heer."

Samen met Hem kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook dit jaar hebben verschillende teams weer diensten voorbereid in onze gemeente. Kom gerust eens langs en laat horen wat je ervan vindt.

Herman Hendriks Voorzitter

Inhoud

- 4 Interview
- 6 Vieringen - rooster
- 8 Stiltepagina
- 9 In herinnering
- 10 Mededelingen kerkenraad
- 11 Ont-Moetingsdienst
- 12 Varia
- 14 Uitnodiging
- 15 Kerkbalans
- 16 Helpen
- 17 Pleasen of dienen
- 18 Verdieping
- 19 Veertigdagentijd
- 20 Koffie & God
- 21 Verjaardagen
- 23 Colofon
- 24 Kik

Het woord is aan.....

Barry
Nijboer

Naam:	Barry Nijboer
Leeftijd:	47 jaar
Studie/beroep:	Rij-instructeur
Gezinsituatie:	Getrouwd met Marloes en we hebben vier kinderen, Noa, Roos, Lotte en Silas.
Wat doe je in je vrije tijd?	Wandelen en hardlopen, verder klussen in en rond huis en in de echte vrije tijd reizen. Ik hou ervan zoveel mogelijk nieuwe dingen te zien en te ontdekken samen met mijn vrouw en de kinderen. Ook ga ik graag naar een muziekfestival.
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Geen

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

"Op mijn gezin en door dingen aan te pakken die op mijn pad komen, zodat we de dingen kunnen doen zoals we ze graag doen."

Welke droom zou je graag laten uitkomen?

"Voor mijzelf een vrij jaar om een wereldreis te kunnen doen en in het algemeen dat er weer meer geluisterd wordt naar elkaar."

De laatste keer dat je hebt gelachen?

"Ik probeer positief in het leven te staan. Elke dag is er wel een moment ik dat ik moet lachen. Een grap of iemand voor de gek houden hoort daar wat mij betreft bij."

De laatste keer dat je hebt gehuild?

"Toen Marloes en Noa een weekendje weg waren zag ik het nummer van Jacques Brel voorbij komen (met ondertiteling). Die kwam toen wel binnen."

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

"Mijn gezin en werk en weer een nieuw moment om van het leven te genieten."

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?

"Op dit moment ben ik 'Drie oorlogen' van Maarten van Rossem aan het lezen. Ik probeer altijd af te wisselen tussen fictie, geschiedenis en een biografie."

Wat maakt je boos / verdrietig?

"Populistische politici die met halve waarheden en leugens proberen in te spelen op de onderbuikgevoelens van mensen, terwijl ze zelf geen oplossing bieden. Dit zorgt voor verdeling in de maatschappij en daar wordt niemand beter van."

Wat maakt je angstig?

"Als er iets zou gebeuren met het gezin of dat ons huis afbrandt."

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap (naar elkaar omzien)?

"Eigenlijk kan dat al heel klein zijn. Dat je gewoon eens in je buurt of aan iemand vraagt hoe het met hem / haar gaat en eens een bakkie doet. Dat zou al mooi zijn."

Wat zou je graag in de wereld / in je nabije omgeving willen veranderen?

"Dat de wereld geleid wordt door verstandige politici die omkijken naar de wereld als geheel en daarbij rekening houden met mens en milieu."

Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding mag veranderen in Onze Kerk?

"Ik zou voor de jeugd een filmclub organiseren 1 keer in de maand. Een film waarover daarna een gesprek gehouden kan worden."

Van welke muziek houd je?

"Alternatieve/rock muziek."

Voor jou is Jezus?

"Ons voorbeeld die ons heeft geleerd dat we elkaar niet moeten veroordelen om wie of wat we zijn en dat we omzien naar elkaar."

Wat betekent de kerk voor jou?

"Dat we als gemeente proberen elkaar te zien en te respecteren vanuit het geloof in Jezus."

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

"Ik zie die positief en ik hoop dat met goede impulsen en initiatieven er een bloeiende gemeente blijft."

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

"Dat de diensten beginnen om 10 uur en maximaal een uur duren."

Wat betekent gebed voor jou?

"Rust vinden en vaak ook krijgen."

Wat waardeer je in jouw leven?

"Ik kan van kleine dingen gelukkig worden en ben een tevreden mens."

Wat is je levensmotto?

"Geniet! En maak er wat van."



"Geniet en maak er wat van!"

Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 9 maart

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. W. van der Griend



Sing Inn

19:00 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Team Kerkdiensten

Zondag 30 maart

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. P. Noordmans | Hardenberg



Zondag 6 april

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. J. Teding van Berkhout | Vroomshoop



Woensdag 12 maart

Biddag

19:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. mevr. C. Verrips

Zondag 13 april

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
dhr. T. Leferink



Teenage Meeting

11:00 uur

't Refter | Sibculo

Zondag 16 maart

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. T. Dankers | Dalfsen



Teenage Meeting

11:00 uur

't Refter | Sibculo

Ont-Moetingsdienst

19:00 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Projectkoor Bruchterveld



Zondag 23 maart

Bevestiging ambtsdragers

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. C. Verrips



Donderdag 17 april

Witte donderdag & Heilig Avondmaal

19:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. C. Verrips



= Kindernevendienst



= Kinderoppas



Koffie drinken



Muziek

 Traditioneel

 Feestdag

 Bijzondere dienst

 Teenage Meeting

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Vrijdag 18 april

Goede vrijdag

19.30 uur

Kloosterkerk I Sibculo
ds. J. Schep

Zondag 27 april

09:30 uur

Kloosterkerk I Sibculo
ds. A. v.d. Spek I Wierden



Zaterdag 19 april

Stille zaterdag

19.30 uur

Kloosterkerk I Sibculo
Team Kerkdiensten

Zondag 4 mei

09.30 uur

Fredrikskerk I Kloosterhaar
Richard Schothans



Zondag 20 april

Eerste paasdag

09.30 uur

Fredrikskerk I Kloosterhaar
Ds. mevr. C. Verrips, mmw. God is mijn Lied



= Kindernevendienst



= Kinderoppas



Koffie drinken



Muziek



Traditioneel



Feestdag



Bijzondere dienst



Teenage Meeting



*m in water te geloven
en in brood,
om het leven te verhop
boven alle dood,
om te houden
van het waaien van de wind:
ben jij welkom, lief kind*

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen

Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas



In herinnering

Zwaantje Boers- Doldersum

4 september 1953 - 17 februari 2025

*"In het huis mijns Vaders zijn vele woningen."
(Johannes 14:2)*



Mededelingen Kerkenraad

Bevestiging ambtsdragers

Op zondag 23 maart zullen enkele nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, terwijl anderen hun ambtstermijn voortzetten en opnieuw worden herbevestigd. In deze dienst nemen wij ook afscheid van degenen van wie de ambtstermijn is verstreken. De dienst vindt plaats in de Fredrikskerk om 9.30 uur.

Wij danken hen die afscheid nemen hartelijk voor hun inzet. Degenen die hun taak voortzetten, wensen wij veel succes bij de uitvoering hiervan. De nieuwe ambtsdragers heten wij van harte welkom en wensen hen een goede en vruchtbare tijd toe. Voor iedereen vragen wij de onmisbare zegen van onze Heer.

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat enkele gemeenteleden een taak binnen een van de colleges hebben aanvaard. Hoewel nog niet alle vacatures zijn ingevuld, kunnen wij alvast de volgende bevestigingen aankondigen:

Bevestiging van nieuwe ambtsdragers:

Wijkouderling: Kitty Koiter

Diaken: Renate Schepers

Diaken: Erwin Korblet

Herbevestiging van ambtsdragers:

Wijkouderling: Hilly Veltman

Ouderling-voorzitter: Herman Hendriks

Ouderling-kerkrentmeester: Gerjan Geerding

Ouderling-kerkrentmeester: Bert Koerssen

Afscheid van ambtsdragers:

Wijkouderling: Gré Bladder

Diaken: Wout Bakhuis

Diaken: Wim Withaar

Ouderling-kerkrentmeester: Henk Schepers

Ouderling-kerkrentmeester: Marten Willems

Wij danken iedereen voor hun toewijding en betrokkenheid bij onze gemeente.

Gemeenteavond

Op woensdag 19 maart is er een gemeenteavond in 't Refter bij de Kloosterkerk. Tijdens deze avond is er tijd voor bezinning en komt o.a. de Appostel-app ter sprake. Inloop met koffie om 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Wij zien uit naar jullie komst.

M U S I C A L



M E S S I A H

Komt allen!
En wordt meegenomen door
het leven van Jezus.
Vertolkt door:

Het Projectkoor uit Bruchterveld

Waar: Frederikskerk Kloosterhaar
Wanneer: Zondag 13 april om 19.00 uur
Inloop: Vanaf 18.30 uur,
onder het genot van een kop koffie/thee/ranja
(geen pauze tussendoor)

Le Mot Chanté

Zingen is twee keer bidden!

Elke dag van ons leven is gevuld met grote en kleine zegeningen, genoeg om dankbaar voor te zijn. Maar soms zijn er ook moeilijke periodes. Gelukkig is de Heer dan ook dichtbij.

Elke maandagavond zingen wij over ons geloof. We studeren nieuwe liederen in, oefenen voor een optreden of zingen liederen die we al kennen. In de pauze drinken we gezellig thee of koffie.

Lijkt het je leuk om een paar keer mee te zingen? We zouden het fijn vinden als er een paar heren bij ons koor aansluiten, maar iedereen (man of vrouw) is van harte welkom op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 't Refter in Sibculo.

We zien je graag!
LE MOT CHANTÉ

Heb jij 'm al?!!



Inmiddels hebben meer dan 80 gemeenteleden de app in gebruik genomen en wordt de app ook volop gebruikt om onder andere de collectegiften te doen. Daarnaast vind je in de app de laatste nieuwsbrief van Onze Kerk en het kerkblad. Oude nieuwsbrieven en kerkbladen kun je terug zoeken. De kerkelijke agenda staat ook in de app en vind je gemakkelijk in de contactenlijst de verschillende gemeenteleden terug die gebruik maken van de app.

We gaan richting Pasen en voorafgaand is de 40 dagen tijd. Deze tijd begint op woensdag 5 maart en eindigt zaterdag 19 april. We zijn als Team Communicatie voornemens om een Podcast (= een vooraf opgenomen "audio bestand", met gesproken woord) via de app beschikbaar te stellen zodat je bewust toe kunt leven naar Goede Vrijdag en Pasen. En om vandaaruit Jezus te volgen in jouw leven hier en nu. Op dit moment bekijken we de "technische haalbaarheid" hiervan in de app.

Heb je de app nog niet maar wil je deze wel graag hebben kijk dan op de website <https://sibculo-kloosterhaar.protestantsekerk.net/> hoe je deze kunt installeren. Onder het tabblad "informatie" kun je stap voor stap lezen hoe je de app kunt installeren op je telefoon of tablet. Het leukste is als je ook even een foto van jezelf upload bij je profiel.

Lukt het met deze uitleg nog niet helemaal, stuur dan een mail met je vraag naar communicatie@onzekerk.nu. Dan proberen wij zo spoedig mogelijk hulp te bieden!

Bericht namens Team Ont-Moeting

We mogen gelukkig vermelden dat ons team weer een klein beetje uitbreidt met twee nieuwe leden. Hier zijn we ontzettend blij mee! Ook mogen we ervaren dat we leuke ideeën vanuit de gemeente krijgen voor onze bijzondere diensten. Heel hartelijk dank daarvoor! Dus mocht iemand een leuk idee hebben, schroom dan niet en laat het ons weten. Ook als je mee wilt denken en werken binnen ons team, kom dan gerust langs en word teamlid!

Op dit moment hebben we in 2025 al twee mooie Ont-Moetingsdiensten achter de rug. Op 12 januari jl. namen we koffie en thee mee in de kerkbank en konden we Tieme Leferink horen vertellen over hoe mooi en bijzonder de grootheid van God is. Dit werd kracht bijgezet door het mooie geluid van de Houseband uit Mariëberg.

Op 2 maart konden we luisteren naar de mooie muziek van Gospelgroep Breathe uit Ommen en hoorden we mooie, persoonlijke verhalen over 'bewust gelovig' en 'onbewust gelovig' zijn. We kunnen terugkijken op twee bijzonder mooie diensten. En nog meer bijzondere samenkomsten zullen volgen dit jaar. Zo gaan we iets leuks organiseren in de feesttent in Sibculo, in samenwerking met de Kindernevendienst. Het e.e.a. moet nog vorm krijgen, maar de BBQ staat dan in ieder geval wel aan, dus noteer 22 juni maar alvast in jullie agenda's en kom met het hele gezin naar de feesttent! Op 7 september verwelkomen we goochelaar Jan in de Frederikskerk en op 19 oktober de band 'Root 7'.

Zoals je kunt lezen hebben we dus een mooie line-up voor 2025. Maar één bijzonder moment moet nog worden benoemd: de musical 'Messiah' op 13 april a.s. om 19.00 uur; een 2 uur durende musical over het leven van Jezus, bij ons in de Frederikskerk. Dit wordt uitgevoerd door het gelegenheidskoor uit Bruchterveld. Zie de toegevoegde flyer voor meer info. Het belooft een bijzondere avond te worden, dus kom allen!

Rectificatie Vakantieweek in Nieuw Hydepark

In het vorige kerkblad stond per abuis een onjuiste datum vermeld voor de vakantieweek in Nieuw Hydepark. De correcte data zijn **5 t/m 12 april 2025** a.s. en niet 13 t/m 20 april, zoals eerder vermeld.

Onze excuses voor de verwarring. We hopen u in april te mogen verwelkomen in Nieuw Hydepark, waar wij als groep van ongeveer 20 vrijwilligers deze bijzondere vakantieweek organiseren!

Verhuizing

Mevrouw F Schepers Bakhuis is verhuisd van: Kloosterdijk 97 Sibculo

Naar de: Weemelanden
De brug, kamer 1.04
Koningsweg 24
7672 GD Vriezenveen



Uitnodiging Regionale Pastorale Inspiratie- en Ontmoetingsavond

(voorheen ambtsdragersconferentie)

Graag nodigen wij u uit voor een inspirerende avond om samen te praten en elkaar te ontmoeten.

 Datum: Donderdag 20 maart 2025

 Thema: Wat voor rol kan de kerk spelen in een buurt?

 Spreker: Ruben Drost, Sociaal Werker bij De Stuw

 Locatie: De Kern, Bouwstraat 23, Ommen

 Tijd: Inloop om 19.45 uur, aanvang om 20.00 uur

De kerk naar buiten: Hoe dan?

Steeds meer mensen verkeren in eenzaamheid of hebben zorg nodig, terwijl de beschikbaarheid van thuiszorg afneemt. Hoe vinden we een goede balans tussen zelfredzaamheid en hulpbehoefendheid?

Ruben Drost neemt ons mee in het werk van De Stuw en vertelt hoe deze organisatie via buurtwerk bijdraagt aan sterke gemeenschappen. Veel maatschappelijke uitdagingen, zoals eenzaamheid, armoede, polarisatie en zelfs de energietransitie, kunnen worden aangepakt door het versterken van lokale gemeenschappen.

 Aanmelden

Opgeven kan tot 14 maart per e-mail of telefonisch.

Deze uitnodiging is bedoeld voor ouderlingen, diakenen, contactmedewerkers en iedereen die geïnteresseerd is.

Met hartelijke groet,

Namens het comité van voorbereiding,

Mevr. Gineke Peltjes
Van Royensweg 53
7691 BR Bergentheim

 06-30955705

 ginekepeltjes@gmail.com



OMZIEN NAAR ELKAAR

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Opbrengst Actie Kerkbalans

In januari van dit jaar is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden, de jaarlijks terugkerende actie voor de vrijwillige bijdrage. Als Kerkrentmeesters kunnen we u mededelen dat in 2025 een bedrag van ongeveer € 105.000,- is toegezegd, ter indicatie, in 2024 was dit € 111.000,-

Via deze weg willen we de notabelen bedanken voor hun belangrijke inzet tijdens deze actie en willen we u als gemeenteleden bedanken voor uw medewerking.

De Kerkrentmeesters



**Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar**

Wat doet de diaconie?

Vanuit de gemeente kwam de vraag: "Wat doet de diaconie eigenlijk?"

De belangrijkste taak van de diaconie is eenvoudig: er zijn voor iedereen die steun en hulp nodig heeft. Wij proberen als diaconie op verschillende manieren praktisch aanwezig te zijn in de samenleving, zowel binnen als buiten de gemeente. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de voedselkasten, die we eind 2023 hebben opgezet. In elk dorp staat een kast bij de kerk waar mensen producten in kunnen zetten en waar mensen die het moeilijk hebben, producten uit kunnen halen. Leden van de diaconie zorgen ervoor dat de kast wekelijks wordt gecontroleerd en bijgevuld.

Daarnaast organiseren wij voedselinzamelingen voorafgaand aan de dienst van het Heilig Avondmaal. Deze ingezamelde levensmiddelen komen zowel ten goede aan onze eigen voedselkasten als aan de voedselbank. De diaconie ondersteunt ook financiële projecten voor goede doelen, zowel lokaal als wereldwijd. Heeft u persoonlijke steun of hulp nodig? Wij zijn er voor u. U kunt contact opnemen met Aly Huis in't Veld, de vertrouwenspersoon van de diaconie, via telefoonnummer 06-19921240.

Samen zorgen we voor elkaar.

Collecterooster

MAAND	DAG	1e COLLECTE
Maart	9	Diaconie
	12	Diaconie
	16	Diaconie
	23	Kerk in actie Moldavië
	30	Nieuw Hydepark
April	6	Diaconie
	13	Diaconie (ochtend) Jeugdwerk (avond)
	17	Diaconie
	18	Diaconie
	20	Kerk in actie Noodhulp Oekraïne
	27	Diaconie
Mei	4	Gevangzorg Nederland

Paascollecte 2025

Het jaarthema in de Protestantse Kerk luidt "Als nieuw". Leven in het licht van Gods Koninkrijk, of zoals Paulus het zegt:

"Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."

Deze levenshouding daagt ons uit om "Als nieuw" te leven. Door te bidden, zingen, vieren, geven en het goede te doen, voeden we deze hoopvolle levenshouding.

Op 20 en 21 april vieren we Pasen, en in onze gemeente is het een goede gewoonte om de Paascollecte te organiseren. In deze maand kunt u daarom een notabel aan uw deur verwachten voor onze Paascollecte.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De Kerkrentmeesters





WOENSDAG

19 maart 2025

WELKOM

VANAF 19.00 UUR

PROGRAMMA

START 19.30 UUR

pleasen of dienen

VECHTDALCOLLEGE

BOTERMANSWIJK 1

DEDEMSVAART

- ingang via parkeerplaats Citadel -



SPREKSTER

WILLEMIJN DE WEERD

ER IS EEN COLLECTE VOOR DE ONKOSTEN

INTERKERKELIJKEVROUWEN.JOUWWEB.NL

DE BOEKENTAFEL VAN DE WELLE IS AANWEZIG

FACEBOOK: [INTERKERKELIJKEVROUWEN DEDEMSVAART/BALKBRUG](https://www.facebook.com/INTERKERKELIJKEVROUWEN_DEDEMSVAART/BALKBRUG)



Jezus blaast de voordeur op

“Geloof hoort thuis achter de voordeur.” Dat hoor je de laatste tijd steeds vaker. Of het nu komt van politici die vinden dat geloof niet in de politiek thuishoort of van gewone mensen die klaar zijn met de kerk, velen lijken het erover eens te zijn: er moet een scheiding zijn tussen geloof en de rest van het leven. De hemel heeft niet zoveel te maken met de aarde, zeggen ze. Geloven is een beetje een rare hobby, daar moet je anderen niet mee lastigvallen. Kom er niet mee naar buiten.

Gek genoeg hoor ik ook van christenen iets soortgelijks. Nee, natuurlijk willen ze best iets over hun geloof delen met de buurman of collega, maar tegelijk zeggen ze dingen als: “Ik richt me meer op het hemelse dan op het aardse.” Ze houden zich niet bezig met politiek, weten niet hoe God ook in hun werk een rol speelt en vinden het genoeg om naar de kerkdiensten te gaan of uit de Bijbel te lezen. Voor hen is er ook een scheiding tussen geloven en de rest van het leven. Zij verschuilen zich juist achter de voordeur en zeggen tegen de wereld: kom alsjeblieft niet binnen.

En dan wordt het Pasen. Jezus staat op uit het graf. Met een echt lichaam, zo aards als maar kan zijn, vlees en bloed, met littekens en al. En tegelijk is er iets hemels aan hem, iets dat zich niet laat tegenhouden door dichte deuren, iets waardoor anderen hem niet meteen herkennen. Met dat opgestane lichaam loopt Jezus enige tijd rond op aarde. Hij is het begin van een hernieuwde schepping, hemel en aarde zijn één in hem. Dát is Pasen. God is begonnen om de scheiding tussen hem en zijn schepping weg te halen. Dat is waarom het voorhangsel scheurt in de tempel wanneer Jezus sterft op Golgotha. “De hemel is waar ik ben,” zegt God, “en dankzij Goede

Vrijdag stromen hemel en aarde in elkaar over.” Daar gaat het op aan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die één zal zijn, waar God “alles in allen” is. Zoals we al hebben kunnen zien bij Jezus.

Snap je dan hoe belachelijk het is om het over “geloof achter de voordeur” te hebben? Jezus heeft op Golgotha de voordeur opgeblazen. De hele wereld is van hem en hij laat zich niet opsluiten in onze huizen, harten en kerken. Als we denken dat Jezus niets te maken heeft met hoe wij samenleven, hoe wij samenwerken, hoe wij voor deze aarde zorgen, dan denken we echt te klein van hem. Zoals Jezus al een voorproefje was van de nieuwe hemel en aarde, zo mag elke christen daarvan ook een voorproefje zijn waar ze met de Geest werken aan Gods Koninkrijk. Bijvoorbeeld door op te komen voor het recht van mensen die in een hoekje worden gedrukt. Of door wat van je geld en aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Door toch eens na te denken of je wel zoveel spullen nodig hebt. Jezus doordrenkt alles van ons leven. We kunnen hem niet achterlaten zoals je een jas aan de kapstok laat hangen omdat je denkt die vandaag niet nodig te hebben.

(Even tussendoor: ik heb geen idee of deze stukjes echt worden gelezen. Ik hoor er nooit iemand over. Laten we een code afspreken, zoals in de spionnenboekjes. Als u dit heeft gelezen zegt u tegen mij: “Dauw ligt op het gras.” En dan antwoord ik: “Maar er is nog ruimte voor de regen.” Of als u iets zinnigers wilt delen, mag ook natuurlijk.)

Geloven achter de voordeur? Daar mag het best beginnen. Maar daar zal het nooit eindigen.

Richard Schothans

Bijeenkomsten Veertigdagentijd

Wat zou het fijn zijn om met Jezus aan tafel te zitten. Om hem te kunnen aankijken, om hem de vragen te stellen die je bezighouden of je zorgen met hem te delen. Vooral in de aanloop naar Pasen komt die ene vraag op ons af: wie is Jezus? Wat heeft hij gedaan? Wie is hij voor mij?

Daarover willen we in de Veertigdagentijd nadenken aan de hand van het boekje Aan tafel met Jezus. In twee bijeenkomsten staan we stil bij de verhalen van mensen die Jezus hebben ontmoet na de opstanding. Eerst kijken we naar Thomas, de man met stevige twijfels. In de tweede bijeenkomst overdenken we het verhaal van Maria Magdalena, de vrouw die leefde in angst voor zichzelf en de wereld. Beiden worden veranderd als ze Jezus ontmoeten.

Wat: Verdieping Veertigdagentijd

Waar: 't Refter in Sibculo

Wanneer: 25 maart en 1 april, 19:30 uur

Materiaal: Aan tafel met Jezus is online verkrijgbaar voor €11,99

(In overleg is er een afdruk beschikbaar.)

Opgeven: stuur een mail naar richard@onzekerk.nu

Aan tafel met Jezus

zeven
ontmoetingen

Onder redactie van
René de Reuver

Koffie&God: samen groeien in het geloof

Ken je dat? Je leest de Bijbel in je eentje en je denkt: daar wil ik eens over doorpraten. Of: er is iets gebeurd in de kerkdienst en je denkt: dat was zo mooi, daar ben ik nog vol van. Maar met wie deel je dat dan? Praten over het geloof is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Wel voor de mensen van de Koffie&God-groepen. Al meer dan twee jaar wordt er elke maand in verschillende huiskamers in Sibculo en Kloosterhaar een goede bak koffie gezet, terwijl de Bijbel opengaat. Lyan Pullen is deelnemer vanaf het begin en kan het zeker aanraden. "Het is laagdrempelig, iedereen kan aansluiten", zegt ze. "Ik was al een tijdje op zoek naar een plek om het samen over God en de Bijbel te hebben. Als moeder in een jong gezin vraag je je toch af hoe je de lessen van de kerk kunt toepassen in je leven. Dan is het erg fijn om daar met anderen over te praten." Juist met anderen het geloof onderzoeken helpt haar om nieuwe dingen te leren. "Sommigen uit mijn groep hebben zoveel Bijbelkennis. Ze laten me soms zien dat ik de dingen niet zo zwart-wit moet lezen. Ik leer nu meer dan dat ik in mijn eentje zou doen."

Soms gaat het over een stukje verdieping van de Bijbel, soms over de geloofsvragen die de groepsleden zelf hebben, soms over het alledaagse leven. Koffie&God gaat ergens over, over iets dat waardevol is. "Maar het helpt me ook gewoon om mensen uit mijn kerk beter te leren kennen", zegt Lyan. "Omzien naar elkaar gaat dan ook makkelijker."

Ben jij ook op zoek naar een plek waar gezelligheid en geloof samenkomen? Stuur dan een mail naar richard@onzekerk.nu. Bij voldoende aanmeldingen starten we een nieuwe groep die maandelijks bij elkaar komt.



Verjaardagskalender

Maart

- 
- 1 **Mevr. G.J. Vos-Hakkers | 78 jaar**
Duijtschstraat 46, 7694 AJ Kloosterhaar
- 2 **Dhr. A.A. Bouwman | 82 jaar**
Kloosterdijk 156, 7693 PS Sibculo
- 5 **Dhr. J. Broere | 81 jaar**
Schoutenhof 67, 7773 CC Hardenberg
- 6 **Mevr. D. Bakhuis-Heijink | 90 jaar**
Kloosterdijk 49, 7693 PN Sibculo
- 7 **Dhr. H. Evers | 90 jaar**
Duijtschstraat 30, 7694 AJ Kloosterhaar
- 8 **Dhr. H. Huisman | 82 jaar**
Kloosterdijk 101, 7693 PP Sibculo
- 9 **Dhr. J.J.A. Eektimmerman | 78 jaar**
Gemeenteweg 43, 7693 PM Sibculo
- 9 **Dhr. Z. Edelijn | 80 jaar**
Dorpsstraat 5, 7694 AA Kloosterhaar
- 14 **Mevr. J.H. Teunis-Altena | 93 jaar**
Oranjestraat 120, 7676 GB Westerhaar
- 14 **Dhr. E. Rosink | 78 jaar**
Drs. G. Jonkerlaan 17, 7772 CJ Hardenberg
- 16 **Mevr. A. Keuken-Vlap | 81 jaar**
Markfluwerhof 4, 7694 DA Kloosterhaar
- 17 **Mevr. H. Jasper-Varwijk | 82 jaar**
Kloosterstraat 2, 7693 TB Sibculo
- 20 **Dhr. D.J. Biglaar | 81 jaar**
Kleinhaar 12, 7694 BJ Kloosterhaar
- 23 **Mevr. A. Schipper-Ekkel | 93 jaar**
Bergweg 1, 7671 TA Vriezenveen
- 23 **Mevr. G. Immink-van der Velde | 78 jaar**
Gemeenteweg 45, 7693 PM Sibculo
- 25 **Mevr. M. Bosch-Bolks | 82 jaar**
Plashofstraat 1, 7693 TG Sibculo
- 25 **Mevr. A. Jager-Gort | 78 jaar**
Dorpsstraat 35, 7694 AB Kloosterhaar
- 29 **Mevr. D.J. Edelijn-Biglaar | 77 jaar**
Dorpsstraat 5, 7694 AA Kloosterhaar
- 29 **Mevr. B.M. Jasper-Ekkel | 81 jaar**
Sportstraat 10, 7694 BB Kloosterhaar
- 29 **Dhr. J. Korblet | 83 jaar**
Schoolstraat 9, 7693 PG Sibculo
- 30 **Dhr. T.G. Biglaar | 85 jaar**
Kerkstraat 2, 7694 AP Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*

Verjaardagskalender

April

- 6 Dhr. H. Altena | 75 jaar**
Verlengde Broekdijk 45, 7694 TE Kloosterhaar
- 7 Dhr. H.J. Scherphof | 78 jaar**
Markfluwerhof 10, 7694 DA Kloosterhaar
- 8 Dhr. H.S. ter Bekke | 79 jaar**
De Vleggedijk 7 a, 7693 PW Sibculo
- 9 Mevr. G. Lucas-Land | 85 jaar**
Gemeenteweg 61, 7693 PM Sibculo
- 10 Dhr. A. Sickman | 80 jaar**
Dorpsstraat 39, 7694 AB Kloosterhaar
- 15 Dhr. R. Vos | 87 jaar**
Salland 38, 7772 CZ Hardenberg
- 17 Mevr. A. van Os-Olthof | 87 jaar**
Schoolstraat 24, 7694 AX Kloosterhaar
- 18 Dhr. D.J. Hendriks | 78 jaar**
Paterswal 4, 7693 TC Sibculo
- 19 Dhr. J. Ekkel | 80 jaar**
Sportstraat 16, 7694 BB Kloosterhaar
- 20 Mevr. J. Ekkel-Hessink | 75 jaar**
Sportstraat 16, 7694 BB Kloosterhaar
- 20 Dhr. T. ten Brinke | 84 jaar**
Fredriksstraat 28, 7694 AM Kloosterhaar
- 23 Mevr. A. Biglaar-Ekkel | 97 jaar**
Oranjestraat 124, 7676 GB Westerhaar
- 23 Dhr. F.J. Cremer | 81 jaar**
Grachtstraat 15, 7693 PA Sibculo
- 28 Mevr. J.H. Korblet-Bril | 75 jaar**
Akkerweg 4, 7693 PL Sibculo
- 28 Mevr. K. Luisman-Moraal | 84 jaar**
Dorpsstraat 72, 7694 AE Kloosterhaar



*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*

Onze Kerk

Jaargang 7, nummer 2 - mrt / apr 2025
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar.

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Marleen van Nuil
Deborah Hakkers
communicatie@onzekerkerk.nu
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.
Lever materiaal voor de volgende
editie, welke loopt t/m 6 juli 2025,
uiterlijk vrijdag 18 april 2025 aan. De
volgende editie verschijnt in de week
van 5 mei 2025.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerkerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerkerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
fredrikskerk@onzekerkerk.nu
Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerkerk.nu
Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerkerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerkerk.nu

Website: www.onzekerkerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerkerk

Bankrekeningen:

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Kerk: NL71RABO0324978847

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij Supermarkt
Hendriks in Sibculo & Noppers Aangenaam
fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Carmian Verrips

06-29908668 | predikant@onzekerkerk.nu

Kerkelijk werker

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerkerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerkerk.nu

Scriba

Ria Bolks

0523 242063 | info@onzekerkerk.nu

Vertrouwenspersoon Diaconie

Aly Huis in't Veld

06-19921240

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerkerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



Dopen



KIK

Het tienerkoor hoort groot nieuws van dirigent John. In de paasnacht zal iemand worden gedoopt! Maikel muis, die onder het gordijn zit, gaat het meteen vertellen aan zijn broers en zusjes: "Er wordt iemand gedood in de paasnacht!" "O néé!" roepen ze en rennen naar Kikker. "Kik! Er wordt iemand gedood in de paasnacht, met het tienerkoor erbij!" Kik rolt met zijn ogen: "Muisjes toch, Pasen is het feest van het leven! Jezus, die dood was, zal met Pasen opstaan." Maikel roept: "Maar meester John zei het zelf! En toen leerden ze een lied, 'Met wind in de haren en zon in de rug.'" "Ahá!" kwaakt Kik, "Dan wordt er iemand GEDOOPT! Vandaar dit blijde lied!"

De muizen zijn opgelucht. "Dopen, dat is toch met een baby die water over zijn hoofdje krijgt? Dan is het feest!" Kikker lacht: "Precies. En met Pasen ..." maar de muizen zijn al weg. Ze gaan van muizenwol een knuffelmuis maken voor de baby. In de paasnacht wachten de muizen onder de voorste kerkbank op de doop. Er loopt een meneer naar voren - zónder baby. Hij buigt zijn hoofd over de doopschaal en de pastor zegt: 'Sebastiaan Arthur, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.' Het koor zingt 'Met wind in de haren ...!' "Waar is de baby?" fluisteren de muizen. Kik heeft nog veel uit te leggen. En hopelijk is Sebastiaan blij met het knuffelmuisje dat onder de bank ligt ...



Versje

Opdat je nooit de weg vergeet,
en niet verloren zult lopen
maar in je hart de richting weet,
daarom gaan we je dopen.

Opdat je niet de moed verliest,
maar op het licht blijft hopen
en de weg van vrede kiest,
daarom gaan we je dopen.

Opdat je Jezus' eenvoud kent,
je geen onzin laat verkopen
maar weet dat je Gods wonder bent,
daarom gaan we je dopen.

Opdat je opgroeit tot een mens
met alle zintuigen open,
gedragen door onze zegenwens.
Daarom gaan we je dopen.



Uit de Bijbel

We zijn allemaal gedoopt. We hebben
allemaal die ene heilige Geest gekregen.
Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden,
voor slaven en voor vrije mensen.
Wij vormen samen één geheel.
(1 Korintiërs 12:13 BGT)



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns