

#2

maart & april
2022

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Bernard Lamberink**
- + **Paasproject** Kindernevendienst
- + Bevestiging **ambtsdragers**
- + **Zoek** de paaseieren

Onze Kerk

Jaargang 4, nummer 2 - mrt/apr 2022
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofdredactie

Linda Bolks, t. 06-41666119
Marleen van Nuil, t. 06-19578848
communicatie@onzekerk.nu
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.
Lever materiaal voor de volgende
uitgave, welke loopt t/m **3 juli 2022**,
uiterlijk maandag 18 april 2022 aan.
De volgende editie verschijnt in de
week van 2 mei 2022.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
fredrikskerk@onzekerk.nu
Koster: Fam. Potgieter, 0523-241863

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerk.nu
Koster: Benny van Dijk, 0523-241540

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerk

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABO0324978847
Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81
Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij
Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Vacant

Contactpersoon

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba

Hennie Maathuis

0523-241828 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Toekomst

We mogen weer... Het lijkt wel of corona er opeens niet meer is. We gaan weer massaal op vakantie, feesten weer en mogen gelukkig ook weer naar de kerk. Toch denk ik dat we voorlopig nog steeds rekening zullen moeten houden met corona. Maar het voelt wel fantastisch om weer samen te zijn, samen te zingen en vooral Gods liefde en genade te voelen. Soms vraag ik me wel eens af of het geloof nog wel een toekomst heeft. Afgelopen zondagmorgen (20 februari) viel echter alles bij mij weer op zijn plek.

Wat een geweldig mooie dienst. Dan word je weer bewust van het feit dat God in alle dingen, ook kleine dagelijkse dingen, bij ons is en dat we bij God een geweldige toekomst hebben. God heeft een plan met ons, zoals ook beschreven in Jeremia 29 vers 11:

"Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven"

Ook wij zijn weer volop bezig met het organiseren van speciale diensten voor jong en oud. We gaan weer koffie drinken na de diensten, eventueel een wandeling, en nog veel meer. Maar daar zijn we u/jullie bij nodig. Laten we ervoor zorgen dat iedereen aan ons kan zien dat God onze toekomst is.

Herman Hendriks

Redactie *Onze Kerk*

Vragen of opmerkingen over *Onze Kerk*? We ontvangen ze graag; communicatie@onzekerk.nu

Jaargang 4, Nummer 2

Onze Kerk

- 4 Interview
- 7 Helpen
- 8 Stiltepagina
- 9 In herinnering
- 10 Mededelingen kerkenraad
- 11 Jeugd
- 12 Inspiratierecept
- 13 Houvast
- 14 Verdieping
- 15 Nieuw leven
- 16 Vieringen - rooster
- 18 Vieringen - diensten
- 19 Symboliek
- 20 Achter de schermen
- 22 Verjaardagen
- 23 Vrolijk pasen
- 24 Kik



Het woord is aan...

Elke editie geven wij één van de gemeenteleden het woord, zodat wij elkaar beter leren kennen. Op deze manier kunnen wij nog meer omzien naar elkaar.

Bernard
Lamberink

Naam:	Bernard Lamberink
Leeftijd:	84 jaar
Beroep/studie:	gepensioneerd
Gezinssituatie:	Getrouwd
Wat doe je in je vrije tijd:	Organist Haarhuus, weeksluiting vrijdags en op dinsdagmorgen een uur begeleiden met het zingen en gedichten lezen met de ouderen.
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	op het moment geen

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

Op mijn ouders die mij een basis hebben gegeven om te zijn wie ik nu ben.

Welke droom zou je graag laten uitkomen?

Ik heb geen dromen meer, ben zeer gelukkig met mijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Daar ben ik de Heer alle dagen dankbaar voor, dat we dit van Hem mochten ontvangen.

'Wij zijn Hem zoveel dank verschuldigd, maar waar is onze dankbaarheid?'

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

Ochtenstond heeft goud in de mond, zomer en winter elke morgen rond 07.00 uur zijn wij uit bed.

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?

Geen boek op mijn nachtkastje, ik ga naar bed om te slapen.

De laatste keer dat je hebt gelachen?

Ik lach alle dagen, ben gelukkig.

De laatste keer dat je hebt gehuild?

Ik ben emotioneel zwak; ik kan huilen van geluk en om verdriet van anderen.

Wat maakt je boos / verdrietig?

Verdrietig om de laksheid van de mensen als het gaat om het behoud van de kerken en gemeente zijn. Wij zijn Hem zoveel dank verschuldigd, maar waar is onze dankbaarheid?

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap (naar elkaar omzien)?

Dat mis ik wel, tegenwoordig is ieder voor zichzelf, al hebben we een fijne buurt.

Wat maakt je angstig?

De toestand in de wereld, ook al zijn deze toestanden al vele eeuwen voorzegd in Gods Woord.

Wat zou je graag aan God vragen als je hem in het echt zou tegenkomen?

Geef vrede Heer, geef vrede en kom spoedig.

En wat zou je graag willen dat Hij tegen jou zegt?

Maak je niet ongerust, want ik ben bij je alle dagen van je leven, hou je daaraan vast, IK BEN ER.

'Als wij de wereld niet veranderen, verandert de wereld ons wel'

Voor jou is Jezus.....?

De bron van mijn leven, omdat Hij de bron is waar ik uit mag drinken.

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

Er is een gezegde, als wij de wereld niet veranderen, verandert de wereld ons wel. Dat gevoel heb ik ook bij de kerk, als wij ons niet aanpassen aan de Bijbel, passen wij de Bijbel aan aan onze normen. De tip die ik wil geven is dat wij de kerk en het evangelie opnieuw moeten leren ontdekken en zo de Heer en de kerk de plaats in ons leven geven die Hem toekomt.

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

Ik had gelovige ouders, als kind wel eens lastig, want je moest mee naar de kerk, catechisatie, club, zondagschool, maar nu dankbaar wat het mij heeft geleerd.



Wat zou je graag in de wereld / in je nabije omgeving willen veranderen?

Dat de mensen meer tevreden zijn met wat ze hebben en niet steeds meer willen en elkaar het geluk gunnen. Dan zou de wereld er al heel anders uitzien.

Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding mag veranderen in Onze Kerk?

Dat de kerk op de eerste plaats staat en dat we meer gaan vertrouwen op de Heer van de kerk. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal u worden toegeworpen.

Wat betekent gebed voor jou?

Iemand kennen waar je al je vragen en zorgen neer kunt leggen. De lijn is altijd open, Hij is er altijd.

Wat betekent de kerk voor jou?

Het is een plaats waar we elkaar ontmoeten, om te luisteren wat God ons te zeggen heeft vanuit Zijn woord en samen Hem de lof te brengen die Hem toekomt.

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

Somber, ik heb vaak het gevoel dat de kerk niet belangrijk meer is.

Wat waardeer je in jouw leven?

Dat we rijk gezegend zijn, daar kan ik alleen maar voor danken.

Wat is je levensmotto?

*Geniet van het leven, want het is ons gegeven,
ook al duurt het vaak maar even,
om eenmaal eeuwig bij Hem te leven.*



Collectes komende periode

MAAND	DAG	1e COLLECTE
April	3	Diaconie
	10	Diaconie
	14	Kerk in Actie: Jop
	15	Kerk in Actie; Jop
	17	Diaconie
	18	Diaconie
	24	Plaatselijk Jeugdwerk
Mei	1	Diaconie
	8	Kerk in Actie: noodhulp Nigeria, noodhulp en werken aan vrede.
	15	Kerk in Actie: Op adem komen in De Glind.
	22	Diaconie
	26	Diaconie
	29	Diaconie

Opbrengst collectes/giften via bank januari - februari 2022

Kerk en onderhoud gebouwen coll.	€ 290,-
Giften KRM	€ 242,50
Diaconie coll.	€ 235,-
Giften Diaconie	€ 157,50

Kerkbalans 2022

In totaal is er voor de Actie Kerkbalans een bedrag toegezegd van € 110.695,-
Wij willen dan ook iedereen in de gemeente bedanken voor de toezeggingen.
Ook bedanken wij de notabelen, die de enveloppen weer bezorgd en opgehaald hebben.



Paascollecte

Op 16 en 17 april vieren we Pasen, het zijn de vrolijke dagen na een bewogen week van afscheid nemen van Jezus en rouwen om zijn overlijden. Gelukkig een tijdelijk afscheid maar voor velen van ons komen daar wel emoties bij los. In de week voor Pasen kunnen we kijken naar de Passion, het lijden van Jezus vertaald in beelden en mooie muziek waarin de emotie voor iedereen weer anders zal zijn. Met het thema "Alles komt goed" maakt het die emotie meer dan waard. In de Paastijd komen de notabelen bij u langs voor de Paascollecte. Deze collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk en wordt van harte bij u aanbevolen.



*D*enkend aan de vreugde die
voor hem in het verschiet lag,
liet hij zich niet afschrikken
door de schande van het kruis.

Hebreeën 12,2

In herinnering

Hendrik Hakkers

26 augustus 1955 - 7 januari 2022

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren." Rom. 14 :7 en 8.

Maria Schipper - Ekkel

31 augustus 1935 - 18 januari 2022

"Want niemand onzer leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren." Rom. 14 : 7 en 8

Dirk Langelaar

27 januari 1927 - 21 januari 2022

"U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen." Psalm 91 : 9 en 10

Teunis Wolbink

8 juni 1937 - 12 februari 2022

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren." Rom. 14 :7 en 8.

Everdina Potgieter - Bakhuis

7 februari 1932 - 17 februari 2022

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer." Romeinen 8 : 38-39:



Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 3 april zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden en anderen zullen hun taak voortzetten en herbevestigd worden.

Ook zullen in deze dienst ambtsdragers afscheid nemen.

De dienst wordt gehouden om 9.30 uur in de Fredrikskerk.

Omdat ten tijde van dit schrijven nog niet alle vacatures vervuld zijn zullen we in het volgende kerkblad hun namen noemen.

Wij willen hen die hun taak hebben volbracht hartelijk danken.

Wij wensen diegene die hun ambt voortzetten veel succes in de komende periode.

De nieuwe ambtsdrager willen we een goede en vruchtbare tijd toe wensen in de wijngaard van onze Heer en kerk.

Bevestiging
ambtsdragers

Zondag 3 april

09.30 uur

Fredrikskerk



DE KERK IS OPEN

Nu de strenge coronamaatregelen in de samenleving zijn los gelaten is het weer mogelijk om vrij zonder beperkingen en reserveringen naar de kerk te komen. Het advies blijft wel staan om bij klachten thuis te blijven.

Indien u toch graag nog vrij en op 1,5 m wilt zitten dan is daar de mogelijkheid voor. Geef dit aan bij binnenkomst.

Wij vinden het fijn u allen weer in vrijheid en goede gezondheid te ontmoeten.

Wees welkom!



Gezinsdienst

Op **zondag 24 april** is er weer een gezinsdienst. De dienst begint om **10.30 uur**.

We hebben 'My Parable' gevraagd om tijdens de dienst te zingen.

We hopen er een mooie dienst van te maken.

Omdat de christelijke motorclub 'CMA (Cristian Motorcyclists Association)' in februari door de maatregelen niet aanwezig kon zijn, willen we dit doorschuiven naar volgend jaar.

Groetjes namens de Jeugddienst Commissie



Paasproject

Zondag 6 maart start de kindernevendienst met het Paasproject:

Jezus maakt het verschil.

In dit project gaan we met elkaar ontdekken hoe we verschil kunnen maken door de keuzes die we maken. Daarbij kijken we welke keuzes Jezus maakte. Op die manier liet Hij zien en horen wat Gods doel en plan voor de wereld is.

Op de beamer komt een kruis met een amandeltak, waarvan iedere week een vakje wordt open gemaakt. Dan wordt door middel van symbolen de keuze van die week duidelijk gemaakt.

Met Pasen gaat de amandeltak bloeien, een teken van leven, waarmee we de overwinning op de dood symboliseren. Eigenlijk start het Paasproject op 27 februari, maar dan is er een Kinderdienst. Daarom starten we 6 maart en is het eerste vakje al geopend.

Gevaar of liefde

27 februari wordt verteld wat een verschil Jezus maakt in het leven van Lazarus als Hij hem opwekt uit de dood. De mensen die van Lazarus houden, hoeven hem nu niet te missen.

Wat een liefde laat Jezus zien!

Maar dat is niet wat de Joodse leiders zien. Zij zien in Jezus' gevaar. De mensen luisteren meer naar Jezus dan naar hen. Ze zouden hun macht kunnen kwijtraken en dat willen ze niet. Dat willen ze koste wat kost voorkomen. Daarom besluiten ze dat Jezus uit de weg geruimd moet worden.



DADELS VAN RECHT EN VREDE

DADELROLLETJES

(voor ca. 24 rolletjes)

Ingrediënten

Pannenkoeken:

- 130 g meel
- ca. 220 ml melk
- snuf zout
- 2 eieren
- boter/margarine om in te bakken

Beleg:

- 200 g dadels
- 150 g zonnebloempitten
- ca. 50 g honing
- 100 g zachte boter
- 12 dadels ter versiering

Alternatief:

- 300 g ontpitte dadels
- ca. 0,1 l melk

Bereidingswijze

Meng meel, melk en eieren tot een beslag. Bak vier pannenkoeken. Maak beleg door de dadels te weken, samen met de zonnebloempitten te pureren en het mengsel toe te voegen aan de zachte boter en honing. Of pureer 300 g geweekte dadels met ca. 1 dl melk. Smeer het beleg op de pannenkoeken. Rol ze op en snijd in stukjes. Halveer 12 dadels en prik een halve dadel op elk rolletje. Serveer met 'palmtakjes' (buxus).



Veertigdagentijd: een tocht van inkeer, via woestijn naar paastuin. Het Joodse volk ging op weg naar bevrijding in een land waar bomen vrucht dragen, en waar vrede en recht heerst (Deuteronomium 8,8). In het nieuwe testament

wordt Jezus uiteindelijk in Jeruzalem met palmtakken onthaald.

Dadels zijn de vruchten van palmbomen. Gebakken in koeken of gedroogd in de winter waren ze in Bijbelse tijden al geliefd. Door hun rechte stam en zoete vruchten doen ze denken aan rechtvaardigen: "Zo getuigen zij dat de Heer recht doet" (Psalm 92,16).

Bij de versiering van de tempel werden zogenaamde *palmetten* gebruikt, ornamenten in de vorm van palmbladen, als verwijzing naar rechtvaardigheid (1 Koningen 6,29-35; Nehemia 8,16 en Ezechiël 40,20-31;41,18-26). Een tempel met poorten naar de vier windstreken en met verwijzingen naar palmtakken roept het beeld op van gerechtigheid voor allen: een beeld van de Rechtvaardige. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Bron: naar een recept van Wijnanda Hagendoorn in: *Natuurlijk Lekker – koken volgens het Genesis principe*, KOK, 2014, en Beatrijs Corveleijn osc in: *Clara's bron*, Berne Media, 2017

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze persoonlijke vraag. Ditmaal **ABDELKADER BENALI**, schrijver.



Het gemeenschapsgevoel van vasten geeft veel vreugde

'IK BEN GEWEND OM VEEL RISICO TE NEMEN'

Ik vind troost en houvast in het feit dat er mensen zijn die zich opofferen voor anderen. Een tante van me gaf een van haar dochters aan een kinderloos echtpaar, vanuit de overtuiging dat die haar net zo goed of beter konden opvoeden. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe je zo iets als moeder kunt doen. Het is een soort pure goedheid. En ik geloof dat zulke mensen er altijd zullen zijn.

Ik noem mezelf moslim omdat de traditie als een spinnenweb om me heen hangt, op een prettige manier. Maar ik ga zelden meer naar de moskee. Wel vast ik een maand in het jaar, samen met mijn vrouw, vooral uit solidariteit met haar. Het is een lange maand, geen kinderachtig gedoe. Maar het gemeenschapsgevoel en het proces van verstilling en verinnerlijking geven ook veel vreugde.

Ik ben opgegroeid met de basishouding dat je weinig kunt veranderen aan de loop der dingen. Ik ben daardoor gewend veel risico's te nemen: ik beleg, ben amper verzekerd, en vooral: ik schrijf romans. Als schrijver investeer je geld, tijd en moeite in een boek, terwijl het rendement nihil kan zijn. Ik schrijf omdat ik het als een opdracht zie ervaringen te delen, anderen te inspireren.

Het Bijbelverhaal over Jezus die de woekeraars uit de tempel jaagt, vind ik heel inspirerend. Jezus staat op en neemt verantwoordelijkheid. Zo'n daad vind ik zingevender dan de grote ideeën over hemel en hel, of over de zonde. ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland.

Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga naar www.nd.nl/houvast Scan onderstaande QR-code voor een unieke aanbieding en maak kennis met het Nederlands Dagblad.

Tekst: Maurice Hoogendoorn

Foto: Dick Vos



Nederlands Dagblad

Verdieping

Kruis of graf?

Het kerkelijk jaar is aanbeland in de Veertigdagentijd. Officieel begint deze periode van bezinning op Aswoensdag, waarna zeven zondagen later het Pasen is. (Mocht u denken: "Dat zijn toch wel meer dan veertig dagen?" De zondagen worden niet meegeteld, want dat zijn geen vastendagen.)

Sommige kerken noemen deze periode de lijdenstijd, een periode die officieel zeven weken duurt. Een klein verschil, nietwaar? Wat maakt het nu uit hoe iemand die periode noemt en hoelang deze precies duurt? Dat is typisch weer iets voor theologen om zich daar druk om te maken. Toch? Nou, misschien niet. Misschien schuilt er toch iets meer achter deze kleine verschillen dan u op het eerste gezicht denkt. En dat heeft alles te maken met wie Jezus voor ons is. De lijdenstijd stelt de lijdende Christus centraal, de zoon van God aan het kruis, de Man van Smarten.

In sommige kerken wordt dit benadrukt door de zeven zondagen voor Pasen stil te staan bij de zeven kruiswoorden van Jezus. Jezus' offer aan het kruis is alles, zijn betaling van de schuld staat in het centrum van het geloof, de Bijbel en Gods relatie met mensen. In de lijdenstijd gaat het hoofdzakelijk om Goede Vrijdag, dáár gebeurt het. Mensen die de lijdende Christus centraal stellen zijn vaak mensen die zelf ook met veel moeite belast zijn. Ze herkennen het lijden, het zwoegen, de machteloosheid... soms zelfs de godverlatenheid. Ik kom hen tegen en zie hun pijn. Ze tonen soms hun wonden en vallen op hun knieën voor de lijdende Jezus neer. "U weet wat ik doormaak. Mag ik dan mijn lasten aan uw voeten leggen?" Op Goede Vrijdag zegt de Man van Smarten tegen die mensen: "Ja, dat mag. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust geven."

De Veertigdagentijd was van oudsher een tijd van onderwijs, van catechese. Jonge mensen werden onderwezen in wie Christus was en hoe hij had geleefd. In de Veertigdagentijd ging het over totus Christus, de totale Christus. Jezus was niet alleen de man aan het kruis, hij was ook de mens die zieken genas, verleidingen moest weerstaan, demonen uitdreef... Zijn leven was een lange tocht waar hij onderweg mensen bevrijdde van hun ketenen. En op Pasen klinkt de hoogste bazuin: nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. De ketenen van de dood konden hem niet houden en wie uit dat geloof leeft, is samen met Christus overwinnaar op alles wat ons gevangen kan houden. Jezus leeft en ik met hem!

Lijdenstijd, de Man van Smarten. Veertigdagentijd, Jezus de Bevrijder. Moeten we kiezen? Nee. Op verschillende momenten in ons leven hebben we soms een verschillende Jezus nodig. Soms zitten we op onze knieën op Golgotha en soms jubelen we bij het lege graf. Bij Jezus is plaats voor beide, want hij is één en dezelfde. Maar hoe u deze periode ook beleeft, wie Jezus ook voor u is, hij wilde uw Jezus zijn. Dus staat u bij kruis of graf, de uitnodiging gaat naar u uit: kom dichterbij.

Richard Schothans

Nieuw leven



Jan Willem (Jens) Uitslag

1 februari 2022

Jens is het zoontje van Norbert en Natasja Uitslag en
het broetje van Fleur, Joep en Suus.

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De kerken zijn weer open! Daarnaast blijven de diensten online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 13 maart

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Ds. T. Nieuwenhuis | Den Ham



Zondag 10 april

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Ds. R.D. van Hornsveld | Den Ham



Zondag 20 maart

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Ds. J.F. Schipper | Vroomshoop



Donderdag 14 april

*Witte Donderdag - Viering Heilig
Avondmaal*

19.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Ds. J.D.T. Wassenaar | Hellendoorn

Zondag 27 maart

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Ds. D. van Bart | Almelo



Vrijdag 15 april

Goede Vrijdag

19.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Da. H. Schipper | Dalfsen

Zondag 3 april

Bevestiging ambtsdragers

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Ds. B.J. Heusinkveld | Daarle



Zaterdag 16 april

Stille Zaterdag

19.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Eredienstcommissie

11.00 uur

Teenage Meeting

't Refter | Sibculo



= Kindernevendienst



Koffie drinken



= Kinderoppas



Muziek

Traditioneel

Feestdag

Bijzondere dienst

Teenage Meeting

Vieringen - rooster

Zondag 17 april

Eerste Paasdag

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Da. M.G. de Vries | Wierden



Zondag 24 april

Jeugdendienst

10.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. J. Droogendijk | Vroomshoop



Maandag 18 april

Tweede Paasdag

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend | Musselkanaal

Zondag 1 mei

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. M.G. de Vries | Wierden



Teenage Meeting

11.00 uur

't Refter | Sibculo



Hoe zat het ook alweer?

Tekst: Sipke Draisma

Palmzondag

Palmzondag is genoemd naar de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus als een koning Jeruzalem binnenreed. De mensen legden zelfs hun kleren op de weg zodat Jezus daar overheen kon rijden. En ze riepen: 'Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in den hoge'. Maar als de mensen beter gekeken hadden, dan hadden ze gezien dat Jezus geen gewone koning is. Hij rijdt op een ezelsveulen, hij zit niet hoog te paard. Soms zien mensen alleen wat ze willen zien. Dat is van alle tijden.

Witte Donderdag

Op de avond voordat hij sterft houdt Jezus een maaltijd met zijn vrienden. Het wordt zijn laatste avondmaal. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen om te laten zien dat je, als je wilt heersen, vooral moet dienen. Hij deelt brood en wijn en zegt tegen zijn leerlingen dat, als zij dat blijven doen, hij bij hen zal zijn. Daarom doen we dat in onze kerken nog steeds en we weten dan dat Jezus in ons midden is.



Goede Vrijdag

Merkwaardige naam, Goede Vrijdag, want het is de dag waarop Jezus ter dood veroordeeld wordt. Hij wordt aan een kruis geslagen. Dat betekent een afschuwelijke marteldood, waarbij je uiteindelijk sterft door verstikking. Zijn vrienden zijn die dag nergens te bekennen, op één na: Johannes. Die staat met Maria en met Maria Magdalena onder het kruis als Jezus in de loop van de middag sterft. Jezus wordt in een graf gelegd en er wordt een dikke steen voor gerold. Het lijkt erop dat dit einde verhaal is voor Jezus.



Pasen

Op de derde dag van Jezus' dood snelt Maria Magdalena naar het graf. Daar aangekomen ziet ze dat het, op enkele doeken na, leeg is. Ze rent naar de leerlingen die nog verslagen bij elkaar zitten, maar die denken dat ze het verzingt. Als ze zelf gaan kijken blijkt ze gelijk te hebben. Als Maria Magdalena 's middags ook nog Jezus tegenkomt - ze denkt eerst dat het de tuinman is - weet ze het zeker: Jezus is niet dood, hij leeft!



De symboliek van de palmpaasstok

Een palmpaasstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, Palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpaasstokken in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken weggegeven aan zieken of ouderen. Maar wat is nu precies de betekenis van de palmpaasstok?

Buxustakjes: deze staan symbool voor de palmtakken, waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok.

Houten kruis: dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

Versiering: (crêpepapier) deze benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.

Broodhaantje: dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet.

Slingers van rozijnen of krenten: deze verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen naar de twaalf apostelen.

Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

Citroen of sinasappel: deze verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

Eieren: deze zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de verrijzenis.



Wil je zelf een palmpaasstok maken? Scan dan de QR-code voor een filmpje hoe je dit doet.



Wijkteam Sibculo-West

Ditmaal stelt wijkteam Sibculo-West zich voor. Onder dit wijkteam vallen de straten Kloosterdijk, de Vleggedijk, Tachtigbunderweg en de Smitweg.

Momenteel bestaan we uit Ria Soeten, wijkouderling; Geertje Uitslag, bezoekdame; Hennie Leemhuis, bezoekdame en Gerrit Sibon, penningmeester. Agnes Jasper was diaken in onze wijk, maar zij is aftredend. We hopen dat er spoedig een nieuwe diaken aan ons team wordt toegevoegd.

We zijn begonnen met vijf bezoekdames, maar door verhuizing en ziekte zijn er nu nog maar twee bezoekdames. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons team willen versterken.

**Kom jij
het team
versterken?**



Ik ben Ria Soeten, sinds 2019 ouderling in team Sibculo West. Ik geniet ervan om mensen te bezoeken en vind het fijn als we over ons geloof in Jezus kunnen praten. Ik ben getrouwd met Sierd. We hebben vier kinderen die allemaal een partner hebben en we hebben ook negen kleinkinderen. Ik werk bij Naviva als kraamverzorgende. Mijn hobby's zijn wandelen/sporten, puzzelen, lezen.



Ik ben Geertje Uitslag en al 50 jaar getrouwd met Jan. We hebben drie getrouwde kinderen en zes kleinkinderen. Ik was tien jaar werkzaam bij het Rode Kruis en heb 23 jaar als verzorgende in de thuiszorg gewerkt. Ik ben nu met pensioen. Eerder zat ik in de HVD, o.a. als voorzitter en ik ben nu met plezier bezoekdame van team West.

In team
Sibculo-West hoop
ik voor andere
mensen iets te
kunnen
betekenen



Ik ben Gerrit Sibon en ben 72 jaar oud en getrouwd met Marjan Supheert. We hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben gepensioneerd en penningmeester van Pastoraat Sibculo West.

Ik ben vrijwilliger bij de Voetbal SVV'56 en bij De Horst.



Mijn naam is Henny Leemhuis en ik ben 64 jaar. Ik heb vier kinderen, twee schoonzonen en een schoondochter. Verder ben ik de trotse oma van vijf kleindochters en een kleinzoon.

Bij de 'Muldershoek' in Bergentheim werk ik in de zorg. Mijn hobby's zijn lezen, puzzelen en vooral haken. Verder zing ik in het koor 'God is mijn lied' waar ik ook in het bestuur zit en ik ga graag bij de korfbal kijken. Ik pas ook nog een dag per week op mijn jongste kleindochter waar ik erg van geniet. In team Sibculo-West hoop ik voor andere mensen iets te kunnen betekenen.

Wijkteam Sibculo West

Verjaardagskalender

April

- 1 **Mevr. W.K. Jaspers Faijer – Ormel | 79 jaar**
Kloosterdijk 166, 7693 PS Sibculo
- 7 **Dhr. H.J. Scherphof | 75 jaar**
Fredriksstraat 18, 7694 AM Kloosterhaar
- 8 **Dhr. H.S. ter Bekke | 76 jaar**
De Vleggedijk 7a, 7693 PW Sibculo
- 9 **Mevr. G. Lucas – Land | 82 jaar**
Gemeenteweg 61, 7693 PM Sibculo
- 9 **Dhr. J.H. Huisken | 80 jaar**
Schoolstraat 11, 7693 PG Sibculo
- 10 **Dhr. A. Sickman | 77 jaar**
Dorpsstraat 39, 7694 AB Kloosterhaar
- 15 **Dhr. L. ter Wielen | 97 jaar**
Verlengde Broekdijk 8, 7694 TG Kloosterhaar
- 15 **Dhr. R. Vos | 84 jaar**
Salland 38, 7772 CZ Hardenberg
- 17 **Mevr. A. van Os – Olthof | 84 jaar**
Schoolstraat 24, 7694 AX Kloosterhaar
- 17 **Dhr. A. de Jong | 76 jaar**
Duijtschstraat 5, 7694 AG Kloosterhaar
- 18 **Dhr. D.J. Hendriks | 75 jaar**
Paterswal 4, 7693 TC Sibculo
- 19 **Dhr. J. Ekkel | 77 jaar**
Sportstraat 16, 7694 BB Kloosterhaar
- 20 **Dhr. T. ten Brinke | 81 jaar**
Fredriksstraat 28, 7694 AM Kloosterhaar
- 23 **Mevr. A. Biglaar – Ekkel | 94 jaar**
Oranjestraat 124, 7676 GB Westerhaar
- 23 **Dhr. F.J. Cremer | 78 jaar**
Grachtstraat 15, 7693 PA Sibculo
- 26 **Mevr. J.H. Hakkers – Knol | 82 jaar**
Duijtschstraat 40, 7694 AJ Kloosterhaar
- 28 **Mevr. K. Luisman – Moraal | 81 jaar**
Dorpsstraat 72 7694 AE Kloosterhaar
- 29 **Mevr. M. Ekkel – Biglaar | 84 jaar**
Dorpsstraat 11 7694 AA Kloosterhaar

Mei

- 3 **Mevr. A. Godeke – Olthof | 75 jaar**
Markfluerhof 9, 7694 DA Kloosterhaar
- 4 **Mevr. J. Meijerink – Kelder | 92 jaar**
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
- 4 **Mevr. J. Vos - van Eijk | 82 jaar**
Salland 38, 7772 CZ Hardenberg
- 16 **Dhr. B. Lamberink | 85 jaar**
Plashofstraat 29, 7693 TG Sibculo
- 24 **Dhr. J.A. Dros | 75 jaar**
Verlengde Broekdijk 19C, 7694 TD Kloosterhaar
- 24 **Mevr. G. van Os – Cremer | 86 jaar**
Dorpsstraat 16, 7694 AC Kloosterhaar
- 26 **Dhr. J. Slomp | 90 jaar**
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
- 26 **Dhr. T. Mollen | 81 jaar**
Verlengde Broekdijk 19, 7694 TD Kloosterhaar
- 29 **Mevr. M. Bakhuis – Bove | 81 jaar**
Sibculoseweg 124A, 7693 PZ Sibculo

*Gefeliciteerd
en Gods
zegen
gewenst!*





Wat doet het paasei in het paasverhaal?

In de supermarkt is het druk bij de eieren, maar wat hebben die eieren in vredesnaam te maken met dat paasverhaal?

De paaseieren zijn waarschijnlijk een overblijfsel uit de vastentijd. Onze voorouders aten, op de valreep van winter en voorjaar, veertig dagen lang geen (of weinig) dierlijk voedsel: geen vlees, geen zuivel, geen eieren. Dat begon meteen na carnaval: nog één keer uit je bol gaan en dan - van Aswoensdag tot Goede Vrijdag - sober leven.

Al die veertig dagen lang bleven de kippen stug doorgaan met eieren leggen. Dat gaf een hele eiervoorraad, een berg waarin je dan, bij het paasontbijt, een fikse deuk kon slaan. Het is een praktische, agrarische geschiedenis, vermengd met lente, nieuw leven en vruchtbaarheid. Een nieuwe lente, een kakelvers ontbijt. Vrolijk Pasen!



Speurneuzen opgelet!

In dit kerkblad zitten lichte en donkere gouden eieren verstopt (voorbeelden hieronder). Kun je ze allemaal vinden? De gouden eieren op deze pagina tellen niet mee.

Geef je oplossing voor **maandag 11 april a.s.** door via de mail: **lindabolks@hotmail.com**

Wie weet ben jij de gelukkige winnaar van een smakelijke paasverrassing!





De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf zijn bloembak aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt naar het affiche waar de muizen zo blij van werden. Hij leest:

*Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Voor gasten, koorleden, dirigenten:
koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.
Ook aan de kinderen is gedacht!*



Versje

Is Pasen nu vreugde of verdriet?
Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet.
De Heer is gestorven, het is om te huilen!
Ik zou me het liefste nog willen verschuilen
tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ...
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn?
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem,
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem.

't Is niet te geloven, een Engel die zegt:
'Zoek niet waar ze Hem hebben neergelegd,
Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,
Blijf niet bij het graf, je moet verder gaan.'
Het lijkt Jezus' stem wel, zo licht als hij lacht,
Hij helpt me met opstaan en zegt in mijn hart:
'Niet huilen en somberen, kom uit de knoop.
Ga leven en geven, vol vreugde en hoop!'



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Nu hebben jullie het moeilijk.
Maar straks zullen jullie mij terugzien.
Dan zullen jullie vol vreugde zijn,
en niemand kan die blijdschap
dan nog van jullie afnemen.'

Johannes 16,22



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns