

#7

januari & februari
2025

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Miranda Hakkers-Huisken**
- + **Veertigdagentijd**
- + **Appostel** app

Waardeert u dit kerkblad?

Een vrije gift wordt op prijs
gesteld! Dit kan via de
onderstaande QR-code of
rekeningnummer
NL71RABO 0324 978 847



Onze Kerk

Goede voornemens

In de laatste week van het jaar neem ik vaak de tijd om terug te kijken. Alle verdrietige momenten, maar zeker ook de mooie dingen die in 2024 gebeurden, komen dan voorbij. Even stilstaan en dankbaar terugkijken is waardevol. Maar alleen naar het verleden blijven kijken, zonder oog te hebben voor de toekomst, is niet goed. We moeten vooruit blijven kijken.

Aan het begin van een nieuw jaar maken veel mensen goede voornemens. Vaak gaat het over afvallen, meer sporten, of meer van het leven genieten – stuk voor stuk goede en gezonde doelen voor ons lichaam. Maar laten we niet vergeten om ook geestelijk gezond te blijven.

De enige manier om geestelijk gezond te blijven, is door in Hem te blijven. Jezus geeft ons nergens de opdracht om "stille tijd" te houden, maar Hij roept ons wel op om Hem te volgen. Door te kijken naar Jezus' levensstijl en Zijn gewoonten over te nemen, leren we hoe we in Hem kunnen blijven. Voor een gezond geestelijk leven moeten we ruimte maken voor Jezus. Tijd nemen voor God.

In Psalm 9:11 staat:

*"Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken, Heer."*

Laten we samen met Hem het nieuwe jaar beginnen én volharden. Dan mogen we erop vertrouwen dat ook dit jaar goed zal komen. Laat dat één van onze goede voornemens zijn!

Ik wens u een goed en gezegend 2025.
Herman Hendriks Voorzitter

Inhoud

- 4 Interview
- 6 Vieringen - rooster
- 7 Nieuw Hydepark
- 8 Woordzoeker
- 9 Nieuw leven
- 10 Varia
- 11 Terugblik doopdienst
- 12 Kerkbalans
- 13 Helpen
- 14 Kerknachtdienst
- 15 Verdieping
- 16 Appostel app
- 17 In herinnering
- 19 Stiltepagina
- 20 Ambtsdragersverkiezing
- 21 Verjaardagen
- 22 Ter inspiratie: recept
- 23 Colofon
- 24 Kik

Het woord is aan.....

Miranda
Hakkers-
Huisken

Naam:	Miranda Hakkers-Huisken
Leeftijd:	52 jaar
Studie/beroep:	Procesbegeleider bij PostNL
Gezinssituatie:	Getrouwd met Henk. Samen hebben we 2 dochters.
Wat doe je in je vrije tijd?	Ik wandel, fiets en zwem er graag.
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Nadat ik 4 jaar geleden als jeugdouderling ben gestopt, ben ik contactpersoon Jeugd gebleven in Wijkteam Sibculo-Zuid.

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

"Op mijn man en kinderen, zonder enige twijfel! Op wie ze zijn, wat ze doen en wat ze voor anderen betekenen in de maatschappij."

Welke droom zou je graag laten uitkomen?

"Mijn vaarbrevet halen en op een plezierjacht rond kunnen varen. (Ik heb altijd al wat met water gehad)"

De laatste keer dat je hebt gelachen?

"Oudjaarsavond: spelletjes doen met elkaar. Hoeveel lol je dan kunt hebben!"

De laatste keer dat je hebt gehuild?

"Ik huil niet gauw. (Wat niet betekent dat je geen verdriet hebt)"

Wat maakt je boos / verdrietig?

"Onrecht! Als iemand vals beschuldigd wordt. Daar kan ik erg boos om worden."

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap (naar elkaar omzien)?

"Een van onze buurvrouwen was 2 maanden geleden vervoer nodig in verband met haar man die in het ziekenhuis opgenomen was. Dit had ze in onze buurtapp gevraagd. In 2 uur tijd boden zich al 10 mensen aan om mee te rijden. Geweldig vind ik dat!"

Wat maakt je angstig?

"Hoe kwetsbaar het leven kan zijn. Afgelopen jaar werd bij mijn moeder kanker geconstateerd. Dat zet je weer eens met 2 voeten op de grond. Je moet meer genieten van je zegeningen."

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

"Dankbaar dat je in goede gezondheid bent en in een vrij land leeft. Zo vanzelfsprekend is dat tegenwoordig niet!"



Voor jou is Jezus?

"Mijn rust, mijn veiligheid en zekerheid."

Wat betekent de kerk voor jou?

"Het samenzijn met elkaar. Je gemeente moet voelen als een warme deken in een koude winter."

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

"Voor wat betreft de jeugd, maak ik me best wel zorgen. Als ouders moet je een constant "gevecht" aangaan met wat ze op internet zien, en wat jij ze mee wilt geven. De vanzelfsprekendheid van wat het vroeger was, is weg. Ze worden aan alle kanten beïnvloed, en dat blijft een strijd. Niet zo gek dat er tegenwoordig steeds meer grijze "koppen" in de kerk te zien zijn."

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

"Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten. Doe daar wat mee. Dan wordt het een geoliede machine."

Wat betekent gebed voor jou?

"Dat ik mijn zorgen en vragen met mijn Vader kan bespreken."

Wat zou je graag in de wereld / in je nabije omgeving willen veranderen?

"De polarisatie. Mensen leven teveel op hun eigen "eilandje" Zijn enorm op zichzelf gericht. De Corona-periode heeft op dit punt trouwens positief uitgepakt; mensen keken meer naar elkaar om."

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

"Het was een vanzelfsprekend iets. Samen naar de kerk, bidden voor het eten, catechisatie, etcetera."



Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding mag veranderen in Onze Kerk?

"Dat er weer meer jongeren in de kerk zitten."

Wat waardeer je in jouw leven?

"Alles! Ik houd niet van geklaag. Twee jaar geleden mocht ik mijn 50e verjaardag vieren. Voor sommigen is dat zo'n "ding", dan denk ik: "Zeur toch niet zo! Wees blij dat je die verjaardag MAG vieren! Er zijn mensen die dat niet mogen beleven."

Wat is je levensmotto?

"Ook al zit je in een zware periode; verlies nooit je gevoel voor humor."



Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 26 januari

Heilig Avondmaal

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. mevr. C. Verrips



Teenage Meeting

11:00 uur

't Rafter | Sibculo

Zondag 16 februari

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. mevr. C. Verrips



Zondag 23 februari

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. W. Bakker



Teenage Meeting

11:00 uur

Kloo-jo | Kloosterhaar

Zondag 2 februari

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
T. Leferink



Zondag 9 februari

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. B.J. Heusinkveld



Zondag 2 maart

Ont-Moetingsdienst

10:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Huisband



Sing Inn

Op 9 Maart is er een Sing Inn in de Fredrikskerk.

Aanvang 19.00 uur

Liederen kunnen tot 3 maart doorgeven worden via de mail: kerkdiensten@onzekerk.nu



= Kindernevendienst



= Kinderoppas



Koffie drinken



Muziek



Traditioneel



Feestdag



Bijzondere dienst



Teenage Meeting



Nieuw Hydepark

Beste mensen,

Van 13 t/m 20 april a.s. staat er weer een vakantieweek gepland in Nieuw Hydepark! Voor wie niet bekend is met dit initiatief, stellen we ons graag even voor. Wij zijn een groep van ongeveer 20 vrijwilligers die een vakantieweek organiseren in Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen Roosevelthuis). Nieuw Hydepark is een vakantiehuis dat speciaal geschikt is voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Het huis is van de gezamenlijke diaconieën.

Onze vakantieweek is in principe gericht op echtparen waarvan één van beide partners hulpbehoevend is. De vrijwilligers bieden ondersteuning zodat de mantelzorger ook vakantie kan vieren, waardoor ze samen kunnen genieten van een fijne vakantieweek. Tijdens zo'n week organiseren we diverse activiteiten, variërend van kerkdiensten tot bingo en van uitgebreide ontbijtsessies tot cabaretvoorstellingen.

Ook alleenstaanden die niet meer alleen op vakantie willen gaan, zijn van harte welkom. Uiteraard brengt zo'n vakantieweek kosten met zich mee. Mocht dit een probleem zijn, dan kunnen we gezamenlijk onderzoeken of de diaconie een bijdrage kan leveren.

Indien u uzelf of iemand in uw omgeving geschikt vindt om deel te nemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Vanuit Sibculo/Kloosterhaar zijn we goed vertegenwoordigd in de vrijwilligersgroep. We kijken er in ieder geval weer erg naar uit! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Hanny Koerssen
06 220 11 819

Gaat u mee?

Woordzoeker

C	H	D	S	N	E	E	U	W	P	O	P	O
E	H	U	S	N	E	E	U	W	B	A	L	R
W	A	O	I	N	E	S	T	A	A	H	C	S
I	P	K	C	V	T	I	W	L	A	A	J	S
N	E	N	E	O	H	C	S	D	N	A	H	J
T	O	R	E	R	L	R	S	N	E	E	U	W
E	S	E	L	S	E	A	S	K	I	E	E	N
R	N	T	S	T	U	M	D	K	I	U	R	K
P	E	N	N	W	I	N	T	E	R	J	A	S
R	T	I	J	S	B	A	A	N	M	S	S	V
E	W	W	O	O	R	W	A	R	M	E	R	S
T	R	N	E	F	U	A	L	G	N	A	L	R
I	E	J	S	N	E	E	U	W	V	L	O	K

- | | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| CHOCOLADEMELK | SKIEEN | KRUIK | VORST |
| ERWTENSOEP | SLEE | LANGLAUFEN | WINTER |
| HANDSCHOENEN | SNEEUW | MUTS | WINTERJAS |
| IJS | SNEEUWBAL | OORWARMERS | WINTERPRET |
| IJSBAAN | SNEEUWPOP | SCHAATSEN | WINTERSLAAP |
| KOUD | SNEEUWVLOK | SJAAL | WIT |

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oplossing: hoera !jsvri!

Nieuw leven

Lowen Jaël Mecklenfeld

28 december 2024

Lowen is de zoon van Nick en Mariëlle Mecklenfeld.
Zij wonen aan de Schoolstraat 41, 7694 AW Kloosterhaar



Veertigdagentijd 2025 – Ideeën voor thuis

Dit jaar begint de Veertigdagentijd op woensdag 9 maart.

Het is een periode om je voor te bereiden op het vieren van Pasen, een tijd die uitnodigt om met je geloof bezig te zijn. Er zijn verschillende manieren om hier voor jezelf, met huisgenoten of als gezin invulling aan te geven. Hieronder enkele tips voor alle leeftijden.

Veertigdagenkalender via de kerk-app

Via onze eigen kerk-app kun je een veertigdagenkalender volgen. Heb je de app nog niet? Kijk dan voor meer informatie elders in dit blad.

Voor kinderen

Maak een aftelkalender of kies een activiteit uit de tips van The Millennial Mum:

<https://www.goodgirlscompany.nl/veertigdagentijd-met-kinderen/>

Allerhande ideeën voor alle leeftijden

Bezoek deze website voor een breed scala aan ideeën:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/series/veertigdagentijd/>. Hier vind je inspiratie op het gebied van muziek, meditatie, bijbelteksten, creatieve activiteiten en boeken. Er is voor ieder wat wils!

Papieren veertigdagentijdkalender

Bestel de papieren veertigdagentijdkalender met het jaarthema van de PKN

'Als nieuw!' via deze link: <https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/>.

We wensen jullie een inspirerende en waardevolle Veertigdagentijd.

Ds. Carmian Verrips en Richard Schothans

Verhuizing - een groet

Even geleden zijn we weer een drempel overgegaan, vanzelf, van het ene jaar naar het andere.

Maar soms gaat iets niet vanzelf, en moet je een drempel bewust nemen. Wenny en ik hebben zo'n stap gezet: we zijn verhuisd naar een woning die beter past bij onze leeftijd en gesteldheid.

Daarmee hebben we Sibculo en dus ook de gemeente Sibculo-Kloosterhaar achter ons gelaten.

Bij deze willen we iedereen met wie we deel hebben uitgemaakt van de gemeente hartelijk groeten en bedanken. Het was een voorrecht om samen deel uit te maken van deze gemeenschap. Wees je ervan bewust: het is goed vertoeven in Kloosterhaar en Sibculo.

Wij zijn vertrokken naar Vroomshoop, maar hopen toch nog eens ons gezicht te laten zien in de Klooster- of Fredrikskerk. We wensen jullie allen een gezegende tijd toe.

Henk en Wenny Jaspers Faijer – Ormel

Tot 22 januari: Kloosterdijk 166, Sibculo

Daarna: Oranjeplein 32, 7681 AZ, Vroomshoop

Doopdienst 22 december 2024

Dopelingen welkom!

Op zondag 22 december was er een doopdienst in de Frederikskerk waarin Huub Koopman en Myrthe Withaar zijn gedoopt.

Van harte welkom in onze gemeente!



Huub Koopman

Geboren op 25 september 2024, zoon van Jodie en Bram Koopman (Braamhoek 12 Vroomshoop)

“De HEER houdt de wacht over je gaan en komen van nu tot in de eeuwigheid” (Psalm 121:8)

Myrthe Withaar

Geboren op 26 september 2024 dochter van Renate en Stefan Withaar (Plashofstraat 15, Sibculo)

'Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat de Heer, je God staat je bij! (Jozua 1,9)



♥ *Geliefd & Gedoopt* ♥



OMZIEN NAAR ELKAAR

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Samen voor de kerk van morgen

Als protestantse gemeente Sibculo-Kloosterhaar sluiten wij ons ook dit jaar weer aan bij de landelijke Actie Kerkbalans. Tussen 11 en 25 januari 2025 kunt u de envelop verwachten met daarin het formulier voor de toezegging van uw vrijwillige bijdrage voor het kerkenwerk. Deze actie is broodnodig; het is de belangrijkste geldwervingsactie voor onze plaatselijke kerk!

Net als bij u thuis zijn ook voor onze kerk de kosten aanzienlijk gestegen. Daarnaast zien we een terugloop in leden, waardoor de totale kosten door minder mensen moeten worden opgebracht. Dit vraagt om een aanpassing van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.

Gemeentelieden vragen soms wat de hoogte zou moeten zijn van deze jaarlijkse bijdrage. Dit is een moeilijke vraag, want het blijft een vrijwillige bijdrage. Maar wanneer we de jaarlijkse kosten van onze kerk delen door het aantal ingeschreven leden, komen we uit op een bijdrage van ongeveer €200 per lid per jaar (ter illustratie: vijf jaar geleden was dit nog €150 per jaar!).

We begrijpen dat betaling van een dergelijk bedrag of een verhoging van de bijdrage niet voor iedereen mogelijk is. Toch willen wij u vragen hierover na te denken, zodat we onze kerkelijke gemeente financieel gezond kunnen houden.

Alvast hartelijk dank hiervoor!
Kerkrentmeesters



Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar

Collecterooster

MAAND	DAG	1e COLLECTE
Januari	26	Wereld lepra dag
Februari	2	ZWO; Werelddiaconaat Ethiopië
	9	Diaconie
	16	Diaconie
	23	Diaconie
Maart	2	Stichting Present Hardenberg

Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 26 januari hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren en is er ook weer een inzameling voor de Voedselbank. Namens de Diaconie alvast bedankt voor uw bijdrage.

Opbrengst collectes / giften okt. – dec. 2024

KRM	€862,-
Onderhoud gebouwen	€785,-
Collectes KRM/ond. gebouwen via bank	€380,-
Giften KRM	€40,-
Diaconie	€764,-
Plaatselijke doeleinden 24-11	€183,-
Zending	€361,-
Voedselbank	€20,-
Gift Bloemen	€50,-
Collectes Diaconie via bank	€225,-
Giften Diaconie	€190,-
Ontmoetingsdienst U2 band 17-11	€161,-
Jeugdwerk	€49,-
In het spoor van de monniken 29-10	€95,-



Kerstdienst

We kunnen terugkijken op sfeervolle kerkdiensten die tijdens de kerstdagen zijn gehouden, waarin we de geboorte van Jezus hebben gevierd en stil hebben gestaan bij wat dit Kind voor ons betekent.

Bij de ingang van de Kloosterkerk werden we verwelkomd door muzikanten die mooie kerstliederen speelden. Tijdens de kerstdienst zong en vertelde het projectkoor uit Bruchterveld over het thema 'Make Room': maak ruimte in je hart voor het Kind dat is geboren.

Op Eerste Kerstdag werden we begeleid door muzikanten van Crescendo en Concordia. Gemeenteleden lazen de schriftlezingen voor, begeleid door zachte muziek. De kinderen konden tijdens de nevendienst hun project afronden. Na de preek van ds. T. Dankers speelden muzikanten Mary's Boy Child, terwijl de kinderen binnenkwamen met brandende waxinelichtjes. Wat prachtig dat er zoveel kinderen aanwezig waren!

Op Tweede Kerstdag werden de bezoekers verwelkomd met muzikale begeleiding van Janny Meijerink op de panfluit. In deze traditionele dienst ging ds. Wassenaar voor.

Van kerstkind tot Paaslam

Dit is de titel van een oud religieus kinderboek. In de kring van het kerkelijk jaar bevinden we ons in de tijd tussen Kerst en Pasen: de periode tussen het feestelijke begin en het grootse einde van Jezus' aardse leven. Over zijn kindertijd en opgroeien weten we vanuit de Bijbel eigenlijk bijna niets. Ik vroeg me af waarom. Heeft dit misschien iets te maken met wat er in onze tijd gebeurt?

Anonieme kinderen

Is het u wel eens opgevallen dat op foto's in diverse media de gezichten van kinderen vaak niet te zien zijn? Steeds vaker worden kindergezichten onherkenbaar gemaakt. Soms ziet u een smiley, soms is het gezicht geblurd, en soms kiest men er bewust voor alleen de achterkant van het kind te laten zien.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hiervoor kiezen. Gigi Hadid, dochter van een Nederlands fotomodel, ging op haar achttiende naar New York om psychologie te studeren. Ze stopte met haar studie en werd een beroemd fotomodel en televisiepersoonlijkheid. U komt haar vaak tegen in de media. In 2021 schreef ze een post over haar dochtertje:



"Onze wens is dat ze later zelf kan kiezen hoe ze zichzelf met de wereld wil delen en dat ze een kindertijd kan beleven die zo normaal mogelijk is."

Met deze post bracht Gigi een discussie op gang. Nadat we gewend waren geraakt aan het delen van bijna alles uit ons leven via Facebook en andere sociale media, leren we nu dat het misschien beter is om niet alles herhaalbaar of eindeloos bewaarbaar te maken. Wat u als ouder een leuk moment vindt om te delen, kan voor een kind in zijn pubertijd gênant of zelfs vervelend zijn. En erger nog, een foto of filmpje kan iemand jarenlang blijven achtervolgen.

Dit laat zien dat we niet alles hoeven te weten en niet alles moeten onthouden. Hoe goed is het als kinderen en jongeren de ruimte krijgen om het leven te ontdekken, te lachen, te huilen, te blunderen en fouten te maken, zonder dat dit alles hen later blijft achtervolgen. Pas als zij volgroeide volwassenen zijn, kunnen ze ervoor kiezen hoe zij zichzelf aan de wereld presenteren.

Jezus' onbekende jeugd

Misschien is dit wel oude wijsheid. Misschien hebben de bijbelschrijvers daarom Jezus' jeugd overgeslagen, op dat ene verhaal na waarin Hij als twaalfjarige in de tempel zijn grote kennis en wijsheid toont (Lucas 2:41-52). Na de geboorteverhalen pakken zij de draad weer op als Jezus volwassen is en zelf naar buiten treedt. Hij laat de wereld zien wie Hij is en waarom Hij geboren werd.

We hoeven niet alles te weten. Meer dan dit hoeven we over Hem niet te weten.

Ds. Carmian Verrips

Gebruikt u onze kerkapp Appostel al?

Inmiddels hebben tientallen gemeenteleden de app in gebruik genomen en wordt de app ook volop gebruikt om de collectegiften te doen.

Hieronder kunt u zien hoe u de app kunt installeren op uw telefoon of tablet.



appostel

Download de Appostel app



Stap 1:
Selecteer de Play Store of de App store (u kunt ook de QR-code scannen, sla dan stap 2 over).

Stap 2:
Zoek op **appostel**



Stap 3:
Kies voor downloaden/installeren. Na installatie kunt u de app openen. U komt in het volgende scherm 
Vul bij het vergrootglas onze naam in:
Prot.gem.Sibculo-Kloosterhaar

Gemeente koppelen

Zoek en koppel een gemeente in het veld hieronder. Daarna kunt u inloggen of een account registreren

Stap 4:
Klik op: **Geen account? Registreer hier** en vul vervolgens uw gegevens in. Hierna krijgt u de melding dat uw account eerst moet worden goedgekeurd. U krijgt daarna een bevestigingsmail op het door u ingevulde mailadres

Stap 5:
Open de link in de validatiemail en hierna kunt u de app gebruiken

Stap 8:
Kijk door de app, lees eens in het nieuws, plaats zelf. Waardeer het saldo op en vorm een tegoed. Hierna kunt u collectes of giften betalen met behulp van uw tegoed

Mocht u hulp nodig hebben met de installatie, stuur dan een mail met uw vraag naar communicatie@onzekerk.nu. Meer informatie is ook te vinden op www.appostel.nl of de website van onze kerk.





In herinnering

Hendrika Johanna (Riek) Meijerink-Smits

30 december 1933 – 29 oktober 2024

*"Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven" (Matth. 11:28)*

Maria (Marietje) Ekkel-Biglaar

29 april 1938 – 12 december 2024

*"Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand
van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven
we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we
voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn
van de Heer". Romeinen 14, 7-8*

Roelof Snoeijink

12 oktober 1938 – 24 december 2024

*"Werpt al uw bekommernissen op Hem, Hij zal u
rust geven". (1 Petrus 5:7)*

In herinnering

Gerrit Jonkhans

5 november 1962 – 29 december 2024

"Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer". Romeinen 14, 7-8

Wilhelmina (Mina) Platjes-Nijeboer

29 september 1922 – 3 januari 2025

*"Van U komt het leven, van U komt het licht"
(Psalm 36:10)*

Berendje (Bertie) Bakhuis – Kelder

18 maart 1941 – 4 januari 2025

"Toen God zag dat de weg te lang en de berg te hoog werd en de adem te zwaar legde Hij zijn armen om mij heen en zei: 'Het is goed zo, kom bij mij'"



N
*Niemand heeft God ooit gezien.
Maar als we elkaar liefhebben,
blijft God in ons en is zijn liefde in ons
tot volmaaktheid gekomen.*

1 Johannes 4:12



Ambtsdragersverkiezing 2025

In het voorjaar van 2025 ontstaan binnen Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar de volgende vacatures binnen de colleges en de kerkenraad.

- College van Ouderlingen: 1 ouderling
- College van Diakenen: 2 diakenen
- College van Kerkrentmeesters: 2 ouderlingen - kerkrentmeesters

Stemmen kan digitaal via de website of via de link in de nieuwsbrief vanaf 12 januari 2025. De digitale stemming sluit op zondag 26 januari 2025 om 20.00 uur. Indien u liever via een papieren stemformulier uw stem uitbrengt, dan kunt u deze meenemen vanuit de kerk of contact opnemen met scriba Ria Bolks (info@onzekerk.nu / 0523-242063).

Aandachtspunten:

- De kandidaten moeten minstens 9 maanden uit de kerkenraad zijn geweest.
- Indien u een echtpaar als (wijk)ouderling kiest dan vult u van beiden de naam in.
- Wilt u bij uw keuze rekening houden met de verschillende talenten binnen de gemeente.
- U bent stemgerechtigd indien u belijdend lid bent van onze Protestantse Gemeente.

Ambtsdragerverkiezing

Nadat de stemmen zijn geteld kunnen gemeenteleden waarop stemmen zijn uitgebracht bezoek verwachten van iemand uit het college. Wij willen u vragen om uw antwoord op de vraag of u bereid bent zitting te nemen in het college serieus in overweging te nemen. Alleen samen kunnen we aan onze gemeente blijven bouwen. De dienst van aftreding en herbevestiging en bevestiging zal, zo de Here wil, naar verwachting plaatsvinden in de ochtenddienst van zondag 23 maart 2025.



Verjaardagskalender

Februari

- 5 Mevr. F. Cremer-Cornello | 81 jaar**
Markfluwerhof 6, 7694 DA Kloosterhaar
- 7 Mevr. Z.H. Klinkien-Plaggenmarsch | 84 jaar**
Schoolstraat 11, 7694 AV Kloosterhaar
- 10 Dhr. J. Schepers | 77 jaar**
Kloosterdijk 168A, 7693 PS Sibculo
- 13 Mevr. J.J. Jonkeren-Meijer | 82 jaar**
Verlengde Broekdijk 19B, 7694 TD Kloosterhaar
- 19 Mevr. F. Schepers-Bakhuis | 91 jaar**
Kloosterdijk 97, 7693 PP Sibculo
- 21 Mevr. A.H. Potgieter-Jager | 79 jaar**
Dorpsstraat 18, 7694 AC Kloosterhaar
- 22 Dhr. J. Seinen | 78 jaar**
Kerkstraat 36, 7693 PE Sibculo
- 23 Dhr. A. Evers | 75 jaar**
Sibculoseweg 55B, 7676 PA Westerhaar
- 24 Dhr. H. Luisman | 86 jaar**
Dorpsstraat 72, 7694 AE Kloosterhaar
- 25 Mevr. B. Schoemaker-Nijboer | 93 jaar**
Kosterskamp 4 k015, 7683 VV Den Ham
- 25 Dhr. R. Nijboer | 78 jaar**
Kerkstraat 25, 7694 AN Kloosterhaar
- 26 Mevr. J.G. Uilenreef-Hobbeld | 90 jaar**
Kloosterdijk 122B, 7693 PR Sibculo
- 27 Mevr. H. Snoeijink-Evers | 80 jaar**
Gemeenteweg 1, 7693 PM Sibculo
- 28 Mevr. S. Jasper-Aalderink | 84 jaar**
Kerkstraat 8, 7693 PE Sibculo

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*



VALENTIJNKOEKEN

VALENTIJNKOEKEN

Ingrediënten

- 300 g meel (bijv. tarwe patentbloem)
- 70 g suiker
- 150 g (magere) margarine
- 1-2 eieren
- 1 zakje bakpoeder
- 1 zakje vanillesuiker
- 4 theelepels kruid of specerij

Bereidingswijze

Knead alle ingrediënten tot een soepel deeg. Voeg op het laatst de gedroogde smaakmakers toe en knead nogmaals goed door. Laat het deeg afgedekt een uur rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180° C. Steek met een vorm hartjes uit en leg die op bakpapier op een ovenplaat. Bak ca. 10-15 minuten.

Dit is een recept van de zusters in het Limburgse kloosterdorp Steyl dat dit jaar 150 jaar bestaat.

Bron:

Krauterküche – Kochen mit der Natur, Steyler Kloosterküche, Steyler Missionare SVD z.j.



Op veel plaatsen wordt Valentijnsdag gevierd met kaartjes of bloemen. Valentijn is vermoedelijk de naam van Valentinus van Rome (of Terni) die in 496 heilig werd verklaard. Volgens een legende zegende hij als bisschop het huwelijk in van een christelijk meisje met een ongelovige. Dat was destijds wettelijk verboden. Valentijn vond liefde belangrijker dan de regels van de wet. Ook de barmhartigheid van God kent geen grenzen.

LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG

Daarom een recept met zoete koekjes in de vorm van hartjes en met een smaakje dat bij de ander in de smaak valt. Kies bijvoorbeeld gedroogde kruiden of specerijen waar de ander van houdt. Bruikbare Bijbelse smaakmakers zijn bijvoorbeeld koriander, komijn, munt of kaneel. Passend bij de winter kan anijs gebruikt worden, of de geurige zaden van lavendel of gedroogde rozenblaadjes. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Onze Kerk

Jaargang 7, nummer 1 - jan / feb 2025

Onze Kerk is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Sibculo - Kloosterhaar.

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Marleen van Nuil

Deborah Hakkers

communicatie@onzekerk.nu

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten, tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten impliceert toestemming tot publicatie in het kerkblad, maar leidt niet automatisch tot plaatsing.

Lever materiaal voor de volgende editie, welke loopt t/m 4 mei 2025, **uiterlijk vrijdag 14 februari 2025** aan.

De volgende editie verschijnt in de week van 3 maart 2025.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis verspreid in Kloosterhaar en Sibculo. Buiten deze dorpen verzenden we per post. Geen kerkblad ontvangen? Mail naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu gratis in op www.onzekerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581

fredrikskerk@onzekerk.nu

Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389

kloosterkerk@onzekerk.nu

Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerk

Bankrekeningen:

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Kerk: NL71RABO0324978847

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Carmian Verrips

06-29908668 | predikant@onzekerk.nu

Kerkelijk werker

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba

Ria Bolks

0523 242063 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



God is liefde



KIK

Er hangt iets in de lucht, voelt Kik bij zijn ochtend-wandeling. De bomen dragen al lenteknoppen. Maar wat is dat voor geroffel? Zrroef! Het komt vliegensvlug voorbij. Even later opnieuw. Aha! Het zijn de muizen, die een nieuw spel hebben bedacht. Ze rennen een rondje langs het plein en wie als eerste boven op het fietsenrek is geklommen, is de topmuis en mag een opdracht geven. Maartje zit hijgend op de hoogste fietsklem. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... elkaars RUG KRABBEN!' Giechelend rollen de zusjes en broers over elkaar heen. 'En stóp!' zegt Maartje, '... en rénnen!' Dan draven ze weer weg. Nu komt Maarten Muis als eerste boven. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... een MUIZENTOREN bouwen!'

Er wordt geworsteld, geklommen en er ontstaat een wiebelende toren. 'En ... rénnen!' roept Maarten. Nu wordt Missy de topmuis. Ze kijkt rond en roept: 'Mijn opdracht is: 'KIK-TIKKERTJE!' O nee! Ineens ziet Kik een horde muizen op zich afkomen. Hij springt weg, maar ze proberen hem allemaal aan te raken, en al gauw ligt Kik onder een krioelende muizenberg. 'Auw!' roept hij. De muizen knokken door. 'En stóp!' gilt Missy. Bont en blauw zit Kik op de grond. 'Het was LIEF bedoeld, Kik!' roept ze. Kik snikt: 'Maar hoe zou JIJ het vinden als een groep kikkers 'MISSY-TIKKERTJE' ging doen?' 'O. Sorry, Kik!' zegt Missy beteuterd. Ook de anderen roepen 'Sorry!' en ze knuffelen Kik. 'Auw,' lacht hij zuurzoet.



Rebus

Hier zie je een rebus, kun je lezen wat er staat? Vul dit in op de regel, die niet voor niets goud gekleurd is!

-ER (bear) + hand + bell (-B) + leg (-B) + pot (-P) + tree (N=R) + sun (-N) + neck (-H)
 AM=E (sponge) + A=E (toothpaste) + D=H (bed) + -Z (sand) + -G (money) + K=W (man) + ST=D (donut) + -P (pen)

Uit de Bijbel

Wij hebben Gods liefde,
die in ons is, leren kennen.
Vertrouw daar maar op.
God is liefde! Als je in de liefde blijft,
blijf je in God, en blijft God in jou.



Naar 1 Johannes 4:16

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns