

#1

januari & februari
2023

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Daniëlle Bloemert - Kuiper**
- + **Gezinsdienst** met motorclub CMA
- + **Ambtsdragersverkiezing**

Nieuw leven



Mees Wilmar Blokzijl

19 oktober 2022

Mees is het zoontje van Marcel Blokzijl en Nienke Sibon en broertje van Lynn en Stijn. Plashofstraat 36, 7693 TE Sibculo

Joris Ramerman

11 november 2022

Joris is het zoontje van Rene en Sandra Ramerman en het broertje van Mike en Nina. Akkerweg 8, 7693 PL Sibculo

Jaargang 5, Nummer 1

Onze Kerk

Dankbaar

Vlak voor de kerst kwam ik plotseling in het ziekenhuis te liggen en dan merk je pas hoe goed we het hier hebben. Er staan 24/7 mensen voor je klaar die alles voor je doen.

Je hoeft maar op een knopje te drukken en er komt iemand bij je.

Het is dan niet zo dat je gelijk van je problemen af bent, maar ze proberen je wel zo goed mogelijk te helpen. We mogen daar erg dankbaar voor zijn dat mensen dit voor ons doen.

Ook bij God is het zo: je hoeft maar op een knopje te drukken (te bidden) en Hij is er voor ons. Hij luistert altijd naar ons. De problemen zullen niet altijd 1, 2, 3 weg zijn, maar God is er altijd voor ons, ook in 2023.

Zoals beschreven in Jesaja 41-10:

"Wees niet bang want ik ben bij je; wees niet ontzet, want ik ben uw God, ik zal je sterken. Ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn rechtvaardige rechterhand".

Wat mogen wij daar toch enorm dankbaar voor zijn!

Ik wens iedereen een gezegend 2023!

Herman Hendriks

- 2** Geboorte
- 4** Interview
- 6** Vieringen - rooster
- 7** Vieringen - diensten
- 8** Vakantie vieren
- 9** In herinnering
- 10** Varia
- 11** Mededelingen kerkenraad
- 13** Kerkbalans 2023
- 14** Groen geloven
- 15** Verdieping
- 16** Helpen
- 18** De beroepingscommissie
- 19** Jeugd
- 22** Johannes lezen
- 24** Inspiratierecept
- 25** Balsem die de ziel geneest
- 26** Wijze woorden
- 27** Verjaardagen
- 28** Column
- 29** Pelgrimeren
- 30** Stiltepagina
- 31** Colofon
- 32** Kik

Het woord is aan...

Daniëlle
Bloemert -
Kuiper

Elke editie geven wij één van de gemeenteleden het woord, zodat wij elkaar beter leren kennen. Op deze manier kunnen wij nog meer omzien naar elkaar.

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam: | Daniëlle Bloemert - Kuiper |
| Leeftijd: | 31 jaar |
| Beroep/studie: | Boerin, melkveehouder |
| Wat doe je in je vrije tijd: | hardlopen, obstakel en mud runs, lesgeven bij gymnastiek vereniging DITO en gezellig een biertje drinken met de familie, vrienden of burens. |
| Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult: | Ik geef met veel plezier club, we hebben een klein maar gezellig team. Daarnaast help ik ook mee met de kinderoppas. |

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

Op mijn gezin en op ons prachtige familiebedrijf. We hebben een mooi melkveebedrijf waar we met ons gezin en mijn ouders met veel plezier elke dag werken. Er zijn veel zorgen over de toekomst, maar samen zijn we sterk en geven we niet op! Maud die elke dag met veel plezier tussen de dieren loopt, vies wordt in de modder en overal boven op klautert, daar kan ik enorm van genieten. Samen koffie drinken met 4 generaties. En toch ieder zijn eigen plek. Ik hoop dat we nog lang door kunnen gaan met onze passie en onze manier van leven. Boer kan je niet worden, dat ben je!

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

Ik ben een echt ochtendmens en heb altijd zin in de dag. Vooral als het dan ook lekker weer is. Lekker naar buiten de koeien en kalfjes verzorgen. Maud uit bed plukken en weer gauw terug naar buiten!

" Er zijn veel zorgen over de toekomst, maar samen zijn we sterk en geven we niet op!"

Wat maakt je boos / verdrietig?

De overheid/regering die maar één doel heeft; de hardwerkende mens zoveel mogelijk dwars zitten. Het is ontzettend oneerlijk. Je doet niks fout, je houdt je aan de regels maar opeens gaan ze de regels toch weer veranderen. Dat er boeren zijn die nu opeens 2/3 van de koeien weg moeten doen. Terwijl ze altijd hebben gedaan wat ze moesten doen. Ik heb het dan niet alleen over de boeren, maar ook mensen die altijd hard werken. De kosten worden alleen maar hoger en het wordt dus steeds moeilijker om rond te komen. Daar word ik echt heel boos om.



Wat betekent de kerk voor jou?

Een plek om na te denken over het geloof. Maar ook vooral tot rust komen. Het voelt goed om er te zijn, je krijgt er kracht van. Iets wat ik vaker moet doen.

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

Vooraf de jeugd te blijven motiveren en leuke diensten voor hun te organiseren. Bandjes, koren, leuke sprekers. Ze zijn tenslotte de toekomst.

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

Prima we moesten om de week heen en heb dat nooit heel erg gevonden. Vanaf dat we 16 jaar waren, moesten we altijd naar de jeugddiensten. Verder hadden we de vrije keus. De jeugddiensten vond ik ook altijd erg leuk om heen te gaan. Gewone kerkdiensten hadden soms wel erg pittige stof en daardoor was ik erg snel afgeleid.

Wat is je levensmotto?

'Gebruik je boerenverstand'. Denk alsjeblieft niet te moeilijk of met een omweg. Je weet zelf wel wat wel of niet goed is.

"Vooraf de jeugd te blijven motiveren en leuke diensten voor hun te organiseren. Ze zijn tenslotte de toekomst."

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap (naar elkaar omzien)?

Dat zijn meerdere dingen. Dat je bij de mensen die je vertrouwt, je verhaal kwijt kunt en dat ze ook naar je luisteren. En dat wij als heel boeren- nederland elkaar steunen. Word er één onrecht aangedaan, dan staat de hele buurt je bij.

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

Ik hoop natuurlijk dat het blijft bestaan. Dat iedereen die er nu komt, maar ook vooral de jeugd, het een fijne plek vindt om naar toe te gaan.

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 22 januari

Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. J.F. Tanghe | Sellingen



Zondag 19 februari

Gezinsdienst

10.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Spreeker: Motorclub CMA | Hardenberg



Zondag 29 januari

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. P. Noordmans | Hardenberg



Zondag 26 februari

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. E.H. Egberts | Rijssen



Zondag 5 februari

Doopdienst

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. J. Droogendijk | Vroomshoop



Zondag 5 maart

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. W.H. van Boeijen | Dedemsvaart



Zondag 12 februari

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Mevr. ds. Teding van Berkhout | Vroomshoop



Teenage Meeting

11.00 uur

't Refter | Kloosterkerk te Sibculo



= Kindernevendienst



Koffie drinken

Traditioneel

Bijzondere dienst



= Kinderoppas



Muziek

Feestdag

Teenage Meeting

Sing In

Op zondag 5 maart staat er weer een leuke Sing In gepland. De dienst begint om 19:00 uur en vindt plaats in de Kloosterkerk te Sibculo. Een dienst vol met mooie liederen die jullie graag willen zingen. Wil je voorafgaand graag een lied opgeven? Dit kun je doen door een mail te sturen naar kerkdiensten@onzekerkerk.nu.

Tot zondag 5 maart!



Avondmaal Sela

*Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond;
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.*

Wie meer dan U deelt ons bestaan;
hoe diep ons leven ook zal gaan.
Begraven als het goede graan,
bent U voor ons weer opgestaan.

Heilig Avondmaal

Op zondag 22 januari a.s. is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. De dienst vindt plaats in de Fredrikskerk te Kloosterhaar en wordt voorgegaan door ds. J.F. Tanghe uit Rijssen.

Doopdienst

5 februari
09:30 uur
Fredrikskerk

Teenage Meeting

11.00 uur
12 februari - 't Refter

Gezinsdienst

19 februari
10:30 uur
Fredrikskerk

Meer info over de jeugddienst vind je op de jeugdpagina's

Vakantie vieren

Beste mensen,

Eindelijk kunnen we weer plannen maken voor de vakantie week in Nieuw Hydepark. Na drie jaar hopen we van **18 t/m 25 april 2023** weer met een groep naar Nieuw Hydepark te gaan.

Voor degenen die geen idee heeft waar het over gaat, zullen wij ons even voorstellen. We zijn een groep van +/- 20 vrijwilligers die een vakantie week organiseren in Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen Roosevelthuis). Nieuw Hydepark is een vakantiehuis dat speciaal geschikt is voor mensen met een beperking.

We zijn in principe een echtparen week, voor echtparen waarvan één van beide partners hulp nodig heeft, die hulp wordt door de vrijwilligers gegeven, zodat de mantelzorger ook vakantie heeft, en ze dus samen kunnen genieten van een fijne vakantie week. Maar ook alleengaanden die hulp nodig hebben zijn van harte welkom.

Zo'n week brengt natuurlijk kosten met zich mee, mocht dit een probleem zijn dan kunnen we samen vragen of de diaconie een bijdrage wil doen. Mocht u zelf, of iemand in uw omgeving geschikt vinden om mee te gaan, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Vanuit Sibculo/Kloosterhaar zijn we goed vertegenwoordigd in de vrijwilligers groep.

Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in. Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Hanny Koerssen
06 220 11 819



In herinnering

Jan Harm Ekkel

12 december 1931 - 25 november 2022

*"Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde."
1 Korinthiers 13:13*

Gerrit Jan van den Poll

22 maart 1963 - 26 december 2022

*"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft
voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here,
en als wij sterven het is voor de Here, Hetzij wij dan
leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren.
Romeinen 14: 7 en 8*



Bericht van de diaconie

Iedereen weet van de energiecrisis, de boodschappen worden duurder. Het kan zomaar zijn dat het financieel zo zwaar gaat drukken, dat het bekostigen van de dagelijkse boodschappen niet meer lukt. Weet dat dit niet iets is om u voor te schamen en weet dat u er niet alleen voor staat! Wanneer u behoefte heeft aan een boodschappenpakket met basisproducten (eenmalig of meerdere maanden), neem dan contact op met de diaconie (Elma Soeten 06 3919 5469). Uw vraag wordt met respect en met behoud van uw privacy behandeld.



Afscheid van de verjaardagsbusjes

Zoals al eerder bekend was gemaakt is door het gebrek aan nieuwe vrijwilligers een eind gekomen aan de rondgang met de verjaardag busjes. Vele vrijwilligers hebben vele jaren de rondgang gemaakt op en rond de verjaardagen in beide dorpen. Vele kopjes koffie en vele gebakjes zijn er in de tijd doorgegaan. Maar helaas is hier nu een eind aan gekomen.

Op maandag 19 december 2022 werden de laatste busjes ingeleverd en geleegd. Onder toezien oog van coördinator Gé Meijer werden de laatste euro's geteld. Van de opbrengst zal nog eenmaal iets moois gekocht worden ten bate van de kerk. Namens de kerkenraad werden de vrijwilligers bedankt en ook Gé werd bedankt voor het vele werk wat zij jaren lang belangeloos heeft gedaan. Ze werd verrast met een cadeaubon en een bos bloemen.

Om toch niet helemaal afscheid te nemen van verjaardagen in onze gemeente is er op **zondag 12 maart** een geheel verzorgde dienst met het combo Le Mot Chanté. In deze dienst willen we onze dankbaarheid tonen dat we weer een jaar van het leven erbij hebben gekregen. Meer hierover in het volgende kerkblad.

De kerkenraad wenst u allen een heel goed en gezegend nieuwjaar toe!

Ambtsdragers verkiezing

In het voorjaar van 2023 ontstaan binnen de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar de volgende vacatures binnen de colleges en de kerkenraad:

- College van Ouderlingen: 2 ouderlingen en 2 jeugdouderlingen
- College van Diakenen: 2 diakenen

Tevens komt in 2024 de functie van ouderling/scriba vacant. Daarom is het kerkenraadbestuur nu al op zoek naar een nieuwe scriba, deze kan dan in 2023 alvast meedraaien met de huidige scriba.

Aandachtspunten:

- De kandidaten moeten minstens 9 maanden uit de kerkenraad zijn geweest.
- Indien u een echtpaar als (wijk)ouderling kiest dan vult u van beiden de naam in.
- Wilt u bij uw keuze rekening houden met de verschillende talenten binnen de gemeente.
- U bent stemgerechtigd indien u belijdend lid bent van onze Protestantse Gemeente.

De dienst van aftreding en herbevestiging en bevestiging zal, zo de Here wil, naar verwachting plaatsvinden in de ochtenddienst van zondag 19 maart 2023.

Stemmen kan digitaal via de website of via de link in de nieuwsbrief. De digitale stemming sluit op zondag 29 januari 2022 om 20.00 uur. Indien u liever via een papieren stemformulier uw stem uitbrengt, neem dan contact op met de scriba.

Nadat de stemmen zijn geteld kunnen gemeenteleden waarop stemmen zijn uitgebracht bezoek verwachten van iemand uit het college. Wij willen u vragen om uw antwoord op de vraag of u bereid bent om zitting te nemen in het college serieus in overweging te nemen. Alleen samen kunnen we aan onze gemeente blijven bouwen en ondersteunen .



Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Huidige kerkenraadsleden, en zij die herkiesbaar zijn en aftredend zijn

OUDERLINGEN

Herman Hendriks (voorzitter)
Ria Soeten *Aftredend*
Hillie Veltman
Álie Nijboer *Aftredend*
Ina Hopster
Gerrie Potgieter
Hanny Koerssen
Ineke Otten
Fea en Riekus Akse
Gre Bladder
Petra van Nuil (Haarhuus)

DIAKENEN

Erna Spijkers
Elma Soeten
Wout Bakhuis
Wim Withaar
Gert van Dijk
Bertine Boers
Jans de Rooy
Jannie Spijker
Marloes Nijboer *Aftredend*

KERKRENTMEESTERS

Bert Meijerink
Henk Schepers
Bert Koerssen
Henk Ormel
Gerjan Geerding
Marten Willems
Gretha Platjes
Sander Bolks

JEUGDOUDERLINGEN

Corina Ekkel *Aftredend*
Annemiek Pullen *Aftredend*
Anja Roessink
Fleur Koiter

OUDERLING/SCRIBA

Hennie Maathuis *Aftredend december 2023*



Actie Kerkebalans 2023

Thema: *Geef vandaag voor de Kerk van morgen*

Vanaf 14 januari is er de landelijke Actie Kerkebalans 2023, ook onze kerk sluit zich aan bij deze actie. Waarschijnlijk heeft de notabele in uw wijk de brief met invulformulier al bij u bezorgd en zal deze binnenkort weer bij u ophalen.

De Actie Kerkebalans is van levensbelang voor onze plaatselijke Kerk Sibculo-Kloosterhaar. Want met de door u toegezegde bijdrage kan het college de kosten van het "kerk zijn" bekostigen. Het merendeel van de opbrengst wordt gebruikt voor pastoraat, kerkdiensten, gebouwen en het beheer (onderhoud).

Hieronder de beknopte begroting 2023;

Opbrengsten:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Verhuur + beleggingen | € 24.000,- |
| Actie Kerkebalans + collectes | -126.000,- |
| Totaal | €150.000,- |

Kosten:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Gebouwen | € 20.000,- |
| Pastoraat | - 75.000,- |
| Salarissen + vergoedingen | - 30.000,- |
| Kerkdiensten + beheer | - 25.000,- |
| Totaal | € 150.000,- |

Het is onze wens om zo snel mogelijk een nieuwe predikant te beroepen.

Zodat met een 50% predikantsplaats en daarnaast een kerkelijk werker extra aandacht gegeven kan worden aan:

1. het gemeente zijn,
2. de betrokkenheid van jonge gemeenteleden,
3. onze ouderen, en
4. meer ondersteuning voor onze ambtsdragers.

Net als voor u, stijgen ook onze kosten door inflatie, energie en loonkosten. We hopen dat u de wens tot behoud van een gezonde gemeente ondersteunt en de noodzaak inziet van een bijdrage aan de Actie Kerkebalans 2023.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!





“Hoe meer je hoort over duurzaam leven, hoe normaler dat wordt. Maar om te veranderen moet je soms op nieuwe ideeën gebracht worden”, stelt Janet van der Weide (op de foto links). Regelmatig geeft ze tips via het kerkblad. Ga eens naar de kringloopwinkel voor leuke cadeautjes. Gebruik de hark in plaats van de bladblazer. Koop geen spullen die na eenmalig gebruik de vuilnisbak in kunnen. Praktisch en heel eenvoudig allemaal, ideeën die weinig moeite kosten. “We proberen aan te geven wat mensen kunnen doen, niet wat ze móéten”, vult Gabriëlle van Dinteren aan.

Beiden maken deel uit van de Werkgroep Groene Kerk van de protestantse Jacobuskerkgemeente in Rolde. “Helemaal bij nul begonnen we niet”, vertelt Gabriëlle. “De kerk had al ledverlichting en het houten plafond van de gotische kerk is geïsoleerd met een dikke laag schapenwol.” Een van de eerste acties van de werkgroep was de verkoop van biologische bloembollen op de jaarlijkse Roldermarkt. Iedereen was graag bereid wat extra te betalen voor bollen waarvan de kweek veel minder belastend is voor het milieu. “Zoiets is niet politiek, niet activistisch

en iedereen vindt bloemen mooi. Het was een groot succes”, aldus Gabriëlle. Van de opbrengst, aangevuld met een subsidie van de provincie Drenthe, werden 8000 bollen gekocht die de kerkleden samen rond de kerk pootten. “Elk voorjaar een feest voor insecten én kerkgangers.” In de zomer wil de werkgroep een *running diner* organiseren. “Bij elkaar aan tafel, liefst rond een eerlijke pot, nodigen we mensen uit om elkaar te vertellen wat ze zelf aan duurzaamheid doen. Groot hoeft dat allemaal niet te zijn, ook het kleine is de moeite waard.”

De kerk is inmiddels overgestapt op avondmaalswijn die biologisch én faire trade is. De wijn, met de veelzeggende naam Grace, is een product van het Zuid-Afrikaanse Stellar Organics. De winst wordt geïnvesteerd in de leefomstandigheden van de medewerkers. “Ook daarmee geef je een signaal af”, weet Janet.

www.jacobuskerkrolde.nl

*Ook het kleine is de
moeite waard*

Een nieuw begin

Thuis heb ik een hobbykamer. Daar staan mijn boeken, wat instrumenten, mijn bureau, een grote dvd-verzameling, kasten vol hobbyspullen van mijn vrouw, losse papieren, wat administratie... Met andere woorden: het is er een enorme bende. En af en toe staar ik naar die chaos en denk ik: dit moet nodig worden opgeruimd. Maar ja, waar moet ik beginnen?

Er is dan altijd wel een wijsneus die op die vraag antwoordt: "Bij het begin." Maar dat is het hem nu juist: er is geen begin als je er een grote chaos van hebt gemaakt. Zijn al die losse papieren het begin, zijn al die lukraak opgestapelde boeken het begin, moet ik maar beginnen met het weggooiden van alle spullen van mijn vrouw (en daarmee een huwelijkscrisis riskeren)?

Wat zou God hebben gedacht toen hij de schepping begon? Hij schiep hemel en aarde, maar blijkbaar was de aarde nog een enorme bende. "Woestheid en warboel", schrijft de Naardense Bijbel. Een chaos. Als God op mij had geleken had hij vast z'n schouders opgehaald en gedacht: geen idee waar ik moet beginnen, dus ik begin er maar niet aan. Maar God is gelukkig anders. In zijn liefde besluit hij om de klus aan te pakken, de chaos te ordenen, ruimte te maken om te leven. En als God ergens aan begint, dan voelt dat nieuw, als een frisse wind die door onze werkelijkheid blaast. Als hij ergens aan begint heb je, voor je het weet, een hele nieuwe wereld waarin alles krioelt van leven en liefde.

In zijn liefde heeft God ervoor gezorgd dat wij een beetje op hem lijken. In iedereen zit een goddelijke vonk. Wij hebben, onder andere, van God meegekregen dat we kunnen beginnen om iets van de chaos te maken. Misschien bent u wel het nieuwe jaar begonnen met het idee: mijn leven is een zootje, de bende stapelt zich op, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dan is het de belofte van God: er is tóch een nieuw

begin mogelijk. Het is toch mogelijk om op te staan, om het leven aan te gaan, om uw gaven in te zetten uit liefde voor anderen. Dat is de belofte waar een christen uit leeft.

Goede Vrijdag en Pasen gingen exact over die belofte: in de grootste chaos en duisternis, zelfs als het alweer een zootje is geworden, begint God opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Hij laat niet los wat zijn hand is begonnen. Hij rolt de steen van het graf weg, zodat er licht naar binnen stroomt. Maar net als Jezus toen, moeten wij ook nu nog wel zelf dat graf verlaten. We moeten simpelweg een eerste stap zetten. En we hoeven dat niet alleen te doen.

Dus laat dit nieuwe jaar dan ook voor u een nieuw begin zijn. Voelt u zich eenzaam? Ga dan toch eens naar dat koor of die activiteitenmiddag. Is er een breuk in de familie waar u niet van kunt slapen? Zet dan toch eens die eerste stap. Voelt u zich klein en waardeloos? Kom dan toch eens naar de kerk en hoor de boodschap van een God die alles op alles zette om ook voor u een Vader te zijn. Pak vrijwilligerswerk op, waarmee u anderen helpt. Schrijf een liefdevolle brief aan uw ouders waarin u hen bedankt voor hun goede zorgen. Help die norske buurman met z'n tuin. Vraag in alle mildheid waarom die ene collega het nodig vindt om u dwars te zitten. U zult merken dat elke keer als u gelooft dat een nieuw begin mogelijk is, dat Gods zegen met u meegaat. Hij wenst ons een gezegend nieuw jaar toe.

Richard Schothans

Collectes komende periode

| MAAND | DAG | 1e COLLECTE |
|----------|-----|-----------------------------------------|
| Januari | 22 | Extra inzameling plaatselijke aanvragen |
| | 29 | Diaconie |
| Februari | 5 | ZWO; Werelddiaconaat Pakistan |
| | 12 | Diaconie |
| | 19 | Plaatselijk jeugdwerk |
| | 26 | Diaconie |
| Maart | 5 | Diaconie |

Opbrengst collectes/giften oktober - december 2022

| | |
|-------------------------|----------|
| Onderhoud gebouwen | € 1123,- |
| KRM | € 1240,- |
| Collectes/gift via bank | € 265,- |
| Dankdagcollecte | € 4841,- |

Opbrengst overzicht collectes/giften diaconie:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Diaconie | € 206,20 + € 718,73 |
| Kans voor een kind | € 97,19 |
| Bloemengeld | € 10,- |
| Kerk in Actie | € 144,75 |
| Beautiful kidz | € 65,30 |
| Zending | € 101,43 |
| Israel zondag | € 22,95 |
| Diaconie via bank (incl ZWO, voedselbank en overige goede doelen): € 590 (november en december) | |

Goede doelen 2022

Vanuit de diaconie zouden we graag meer transparantie willen bieden aan de gemeenteleden over de goede doelen waar het afgelopen jaar geld aan is geschonken. We willen alle gemeenteleden heel hartelijk danken voor de steun in het afgelopen jaar. Samen hebben we van betekenis kunnen zijn!

Hieronder een overzicht van de goede doelen waar in 2022 geld aan is geschonken.

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Epafra - € 60 | Kerk in actie Zuid-Afrika bijbels - € 150 |
| ZOA - € 200 | Kerk in actie; werelddiaconaat India - € 150 |
| St. newbornlife - € 200 | Open doors - €150 |
| St. open doors - € 200 | Voedselbank - € 150 |
| Dorcas - € 200 | Kerk in actie Egypte - € 170 |
| Kerk in Actie (KiA) - € 100 | Stichting Kans voor een Kind - € 150 |
| St. vrienden Hospice 't huis ad Vecht - € 200 | Jeugdwerk - € 400 |
| Lepra stichting - € 200 | Israëlzondag - € 50 |
| Kerk in Actie (Oeganda) - € 200 | Kerk in Actie, JOP - € 100 |
| Oekraïne - € 1000 | NBG - € 100 |
| Leprazending - € 150 | Kerk in actie: collecte pastoraat - € 100 |
| St. present Hardenberg - € 150 | Beautiful kidz - € 150 |
| Kerk in actie (kerk zijn doe je met elkaar) - € 200 | Kinderen in de knel - € 200 |
| JOP (jeugdwerk kerk in actie) - €150 | |
| Kerk in actie Nigeria - € 150 | |

Bericht van de beroepingscommissie (deel IV)

Als leden van de beroepingscommissie kunnen we nu eindelijk aan de slag om een nieuwe predikant(e) te gaan zoeken. De kerkenraad heeft meerdere gesprekken gevoerd met leden van de classis Overijssel-Flevoland en daar is groen licht gegeven om op zoek te gaan naar een voorganger voor 50% van zijn/haar werktijd (0.5 fte). Daarnaast blijft onze kerkelijk werker Richard Schothans aan onze gemeente verbonden. Ook voor 50% van zijn werktijd.

Uit de gesprekken met de classis kwam duidelijk als wens naar voren om – indien mogelijk - samen te werken met onze buurgemeentes. Veel van onze buurgemeentes zijn niet in staat om een fulltime predikant in dienst te hebben en samen zou dat wellicht wel mogelijk zijn.

De afgelopen maanden heeft de beroepingscommissie ongeveer 20 predikanten online beluisterd. Dat is het gemakkelijke van internet. Zonder dat de kandidaat-predikant het merkt krijg je al een prima indruk en hebben we ons afgevraagd: past deze kandidaat bij onze gemeente, volgens de profielschets die we als gemeente hebben opgesteld.

Daarnaast zijn we bezig contact te zoeken met onze buurgemeentes om te kijken wat de gezamenlijke mogelijkheden zijn. Op dit moment (het is nu vlak voor kerst) hebben we een lijstje met 4-5 predikanten, waar we eventueel verder mee zouden kunnen. We hopen in januari de eerste van dit lijstje ook fysiek te gaan beluisteren in een dienst waar hij/zij voorgaat.

Als beroepingscommissie blijven we open staan voor suggesties uit de gemeente. Maar let er dan wel op of een predikant(e) beschikbaar is. Dus hij/zij moet langer dan 4 jaar in een gemeente hebben gestaan en voor slechts 50% van zijn/haar werktijd beschikbaar zijn.

Last-but-not-least vragen we uw gebed, zodat we er in mogen slagen een predikant(e) te vinden, die bij ons als gemeente past en wat we als gemeente nodig hebben.

De beroepingscommissie



Presentje

Hallo allemaal!

Wij als jeugdouderlingen hebben dit jaar alle kinderen tot 21 jaar die nog in het ouderlijk huis wonen iets lekkers gebracht. Dit om de jeugd te laten zien dat wij er zijn. En als ze de spreuk op de verpakking hadden opgelost konden ze ook lezen dat God van hen houdt! Want Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen!

Wij hopen voor het nieuwe jaar weer leuke dingen te kunnen ondernemen voor en met de jeugd!

Groetjes Anja, Annemiek, Fleur en Corina

Jeugdlijsten

Na aanleiding van het rondbrengen van de presentjes kwamen wij erachter dat de jeugdlijsten niet kloppend zijn. Denk hierbij aan verkeerde adressen en kinderen die niet aangemeld of geregistreerd zijn. Heb jij geen presentje ontvangen of zijn er wijzigingen die nog niet bij ons bekend zijn, dan vragen we jullie om dit door te geven aan de jeugdouderlingen.



Team Jeugd Protestantse kerk Sibculo - Kloosterhaar

Welk harnas draag jij?

Met andere woorden; Wat straal jij uit? Mensen worden vaak in hokjes geplaatst om hun uitstraling. Motorrijders, hardrockers maar ook de man of vrouw in een net kostuum. En vaak is iemand dan toch net even anders dan die lijkt.

Tijdens de gezinsdienst op **19 feburari as. om 10.30 uur** is dit het thema. Medewerking wordt verleend door een heuse motorclub, een christelijke motorclub welteverstaan. Zij vertellen over hun geloof en hoe zij dit uitdragen.

Koffie/thee/ranja na de dienst. Komt allen!

**ZO! AL DIE *PAPIEREN* ZIJN OPGERUIMD!
EN WAT IS *LW* GOEDE VOORNEMEN?**





Gezins
Dienst
Zondag 19
Februari

Welk Harnas draag jij?

AANVANG 10³⁰ UUR FREDRIKSKERK IN KLOOSTERHAAR SPREKER MOTORCLUB CMA
(CHRISTIAN MOTORCYCLIST ASSOCIATION) UIT HARDENBERG
KOFFIE NA DE DIENST



Johannes lezen – historisch, literair, liturgisch

*Een dagconferentie in 'De Leerkamer'
van de Protestantse Kerk te Hellendoorn
Maandag 13 maart 2023*

Het Vierde Evangelie spreekt aan en stoot af. Het is bij velen geliefd en wordt door velen verguisd. Het is in Joodse geest geschreven en zet het 'de Joden' voortdurend weg als vijanden van Jezus. Hoe zit dat?

De titel is toegesneden op de bijdrage van prof. dr. Peter Tomson die ervan uit gaat dat de johanneïsche "angst voor de Joden" niet uit de lucht komt vallen en ook de context aangeeft waarin op één of andere manier de johanneïsche christologie gelezen moet worden.

De zgn. '*aposunagōgos-teksten*' (excommunicatie teksten) in Johannes 9:22; 12:42 en 16:2 beschouwt hij als seinpalen in de geschiedenis van joden en christenen die duiden op de excommunicatie van christenen door de Farizeeën/rabbijnen.

Ook hoopt hij zijn betoog in te kaderen in een korte beschouwing over het "liturgisch lezen", zoals hij eerder deed in zijn boek '*Als dit uit de Hemel is...*'.

OCHTENDPROGRAMMA

ds. Hans van Dalen

Predikant van de Protestantse Gemeente te Nijverdal
opent de conferentie met een morgengebed in de kerk

prof. dr. P.J. Tomson

Emeritus hoogleraar Nieuwe Testament en Joodse Studies
zal in zijn referaat "Johannes lezen: literair, historisch, liturgisch".
de nadruk leggen op het liturgisch lezen van Johannes

dr. Marius Heemstra

Nieuwtestamenticus, oudhistoricus en onafhankelijk onderzoeker
"De impact van de Romeinen op de scheiding der wegen tussen joden en christenen"

ds. Richard Vissinga

Emeritus predikant PKN
zal na de buzz-groepen het gesprek met de zaal leiden

MIDDAGPROGRAMMA

workshops

Peter Tomson en Marius Heemstra houden 2x een workshop van 45 minuten waarbij ze nader ingaan op hun referaat

ds. Klaas Touwen

PKN predikant van de Nederlandse gemeenten in Zuid Duitsland, eindredacteur van *In wind en vuur - alle liederen van Willem Barnard*, gaat na hoe Willem Barnard (1920-2010) het gegeven van de martelaarslegende – met rabbijnse exegese – heeft opgepakt in zijn rotsliederen, bijvoorbeeld in 'Rots waaruit het leven welt' (*Liedboek 911*) ook 2x 45 minuten

prof. dr. Annette Merz

Professor Nieuwe Testament · Protestantse Theologische Universiteit houdt een workshop van 90 minuten bibliodrama/biblioloog over Johannes 9

dr. Anne Marijke Spijkerboer

verrast ons als afsluiting van de conferentie met 'een praatje bij een plaatje'

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn, tel. 0548 654 424. Parkeerterrein aan de Zuid Esweg. Kosten € 40,- inclusief lunch.

Inloop 09.30 uur. aanvang 10.00 uur.

Informatie: ds. Reinier Gosker e-mail: reiniergosker@gmail.com

Aanmelding voor 25 februari 2023:

Ad de Hoop e-mail: adehoop11@hetnet.nl

Wilt u aangeven welke van de workshops u wilt volgen, graag een eerste en een tweede keus. In volgorde van aanmelding hopen wij uw eerste of tweede keus te kunnen honoreren. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op de website van de Protestantse Kerk.

**Nieuws van de classicale werkgroep
Overijssel-Flevoland
vindt u op
www.kerkenisraelnoord.nl**





BONENMOUSSAKA

(voor 8 personen)

Ingrediënten

- 6 hardgekookte eieren
- 4 rauwe eieren
- ca. 500 g feta, verkruimeld
- 8 tl fijngehakt (selderij)groen
- 8 tl geplet karwijzaad
- 2 dl zure room
- olie
- peper en zout naar smaak

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 175 graden. Spoel de bonen af en prak tot een puree. Strijk de helft ervan uit in een of twee met olie bestreken ovenschalen.

Pel de gekookte eieren, snijd ze in plakjes en bedek daarmee de bonenpuree. Strooi hierover de helft van de feta, het groen, de peper en het karwijzaad.

Schep daarover de rest van de bonenpuree en bestrooi met de rest van de feta, het groen, de peper en het karwijzaad.

Klop de rauwe eieren los met de room en een snuf zout en schep dit over het gerecht. Bak 20 minuten in het midden van de oven. Dien warm op.

Bron: naar een recept van Janny de Moor in: *Aan tafel. Bijzondere Europese streekgerechten*, Spectrum, 2007

RECHT DOEN AAN DE AARDE



Tijdens een oorlog is rechtvaardigheid ver te zoeken. In de vastentijd blijven mensen zoeken naar daden om recht te doen aan het lijden van mensen en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Vleesloze maaltijden passen daarbij.

In Bosnië, waar drie jaar lang oorlog woedde, is deze bonenmousaka een vastengerecht. Peulvruchten zoals bonen en erwten zijn prima vleesvervangers.

Feitelijk zijn het eiwitrijke zaden. Ook eieren en zuivel bevatten veel eiwit.

In de tijd van de farao's in Egypte en in het land van de Bijbel stonden linzen, kikkererwten en groene erwten op het menu. Denk aan de linzensoep waarmee Jakob het eerstgeboorterecht van zijn tweelingbroer Esau verkreeg (Genesis 25,34).

Karwij, dat in dit gerecht gebruikt wordt, verbouwde men eveneens (Jesaja 28,27).

In ons land worden met name bruine en witte bonen en groene en grauwe erwten geteeld. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Beste gemeenteleden,

In de jaren 2006-2012 mocht ik bij u predikant zijn en werkte ik een dag in de week aan een theologisch onderzoek. Dat betekende om te beginnen veel leeswerk. In 2011 heb ik een voorstel geformuleerd waarmee het eigenlijke onderzoek over “innerlijke genezing en theologie” begon.

Ik onderzocht in hoeverre drie theologen (ieder met een eigen benadering) konden helpen om ervaringen van innerlijke genezing goed te duiden en hoe de dienst van innerlijke genezing zou kunnen passen in het geheel van de christelijke kerk. Omgekeerd onderzocht ik of de drie theologen in het algemeen nog iets kunnen leren van dit bijzondere werk van de Heilige Geest, waarvan de ervaringen getuigenis afleggen.

Dit werk nadert nu zijn voltooiing. Dat wil zeggen, de tekst is af en goedgekeurd, het boek wordt gedrukt en de verdediging van het proefschrift zal plaatsvinden op D.V. donderdag 2 februari 2023, om 11.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Belangstellenden zijn welkom, maar geef het wel even door.

Hartelijke groet,
Henrico ter Beek
Betjes Hof 4
4064 CP Varik
henricoterbeek@xs4all.nl



Balsem die de ziel geneest

DE SNEEUWSTORM

Er was een man die sceptisch stond tegenover God, Jezus en de heilige Geest. Soms plaagde de man zijn vrouw omdat zij zo'n sterk geloof had of hij vertelde wat hij ervan vond. "Ach het is allemaal nonsens! Waarom zou God zich verlagen om mens te worden net als wij? Dat is toch een gestoord verhaal!" Op een sneeuwige zondag vertrokken zijn vrouw en zijn kinderen naar de kerk terwijl de man thuisbleef. Toen zijn gezin al een tijdje weg was, begon de wind steeds harder te waaien totdat het uitmondde in een zware sneeuwstorm.

Ineens hoorde hij een harde klap, iets was tegen het raam aan geslagen. Niet snel daarna hoorde hij een andere klap. Hij keek door het raam naar buiten, maar zag niets. Hij liep naar buiten om te kijken wat hij had gehoord. Toen zag hij op een veld vlakbij een toom ganzen staan. Deze ganzen wilden waarschijnlijk naar het warme zuiden vliegen, maar werden overvallen door de sneeuwstorm. De ganzen konden geen kant meer op en moesten blind landen. Ze waren gestrand bij zijn boerderij zonder eten en zonder voedsel.

De man voelde dat hij de ganzen moest helpen en dacht dat de ganzen in de schuur veilig zouden kunnen schuilen, dus hij opende de schuurdeur voor de ganzen. Hij wachtte in de hoop dat de ganzen door zouden krijgen dat ze de schuur in konden gaan. Maar de ganzen hadden niet door dat het daar veilig voor hen zou zijn. De man probeerde dichterbij te gaan om ze naar de schuur te leiden, maar de ganzen vluchtten uit angst weg.

De man liep zijn boerderij weer in om een stuk brood te halen. Van het brood maakte hij een spoor die naar de schuur leidde, maar nog steeds begrepen de ganzen het niet. De man

werd gefrustreerd en probeerde de ganzen naar de schuur te jagen, maar de ganzen raakten in paniek en rende alle kanten uit behalve naar de schuur. Totaal gefrustreerd riep de man "Waarom volgen jullie mij niet? Kunnen jullie niet zien dat de schuur de enige veilige plek is om de storm te overleven? Hoe kan ik jullie ooit op een veilige plek brengen?"

Hij zei tegen zichzelf, "Hoe kan ik ze ooit redden? Kon ik maar één van hen worden, dan kon ik ze naar de veiligheid leiden." Op dat moment hoorde hij wat hij zelf zei. Toen ineens beseftte hij wat God voelt voor de mensen. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Johannes 3: 16-17

Bron: www.inspire21.com

Vertaling: Esther Kooij



Verjaardagskalender

Februari

- 5 **Mevr. F. Cremer-Cornello | 79 jaar**
Markfluwerhof 6, 7694 DA Kloosterhaar
- 7 **Dhr. G. Jonkeren | 79 jaar**
Verlengde Broekdijk 19B, 7694 TD Kloosterhaar
- 7 **Mevr. Z.H. Klinkien-Plaggenmarsch | 82 jaar**
Schoolstraat 11, 7694 AV Kloosterhaar
- 10 **Dhr. J. Schepers | 75 jaar**
Kloosterdijk 168A, 7693 PS Sibculo
- 13 **Mevr. J.J. Jonkeren-Meijer | 80 jaar**
Verlengde Broekdijk 19B, 7694 TD Kloosterhaar
- 19 **Mevr. F. Schepers-Bakhuis | 89 jaar**
Kloosterdijk 97, 7693 PP Sibculo
- 21 **Mevr. A.H. Potgieter-Jager | 77 jaar**
Dorpsstraat 18, 7694 AC Kloosterhaar
- 22 **Dhr. J. Seinen | 76 jaar**
Kerkstraat 36, 7693 PE Sibculo
- 24 **Dhr. H. Luisman | 84 jaar**
Dorpsstraat 72, 7694 AE Kloosterhaar
- 25 **Mevr. B. Schoemaker-Nijboer | 91 jaar**
Barbierstraat 43, 7772 WD Hardenberg
- 25 **Dhr. R. Nijboer | 76 jaar**
Kerkstraat 25, 7694 AN Kloosterhaar
- 26 **Mevr. J.G. Uilenreef-Hobbeld | 88 jaar**
Kloosterdijk 122b, 7693 PR Sibculo
- 26 **Mevr. H. Korblet-Veldman | 81 jaar**
Schoolstraat 5, 7694 AV Kloosterhaar
- 27 **Mevr. H. Snoeijsink-Evers | 78 jaar**
Gemeenteweg 1, 7693 PM Sibculo
- 28 **Mevr. S. Jasper-Aalderink | 82 jaar**
Kerkstraat 8, 7693 PE Sibculo

Maart

- 1 **Mevr. G.J. Vos-Hakkers | 76 jaar**
Duijtschstraat 46, 7694 AJ Kloosterhaar
- 2 **Dhr. A.A. Bouwman | 80 jaar**
Kloosterdijk 156, 7693 PS Sibculo
- 3 **Mevr. E.G. Bakker-de Goei | 81 jaar**
Koningsweg 24, 7672 GD Vriezenveen
- 5 **Dhr. J. Broere | 79 jaar**
Schoutenhof 67, 7773 CC Hardenberg

Maart

- 6 **Mevr. D. Bakhuis-Heijink | 88 jaar**
Kloosterdijk 49, 7693 PN Sibculo
- 7 **Dhr. H. Evers | 88 jaar**
Duijtschstraat 30, 7694 AJ Kloosterhaar
- 8 **Dhr. H. Huisman | 80 jaar**
Kloosterdijk 101, 7693 PP Sibculo
- 9 **Dhr. J.J.A. Eektimmerman | 76 jaar**
Gemeenteweg 43, 7693 PM Sibculo
- 9 **Dhr. Z. Edelijn | 78 jaar**
Dorpsstraat 5, 7694 AA Kloosterhaar
- 14 **Mevr. J.H. Teunis-Altena | 91 jaar**
Kloosterdijk 172i, 7693 PS Sibculo
- 14 **Dhr. E. Rosink | 76 jaar**
Drs. G. Jonkerlaan 17, 7772 CJ Hardenberg
- 15 **Mevr. C. Kuilder-Prijs | 85 jaar**
Windhoevestraat 12, 7693 PJ Sibculo
- 16 **Mevr. A. Keuken-Vlap | 79 jaar**
Markfluwerhof 4, 7694 DA Kloosterhaar
- 17 **Mevr. H. Jasper-Varwijk | 80 jaar**
Kloosterstraat 2, 7693 TB Sibculo
- 18 **Mevr. B. Bakhuis-Kelder | 82 jaar**
Oranjestraat 90, 7676 GB Westerhaar
- 20 **Dhr. D.J. Biglaar | 79 jaar**
Kleinhaar 12, 7694 BJ Kloosterhaar
- 23 **Mevr. A. Schipper-Ekkel | 91 jaar**
Bergweg 1, 7671 TA Vriezenveen
- 23 **Mevr. G. Immink-van der Velde | 76 jaar**
Gemeenteweg 45, 7693 PM Sibculo
- 25 **Mevr. M. Bosch-Bolks | 80 jaar**
Plashofstraat 1, 7693 TG Sibculo
- 25 **Mevr. A. Jager-Gort | 76 jaar**
Dorpsstraat 35, 7694 AB Kloosterhaar
- 29 **Mevr. D.J. Edelijn-Biglaar | 75 jaar**
Dorpsstraat 5, 7694 AA Kloosterhaar
- 29 **Mevr. B.M. Jasper-Ekkel | 79 jaar**
Sportstraat 10, 7694 BB Kloosterhaar
- 29 **Dhr. J. Korblet | 81 jaar**
Schoolstraat 9, 7693 PG Sibculo
- 30 **Dhr. T.G. Biglaar | 83 jaar**
Kerkstraat 2, 7694 AP Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

*Een paar uur
daarvoor had haar
stem nog geklonken*

DIENST AAN JE NAASTE

De grootste dienst die je aan je naaste kunt brengen, is de liefde op de drempel van leven en dood. Als het nacht is in het sterfbed van je dierbaren, is je aanwezigheid al voldoende om het lijden te verlichten. Als er geen uitzicht is op herstel of als de pijn de overhand heeft, hoef je er slechts te zijn om de eenzaamheid van het sterfbed mede te dragen. Ik maak hier geen mooie zinnen, ik schilder hier geen romantische beelden. Ik vertel hier wat ik zelf mocht ervaren bij de dood van mijn lieve schoonmoeder. Midden in de nacht werden we uit ons bed gebeld. Of we onmiddellijk naar Hoofddorp wilden komen. We konden het nauwelijks geloven. Nog maar een paar uur daarvoor had haar stem nog zo duidelijk geklonken. Kraakhelder, alsof de jaren er niet toe deden. Natuurlijk, we wisten dat het kaarsje na 95 jaar kon doven, maar we zagen ook dat ze steeds weer bleef verlangen naar de dag van morgen. We hadden wel altijd tegen elkaar gezegd: als ze sterft, laat haar dan niet alleen sterven. Midden in de nacht reden we naar Hoofddorp, waar mijn schoonmoeder na de dood van haar man nog goede jaren had genoten. Maar nu was ook haar leven voorbij, met dat ene telefoontje. De ambulancebroeder had gebeld, de schouwarts had de dood vastgesteld, maar de vraag bleef wat er nu precies was gebeurd. Het antwoord kwam vanuit de deuropening, midden in de nacht, nadat de ambulance en de arts waren vertrokken. Daar wachtte de zuster van de wijkzorg. Ze vertelde dat ze mijn schoonmoeder had bijgestaan in haar laatste uur, dat ze haar had gedragen in de angst en dat ze haar vasthield in het uur van de dood. Mijn schoonmoeder stierf in de armen van een lieve zuster. Ze was niet alleen toen ze haar laatste adem uitblies. Toen de zuster afscheid nam, kuste ze mijn schoonmoeder en bad in stilte. Mooier en dieper kan de dienst aan je naaste niet zijn. ■

Christoffelpad

Land van vele tradities

De schilderachtige havenplaatsjes die het Christoffelpad verbindt, verraden een verleden aan zee. Hasselt, een paar kilometer van de vroegere Zuiderzee aan het Zwarte Water, was zelfs lid van het Hanzeverbond. De Grote of Stefanuskerk in die stad bevat een muurschildering van Christoffel, onder meer patroonheilige van reizigers en pelgrims. Deze reus zou op zijn rug mensen de rivier overgezet hebben. Op zekere dag droeg hij een kind over het water dat zwaarder en zwaarder werd, een gewicht waaronder hij bijna bezweek. Het bleek het Christuskind te zijn en de reus kreeg de naam Christoforus: Christusdrager. De Grote Kerk is tijdens het zomerseizoen slechts twee keer per week een uurtje open voor publiek, naast de diensten op zondag uiteraard.



In het voormalige Mariaklooster in Hasselt woonden zusters die leefden volgens het gedachtegoed van de Moderne Devotie, een spirituele hervormingsbeweging uit het einde van de 14e eeuw. Ze bestreed misstanden in de kerk en stelde dat kerk en geestelijkheid niet per se nodig waren voor contact met God en voor persoonlijk zielenheil. De beweging wordt wel gezien als wegbereider voor de Reformatie. Geert Groote uit Deventer stond aan de basis ervan, geleerden als Thomas a Kempis en Erasmus werden erdoor beïnvloed. Tegenwoordig kenmerkt het orthodox protestantisme deze streek en is de Genemuidense 'bovenstem' bij het psalmzingen beroemd.

Het Christoffelpad is een rondwandeling van zo'n 40 kilometer die ook natuurliefhebbers erg zal bevalen. Starten kan in Hasselt, maar ook in de andere grotere plaatsen. Bij de verschillende Tourist Info's is voor € 4,50 een routekaart met achtergrondinformatie verkrijgbaar. De enkelzijdig bewegwijzerde route - tegen de klok in - is langgerekt en kan eenvoudig ingekort worden. Zie: www.ontdekdeijsseldelta.nl/wandelen/-christoffelpad/



Joodse kerkhoven in Zwartsluis en Hasselt vertellen van een religieuze geschiedenis die in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel vernietigd werd.



U
*w gerechtigheid is als de machtige
bergen, uw rechtvaardigheid als de
wijde oceaan.*

Psalm 36,7

Onze Kerk

Jaargang 5, nummer 1 - jan/feb 2023
 Onze Kerk is het kerkblad van de
 Protestantse Gemeente Sibculo -
 Kloosterhaar

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Marleen van Nuil, t. 06-19578848
 Deborah Hakkers, t. 06-37171989
 communicatie@onzekerk.nu
 De redactie behoudt zich het recht voor
 om kopij in te korten, tekstueel of qua
 opmaak aan te passen of niet te
 plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
 impliceert toestemming tot publicatie
 in het kerkblad, maar leidt niet
 automatisch tot plaatsing.
 Lever materiaal voor de volgende
 uitgave, welke loopt t/m 7 mei 2023,
uiterlijk maandag 20 februari 2023
 aan. De volgende editie verschijnt in de
 week van 6 maart 2023.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
 verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
 Buiten deze dorpen verzenden we per
 post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
 naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
 eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
 gratis in op www.onzekerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
 fredrikskerk@onzekerk.nu
 Koster: Alex Potgieter, 0523-241863

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
 kloosterkerk@onzekerk.nu
 Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
 gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerkerk

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABO0324978847

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij
 Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
 Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Vacant

Contactpersoon

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba

Hennie Maathuis

0523-241828 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
 teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu
 en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



Rechtvaardigheid



De muizen hebben zich verstopt in de keuken. Ze wachten geduldig tot de dominee en mevrouw Bontje, de kosteres, na de koffie weer aan het werk gaan. Dan liggen er altijd koekkruimels en daar zijn de muizen dol op! Deze keer ligt er iets veel groters. Een cracker! Ze staan er met z'n allen omheen. Wie krijgt hem? 'IK!' gilt de brutaalste. 'Nee, IK wil hem!' gilt een ander. 'Nee, IKKE!!' Het wordt duwen, graaien en vechten. Eén muisje staat aan de kant, Mieke, die altijd door haar broers omver wordt gelopen. 'Waaacht!' gilt ze boven alles uit. 'We moeten iets afspreken!!!' Gelukkig wordt het stil. Erom vechten, daar is niemand voor. 'Laten we het aan Kik vragen!' zegt Mieke. Samen slepen ze de cracker door de kerk.

Als de muizen hun vreselijke probleem hebben uitgelegd, zegt Kik: 'Je kunt hem toch eerlijk in stukken breken?' Maar natuurlijk! Tevreden slepen de muizen de cracker naar hun huis onder het orgel. Kik doet een dutje. Hoe lang hij heeft geslapen weet hij niet, maar ineens zit Mieke naast hem. 'Er is iets gebeurd, Kik' zegt ze. 'Mijn broer heeft de helft gehouden en de andere helft mochten we verdelen. Dat is toch niet eerlijk!' Kik zwijgt. 'Wat hebben jullie toen gedaan?' vraagt hij. 'Wij', zegt Mieke, 'hebben onze helft eerlijk verdeeld. Maar ik voelde me ROT.' Kik snapt het. Onrechtvaardigheid doet pijn. Dan klaart Mieke op. 'Gelukkig was de cracker helemaal niet lekker.'



Versje

Wie enkel maar schattig is, lief en aardig is niet automatisch ook rechtvaardig. Wie altijd maar 'ja' zegt met zachte stem die zet zichzelf op een soort van rem. Die kan enkel buigen, bukken en knikken als anderen stiekeme kunstjes flikken; die glimlacht en weifelt en kijkt steeds weg als er vals wordt gespeeld of iets naars gezegd, of als er gestolen wordt, of gepest. Die is niet rechtvaardiger dan de rest.

Haal je voet van de rem, en geef tegengas als iets echt oneerlijk is in de klas, niet om zelf populairder te worden, maar om eerlijkheid zelf, om de hogere orde. Als je 't maar uitspreekt, zonder te eisen, en zonder te schreeuwen en te krijsen, als je 't maar uitspreekt, flink en waardig: 'Dit is niet oké. Dit is niet rechtvaardig.'



Uit de Bijbel

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer en grote liefde voor zijn geboden. Ben je mild en vrijgevig, doe je eerlijk zaken, dan gaat het je goed. Je rechtvaardigheid houdt altijd stand. (naar psalm 112)

