

#6

november en december
2023

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Carmian Verrips**
- + Laatste bericht **Beroepingscommissie**
- + Actie **Kerkbalans 2024**



Kind in de kribbe
zo klein en teer
gekomen als mens
is onze Heer
kniel in aanbidding
voor Hem neer.

- Leo Heuvelman -

Jaargang 5, Nummer 6

Onze Kerk

Erediensten

We zijn alweer in de laatste drie maanden van 2023 aangekomen en er staan weer een aantal speciale erediensten gepland. De Intrededienst van Da. C. Verrips, de Eeuwigheidszondag, kerstdagen, oud & nieuw, vier diensten waar wij om verschillende redenen graag naar toe gaan.

De kerkenraad organiseert elke zondag een eredienst en nodigt ons uit om naar de kerk te gaan, maar wat zoeken we als we op zondag naar de kerk gaan? Waartoe komen we bij elkaar? Waartoe vieren we? In het woord eredienst ligt besloten dat we God centraal stellen. De dienst is ter ere van God. In lofzang, gebed, uitleg en verkondiging en in de sacramenten vieren en danken we dat Hij zich met ons verbonden heeft.

Wel moeten we zoeken naar de balans tussen de liturgie van eeuwen en de huidige tijd, want de eredienst is niet statisch, maar altijd in beweging. Hij gaat mee met de tijd, met de taal, de muziek en de veranderende communicatievormen. Dat is altijd zo geweest. Maar in die beweging zal de liturgie zich altijd richten op de Ene, op God zelf.

En God is er altijd bij zoals beschreven in Mattheus 18 vers 20:

"Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen"

Wat toch een heerlijke belofte. Kom ook eens kennismaken om samen met ons een eredienst te vieren!

Herman Hendriks
Voorzitter

Inhoud

- 4 Interview
- 6 Vieringen - rooster
- 8 Vieringen - diensten
- 9 Jeugd
- 10 Mededelingen Kerkenraad
- 12 Beroepingscommissie
- 14 Kerstpuzzel
- 15 Verdieping
- 16 Stiltepagina
- 17 In herinnering
- 18 Helpen
- 20 Dankdag
- 21 Kerkbalans 2024
- 22 Twentse school theologie
- 24 Langs de zijlijn
- 25 Eeuwigheidszondag
- 26 Verjaardagen
- 28 Oplossing kerstpuzzel
- 29 Ter inspiratie recept
- 31 Colofon
- 32 Kik

Het woord is aan...

Elke editie geven wij iemand binnen onze gemeente het woord, zodat wij elkaar beter leren kennen. Deze editie staat in het teken van het verwelkomen van onze nieuwe predikant Ds. Carmian Verrips.

Even voorstellen... Ds. Carmian Verrips.

Samen met mijn man Kees wonen we sinds maart in Vriezenveen. Daar ben ik nu ruim een jaar predikant van de Ontmoetingskerk. Het is een aanstelling voor 50% en mijn eerste gemeente als predikant.

Waar kom ik vandaan?

Mijn wiegje stond 59 jaar geleden in Dieren een dorp aan de Veluwezoom. Een dorp waar allerlei soorten christenen woonden. Ik groeide op als jongste van een zeer kerkbetrokken katholiek gezin. Daaruit ontstond de interesse voor het geloof. Het verhaal van Jezus boeide mij,

geloofstradities en gebruiken intrigeerden mij. Vanuit vakantiewerk in het verpleeghuis kwam daar de interesse bij voor wat het hebben van geloof voor mensen kan betekenen. Na mijn eindexamen vertrok ik naar Nijmegen om rechten te gaan studeren. Maar de vragen en interesse in kerk en geloof bleven groot, ik stapte over naar de theologie studie. Het doctoraalgedeelte heb ik in Utrecht gedaan. Daar was toen een grote samenwerking tussen de katholieke en protestantse opleiding. De vraag wat dan mijn kerk was is daar wel eens langsgelopen. Ik bleef in het spoor waarin ik opgegroeid was, ik bleef katholiek.

Wat heb ik zoal gedaan.

Na mijn studie heb ik verschillende functies gehad, het merendeel binnenkerkelijk. Zo ben ik stafmedewerker kerkopbouw en liturgie, pastoraal werker in diverse parochies, docent levensbeschouwing en geestelijk verzorger in twee ziekenhuizen geweest. Gaandeweg kwam ik tot de conclusie dat de katholieke kerk en ik uit elkaar gegroeid zijn. Dat merkte ik vooral op het gebied van kerkorganisatie en liturgie. Mijn nieuw kerkelijk thuis vond ik in de protestantse kerk, als vrijwilliger deed ik daar verschillende dingen. Ondertussen volgde ik aanvullende opleidingen en deed uiteindelijk het colloquium (dan mag je preken en predikant gaan





Kerk is voor mij...

In mijn ogen begint samen kerk zijn met iedereen serieus te nemen in haar of zijn geloof. Vervolgens is het heel mooi, vaak inspirerend en soms een uitdaging, om te zoeken hoe we dat geloof samen vorm kunnen geven. Hoe leef je jouw geloof in je dagelijkse bestaan, is voor mij een belangrijke vraag. Als mensen van deze tijd leven we met vragen van deze tijd. Ik hoop als predikant daarin richting te kunnen geven en in samenwerking ons geloof te voeden. Me realiserend dat het de Here God is die als eerste aan de kerk bouwt geeft me steun en vertrouwen, zeker als het om de toekomst gaat.

Wat is mijn levensmotto?

Het eerste wat me daarbij te binnen komt is: 'Leef!' Prediker heeft daar mooie en ook wijze dingen over geschreven. 'Alles heeft zijn tijd', bijvoorbeeld (Prediker 3). En zo is er tijd van werken en tijd van ontspannen. Dat laatste doe ik graag buiten. Wat rommelen in de tuin of al wandelend en fietsend samen met Kees. Verder vind ik het

leuk om wat te handwerken en zing ik graag.

Het Bijbelboekje Prediker eindigt met: 'Het komt hier op neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.' Dat is de uitdaging waarvoor ik elke dag weer graag mijn bed uit kom.

Als dit blad uitkomt is het de tijd geworden waarin ik uw predikant hoop te zijn. Ik kijk er naar uit om u en de kerkgemeente van Sibculo en Kloosterhaar te leren kennen. Tot ziens op 29 oktober en/of daarna.

Ds. Carmian Verrips

Ter info:

Verdeling van mijn werkdagen:

Dinsdag en woensdag: PKN Sibculo-Kloosterhaar

Maandag en donderdag: Ontmoetingskerk Vriezenveen

Vrijdag: thuiswerkdag en bereikbaar voor beiden.

Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 29 oktober Intrede Ds. C. Verrips

10.00 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. D. Juyn en ds C. Verrips



Zondag 19 november

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Dhr. T. Leferink | Kloosterhaar



Zondag 1 november

19.30 uur - dankdag

Kloosterkerk | Sibculo

ds. L. Aangeenbrug | Hellendoorn



Zondag 19 november

19.00 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Gezinsdienst

Zondag 26 November

Eeuwigheidszondag

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Richard Schothans | Rijssen



Zondag 5 november

09.30 uur - doopdienst

Kloosterkerk | Sibculo

ds. F. Schipper | Hardenberg



Zondag 3 december

09:30 uur - 1ste advent

Kloosterkerk | Sibculo

ds. P.W. Dekker | Wierden



Zondag 5 november

19:00 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Sing-Inn



Zondag 10 december

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Mevr. ds. M.G. de Vries | Wierden



Zondag 12 november

09:30 uur - Heilig Avondmaal

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. C. Verrips | Vriezenveen



= Kindernevendienst



Koffie drinken

Traditioneel

Bijzondere dienst



= Kinderoppas



Muziek

Feestdag

Teenage Meeting

Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 17 december

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. H. ter Beek | Varik



Zondag 7 januari

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. T. Nieuwenhuis | Den Ham



Zondag 24 december

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. J. Woltinge | Zwolle



Zondag 14 januari

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Dhr. R. Schothans | Rijssen



Zondag 24 december

Kerstnachtdienst

22.30 uur

Fredrikskerk | Sibculo
ds. C. Verrips | Vriezenveen

Zondag 21 januari

09:30 uur - Heilig Avondmaal

Kloosterkerk | Sibculo
ds. C. Verrips | Vriezenveen



Maandag 25 december

10:00 uur - eerste kerstdag

Kloosterkerk | Sibculo
Dhr. R. Schothans | Rijssen



Zondag 31 december

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Dhr. T. Leferink | Kloosterhaar



= Kindernevendienst



= Kinderoppas



Koffie drinken



Muziek

 Traditioneel

 Feestdag

 Bijzondere dienst

 Teenage Meeting

**GEEF MIJN
GELOOF
EEN ^{19 NOVEMBER}
TOP2000 DIENST
BOOST!**



**AANVANG
19:00 UUR**

**PLAATS
FREDRIKSKERK
KLOOSTERHAAR**

**ZANGERES
SUSAN VAN
DEN BERG**

Vieringen - diensten

Sing Inn

Op **5 november** is er weer een Sing Inn om 19.00 uur in de Fredrikskerk. De organist tijdens deze dienst is Marja Nijmeijer. Wilt u een lied opgeven dan kan dat via een e-mail aan Team Kerkdiensten. Het e-mailadres is kerkdiensten@onzekerk.nu.

Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag **26 november** vindt de herdenkingsdienst plaats in de Fredrikskerk te Kloosterhaar. De dienst wordt voorgedaan door Richard Schothans en hierin worden de namen genoemd van de gemeenteleden die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen.

Kerst 2023

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, Gods zoon. Het is een wonderlijk verhaal: Jezus wordt als hulpeloze baby geboren, in een gezin dat het niet breed had, en in een land dat al heel lang onderdrukt werd door buitenlandse heersers. Juist in die situatie klinkt de kerstboodschap extra krachtig: God trekt zich het lot van mensen aan, er is altijd een nieuw begin mogelijk, en kwetsbaarheid wint het van macht.

Op kerstavond **24 december** is er een dienst om **22.30 uur** in de Fredrikskerk. In deze dienst gaat Ds. C. Verrips voor. Het koor 'Jubilate' zal o.l.v. Marja Nijmeijer de muzikale medewerking verlenen.

Op **eerste kerstdag** is er een dienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk. Tijdens deze dienst gaat Richard Schothans voor. De muzikale medewerking wordt verleend door de muziekverenigingen.

Uitnodiging voor alle gemeenteleden

De kerkenraad nodigt u allen uit voor de gemeenteavond op **woensdag 15 november 2023**. De avond wordt gehouden in 't Refter bij de Kloosterkerk, aanvang **19.30 uur** en vanaf 19.15 uur inloop met koffie. Voor de invulling van deze gemeenteavond verwijzen wij u t.z.t. naar de nieuwsbrief en de mededelingen in de kerk.



Uitnodiging

**Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar**

Na een vacante periode verheugt het de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar dat zij bekend kunnen maken dat op D.V. zondag 29 oktober 2023 de bevestiging en intrede plaats vindt van:

Ds. C.A.F.M. VERRIPS-VAN GESSEL

De dienst wordt gehouden om 10.00 uur in de Fredrikskerk, Dorpsstraat 15 te Kloosterhaar.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst is er aansluitend de gelegenheid om Ds. Verrips te feliciteren en gezamenlijk een kop koffie of thee te drinken. Dit zal plaatsvinden in het naast gelegen Dorpshuis 't Haarschut.

De dienst is ook te volgen via YouTube of Kerkomroep.nl.

Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Welkom nieuwe predikant Carmian Verrips.

Nu alle betreffende formaliteiten zijn vervuld en de goedkeuring en approbatie binnen zijn, kunnen we verheugd mededelen dat wij per 29 oktober 2023 een nieuwe predikant in onze gemeente mogen begroeten.

**Zondag
29 oktober
10.00 uur
Fredrikskerk
Kloosterhaar**

Inmiddels is hiervoor een commissie samengesteld en in werking gezet. Deze commissie vervult alle werkzaamheden die deze dienst met zich mee brengt, waaronder het maken en versturen van de uitnodigingen, de invulling van de dienst in samenwerking met ds. Verrips en het verzorgen van de overige randzaken omtrent deze dienst. Richard Schothans, die samen met ds. Verrips een afstemming maakt m.b.t. de werkzaamheden, zal ook een rol spelen in deze dienst. Ook zullen enkele gemeenteleden betrokken worden in de dienst. Tevens is er de medewerking van de koren uit onze dorpen.

Ds. C. Verrips wordt bevestigd in de dienst van zondag 29 oktober 2023 om 10.00 uur in de Fredrikskerk. Voordat ds. C. Verrips bevestigd wordt zal ds. D. Juyn uit Delden de dienst leiden. Naast de genodigden zullen ook alle inwoners van Sibculo en Kloosterhaar voor deze dienst worden uitgenodigd. Na de dienst is er dan gelegenheid om tijdens de koffie ds. Verrips te feliciteren. Hiervoor zal er een flyer door de dorpen gaan.

U bent van harte uitgenodigd namens de kerkenraad en de intrede commissie

Werkuren en bereikbaarheid van de predikant.

Ds. C. Verrips zal op de woensdag en donderdag werkzaam zijn in onze gemeente. Naast de werkzaamheden in de gemeente zal zij ook in beide consistories werkzaam zijn. Uiteraard zijn er uitzonderingen daargelaten.

Richard Schothans zal in goed overleg met haar samenwerken. Samen hebben zij een verdeling gemaakt in de wijken. Zowel Ds. C. Verrips als Richard Schothans hebben beiden twee wijken in Kloosterhaar en twee wijken in Sibculo. Ds. C. Verrips is bereikbaar op het mailadres predikant@onzekerk.nu of telefonisch op 06-29908668.



Laatste bericht beroepingscommissie (deel VI)



Na bijna drie jaar zit ons werk als beroepingscommissie erop. Formeel wordt onze opdracht op zondag 29 oktober – bij de intrede van ds. Carmian Verrips – afgerond. Onze opdracht is voltooid met de bevestiging van ds. Verrips als nieuwe voorganger van onze PG Sibculo-Kloosterhaar.

U vraagt zich natuurlijk af: hoe zijn wij in contact gekomen met ds. Verrips? Als beroepingscommissie hadden we ds. Verrips al een jaartje op ons netvlies. Al vrij snel na haar start als voorganger van de GK (Ontmoetingskerk) te Vriezenveen op 1 september 2022 kregen we een tip dat ze mogelijk nog 0.5 fte beschikbaar had voor een andere gemeente. Ze wilde echter eerst verhuizen naar Vriezenveen en daar een goede start maken. Eind april van dit jaar heeft ze ons als beroepingscommissie benaderd voor een kennismakingsgesprek. In mei heeft de beroepingscommissie in twee groepjes een gesprek met haar gehad.

Ook Richard Schothans heeft in dezelfde periode een gesprek met haar gehad, want hij en ds.

Verrips moeten tenslotte nauw met elkaar samenwerken. De gesprekken verliepen soepel en in goede harmonie. Wederzijds hadden we een goed gevoel om een stap verder te gaan met elkaar.

Alle leden van de beroepingscommissie hadden inmiddels meerdere diensten van haar online beluisterd en we besloten ook enkele diensten fysiek te beluisteren. Dit deden we in de GK 'de Bron' in Westerhaar, omdat vanwege een verbouwing van de eigen kerkzaal, de GK Vriezenveen en de GK Westerhaar samen kerkten in 'de Bron'. Unaniem hebben we haar daarna voorgedragen aan de kerkenraad als kandidaat predikante voor onze gemeente. De kerkenraad besloot dit advies te volgen en heeft ds. Verrips benaderd om voor te gaan in de ochtenddienst van 23 juli jl. Na de dienst hebben meerdere gemeenteleden kennis met haar kunnen maken tijdens het koffiedrinken in 't Haarschut in Kloosterhaar. In de week daarna volgde een gemeenteavond en een kerkenraadsvergadering en is besloten om een beroep uit te brengen op haar voor 0.5 fte predikante.

Laatste bericht beroepingscommissie (deel VI)

Op maandag 31 juli hebben Hennie Maathuis en Riekus Akse namens onze gemeente de beroepingsbrief bij haar gebracht (zie foto). We werden hartelijk verwelkomd door ds. Verrips en haar man. Ze hadden voor een gebakje bij de koffie gezorgd. Er viel dus iets te vieren.

Vrijdag 4 augustus kregen we een e-mail van haar met de woorden: " Het is mij een genoegen om jullie hierbij te laten weten dat ik het beroep tot predikant van de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar, uitgebracht middels de beroepingsbrief d.d. 29 juli 2023, aanvaard."

De Ontmoetingskerk (GK) Vriezenveen is haar eerste kerkelijke gemeente en wij haar tweede. Daarvoor is Ds. Verrips ongeveer 10 jaar verbonden geweest als geestelijk verzorger aan

het Medisch Spectrum Twente, Enschede. Haar theologie studie heeft ze gedaan aan de Universiteit Nijmegen (kandidaats) en de Universiteit Utrecht (doctoraal).

Als beroepingscommissie hebben we er alle vertrouwen in dat het pastoraat en de zondagse erediensten in goede handen zijn bij haar en onze kerkelijk werker Richard Schothans. We wensen ds. Carmian Verrips van harte Gods zegen toe bij haar werk in onze gemeente.

De beroepingscommissie bestond uit: Alexandra Wind, Ria van Dijk, Chantal Huisman, Marten Willems, Aly Huis in 't Veld, Fleur Koiter (tot begin 2023) en Riekus Akse.



Kerstpuzzel

Horizontaal

1 Tegenspeler of tegenmacht tegen Jezus Christus in afwachting van zijn wederkomst **9** Betrekking **10** Munt van Vaticaanstad **12** Hij/zij ruste in vrede (Lat. afk.) **13** Vlekkenwater **14** Oude lap **16** Voertuig van de Kerstman **18** Agitatie **19** Prediking (prot.), deel van een eucharistieviering (r.-k.) **21** Zijn dood werd het archetype van alle onschuldige doden (Matteüs 13:35; Lucas 11:50-51) **22** Plotseling (muz.) **24** Onbeduidend **25** Berichtje **26** Geloofte **27** Loopvogel **28** Reformatorische Omroep (afk.) **29** Erffactor **32** Crossfietsje **33** En dergelijke (afk.) **34** Bijbels bruiloftsoord **35** Mannelijk dier **37** Muziek uit Amerikaanse getto's **38** Politieke partij (afk.) **41** Radio- en tv-bedrijf **42** Zintuig **43** Eiland waarop Paulus drie dagen verbleef **44** Schuifdeur **46** Namelijk (afk.) **47** Hooihoop **48** Luxemburgse mediagroep **49** Roofzuchtige papegaai **50** Amerikaanse dans **52** Volgens de Griekse mythologie de aarde als goddin, eerste en oudste der goden, ontstaan uit Chaos **53** 9 mei 2024.

Verticaal

1 Aartsvader van de Israëlieten en Arabieren **2** Stad in Kenia **3** Bierkraan **4** Hip, trendy **5** Heldenmoed **6** Verderfelijk **7** Symbool voor iridium **8** Oplossing, bandenplak **11** Rechtzinnig **15** Kerststaldier **17** Verlangen **20** Bedoelen **23** Uitdrukking **25** Rekenkundige bewerking **29** Wording **30** Streek uit de Hebreeuwse Bijbel **31** Deel van een regenjas **32** Zwitserse stad (Duitse spelling) **34** Bijbelhoofdstuk **36** Gezellige bijeenkomst **37** Voorbehoud **39** Afrikaan **40** Rooms-katholieke hoogwaardigheidsbekleder **42** Alcoholische drank **45** Dierengeluid **49** Slang uit 'Het jungleboek' **51** Ter nagedachtenis van (Lat. afk.) **52** Symbool voor gallium.



Christenen zijn niet optimistisch

Mijn excuus als het voor sommigen nog te pijnlijk is om aan terug te denken, maar in 2018 gaat het Nederlands Elftal niet naar het WK. In een laatste kwalificatiewedstrijd tegen Zweden moeten we met veel doelpunten verschil winnen. "Elke dertien minuten scoren", is er uitgerekend. In de vijftiende minuut krijgen we een penalty. Het ontlokt de commentator de uitspraak: "Zolang je nog hoop hebt, moet je je daaraan vasthouden." Misschien kan het dan toch... Mijn neef staat naast me en schampert: "Nou nou, da's wel heel optimistisch. Dat lukt ze nooit." Mijn neef krijgt gelijk: het WK gaat aan onze neus voorbij.

Ik moest daaraan denken toen ik met iemand een gesprek had over het klimaat. Ik vroeg hem: ben je optimistisch over waar het naartoe gaat. Hij zei: "Nee, niet optimistisch. Maar ik ben christen, dus ik ben wel hoopvol." Misschien denkt u: daar zit toch geen verschil in? Hoopvol en optimistisch, dat is toch hetzelfde? Nee, dat zijn wel degelijk twee verschillende dingen.

Als je optimistisch bent, ga je uit van het gunstigste resultaat. Je doet alsof het Nederlands Elftal elke dertien minuten kan scoren, net zolang tot je die gedachte niet meer vol kan houden. Je gaat ervan uit dat de klimaatramp wel wordt gekeerd door nieuwe technologie. Je zegt dingen als: het komt wel goed, het zal wel meevallen. Of je zegt: het had nog erger kunnen zijn. Het glas is halfvol.

Een optimistische levenshouding kan heel prettig zijn. Je zit niet meteen bij de pakken neer als er iets tegenzit, maar je denkt: het kan nog wel goedkomen. Optimisme kan je in de benen houden. Als je wordt ontslagen, zegt de optimist: ik vind wel weer ander werk. Ik ga niet in een hoekje zitten huilen. Komt goed.

Maar dat is wat anders dan hoopvol zijn. Hoop gaat erom dat je ziet dat er al iets goeds gaande

is. Misschien verwacht je niet dat Oranje de wedstrijd wint, maar je ziet hoopvolle tekens in de jonge wisselers die het waarmaken en met enthousiasme voor hun land spelen. Misschien zie je de toekomst voor onze planeet somber in, maar zie je hoop in de mensen die het goede gaande houden door zelf minder vervuilend bezig te zijn. De uitkomst kan tegenvallen, maar het is het goede om te doen en een christen gelooft: God houdt altijd een beetje goedheid gaande.

Christenen zijn niet optimistisch. We zien het kwaad om ons heen, relaties die kapotgaan, oorlogen die worden uitgevochten, een planeet die wordt uitgezogen. Daarvan zeg je niet eventjes: komt goed, valt wel mee. Nee, dat kwaad gaat een christen door merg en been. Maar we blijven hoopvol. Want God is een God van hoop. Dat begint al in Genesis. Al snel ziet God: het gaat op aarde van kwaad tot erger. Dat verbloemt hij niet, dat wuift hij niet zomaar weg. "Komt goed." Nee, God komt in actie en zwingelt het beetje goedheid dat er nog is aan: "Noach, bouw een ark."

God werkt temidden van de duisternis. Hij gaat er met zijn licht dwars doorheen en houdt het goede gaande. Een wereld verloren in schuld? God gaat er aan het werk. Er wordt een baby geboren in een stal. De optimist zegt: dat wordt later wel wat. Komt goed. De christen ziet: daar is God al bezig. Hij is trouw. Het is al goed. Hooguit wordt het ooit nog beter dan zelfs de grootste optimist zich kan indenken.

Richard Schothans

A serene winter scene featuring a large, snow-laden evergreen tree on the left, its branches heavily coated in white snow. In the background, a frozen body of water, possibly a lake or river, stretches across the middle ground, reflecting the soft light of a clear sky. The ground is covered in a thick layer of snow, and the overall atmosphere is peaceful and quiet.

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Uit: Verzameld Liedboek: 391
Tekst: Huub Oosterhuis

In herinnering

Berend Jan (Bennie) Groote

18 februari 1961 - 3 oktober 2023

"Jezus zei: 'Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft. En iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat?'" Johannes 11: 25-26



Helpen

Opbrengst collectes / giften augustus-september 2023

KRM	€ 515,-
Onderhoud gebouwen	€ 440,-
Giften kerk	€ 50,-
Collectes KRM via bank	€ 100,-
Diaconie	€ 412,-
Voedselbank gift	€ 50,-
Bloemengeld	€ 30,-
Zending	€ 128,-
Collectes Diaconie via bank	€ 75,-
Giften Diaconie	€ 200,-
Collecte Kerk in Actie	€ 79,-

Bericht van de diaconie

Op **zondag 26 november** wil de diaconie graag een bijzondere collecte houden. Ditmaal willen we de opbrengst van de collecte graag besteden om de minima in onze eigen gemeente te ondersteunen in de dure feestmaand.

Wij hopen van harte op uw gift.

Inzameling viering Heilig Avondmaal.

12 november is de viering van het Heilig Avondmaal. Ook ditmaal zamelt de diaconie voedselproducten in voor de voedselkasten en voedselbank.

U kunt de houdbare producten in de kratten bij de ingangen doen, de diaconie zorgt er dan voor dat deze op de juiste plek komen.

Alvast hartelijk dank.

Collectes komende periode

MAAND	DAG	1e COLLECTE
Oktober	29	Diaconie
November	1	Dankdagcollecte
	5	Diaconie
	12	Diaconie
	19	Plaatselijk Jeugdwerk
	26	Plaatselijk goed doel.
December	3	Beautiful kidz Namibia.
	10	Diaconie
	17	Diaconie
	24	Voedselbank Hardenberg
	25	Kinderen in de knel
	31	Diaconie
Januari	7	Diaconie,
	14	Hospice 't huis aan de Vecht
	21	Diaconie

Dankdag voor het gewas

1 november: Een dag om te danken voor overvloed en werk.

Het is weer gelukt: de oogsten zijn binnen en er is eten genoeg. Voor christenen is het najaar de tijd om God te danken voor de oogst. Vooral protestanten doen dat op de Dankdag voor het gewas, als ze de kerk versieren met bloemen of vruchten. Niet-boeren danken vaak voor werk dat ze hebben kunnen doen op bijvoorbeeld hun kantoor.

Dankdag

Deze 'dankdag voor gewas en arbeid' valt in het najaar, op de eerste woensdag van november. Vroeger hadden de mensen rond deze tijd de oogst binnengehaald. In de lente hadden ze gebeden (Biddag voor gewas en arbeid) voor een goed jaar op het land. In het najaar was het tijd om de balans op te maken.

Overvloed

Veel van wat we eten ligt tegenwoordig kant en klaar in de supermarkt. Maar groente en fruit hebben een heel seizoen moeten groeien op het land. En dieren moeten gezond blijven om ons eieren, melk of vlees te geven. Veel christenen hebben daarom een speciale dag om God te bedanken voor alle overvloed die het afgelopen jaar heeft gebracht.

Werk

Lang niet iedereen verbouwt tegenwoordig nog zijn eigen voedsel. We werken voor geld om daar eten en drinken van te kunnen kopen. Daarom bedanken gelovigen God nu voor al het werk dat ze hebben kunnen doen. En dat ze met dit werk andere mensen of de wereld konden helpen.

De Protestantse Kerk Sibculo-Kloosterhaar organiseert dit najaar weer haar Dankdagcollecte bestemd voor algemeen kerkelijke doeleinden. De Kerkrentmeesters bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Actie Kerkbalans 2024

In januari zal er landelijk voor de vijftigste keer de Actie Kerkbalans worden gehouden. Tijdens de laatste Gemeenteavond werd het verzoek vanuit de gemeenteleden gedaan of in onze kerk de actie Kerkbalans niet eens per 2 jaar kan worden gehouden.

Afwijken van de landelijke actie is geen enkel probleem en daarom hebben we besloten om in januari 2024 **geen** nieuwe Actie Kerkbalans te houden.

De actie Kerkbalans is voor onze kerk de belangrijkste inkomstenbron. Daarom hebben we wel uw medewerking nodig om in ieder geval voldoende inkomsten te blijven houden. De inkomsten zijn hard nodig om alle kosten te kunnen blijven betalen, zoals die voor onze predikant, ons kerkelijk werker, het onderhoud van de gebouwen, verzekeringen en niet te vergeten de oplopende energiekosten. Ook onze kerk heeft te maken met hogere kosten, waardoor wij u willen vragen naar draagkracht uw bijdrage te willen verhogen met 10%. Indien verhogen niet kan, willen we u vragen om uw bijdrage in 2024 te laten doorlopen gelijk aan 2023.

1. Als u niets verandert in de bijdrage is er geen actie nodig, de penningmeester incasseert via de doorlopende automatische incasso uw bijdrage.
2. Als u zelf uw kerkbalans per bank overmaakt, dient u dat in 2024 ook weer zelf te doen.
3. Als u wilt verhogen neem dan contact op met een van de onderstaande telefoonnummers.
4. Wilt u een wijziging doorgeven, neem dan contact op met een van de onderstaande telefoonnummers.

Penningmeester Bert Meijerink tel: 06-50404240

Secretaris Henk Ormel tel: 06-20366362

We hopen op deze manier de inkomsten van onze kerk op een goed niveau te houden.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
De Kerkrentmeesters



**GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN**

LUTHER

ROME EN DE REFORMATIE

Lezing en debat m.m.v.
prof. dr. Sabine Hiebsch

16 november 2023
19:30 uur inloop
19:45 uur start programma

St. Mary's Chapel
Diepenheimseweg 102
Markelo

Aanmelden via

www.twenteeschoolvoortheologie.nl

Twentse  school
voor  Theologie



Lezing en debat - Twentse school voor theologie

MAARTEN LUTHER, REFORMATOR TUSSEN ROME EN WITTENBERG

Lezing en debat met medewerking van prof. dr. Sabine Hiebsch.

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023

Toen Martin Luther (1483-1546) vanaf 1517 steeds meer bekendheid kreeg als reformator, was hij wel nog lid van de katholieke kerk en broeder in het augustijnenklooster in Wittenberg. In het conflict met Rome veranderde Luther in korte tijd in een tot ver buiten Duitsland bekende theoloog en werd ook Wittenberg op de internationale kaart gezet. Een snelgroeiende groep aanhangers beschouwde Luther als boegbeeld; voor keizer en paus bleef hij een ketter, die de machtspositie van Rome in gevaar bracht.

Luthers reformatie veranderde niet slechts het kerkelijke, maar ook het politieke, maatschappelijke en culturele landschap van Duitsland. Zijn ideeën werden ook in andere landen spoedig overgenomen. Ook in Nederland bestaan al sinds ruim 450 jaar lutherse gemeenten en de invloed van Luther is hier al meer dan 500 jaar tastbaar.

Op donderdag 16 november 2023 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch hierover een lezing en gaan wij aansluitend daarop met elkaar in debat.

Prof. dr. Sabine Hiebsch is bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen. Als zodanig is zij gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2023 om 19.30 uur in St. Mary's Chapel, Diepenheimseweg 102 te Markelo.

Kosten van deze bijeenkomst:

- regulier: € 15
- vroegboek-korting: € 10
- student: € 5

Voor meer informatie: <https://twentseschoolvoortheologie.nl/luther-rome-reformatie/>





Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is chronisch ziek en observeert de wereld vanaf haar ziekbed.

Moeten we nog wel kinderen op de wereld zetten?

STRALEND KERSTKIND

Het lijkt wel alsof het gisteren was dat ik, samen met mijn ouders en broer, achter in onze bomvolle kerk de zo vertrouwde kerstliederen meezong en luisterde naar het geboorteverhaal van Jezus. 'Ze wikkelde Hem in doeken, legde Hem in een kribbe.'

Ieder jaar weer zoog ik dit evangelie, woord voor woord, in me op. Wat is er decennia later veel veranderd, wat een nieuwe vragen zijn er op ons afgekomen. Zo ervoer ook wiskundestudent Thijs dit pas geleden tijdens een ongekend felle debatavond van zijn studentenvereniging. 'Moeten we nog wel kinderen op de wereld zetten? De schepping zucht en we leven steeds meer langs elkaar heen in een troosteloos veranderend klimaat.' Een dispuutgenoot wilde wel kinderen, zijn vriendin niet. Een ouderejaars verweet Thijs en zijn vriend onverantwoord veel extra CO₂-uitstoot als zij ooit kinderen zouden krijgen.

Terwijl Thijs me een week later vertwijfeld aankeek, vroeg hij wat ik ervan vond. Voordat ik het doorhad, zong ik: *Er is een kindeke geboren op aard. 't Kwam op de aarde voor ons allemaal.* 'We zijn unieke mensen Thijs, naakt geboren, gewikkeld in doeken van liefde en een eigen mening. Enkel vertellen hoe je puur kunt blijven, zal niemand raken, je moet jezelf ook kwetsbaar durven opstellen. En daarom: ik ben ongewild kinderloos, dat blijft een stil gemis, maar ik probeer ook in de kerk iets voor de jeugd te betekenen. Wars als ik ben van schone schijn is het oké als je je niet oké voelt en vragen stelt.' Ik zag zijn blik ontspannen en zei: 'Hopelijk kunnen we hierdoor steeds meer ruimte in onszelf scheppen en elkaars keuzes respecteren. En ontstaat er van lieverlee een nieuw klimaat waarin we stralend als het Kerstkind weer vertrouwen in de toekomst krijgen.' ■

Eeuwigheidszondag 26 november 2023

In onze gemeente herdenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar degenen die ons ontvallen zijn. Nog eenmaal wordt hun naam genoemd en hun persoon in gedachtenis geroepen, te midden van de gemeente, waarvan zij deel hebben uitgemaakt; in het geloof dat hun namen voor eeuwig bekend zijn bij de Heere God.
Op moment van schrijven de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar:

Jan Harm Ekkel	25-11-2022	90 jaar
Gerrit Jan van den Poll	26-12-2022	59 jaar
Zander van Braam	08-01-2023	68 jaar
Reina Eektimmerman-Wessels	20-01-2023	73 jaar
Jan Kivits	22-01-2023	78 jaar
Albert Jan van Dijk	16-02-2023	55 jaar
Lucas ter Wielen	23-02-2023	97 jaar
Herman Wessels	08-03-2023	74 jaar
Hermannia Prenger-Otter	11-03-2023	89 jaar
Catharina Kuilder-Prijs	21-03-2023	85 jaar
Gesina de Jager-Rosink	24-03-2023	90 jaar
Jentje Veenstra-Moltman	02-04-2023	67 jaar
Dicky Wunnink-Boerdam	15-04-2023	82 jaar
Geertje van Dijk-Poffers	28-05-2023	54 jaar
Maria Johanna Drenthen-Benjamins	25-06-2023	97 jaar
Janna Hendrika Hakkers-Knol	16-07-2023	83 jaar
Gerritdina Jantina Otten-Jeurink	31-07-2023	92 jaar
Gerrit Jonkeren	30-08-2023	79 jaar
Berend Jan Groote	03-10-2023	62 jaar

Verjaardagskalender

November

- 3 **Mevr. H. Seinen-Huisman | 76 jaar**
Kerkstraat 36, 7693 PE Sibculo
- 6 **Mevr. K. Lamberink-Gerrits | 83 jaar**
Plashofstraat 29, 7693 TG Sibculo
- 7 **Dhr. J. Bakhuis | 81 jaar**
Kerkstraat 12, 7693 PE Sibculo
- 9 **Mevr. M. Ekkel-Jager | 82 jaar**
Schoolstraat 28, 7694 AX Kloosterhaar
- 10 **Mevr. A. Nijboer-Zweers | 76 jaar**
Kerkstraat 25, 7694 AN Kloosterhaar
- 11 **Mevr. A. Bakhuis-Jurjens | 75 jaar**
Windhoevestraat 16, 7693 PJ Sibculo
- 14 **Dhr. W. Engels | 79 jaar**
Sportstraat 24, 7694 BB Kloosterhaar
- 18 **Mevr. A. Prijs-Nijmeijer | 88 jaar**
Windhoevestraat 18, 7693 PJ Sibculo
- 27 **Mevr. C. Snippe-Brink | 84 jaar**
Oranjestraat 92, 7676 GB Westerhaar
- 29 **Mevr. F.D. Reinders-Prijs | 92 jaar**
Oranjestraat 140, 7676 GB Westerhaar
- 29 **Dhr. G. Potgieter | 81 jaar**
Dorpsstraat 18, 7694 AC Kloosterhaar

December

- 6 **Mevr. H. Huisman-Euverman | 80 jaar**
Kwartel 34, 7693 VK Sibculo
- 6 **Mevr. A.J. van Braam-Fikkert | 76 jaar**
Schoolstraat 9, 7694 AV Kloosterhaar
- 20 **Mevr. A.C. ten Brinke-Moraal | 81 jaar**
Fredriksstraat 28, 7694 AM Kloosterhaar
- 22 **Dhr. A. Schonewille | 88 jaar**
Kloosterdijk 47, 7693 PN Sibculo
- 24 **Mevr. J. Cremer-Bos | 80 jaar**
Grachtstraat 21, 7693 PA Sibculo
- 26 **Dhr. J.W. Lucas | 87 jaar**
Gemeenteweg 61, 7693 PM Sibculo
- 28 **Dhr. H. Olsman | 79 jaar**
t Lijntje 1a, 7691 CH Bergentheim
- 30 **Mevr. H.J. Meijerink-Smits | 90 jaar**
Kloosterstraat 10, 7693 TB Sibculo
- 30 **Mevr. J. Nijboer-Bakker | 83 jaar**
Kleinhaar 29, 7694 BK Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*

Verjaardagskalender

Januari

- 2 **Dhr. J.A.F. Bakker | 86 jaar**
Grachtstraat 61, 7693 PB Sibculo
- 9 **Mevr. J. Schepers-Schoemaker | 85 jaar**
Oranjeplein 53, 7681 AZ Vroomshoop
- 9 **Mevr. G. Cremer-Eggengoor | 75 jaar**
Grachtstraat 15, 7693 PA Sibculo
- 12 **Dhr. J. Bakker | 78 jaar**
Dorpsstraat 24, 7694 AC Kloosterhaar
- 17 **Mevr. G. Kampman-Bove | 75 jaar**
Markfluwerhof 8, 7694 DA Kloosterhaar
- 18 **Mevr. H. Uitslag-Bakhuis | 82 jaar**
Oranjestraat 104, 7676 GB Westerhaar
- 21 **Dhr. S.B. Snippe | 79 jaar**
Kloosterdijk 138, 7693 PR Sibculo
- 22 **Dhr. W. Platjes | 92 jaar**
Jan Prengerweg 3, 7693 TD Sibculo
- 22 **Dhr. E.J. Dogger | 81 jaar**
Smidsstraat 19, 7687 BL Daarlerveen
- 23 **Mevr. G.J. Moltman-Hamberg | 89 jaar**
Balderhaarweg 5, 7694 TH Kloosterhaar
- 23 **Dhr. J.W. Uitslag | 75 jaar**
Kloosterdijk 55, 7693 PN Sibculo
- 25 **Dhr. J.B. Schonewille | 76 jaar**
De Vleggedijk 15, 7693 PW Sibculo
- 26 **Dhr. D.M. Bruins | 75 jaar**
Gemeenteweg 47, 7693 PM Sibculo
- 30 **Mevr. G.H.M. Takken-Hovestad | 78 jaar**
Kleinhaar 46, 7694 BJ Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*

Oplossing Kerstpuzzel

A	N	T	I	C	H	R	I	S	T		
B	A	A	N		E	U	R	O		O	
R	I	P		T	R	I		L	O	R	
A	R		W		O	N	R	U	S	T	
H	O	M	I	L	I	E		T		H	
A	B	E	L		S	U	B	I	T	O	
M	I	N		S	M	S		E	E	D	
		E	M	O	E					R	O
G	E	N		M		K		B	M	X	
E	D				K	A	N	A			
B	O	K		R	A	P		S	G	P	
O	M	R	O	E	P		G	E	U	R	
O		A		S	I	C	I	L	I	E	
R	I	N	K	E	T		N			N	L
T	A	S		R	T	L		K	E	A	
E		J	I	V	E		G	A	E	A	
		H	E	M	E	L	V	A	A	R	T



KERSTSOEP

Voor 8 personen

Ingrediënten

- 1 kg gekookte rode bieten
- 8 eetlepels azijn
- 400 g van ieder: prei, knolselderij en witte- of spitskool
- 4 uien
- pot van ca. 750 g witte bonen
- groentebouillonblokjes
- 4 liter water

Bereidingswijze

Snij de gekookte bieten in reepjes of stukjes en leg ze in azijn. Snij alle groenten en uien in stukjes en laat deze in 4 liter water in ca. 20 minuten gaarkoken met de groentebouillon. Voeg daarna de witte bonen en de bieten toe. Verwarm het geheel en voeg als laatste het bietensap met azijn toe.

Bron: naar een recept van Janny de Moor in: *Bijzondere Europese Streekgerechten*, Spectrum, 2007

KERSTSOEP UIT OEKRAÏNE



In de Nieuwe Bijbelvertaling, NBV21, is de romantische 'kribbe' vervangen door het woord 'voederbak' omdat daar letterlijk naar wordt verwezen. Dat kun je ook symbolisch verstaan: de geboorte van dit kind is voor ons voedsel voor hart, hoofd en handen. Jezus openbaart een nieuw begin, een grenzeloos beeld van God de Vader als Licht dat over allen wil opgaan.

Deze soep is een variatie op een bietensoep uit Volyn met de naam Barszcz Wolnsky, genoemd naar een streek in Oekraïne die vroeger bij Polen hoorde.

Het is een traditioneel voorgerecht op kerstavond en onderdeel van een maaltijd die uit 14 gangen bestaat: een voor Jezus, een voor Maria en 12 andere kleine gerechten voor de apostelen.

KLEURENSYMBOLIEK

De soep bevat groenten van het seizoen in verschillende kleuren. Wit is een feestkleur en groen verwijst naar het leven. In de kerk is rood de liturgische kleur van de Geest die elke dag nieuw leven schenkt in het Licht van de Eeuwige en ons oproept om de aarde en de ander lief te hebben. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

FIJNE
FEESTDAGEN

en een

gezegend

2024

Onze Kerk

Jaargang 5, nummer 6 - nov/dec 2023
 Onze Kerk is het kerkblad van de
 Protestantse Gemeente Sibculo -
 Kloosterhaar

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Marleen van Nuil, t. 06-19578848
 Deborah Hakkers, t. 06-37171989
 communicatie@onzekerk.nu
 De redactie behoudt zich het recht voor
 om kopij in te korten, tekstueel of qua
 opmaak aan te passen of niet te
 plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
 impliceert toestemming tot publicatie
 in het kerkblad, maar leidt niet
 automatisch tot plaatsing.
 Lever materiaal voor de volgende
 editie, welke loopt t/m 3 maart 2024,
uiterlijk maandag 8 januari 2024
 aan. De volgende editie verschijnt in de
 week van 22 januari 2023.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
 verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
 Buiten deze dorpen verzenden we per
 post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
 naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
 eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
 gratis in op www.onzekerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
 fredrikskerk@onzekerk.nu
 Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
 kloosterkerk@onzekerk.nu
 Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
 gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerk

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABO0324978847

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij
 Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
 Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant**Carmian Verrips**

06-29908668 | predikant@onzekerk.nu

Contactpersoon**Richard Schothans**

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter**Herman Hendriks**

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba**Hennie Maathuis**

06-23943860 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
 teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu
 en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



Geboorte



KiK

Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen. Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil door een spleet in de doos. 'Alles oké!' piept hij. Ze horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt verder en roept: 'Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg van hout! Zou er een baby komen??' De muizen proberen te bedenken wie er een baby krijgt. Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres en mijnheer pastoor.

'Hèhè...' hijgt mevrouw Bontje, 'Kijk, ik heb alles al klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering, de kribbe!' 'Mooi,' zegt mijnheer pastoor, 'Als jij ze hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan de slag!' 'Ooo!' fluisteren de muizen, 'Het zijn spullen voor Kerstmis!' Florans juicht: 'Nu weten we ook voor WIE het wiegje is!' Maar waar is hun broer Ricardo? Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij tevoorschijn, glitter op zijn neus. 'Ik heb het Kindje gezien!' piept hij. 'Het was in een doek gewikkeld!' Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte van het Kerstkind...



Versje

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen
dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Diepe nacht, het komt ter ore
aan de herders die tevoren
in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Diepe nacht, God laat zich horen
om de mensen aan te sporen
tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
Zijn Zoon Jezus is geboren!



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een grote boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.'

Naar Lucas 2,10-12



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns