

#2

maart & april
2026

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Kitty Koiter**
- + **Bevestiging** ambtsdragers
- + **Pasen**

Waardeert u dit kerkblad?

Een vrije gift wordt op prijs gesteld! Dit kan
via de onderstaande QR-code of
rekeningnummer

NL71RABO 0324 978 847



Op weg naar Pasen

De dagen worden weer langer, het licht wint langzaam terrein op de duisternis. Onze natuur komt weer tot leven – de eerste bloesems kleuren de bomen, vogels zingen hun lentelied en de koude dagen maken plaats voor warmte en groei.

Zo herinnert het voorjaar ons aan de belofte van nieuw begin, van hoop die telkens weer opbloeit.

Ook in onze kerk staan we in deze tijd stil bij die hoopvolle weg: de weg naar Pasen. In de weken van de veertigdagentijd worden we uitgenodigd om stil te staan, om ons hart te openen, om ruimte te maken voor Gods liefde. Het is een tijd van bezinning, maar ook van verwachting. Want we weten: achter Goede Vrijdag wacht Pasen. Leven wint van de dood.

In Johannes 11 vers 25-26 staat:

"Jezus zei tegen haar: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.'"

Laten we ons dragen door geloof, gemeenschap en de zekerheid dat Christus met ons meegaat. In ons geloof, in onze relaties, in ons dagelijks leven.

Een gezegende weg naar Pasen gewenst,

Herman Hendriks
Voorzitter

Inhoud

- 4 Interview
- 6 Vieringen - rooster
- 7 Mededeling kerkenraad
- 8 Afscheid Richard Schothans
- 10 Vrijwilligers
- 11 Uitnodiging
- 12 Stiltepagina
- 13 In herinnering
- 14 Kerk in actie
- 15 Oproep
- 16 Jubileum
- 17 Slotzondag
- 18 Kerk van de toekomst
- 19 Verdieping
- 20 Varia
- 22 Helpen
- 23 Colofon
- 24 75 jaar kerk

Het woord is aan.....

Kitty
Koiter

Naam:	Kitty Koiter
Leeftijd:	64 jaar
Studie/beroep:	Binnen het basisonderwijs heb ik verschillende taken en functies gehad. Toen ik 63 jaar werd, ben ik met prepensioen gegaan.
Gezinssituatie:	In 2014 is mijn lieve man Willem overleden. Mijn dochter Fleur woont met Roy en de kinderen Karel en Henk in Kloosterhaar. Mijn zoon Pjotr woont in Enschede en heeft een vriendin.
Wat doe je in je vrije tijd?	Mijn grootste hobby was altijd motorrijden. Ik ben heel Europa door gereden op de motor. Ook hebben mijn man en ik jaren zijspan gereden, zodat we met het hele gezin konden kamperen met de motor en de tent. De laatste paar jaar rijd ik niet meer. Nu lees en sport ik graag. Ook zing ik bij Le Mot Chanté en ben vrijwilliger bij het zwembad.
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Ouderling in wijk Noord in Kloosterhaar, notabele, muntenverkoop, team kerkdiensten, commissie 75 jaar kerkgebouwen.

Wat maakt je boos / verdrietig?

"Als er een bacterie op de maan of op Mars wordt gevonden, dan noemen we dat 'leven' en is dat een grote ontdekking. Ondertussen is er op aarde allerlei leven, zowel geboren als ongeboren. En daar gaan we niet altijd even zorgzaam mee om. Daar zouden we ons meer op mogen richten als bewoners van de aarde."

Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding mag veranderen in Onze Kerk?

"Wat de kerkdienst betreft zou ik het mooi vinden als we een kwartier voor aanvang al kunnen beginnen met het zingen van bekende liederen die op de beamer komen. Wie wil kan dan meedoen. En na elke kerkdienst natuurlijk samen koffie drinken. Dat zou gewoonte moeten zijn. Dan kunnen we meer naar elkaar omzien en echt broeders en zusters zijn."

"In elke dag zit een klein feestje."



Wat zou je graag aan God vragen als je hem in het echt zou tegenkomen? En wat zou je graag willen dat Hij tegen jou zegt?

"Ik heb best veel vragen waar ik geen antwoord op weet. Maar Jezus vertelt me dat ik moet geloven als een kind. Dus zonder vragen en zonder twijfel. Gewoon aanvaarden dat Hij mij leidt. En als ik naar mijn Schepper terug ga, hoop ik dat Hij zegt: "Jij hebt veel verkeerde en domme dingen gedaan en vooral ook nagelaten te doen. Maar kom maar, er is nog een klein plekje achteraan in de rij."



Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

"Ik denk dat we af moeten van het idee dat de kerk een instituut is waar wij op zondagmorgen bij elkaar komen. De kerk dat zijn wij samen. Dat betekent dat het kerkelijk leven zich niet beperkt tot de zondag maar dat we de hele week allerlei activiteiten samen doen zodat we werkelijk een gemeenschap van Christus kunnen zijn."

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

"Mijn ouders waren streng gelovig. Bij hen ging het veel over zonde. Ik ben meer een blijde gelovige. Maar de kerk heeft mij nooit tegen gestaan. In mijn vroege volwassenheid heb ik bewust gekozen om mijn leven met Jezus te delen. En ik heb al vaak gemerkt dat Hij nabij is. Na het overlijden van mijn man heb ik ook veel troost ervaren van de Heer."



Wat is je levensmotto?

"Eten wat de pot schaft" Daarmee bedoel ik dat je moet accepteren wat het leven je brengt."

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

"We zijn veel bezig met onszelf als gemeente. Het behoud van de kerken, en de dienst op zondagmorgen. Maar het is onze taak om het evangelie te verkondigen en andere mensen daarin te laten delen. Dat betekent dat we de boodschap van Jezus als Heer aan mensen moeten vertellen. Heel concreet. Dat doen we veel te weinig. En daar hebben we binnen onze organisatie geen commissie voor. Daar moeten we het over hebben!"



Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 15 maart

Bevestiging Ambtsdragers

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. C. Verrips



Vrijdag 3 april

Goede vrijdag

19:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. C. Verrips

Zondag 22 maart

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. R. Coster | Nieuwleusen



Zondag 4 april

Stille zaterdag Vesper

19:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Team Kerkdiensten

Zondag 29 maart

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
ds. C. Verrips



Zondag 5 april

Eerste paasdag

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
dhr. T. Leferink



Donderdag 2 april

Witte donderdag & Heilig Avondmaal

19:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. C. Koole | Utrecht



= Kindernevendienst



= Kinderoppas



Koffie drinken



Muziek



Traditioneel



Feestdag



Bijzondere dienst



Teenage Meeting

Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 12 april

Slotzondag

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

ds. C. Verrips



Teenage Meeting

11:00 uur

't Refter | Sibculo

Zondag 26 april

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

dhr. K. Ytsma



Zondag 3 mei

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

ds. P. Dekker | Meppel



Zondag 19 april

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

ds. mw. M. de Vries | Wierden



= Kindernevendienst



= Kinderoppas



Koffie drinken



Muziek



Traditioneel



Feestdag



Bijzondere dienst



Teenage Meeting

Mededelingen Kerkenraad

Bevestiging ambtsdragers

Op D.V. zondag 15 maart zullen enkele nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en enkelen zullen hun ambtstermijn nog voortzetten.

In deze dienst nemen wij ook afscheid van degenen van wie hun ambtstermijn is verstreken. De dienst vindt plaats in de Kloosterkerk om 9.30 uur.

Wij willen hen die afscheid nemen hartelijk danken voor hun inzet. Degenen die hun taak nog willen voortzetten wensen wij veel succes bij het uitvoeren hiervan en degenen die wij nieuw mogen verwelkomen wensen wij een goede en vruchtbare tijd toe en voor iedereen de onmisbare zegen van onze Heer.

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat enkele gemeenteleden een taak binnen 1 van de colleges hebben aanvaard.

Nog niet alle vacatures zijn ingevuld, maar tot nu toe is bekend dat de volgende personen bevestigd zullen worden:

Ouderling-kerkrentmeester: Rick Ooms

Diaken: Elles Berg

Diaken: Marietje Schutte

Diaken: Jan Kuiper

Wijkouderlingen echtpaar Riekus en Fea Akse, ouderling-kerkrentmeester Gretha Platjes en ouderling-kerkrentmeester Sander Bolks zullen hun ambtsperiode nog voortzetten.

Wij nemen afscheid van:

Wijkouderling en voorzitter van het CvO: Ineke Otten

Wijkouderling: Hanny Koerssen

Bejaardenouderling: Petra van Nuil

Jeugdouderling en voorzitter Jeugd: Fleur Koiter

Diaken en voorzitter van het CvD: Erna Spijkers

Diaken: Bertine Boers

Diaken: Jannie Spijker

Diaken: Jans de Rooy

Ook nemen wij in deze dienst afscheid van onze kerkelijk werker Richard Schothans die om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden gaat beëindigen.

Op **woensdag 15 april** is er een gecombineerde gemeentevond en grote kerkenraadsvergadering in 't Refter. Aanvang 19:30 uur, inloop met koffie vanaf 19:15 uur. Verdere informatie vindt u t.z.t. in de nieuwsbrief en beamerberichten.

Afscheid Richard Schothans

De laatste twee jaar was ik steeds minder zichtbaar aanwezig in de gemeente. Overspannen, gevolgd door long COVID. Vooral dat laatste beperkt mij nog steeds heel erg. Oververmoeid, wazig in het hoofd, benauwd... Er zijn dagen dat ik met een mes in de keuken sta te kijken naar een ui en me probeer te herinneren hoe je ook alweer zo'n geval moet snijden. Ik adem zo zwaar bij het verschonen van het beddengoed dat je haast zou denken dat het een Olympische sport is. Al met al zit er te weinig verbetering in mijn situatie, dus hebben we in goed overleg besloten mijn contract te beëindigen. Dit geeft alle ruimte aan mijn herstel en alle ruimte aan de gemeente om verder te gaan. Niemand is blij met dit besluit, we hadden het graag anders gezien, maar het is het beste voor iedereen.

Ik ontkom er niet aan terug te kijken op de kleine vijf jaar dat ik uw kerkelijk werker mocht zijn. En hoe zuur het ook is om afscheid te nemen van dit mooie werk en deze mooie gemeente, er is één woord dat toch steeds terugkeert: dankbaar. Dankbaar voor een kerkenraad die een groentje de kans gaf om ervaring op te doen. Dankbaar voor de ambtsdragers die met hart en ziel zich inzetten om samen kerk te zijn, binnen en buiten de kerkgebouwen. Dankbaar voor al die gemeenteleden die mij genoeg vertrouwden om iets van hun hart en geloof te delen. Ik heb mij altijd welkom gevoeld – zelfs bij dat gemeentelid dat zei “ophoepelen!” omdat ie nog niet had gehoord dat er een kerkelijk werker was aangenomen (is goed gekomen, hoor). Ik heb veel ruimte gekregen om mijn werk in te vullen, zoals ik meende dat goed was. Ongetwijfeld heeft u vast eens gedacht: “Heb je Schothans weer met z'n fratsen.” Maar ik heb toch vooral ervaren dat we elkaar als kerkelijk werker en gemeente goed aanvoelden. Vanaf het begin was er een klik. Dat gevoel neem ik mee. Dankbaar.

Nu zal ik vertrekken. Ik laat een gemeente achter waar nog genoeg uitdagingen liggen, er was nog zoveel dat ik had willen doen. Maar ik laat ook een gemeente achter met genoeg aanknopingspunten om verder te bouwen. Een grote kerkenraad, een betrokken predikant en ik heb genoeg mensen ontmoet – ook jonger dan veertig – die in geloof willen groeien. Geloof het maar: de Geest is ook aan het werk in Sibculo-Kloosterhaar. Daarom vertrek ik met een gerust hart, want Gods werk gaat ook wel zonder mij door. Zoals dat hoort. Er zullen vast nog ontmoetingen volgen, ik zal vast her en der nog handen schudden, maar als dit het laatste is wat u van mij verneemt, laat het dan dit zijn: ik groet u met de hartelijkste groeten en met de woorden van Paulus toen hij afscheid nam in Efeze: “Nu beveel ik u toe aan God en aan het woord van Zijn genade, dat bij machte is u op te bouwen en u het erfdeel te geven te midden van allen die geheiligd zijn.”

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers zijn mede de ruggengraat van de kerk en vormen de grootste groep arbeidskrachten, die zorgen voor de continuïteit van alle activiteiten van onze kerk. Dankzij vrijwilligers blijft de kerk draaien.

Dat geldt zeker ook voor de 30 notabelen die jaar in jaar uit verschillende keren per jaar voor onze kerk op pad gaan. Zij brengen en halen de collectezakjes voor de Paas- en Dankdagcollectes en niet te vergeten zorgen zij ervoor dat tijdens de actie Kerkbalans alle formulieren voor toezegging van de vrijwillige bijdrage worden gebracht en gehaald.



Op 27 januari jl. kwamen de notabelen de opgehaalde enveloppen van de actie Kerkbalans weer inleveren.

Na koffie met wat lekkers gaf ds. Carmian Verrips een inblikje in de ontwikkeling van het christendom wereldwijd vanuit cijfers van het Bijbelgenootschap. Hierna werden zaken van de ledenadministratie in het kerkelijk registratiesysteem (LRP) toegelicht en werden vragen beantwoord.



Verder werden enkele notabelen verrast met een bloemetje vanwege hun jarenlange inzet: Ellie Gerrits en Tiny Platjes voor 25 jaar en Diny Evers heeft zich al 35 jaar ingezet!

En tot slot werden de enveloppen ingeleverd, zodat deze kunnen worden verwerkt in het systeem.

Vrijwilligers, jullie worden allemaal weer van harte bedankt!
de Kerkrentmeesters

Uitnodiging

Regionale Pastorale Inspiratie en Ontmoetingsavond (voorheen ambtsdragersconferentie)

Bij deze een uitnodiging voor een avond om samen te praten en elkaar te ontmoeten.

Datum: donderdag 26 maart 2025

Thema: Micha 6 vers 8

Spreker: Harmen Niemeijer – Scheffer, directeur van Micha Nederland

Adres: De Hof bij de Höftekerk, Lage doelen 5 te Hardenberg

Tijd: inloop 19.45 uur – de avond begint om 20.00 uur



Micha Nederland probeert Kerken in beweging te brengen voor gerechtigheid zoals beschreven staat in Micha 6: 8.

*Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.*

Juist in een tijd waarin onrecht ons via onze schermen zo dichtbij komt, is deze tekst actueler dan ooit.

Wat wil de Heer van mij, van jou?

Hoe kunnen wij trouw betrachten?

Hoe nederig zijn wij?

Hoe kunnen wij als kerk praktisch aan de slag gaan met gerechtigheid?

Zomaar een aantal vragen waarover wij met elkaar in gesprek gaan.

Opgeven kan tot 20 maart per mail of telefonisch.

Deze uitnodiging is voor ouderlingen, diakenen, contactmedewerkers en iedereen die geïnteresseerd is.

Met een hartelijke groet,
namens het comité van voorbereiding,

mevr. Gineke Peltjes
v. Royensweg 53
7691 BR Bergentheim
06-30955705
ginekepeltjes@gmail.com





Waren zij ziek, ik trok een boetekleed aan,
en bleef mijn gebed onverhoord,
ik pijnigde mij door te vasten.

Psalm 35, 13

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

In herinnering

Jan Harm Leemhuis

5 augustus 1944 – 7 februari 2026

*"ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt
loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht
dat leven geeft." (Joh. 8:12)*



Samen in actie voor Moldavië

In het vorig kerkblad hebt u al kunnen lezen dat wij vanuit de diaconie hebben gekozen om via Kerk in Actie het land Moldavië voor langere tijd te ondersteunen. Hieronder een uitleg van 1 van de projecten in Moldavië die wij onder de aandacht willen brengen.



Project: Kerk helpt kwetsbare mensen (Moldovan Christian Aid MCA)

Door de grote werkloosheid en armoede in Moldavië kunnen veel gezinnen de touwtjes niet aan elkaar knopen. Een deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen. Vooral in kleine dorpjes op het uitgestrekte platteland is de eenzaamheid groot.



Kerk in Actie-partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kleine kerken in het opzetten van hulpprogramma's voor kwetsbare ouderen. Voorgangers krijgen een training en activeren jongeren in de kerk om ouderen te bezoeken, boodschappen voor hen te doen en tijd te nemen voor een praatje.

Dat werkt aan twee kanten: zo zijn beiden wat minder alleen. Balta Ghenadie, voorganger in het dorpje Parcovia, kan het beamen. "Jongeren uit onze kerk helpen ouderen met klusjes in huis en tuin, brengen boodschappen en doen de was. Door de gesprekjes verdwijnt de eenzaamheid even naar de achtergrond."

75-jaar Fredrikskerk en Kloosterkerk: foto's

Rond de zomer dit jaar zijn wij voornemens dat er een speciale editie uitkomt van ons kerkblad 'Onze Kerk'. Deze editie gaat over de kerkgebouwen van onze kerk, die al 75 jaar hun dienst doen. Voor deze editie zijn we onder andere op zoek naar foto's van de bouw van beide gebouwen. Op zondag 15 februari heeft Freddy Ekkel al heel veel foto's van de bouw van de Fredrikskerk in Kloosterhaar laten zien. Nu zijn we ook op zoek naar foto's van de bouw van de Kloosterkerk in Sibculo. Wie heeft er nog foto's op zolder in een oude schoenendoos? Ook foto's van de bouw van 't Refter zijn welkom.

Ook leuke anekdotes over de bouw of anderszins zijn welkom.

Hebt u foto's of anekdotes, dan graag contact opnemen met Riekus Akse: 06-22423827.



Ben jij handig met computers en wil je graag ook een praktische bijdrage geven door mee te helpen met het maken van een mooi informatief blad voor beide dorpen?

Dan is dit nu je kans!

Wij zijn op zoek naar iemand die gaat helpen bij het maken van het kerkblad Onze Kerk.



Dit kun je verwachten;

Wanneer?

Één keer in de twee maanden verschijnt het kerkblad. Dit houdt in dat je dus ook één keer in de twee maanden het kerkblad maakt. Je maakt het kerkblad met z'n tweeën en per persoon ben je gemiddeld 6 uur kwijt per keer. (Dit hangt af van de tijd van het jaar)

De materialen worden ruim van te voren aangeleverd via de mail, waardoor je als maker ruim een week hebt om het kerkblad te maken. Je kunt dan zelf indelen wanneer je wat maakt in die week.

Hoe?

Wij werken met het programma van de Zalige Zalm. Dit is een toegankelijk programma wat ervoor zorgt dat we relatief snel een mooi kerkblad in elkaar hebben. Als je wat ervaring hebt met het maken van (online) documenten is dit fijn maar je hoeft geen expert te zijn in photoshop o.i.d. Het programma doet heel veel vanzelf en heeft duidelijke opties en kaders.

Wanneer je geïnteresseerd bent, kunnen we natuurlijk ook samen het programma doorlopen om het nog gemakkelijker te maken!

Je kunt ons een mailtje sturen naar communicatie@onzekerk.nu of contact opnemen met Jacco Seinen 06-21296739

Jubileum – 75 jaar kerkgebouwen

Wat zijn we het jubileumjaar geweldig gestart!

Het jubileum van onze beide kerken die 75 jaar geleden gebouwd zijn; de Fredrikskerk in 1950 en de Kloosterkerk in 1951.

“Samen in uw huis” was het thema dat op zondag 15 februari vorm kreeg in de Fredrikskerk. Wat geweldig dat zoveel mensen het in de kerk of thuis mochten meebeleven. En wat heerlijk dat zoveel mensen mee hielpen om deze morgen tot een succes te maken. Naast de predikant, die ons inspireerde, waren er lezers, zangers, een verteller en natuurlijk het beamteam, de organist, de leiding van de kindernevendienst en de koster paraat. We zongen en luisterden naar liederen over het huis van de Heer maar hoorden en zagen ook hoe de bouw ooit is begonnen door vroegere dorpsbewoners. Bij de uitgang was er een mooie boekenlegger. We sloten deze morgen af met koffie en gebak in het dorpshuis. Veel mensen keken nog even in de oude trouw- en doopboeken en lieten elkaar zien welke namen ze gevonden hadden. Ook van de intekenlijst voor een prachtig aandenken, is gretig gebruik gemaakt.



Verdere diensten en activiteiten in dit jubileumjaar kunt u vinden in het programma dat elders in dit kerkblad staat.

SLOTZONDAG

MET LUNCH NA DE DIENST

MET MEDEWERKING VAN:
DS. CARMIAN VERRIPS
ONTMOETINGSBAND VRIEZENVEEN
CLUB JEUGD ROCK SOLID

ZONDAG 12 APRIL OM 10.30 UUR



KLOOSTERKERK

GEEF JE OP VOOR DE LUNCH, BEL/APP FLEUR: 06 25189444

OF MAIL NAAR: JEUGD@ONZEKERK.NU

'75 jaar huis van de Heer- (bouw)wedstrijd voor jong en oud, iedereen mag mee doen!'

BOUW DE KERK VAN DE TOEKOMST

Opdracht: Hoe zie jij de kerk in de toekomst, waar droom je van?

MAAK, BOUW, KNUTSEL JOUW DROOMKERK

Dit kan door:

- Een kijkdoos te maken
- Met LEGO te bouwen
- Tekening te maken
- Maquette te maken

**Prijsuitreiking
12 september**

Lever je creatie in op zondag 30 augustus of 6 september tijdens de kerkdienst en ontvang een attentie!

Net als bij de korfbal...

...zei een van de mensen met wie ik op een avond aan de keukentafel zat. "Maar dat is bij de muziek ook hoor", reageerde een ander. We zaten aan tafel met een groepje van de kerk, plannen maken voor de komende tijd. Ieder van ons heeft op haar eigen manier hart voor de kerk. We vinden het samen beleven, delen, leren, vieren en doen van geloof goed en belangrijk en we zetten ons er voor in. Maar je actief inzetten voor de samenleving is in onze tijd niet meer zo gewoon. En daar hadden we het over.

Hoe er op dit vlak in onze samenleving iets is veranderd. Hoe dit vooral sinds de coronatijd in het dorp duidelijk merkbaar is. Mensen gaan hun eigen gang, willen heel graag wél iets meemaken of ergens bij zijn, maar anders dan vroeger. Het is steeds moeilijker mensen te vinden die zich voor langere tijd verbinden of actief willen inzetten, voor bijvoorbeeld een sportclub, vereniging of kerk.

Jij maakt het verschil, ook voor jezelf

Dat het vandaag de dag zo gaat is niet alleen jammer voor club, vereniging en kerk, maar zeker ook voor mensen zelf. Studies over samenleven van mensen concluderen dat actief deelnemen aan je gemeenschap essentieel is voor persoonlijke groei en het welzijn van de mensen om je heen. Betrokkenheid bij je gemeenschap kan leiden tot betere relaties, een gevoel van verbondenheid en positieve veranderingen in je omgeving. En, zo zeggen wetenschappers, het geeft mensen voldoening en verhoogt het persoonlijk geluk.

Jezus wist het

Hij leerde ons om naastenliefde, zorg dragen voor elkaar in allerlei vormen, te zien als een fundamentele geloofswaarde. Of zoals ik ergens las: 'omzien naar elkaar behoort tot het DNA van de kerkgemeente'. En als je dan ook nog weet dat actief deelnemen je als mens heel erg goed kan doen.....wat houdt je dan nog tegen?

Ds. Carmian Verrips

Leistenen aandenkens 75 jaar

Na de jubileumdienst in de Fredrikskerk op 15 februari j.l. was er de mogelijkheid om in te tekenen voor een aandenken aan het 75-jarig bestaan van onze kerkgebouwen. Ook u kunt deze leistenen aandenkens bestellen.

Kosten: GROOT (Ø 25 cm) € 13,50

KLEIN (Ø 10 cm of 10x10 cm) € 8,50

Deze prijs is inclusief standaard naar keuze: hout of plastic. Voor de grote ronde kan ook gekozen worden voor een ophangstelsel.

De aandenkens worden voor ons gemaakt door Tieme Leferink.

U kunt een bestelling doorgeven via mail:

grethaplatjes@gmail.com

of Whatsapp: 06 2379 3816

De aandenkens worden na telefonische afspraak bij u aan huis afgeleverd tegen contante betaling.

De grote wordt geleverd in een (eco) bedrukte doos en de kleine in een linnen zakje.



Paasproject

De kindernevendienst werkt dit jaar alleen tijdens de kindernevendienst aan het Paasproject.

Er wordt in de kerk geen uitleg gegeven.

De verbeelding is dit jaar een glas in lood raam.

Van buitenaf ziet dat er dof en donker uit.

Maar als je in de kerk komt, schijnt het licht erdoor en zie je prachtige kleuren.

Verhalen rondom Pasen lijken ook dof en donker.

Maar de opstanding van Christus maakt een wezenlijk verschil in ons leven.

Gods licht schijnt door de verhalen heen, waardoor ze gaan leven.

We verwonderen ons met elkaar over de verandering die het licht teweeg brengt.

Gods licht wil ook door ons schijnen, opdat we levende getuigen mogen zijn van Pasen.

Namens de kindernevendienst leiding.

Paascollecte 2026

In de weken rond Pasen willen we als kerk de Paascollecte houden in onze beide dorpen. De kerkrentmeesters bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Feest der feesten

Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof.

We vieren dat Jezus opstond uit de dood. Pasen is een feest van hoop, want we weten dat het leven niet ophoudt met de dood. Jezus heeft de dood en het kwaad overwonnen. Hierdoor hebben we een hoopvolle toekomst.

Bericht van team kerkdiensten: Op weg naar Pasen

Op Stille zaterdag 4 april, wordt 's avonds om 19.30 uur in de Kloosterkerk een korte vesper gehouden. Met het samen lezen en luisteren naar mooie woorden en muziek en door samen ook een moment stil te zijn bereiden we ons voor op de Paasmorgen.

De volgende morgen, Paaszondag vieren we samen in de Fredrikskerk dat de Heer is opgestaan! De Paaskaars zal worden ontstoken en zal zo het Licht weer in ons midden gebracht worden. In deze dienst noemen we ook de namen van de dopelingen van het afgelopen jaar.

Je bent van harte welkom, Stille zaterdag 4 april, 19.30 uur in de Kloosterkerk en Paaszondag 5 april, 9.30 uur in de Fredrikskerk.

Verjaardagskalender

Naar aanleiding van de vele begrijpelijk reacties op het niet meer vermelden van de verjaardagskalender in het blad Onze Kerk heeft de kerkenraad besloten de verjaardagskalender te vermelden in onze nieuwsbrief. Deze wordt wekelijks verstuurd via de mail.

Als er mensen zijn die onze nieuwsbrief niet via de mail ontvangen en nu willen ontvangen, kunt u zich melden bij uw ouderling of bij onze Scriba of Voorzitter, onze gegevens vindt u achter in dit blad.

Wij hopen hiermee de onderlinge verbinding toch enigszins te behouden.

Herman Hendriks
Voorzitter

Collecterooster

MAAND	DAG	1e COLLECTE
Maart	11	Diaconie
	15	Kerk in actie: Moldavië
	22	Diaconie
	29	Hart voor kinderen
April	2	Diaconie
	3	Diaconie
	4	Diaconie
	5	New hyde park
	12	Diaconie
	19	Bartimeüs
	26	Jeugdwerk
Mei	3	Diaconie
	10	Kerk in actie: Noodhulp

Opbrengst collectes Diaconie:

Jan tm half feb Diaconie	€ 148.50
Jan tm half feb Zending	€ 41,00
11-1-2026 Kerk in Actie Oekraïne	€ 358.35
18-1-2026 Voedselbank	€ 140.75
25-1-2026 Wereld Lepradag	€ 84.30
01-2-2026 Kerk in Actie Actieland Modavië	€ 306.95
15-2-2026 Kerk in Actie Omzien naar gevangenen	€ 112.05

Onze Kerk

Jaargang 8, nummer 2 - mrt/ apr 2026
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar.

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofdredactiel

Deborah Hakkers
communicatie@onzekerkerk.nu
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.
Lever materiaal voor de volgende
editie, welke loopt t/m zondag 28 juni
2026, **uiterlijk vrijdag 17 april 2026**
aan. De volgende editie verschijnt in de
week van 4 mei 2026.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerkerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerkerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581
fredrikskerk@onzekerkerk.nu
Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerkerk.nu
Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerkerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerkerk.nu

Team kerkdiensten: kerkdiensten@onzekerkerk.nu

Website: www.onzekerkerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerkerk

Bankrekeningen:

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Kerk: NL71RABO0324978847

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij Supermarkt
Hendriks in Sibculo & Noppers Aangenaam
fietsen in Kloosterhaar

Predikant**Carmian Verrips**

06-29908668 | predikant@onzekerkerk.nu

Kerkelijk werker**Richard Schothans**

06-81760791 | richard@onzekerkerk.nu

Voorzitter**Herman Hendriks**

06-51535326 | voorzitter@onzekerkerk.nu

Scriba**Ria Bolks**

0523 242063 | info@onzekerkerk.nu

Vertrouwenspersoon Diaconie**Aly Huis in't Veld**

06-19921240

Vertrouwenspersoon Veilige Kerk**Ria van Dijk-Bakker**

06-30585563 - riavandijk25@gmail.com

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse teams en
wijkteams vind je op www.onzekerkerk.nu en in de wekelijkse
digitale nieuwsbrief.

75 jaar

75 jaar Huis van de Heer

Onze kerkgebouwen bestaan 75 jaar!

Op 17 december 1950 vond de eerste dienst plaats in de Frederikskerk en de Kloosterkerk werd op Hervormingsdag, 31 oktober 1951, in gebruik genomen. Dit mag gevierd worden en daar zijn we ook al mee begonnen, zie berichten hierover elders in het blad.

Er is voor dit feestjaar een voorlopig programma van activiteiten dat met medewerking van verschillende groepen uit onze gemeente gaandeweg het jaar verder zal worden ingevuld.

12 april 2026 - Kloosterkerk te Sibculo

10.30 uur Speciale kerkdienst, het is de slotdienst van het catecheseseizoen die mede wordt ingevuld door de kinderen van Rock Solid. Muzikale medewerking is er door de Ontmoetingsband uit Vriezenveen.

Na de dienst nodigen de jeugdouders ons uit voor ontmoeting met elkaar die uitloopt op een lunch van soep en brood. Voor opgave en meer info zie elders in het blad.

Wedstrijd "Bouw de kerk van de toekomst"

Start van een bijzondere wedstrijd voor alle leeftijden, zie elders in het blad.

30 augustus 2026 Gemeentezondag

Avondmaalsdienst m.m.v. de catechesatiegroepen, aansluitend nog onbekende activiteit. Presentatie van de jubileumeditie van het kerkblad
Inleverdatum wedstrijd "Bouw de kerk van de toekomst"

Zaterdag 12 september 2026 Open monumentendag

Openstelling van beide kerken op zaterdag
Activiteit in beide kerken
Prijzuitreiking van de wedstrijd "Bouw de kerk van de toekomst"

18 oktober 2026

Feestelijke kerkdienst, m.m.v. team Ontmoeting en muzikale medewerking van Jubilate.

6 december 2026

We sluiten dit jubileumjaar af met een Jubileumdienst in de Kloosterkerk, onder andere met "beeld en verhaal" over het gebouw, medewerking van "God is mijn lied" en na de dienst koffie met wat lekkers.