

#5

september & oktober
2024

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + Interview **Leidy Beugelink**
- + Eerste **lustrum**
- + Dankdag

Waardeert u dit kerkblad?

Een vrije gift wordt op prijs
gesteld! Dit kan via de
onderstaande QR-code of
rekeningnummer
NL71RABO 0324 978 847



Jaargang 6, Nummer 5

Onze Kerk

Een nieuw seizoen

Na een tijd van recreatie en ontspanning beginnen voor de meeste mensen de dagelijkse werkzaamheden weer. Werk, school en het verenigingsleven. Bij mij kwam de volgende vraag op: Hoe kun je nou het beste weer beginnen aan een nieuw seizoen? Toen kwam ik dit gebed tegen:

Een gebed om kracht, motivatie en rust bij een nieuwe start

*Goede God,
bewaars in ons de zomer, de ontspanning, de
gezelligheid, de opgedane fitheid, de rust en de
buitenlucht.*

*Geef ons de kracht om te starten op het werk, in
de buurt, op school, thuis of voor het eerst op
een nieuwe plek, met een nieuwe baan of
studie.*

*Breng ons rust, wanneer we opzien tegen
vereisten of verwachtingen, plichten of
tegenvallers. Geef dat uw licht ons tegemoet
stroomt, en onze ogen opengaan voor wie op
onze weg komt met hulp en vrede.*

*Laat ons delen van de zomergloed, bewaars in
ons de warmte, tot in de koude dagen, zegen
ons met uw hulp en vrede.*

Amen

(door Ds. Marieke Meiring)

Beter kun je toch niet beginnen aan een nieuw seizoen?

Herman Hendriks
Voorzitter kerkenraad

Inhoud

- 4 Interview
- 6 Theatervoorstelling
- 7 Vieringen - rooster
- 8 Themawandeling
- 9 Mededelingen kerkenraad
- 10 Stiltepagina
- 11 In herinnering
- 12 Nieuw leven
- 13 Bijzondere kerkdiensten
- 14 Eerste lustrum
- 16 Kinderdienst
- 17 Catechisatie
- 18 Dankdag
- 19 Helpen
- 20 Thuis geloven
- 21 Ter inspiratie; recept
- 22 Verjaardagen
- 23 Colofon
- 24 Kik

Het woord is aan.....

Leidy
Beugelink

Naam:	Leidy Beugelink
Leeftijd:	72 jaar
Gezinssituatie:	Getrouwd met Gerard Beugelink
Wat doe je in je vrije tijd?	Mijn hobby is sjoelen en diamond painting. Ik wandel ook graag met onze hond Daisy
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Bloemen bezorgen en wijkdame

Waar ben je trots op?

Trots ben ik op mijn gezin; mijn lieve man, kinderen en kleinkinderen.

Laatste keer dat je hebt gelachen?

Elke dag zijn er wel momentjes dat we samen plezier hebben.

Laatste keer dat je gehuild hebt?

Toen ik mijn lieve vriendin moest missen.

Wat zou je graag in de wereld willen veranderen?

Dat het ooit vrede mag worden.

Wat zou je willen veranderen aan de kerk?

Onze kerk is goed zoals hij is.

Wat betekent Jezus voor jou?

Jezus is mijn houvast, ik zou niet zonder kunnen.



"Onze kerk is goed zoals hij is."

Wat betekent de kerk voor jou?

De kerk dus God, hoort al mijn hele leven bij mij. Van jongs af aan was de kerk aanwezig, van zondagschool tot catechisatie. Op zondag ging ik naar de kerkdiensten. Elke keer een vast moment om met met God, mijn geloof, bezig te zijn.

Wat maakt je angstig?

Ik geloof niet dat het de bedoeling om angstig te zijn en ik vind het belangrijk dat we elkaar hierin helpen.

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde, omzien naar elkaar?

Belangrijk vind ik dat ons gezin weet dat ik er altijd voor hun ben. Ook als er iemand in ons dorp, waar we al 50 jaar wonen, hulp nodig heeft, sta ik graag voor diegene klaar.

Wat betekent gebed voor jou?

Dat ik met mijn zorgen en verdriet, maar ook met de mooie dingen, bij God terecht kan.

Van welke muziek houd je?

Nederlandstalige en country muziek vind ik mooi. Ik luister ook graag naar The Cats. Ik geniet daarnaast van het luisteren naar opwekkingsliederen.

Wat is je levens motto?

Pluk de dag en bewaar wat voor morgen. En behandel de ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

Volgende editie:
Janny van Dijk



WERELD ALZHEIMER DAG



THEATERVOORSTELLING

“DE DEMENTIE VAN JET EN HARRIE”

bekroond met de ‘prachtig’ oorkonde

**DINSDAG
24 SEPT.**

14.00-16.00
ontvangst 13.30 uur

**DE BARON
DEDEMSVAART**
Julianastraat 54

Gratis voorstelling voor alle inwoners in
de gemeente Hardenberg & Ommen

Aanmelden & meer informatie:
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
Gratis | vol=vol

BUURTZORG



Saxenburgh



Beter Thuis Wonen



Carinova

Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 22 september   09:30 uur Kloosterkerk Sibculo ds. G. de Goeijen Den Ham Sing in 19:00 uur Fredrikskerk Kloosterhaar Team Kerkdiensten	Zondag 13 oktober   09:30 uur Fredrikskerk Kloosterhaar ds. L. Aangeenbrug Hellendoorn Ont-Moetingsdienst 19:00 uur Fredrikskerk Kloosterhaar Team Ont-Moeting
Zondag 29 september    Doopdienst 09:30 uur Fredrikskerk Kloosterhaar ds. mevr. C. Verrips	Zondag 20 oktober    09:30 uur Kloosterkerk Sibculo ds. B.J. Heusinkveld Daarle
Zondag 6 oktober 09:30 uur Kloosterkerk Sibculo ds. R. van Hornseveld Den Ham Kinderdienst  11:00 uur Kloosterkerk Sibculo KND	Zondag 27 oktober   09:30 uur Fredrikskerk Kloosterhaar ds. mevr. C. Verrips
	Zondag 3 november   09:30 uur Kloosterkerk Sibculo ds. W. v.d. Wel Hardenberg



In het voetspoor van de monniken

**Themawandeling en ontmoeting op dinsdag 29 oktober,
15.00- 18.30 uur**

De monniken die lang geleden in Sibculo terecht kwamen, waren op weg gegaan op zoek naar een stille plek. Op die stille plek wilden ze als groepje samen hun leven en werken inrichten vanuit hun gelovige levensovertuiging. De stilte hielp om zich te richten op het innerlijk, voor de monniken betekende het ook zich richten op de Here God.

Op 29 oktober willen we op een hedendaagse manier in het voetspoor van de monniken gaan. We nodigen u uit voor een themawandeling in het gebied waar ooit het klooster was. We staan onderweg stil bij de monniken en hun leven hier en wandelen met enkele vragen over hoe jij jouw leven richting geeft in stilte of gesprek. We sluiten de wandeling af met eenvoudige maaltijd van soep en brood.

Graag gaan we met jou / u op pad op 29 oktober!

Ineke Otten, ouderling & Ds. Carmian Verrips

Praktische gegevens:

Start- en eindpunt: de Horst in Sibculo.

Tijd: 15.00- 18.30 uur

We starten met koffie / thee / limonade en sluiten af met soep en brood. De lengte van de wandeling is ongeveer 5 kilometer.

Bij slecht weer hebben we een alternatief programma.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Opgave tot en met 23 oktober via: predikant@onzekerk.nu

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit voor de gemeenteavond op Woensdag 13 november in 't Refter naast de Kloosterkerk aanvang 19.30 uur. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur. We bespreken deze avond de o.a. financiën van de kerk en er wordt een presentatie gegeven over de Appostel-App. Als u meer over deze en andere onderwerpen wilt weten, noteer deze datum dan alvast in uw agenda. Wij hopen op uw aller komst!

Sing-Inn

Op zondag 22 September is er weer een Sing Inn om 19.00 uur in de Fredrikskerk. Organist is Bjorn Hartman.

Graag willen we zoveel mogelijk de liederen van te voren weten. Het is mogelijk om tot 15 September liederen op te geven via kerkdiensten@onzekerkerk.nu



W
***u ons het morgenlicht verschijnt,
het duister van de nacht verdwijnt,
roept ons uw stem bij onze naam
om voor uw schepping in te staan.***

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen

Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas

In herinnering

J. Otten - Prenger

29 oktober 1944 -10 juli 2024

“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer”. Romeinen 14, 7-8



Nieuw leven

Mila Croezen - 27 juni 2024

Mila is de dochter van Lotte en Jesper Croezen en het zusje van Thom en Lizzy. Zij wonen aan de Schoolstraat 1, 7693 PG Sibculo.

Yara Pullen - 11 juli 2024

Yara is de dochter van Annemiek en Chiel Pullen en het zusje van Marèll. Zij wonen aan de Verlengde Broekdijk 7b, 7694 TD Kloosterhaar.

IT'S A GIRL

Bijzondere kerkdiensten



De afgelopen periode waren er twee bijzondere en feestelijke kerkdiensten, twee trouwdiensten op locatie.

Op vrijdag 14 juni was de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van Nienke Sibon en Marcel Blokzijl in de Zandstuve in Den Ham en op vrijdag 12 juli van het huwelijk van Josien Croezen en Niels Bolks in Gasterij Oatmössche in Ootmarsum. We wensen beide bruidsparen onder Gods zegen een mooi, goed en lang leven samen.



1 Korinthe 13:13

'Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.'



Hooglied 6:3

'Ik ben van mijn Lief en mijn Lief is van mij.'

"Als je echt van iemand houdt, iemand alles toevertrouwt. Een die echt weet wie je bent, ook je zwakke plekken kent. Die je bij staat en vergeeft, een die "naast" en "in" je leeft. Dan voel je pas wat leven is, en dat liefde geven is."

Toon Hermans - Eén

Eerste lustrum Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar

Op zondag 30 juni 2024 vierden we onze vijfde verjaardag als (gefuseerde) protestantse gemeente Sibculo-Kloosterhaar: **ons eerste lustrum als één kerk!**

Als we verder terugkijken dan vijf jaar geleden, begint onze gezamenlijke zoektocht naar eenheid al ruim 13 jaar eerder. In het voorjaar van 2006 startten we met een werkgroep die de federatie van de kerken in beide dorpen moest voorbereiden. In de zomer van 2007 gingen we verder als 'gefedereerde protestantse gemeente'. Het duurde daarna nog bijna 12 jaar voordat we daadwerkelijk fuseerden tot één kerkelijke gemeente. Deze tijd bleek kennelijk nodig en nuttig om naar elkaar toe te groeien. De enquête in beide dorpen – georganiseerd door de werkgroep OKOT in 2017 – toonde aan dat we er klaar voor waren.



Nu, anno 2024, mogen we dankbaar terugkijken op de afgelopen vijf jaar. Als gefuseerde gemeente hebben we onze eerste kerkelijk werker – Richard Schothans – aangesteld en onze eerste predikant – ds. Carmian Verrips – bevestigd. De kerkenraad is voltallig en verschillende werkgroepen ondersteunen allerlei kerkelijke activiteiten. De Kloosterkerk en de Fredrikskerk zijn inmiddels een begrip in beide dorpen geworden. Classispredikant ds. Klaas van der Kamp bracht dit voorjaar een bezoek aan ons en concludeerde: “Het was voor mij inspirerend om te zien hoe het bestuur en de structuur van de gemeente zich hebben ontwikkeld in de zes jaar dat ik nu classispredikant van Overijssel-Flevoland ben.”

De afgelopen vijf jaar bieden een goede basis voor de toekomst. Het is belangrijk dat we nu één geloofsgemeenschap vormen in beide dorpen. Eenheid en harmonie zijn sterke argumenten om te laten zien waar wij – als gelovigen – voor staan in onze dorpen. Notabene bad Jezus zelf vlak voor zijn lijden en sterven om eenheid: 'Laat alle gelovigen samen één zijn, zoals ook Wij samen één zijn' (Johannes 17). Eenheid betekent niet dat we overal hetzelfde over moeten denken. God laat ruimte voor diversiteit (zie zijn schepping), en laten we dat elkaar ook gunnen. Een eenheid waarin we van inzicht en beleving kunnen verschillen, maar elkaar toch onvoorwaardelijk liefhebben, waarden en zegenen.

Foto's: enkele foto's van vijf jaar geleden en van het 'verjaardagsfeestje' na de dienst van 30 juni jl., gemaakt door Harry Korblet.

Eerste lustrum



Kinderdienst

Luister jij naar God?



Waar: Kloosterkerk Sibculo

Wanneer: 6-10-2024

Tijd: 11:00 uur

Voor alle leeftijden

Start catechisatie

Jij bent van harte uitgenodigd!

Hoe jong je ook bent, iedereen zoekt zijn weg door het leven. In de kerk geloven we dat Jezus de Weg is. Maar wat betekent dat? Goede vraag. Grote vraag. Daarom nodigen we je uit voor catechisatie. Daar zijn we gek op goede en grote vragen!

Waarom Catechisatie?

- Om te ontdekken wie God is.
- Om te verkennen wie jij bent
- Om te groeien in het geloof
- Om vragen te stellen die jij belangrijk vindt
- Om uitgedaagd te worden een stapje dieper te gaan

En dat doe je niet alleen, maar altijd samen!

Samen met je leeftijdsgenoten

Samen met de leidinggevenden

Samen met God!



Voor wie?

Voor alle jeugd tussen de 12 en 19 jaar!

Op woensdag 18 september 2024 organiseren we om 19 uur een informatieavond in 'Kloojo' in Kloosterhaar. We gaan deze avond samen kijken hoe we de groepen in gaan delen. Dit is afhankelijk van de opkomst en verschillende leeftijden.

Graag horen we of je komt! Kun je deze avond niet, maar wil je wel catechisatie volgen? Stuur een berichtje naar jeugd@onzekerk.nu. Aanmelden kan ook nog na 18 september via dit mailadres!

Groeten namens de catechisatie-leiding
Ria, Klaas en alle jeugdouders
Jenita, Annet, Chantal, Jennieke en Fleur

Dankdag 2024 vieren wij op 06 november en daarna...

Waarom zou je God ergens voor bedanken?

Jij hebt het werk toch gedaan? De koeien hebben het melk toch geproduceerd? De fabrieken hebben de pasta toch bereid? Wat heeft God daarmee te maken?

Het lijkt inderdaad zo dat God niets met dit leven te maken heeft en je Hem dus ook nergens voor hoeft te bedanken. Toch is dat schijn. Het is net zoiets als dat je tv kijkt en zegt: die tv doet toch alles? Daar hoeft toch niets achter te zitten? Waarom zou ik denken aan al die kabels, die producenten, die acteurs, die schrijvers...?

Onder het oppervlak, meteen onder de schijn, kent het leven een diep mysterie. We weten zo ontzettend weinig. Daar is God werkzaam. Hij beweegt in de dingen. Hij geeft het leven. Hij duwt het kwade weg. Hij lokt het goede uit. Overall is Hij bezig. Ook in je werk. In alles wat je doet. En daarvoor dank je God op dankdag.

Hoe kun je dankbaarheid oefenen?

Het is niet gek om van elke dag dankdag te maken. Het blijkt uit onderzoek dat dankbare mensen gelukkiger zijn. Zij leggen namelijk de nadruk op wat er allemaal wél goed gaat in plaats van op wat er misgaat. Dankbare mensen beseffen: er gaat veel meer goed dan fout. Elke keer als je dankbaar bent, oefen je jezelf daarin.

Om deze reden danken christenen vaak voor hun eten, net als de meeste Joden trouwens. Eten is een klein onderdeel van de dag, maar het is belangrijk en je kunt niet zonder. Als je God bedankt, besef je hoe ontzettend veel je hebt gekregen.

Een andere manier om jezelf hierin te trainen is door een dankboek bij te houden. Dat doen ook niet-gelovige mensen en het is een vaste tip in bladen als Happinez, Psychologie Magazine en Flow. Het principe is namelijk algemeen. In een dankboek noem je elke dag bijvoorbeeld 5 dingen waar je blij mee bent. Als je dat trouw doet, zul je merken dat het steeds makkelijker wordt en je er steeds vaker ook zomaar bij stilstaat.

"Iedere dag is een nieuwe kans om dankbaar te zijn."

Graag bevelen wij hierbij onze **speciale dankdagcollectie** van harte bij u aan. Uw dankbaarheid door te geven naar vermogen wordt zeer op prijs gesteld.



Collectes komende periode

MAAND	DAG	1e COLLECTE
September	22	Diaconie Kerk
	22 (Sing-Inn)	Diaconie Kerk
	29	Diaconie Kerk
Oktober	6	Israel Zondag/ZWO Kerk
	13	Diaconie Kerk
	20	Nederlands Bijbelgenootschap Kerk
	27	Diaconie Kerk
November	3	Diaconie Kerk

Opbrengst collectes / giften juni -juli 2024

KRM	€872,-
Onderhoud gebouwen	€748,-
Collectes KRM via bank	€270,-
Diaconie	€664,-
Voedselbank	€129,-
Kerk in actie Oekraïne	€128,-
Werelddiaconaat Moldavië	€98,-
Gift Bloemen	€65,-
Collectes Diaconie via bank	€172,-

HERFSTKNUTSEL 'BLADSCHAAL'

De herfst is een schatkamer van de schepping. De gewassen hebben vrucht gedragen. De vermoeide bladeren kleuren langzaam door naar brons, rood, okergeel, en als het zonlicht daar doorheen schijnt, weet je niet wat je ziet. Je zou die pracht willen vasthouden als dankbare herinnering aan het voorbije seizoen.

Raap mooi gekleurde herfstbladeren op (liefst esdoorn) en leg ze tussen lagen krantenpapier te drogen. Verzwaar de kranten met bijvoorbeeld tijdschriften of boeken en laat de 'pers' een weekje zijn werk doen. Het blad hoeft niet kurkdroog te worden.

NODIG

- Licht gedroogde herfstbladeren, steeltjes afgeknipt
- Een opgeblazen ballon
- Een schaal/bloempot waarin de ballon tijdens het werk stabiel ligt.
- Vloeibare witte hobbylijm/houtlijm. Meng de witte lijm met water: 2 delen lijm op 1 deel water, om de lijm beter smeerbaar te maken. Doe dit in een afsluitbaar bakje/potje.
- Stukje spons of een kwast

DOEN

- Leg de ballon in de 'houder'.
- Bestrijk de bovenkant van de ballon royaal met dunne lijm.
- Smeer een herfstblad aan een kant in, plak dit midden op de ballon. Dit wordt de bodem van de bladschaal. Besmeer het blad ook bovenop met lijm, en druk het zo glad mogelijk aan.
- Plak op dezelfde manier blad na blad rondom het eerste blad. Zorg dat ze elkaar deels



overlappen zodat er een gesloten laag ontstaat. De bladpunten wijzen naar de rand van de schaal.

- Blijf bladeren toevoegen tot er een mooie schaalvorm ontstaat. Plak middenop nog een blad ter versterking van de bodem.
- Ga nogmaals met lijm over het hele oppervlak alsof je de schaal vernist.
- Laat de schaal minstens 48 uur drogen.
- Als het werkstuk droog aanvoelt, prik je de ballon lek bij het ventiel en verwijder je de resten voorzichtig uit de bladschaal. Breng in vorm en laat de binnenkant nadrogen.

Gebruik de schaal nu zoals je wilt: als mooi leeg object, als schaal voor herfstschatten (noten, besentakjes), voor een waxinelichtje of voor mooi opgeschreven woorden: een herinnering, een Bijbelvers, dankwoord, wens, gebed...

LAUDATO SI, MI SIGNORE

*Geloofd bent U, mijn Heer, door
broeder wind, door de lucht, bewolkt
of helder, en elk jaargetijde waardoor
u uw schepselen in leven houdt.*

Uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi.



KRUIDKOEKJES

Ingrediënten

- 300 g meel
- 1 theelepel bakpoeder
- 75 g boter of margarine
- 35 g suiker
- 1 pakje vanillesuiker
- 2 eieren
- 3 theelepels gedroogde kruiden

Bereiding

Kneed alle ingrediënten tot een samenhangend geheel. Voeg op het laatst de verse gedroogde of fijngeknipte takjes rozemarijn of andere kruiden toe. Laat het deeg circa een uur in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 180 graden. Rol het deeg uit tot een plak van een halve cm dik. Snijd met een bakvorm of glas daaruit de koekjes. Leg die op bakpapier en bak de koekjes in circa 10 minuten goudbruin.

Bron: naar een recept uit: *Steyler Klosterküche - Kräuterküche – kochen mit der Natur*, Steyler Missionare E.V. SVD.



Kruiden zijn een zegen voor de mensheid, zij behoren tot de kleine dingen die onsterfelijk zijn.
Weremeus Buning

In november worden in allerlei kerken overledenen herdacht. De wijze waarop verschilt van kerk tot kerk. Na afloop is het goed om samen te zijn, koffie of thee te drinken en zoete herinneringen te delen aan het leven van de overleden personen.

Kruidkoekjes kunnen door de keuze van het kruid smaakvol verwijzen naar liefde, vriendschap en onsterfelijkheid. Rozemarijn werd daarvoor gebruikt in de landen rond de Middellandse Zee. Farao's in Egypte kregen een bosje rozemarijn mee in het graf als herinnering aan het goede leven. In Griekenland werd rozemarijn door de heerlijke geur een teken van hemelse, ongrijpbare liefde en vriendschap en de gedachtenis daaraan. Daar wordt rozemarijn vaak op graven geplant. Ook in Nederland was dit gebruik bekend.

Joost van den Vondel dichtte bij de begrafenis van zijn dochter: (ca. 1632)

*'Oh wondere taal van de kruiden,
die deelgenoot vlocht (...)
een krans van rozemarijn, ter liefde
van hun beste kameraad.'*

Kies bij dit recept een kruid dat past bij de overledene: bijvoorbeeld: rozemarijn, munt, gedroogde rozenblaadjes, karwij of andere gedroogde bladeren of zaden van kruiden. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Verjaardagskalender

Oktober

- 1 **Dhr. M.J. Jasper | 83 jaar**
Kloosterstraat 2, 7693 TB Sibculo
- 3 **Dhr. L. Schepers | 82 jaar**
Grachtstraat 20, 7693 PC Sibculo
- 4 **Dhr. H.F. Meijer | 79 jaar**
Randweg 26, 7694 AT Kloosterhaar
- 5 **Dhr. M. Jasper | 77 jaar**
Grachtstraat 81, 7693 PB Sibculo
- 7 **Mevr. A.J. Schepers-Visscher | 76 jaar**
Kloosterdijk 168a, 7693 PS Sibculo
- 7 **Mevr. G. Borger-Stegeman | 85 jaar**
Verl. Broekdijk 33i, 7694 TE Kloosterhaar
- 8 **Mevr. J.H.M. Bakhuis-Eeftink | 76 jaar**
Monnikshof 4, 7693 TL Sibculo
- 10 **Mevr. A.A. Bakker-Biglaar | 78 jaar**
Dorpsstraat 24, 7694 AC Kloosterhaar
- 10 **Mevr. H. Withaar-Hendriks | 83 jaar**
Veenakkers 8, 7693 TJ Sibculo
- 12 **Dhr. R. Snoeijink | 86 jaar**
Gemeenteweg 1, 7693 PM Sibculo
- 12 **Mevr. C.A. Olsman-Gegusch | 76 jaar**
't Lijntje 1a, 7691 CH Bergentheim
- 17 **Dhr. J.H. Bakhuis | 82 jaar**
Kloosterdijk 51, 7693 PN Sibculo
- 17 **Dhr. A. Ekkel | 83 jaar**
Kerkstraat 27, 7694 AN Kloosterhaar
- 19 **Mevr. Z. Kivits-Bakker | 78 jaar**
Schoolstraat 49, 7694 AW Kloosterhaar
- 22 **Mevr. H. Bakker-Vos | 88 jaar**
Kloosterstraat 13, 7693 TA Sibculo
- 27 **Dhr. H. Korblet | 86 jaar**
Schoolstraat 5, 7694 AV Kloosterhaar
- 29 **Mevr. J.A.M. Spijker-Veldhuizen | 77 jaar**
Dorpsstraat 88, 7694 AE Kloosterhaar

November

- 3 **Mevr. H. Seinen-Huisman | 77 jaar**
Kerkstraat 36, 7693 PE Sibculo
- 6 **Mevr. K. Lamberink-Gerrits | 84 jaar**
Plashofstraat 29, 7693 TG Sibculo
- 7 **Dhr. J. Bakhuis | 82 jaar**
Kerkstraat 12, 7693 PE Sibculo
- 9 **Mevr. M. Ekkel-Jager | 83 jaar**
Schoolstraat 28, 7694 AX Kloosterhaar
- 10 **Mevr. A. Nijboer-Zweers | 77 jaar**
Kerkstraat 25, 7694 AN Kloosterhaar
- 11 **Mevr. A. Bakhuis-Jurjens | 76 jaar**
Windhoevestraat 16, 7693 PJ Sibculo
- 14 **Dhr. W. Engels | 80 jaar**
Sportstraat 24, 7694 BB Kloosterhaar
- 18 **Mevr. A. Prijs-Nijmeijer | 89 jaar**
Windhoevestraat 18, 7693 PJ Sibculo
- 27 **Mevr. C. Snippe-Brink | 85 jaar**
Oranjestraat 92, 7676 GB Westerhaar
- 29 **Mevr. F.D. Reinders-Prijs | 93 jaar**
Oranjestraat 140, 7676 GB Westerhaar
- 29 **Dhr. G. Potgieter | 82 jaar**
Dorpsstraat 18, 7694 AC Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*

Onze Kerk

Jaargang 6, nummer 5 - sept / okt 2024

Onze Kerk is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Sibculo - Kloosterhaar.

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Marleen van Nuij

Deborah Hakkers

communicatie@onzekerk.nu

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten, tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten impliceert toestemming tot publicatie in het kerkblad, maar leidt niet automatisch tot plaatsing. Lever materiaal voor de volgende editie, welke loopt t/m 19 januari 2025, **uiterlijk vrijdag 18 oktober 2024** aan. De volgende editie verschijnt in de week van 4 november 2024.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis verspreid in Kloosterhaar en Sibculo. Buiten deze dorpen verzenden we per post. Geen kerkblad ontvangen? Mail naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu gratis in op www.onzekerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581

fredrikskerk@onzekerk.nu

Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389

kloosterkerk@onzekerk.nu

Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerk

Bankrekeningen:

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Kerk: NL71RABO0324978847

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Carmian Verrips

06-29908668 | predikant@onzekerk.nu

Kerkelijk werker

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba

Ria Bolks

0523 242063 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



Schepping



KIK

Het is herfst. Kikker maakt zich zorgen over Maikel Muis. Trouwens, alle muizen fluisteren over hun broer Maikel. Ook moeder Ria is bezorgd. Maikel EET zoveel. Hij wordt steeds molliger. Hele dagen is hij buiten. Alles wat hij kan vinden, nootjes, granen, insecten, wortels, wormen, als het maar lekker en vet is, eet Maikel het op. Het wordt tijd voor een goed gesprek! Als Maikel de deur uit is, wachten Kik en de muizenfamilie hem op. Daar komt Maikel aanhobbelen. Hij mag in het midden zitten. 'Maikel, we zijn hier om je te helpen,' begint Kik. 'We zien dat je zoveel snoept dat je bijna omvalt.' De muizenkinderen roepen: 'En je speelt nooit meer met ons!' Ook vader Valentino Muis is serieus: 'Als ik boodschappen ga doen, Maikel, ligt er niks meer. Dat is toch niet eerlijk?'

Maikel piept beteuterd: 'Ik ben alleen maar met Erik aan het spelen!' Die kennen ze. Erik Egel uit de pastorie. 'Hij is mijn beste vriend! Erik leert mij dat je in oktober zoveel mogelijk moet ETEN, want daarna komt de winter. Dan houdt hij zijn winterslaap, tot april! DAT WIL IK OOK! Heel lang logeren bij Erik in zijn bladerholletje!' Moeder Ria kijkt verbluft. 'Schatje ... wij doen geen winterslaap. Wij zijn MUIZEN. Erik is een EGEL. Hij is een andere SCHEPPING!' 'En ik ook,' kwaakt Kik zachtjes. Maikel snapt het. Beste vrienden zijn betekent niet dat je óók een egel wordt. We zijn allemaal een andere schepping.



Puzzel

Maikel Muis houdt een quiz over zijn vriend Erik Egel. De vragen en antwoorden staan helemaal door elkaar. Hoe zie je welke bij elkaar horen? Kun jij ze vinden? Dan vormen de grote letters 1 t/m 8 een mooi woord dat gaat over dieren en mensen.



1 2 3 4 5 6 7 8

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Wat kun jij voor een egel maken als winterverblijf?	5. In de lente heeft hij honger! Wat lust een egel graag?	Vijftien centimeter breed en hoog.	Ongeveer eenderde
Vijfhonderd gram	1. Wat heeft de egel nodig voor zijn slaapplek?	Takken, bladeren, compost, hout	7. Egels moeten van tuin naar tuin kunnen lopen. Hoe groot moet het gat zijn?
4. Hoeveel gewicht verliest een egel tijdens de winterslaap?	Daar is geen voedsel te vinden.	Een vochtbestendig egelhuisje	6. Wat is de beste plek voor een egelhuisje?
8. Egels houden niet van tegels. Waarom niet?	Tegen een Schutting, onder blad en takken.	3. Hoeveel weegt een egel voordat hij in winterslaap gaat?	Wormpjes, slakken, insecten, eieren.

Uit de Bijbel

God schiep de wilde beesten, soort na soort,
de tamme dieren soort na soort,
en alles wat over de grond kruipt, soort na soort.
En God zag dat het goed was.
Uit Genesis 1:25



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns