

#5

september & oktober
2022

Onze Kerk



Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

- + **Gemeenteavond**
- + Interview **Annemiek Pullen - Hendriks**
- + **Kinderdienst & Gezinsdienst**

Nieuw leven

Lizzy Croezen

15 augustus 2022

Lizzy is het dochtertje van Lotte en Jesper
Croezen en het zusje van Thom.
Schoolstraat 1, 7693 PG Sibculo



Jaargang 4, Nummer 5

Onze Kerk

Bouwen

De vakantie is voor de meesten van ons weer voorbij en de scholen beginnen weer. Tijd voor de jeugd om weer te bouwen aan de toekomst. Dit geldt niet alleen voor onze jeugd maar voor jong en oud. Samen moeten we blijven bouwen aan onze toekomst, bouwen aan onze kerk en vooral bouwen aan een relatie met God.

Dat kan onder andere door samen uit de bijbel te lezen en te bidden. Er is een kinderliedje over geschreven:

"Lees je bijbel, bid elke dag bid elke dag ... dat je groeien mag!"

Als we dat blijven doen mogen we samen met Hem bouwen aan het fundament van ons leven.

Herman Hendriks

- 2** Geboorte
- 4** Interview
- 6** Vieringen - rooster
- 7** Vieringen - diensten
- 8** Verdieping
- 9** In herinnering
- 10** Inspiratierecept
- 11** Uit de diepte
- 12** Jeugd
- 14** Kerk in actie
- 15** Column
- 16** Helpen
- 17** Verjaardagen
- 18** Mededelingen kerkenraad
- 20** Beroepingscommissie
- 21** Varia
- 22** Stiltepagina
- 23** Colofon
- 24** Kik

Het woord is aan...

Elke editie geven wij één van de gemeenteleden het woord, zodat wij elkaar beter leren kennen. Op deze manier kunnen wij nog meer omzien naar elkaar.

Annemiek
Pullen-Hendriks

Naam:	Annemiek Pullen - Hendriks
Leeftijd:	27 jaar
Beroep/studie:	jeugdzorgwerker
Gezinssituatie:	Getrouwd met Chiel Pullen, samen hebben we dochter Marèll en hond Semmy
Wat doe je in je vrije tijd:	Hardlopen, piano spelen & wandelen
Eventuele functie/taak binnen de kerk die je nu vervult:	Jeugdouderling en leidster van de club

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu toe?

Ik ben er ontzettend trots op dat ik vorig jaar mocht trouwen met Chiel. Dat we een fantastische trouwdag mochten hebben en we sinds kort een gezinnetje zijn door de geboorte van onze dochter Marèll. Op ons hondje Semmy die iedere dag weer enthousiast om ons heen rent. Als ik hun dan allemaal samen zie, ben ik zó trots en dankbaar!

Een goede reden om iedere morgen op te staan?

Ik probeer zoveel mogelijk dingen te doen op een dag waar ik waarde aan hecht en waar ik blij van word. Dat is bijvoorbeeld het zorgen voor mijn gezin, het contact hebben met mensen die dicht bij mij staan en het uitoefenen van hobby's. Vaak bedenk ik een dag van te voren wat ik de volgende dag wil gaan doen. Dan heb ik de volgende ochtend extra zin om mijn bed uit te gaan.

"Laten we toch eens wat liever zijn voor elkaar..."

Wat maakt je boos / verdrietig?

Onrecht. Mensen kunnen zó gemeen zijn tegen elkaar en een ander kwetsen of onzeker maken. Dat maakt mij op sommige momenten heel boos. Wanneer dit gebeurt kan ik het ook moeilijk loslaten en vergeten. Vaak denk ik: 'laten we toch eens wat liever zijn voor elkaar...!'

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of Noaberschap (naar elkaar omzien)?

Stuur af en toe eens een berichtje naar elkaar, maak een praatje op straat of stuur eens een kaartje. Het zijn vaak de kleine dingen die er toe doen.

Van welke muziek houd je?

Ik luister graag naar top 40 muziek en tijdens kerkdiensten vind ik de opwekkingsliederen het mooist.

Wat betekent de kerk voor jou?

De kerk is voor mij een plek waar ik rust kan vinden. Waar ik bewust stil kan staan bij het geloof en wat dit voor mij betekent. Ik ervaar dat er in mijn netwerk weinig leeftijdsgenoten zijn die ook gelovig zijn en er weinig over het geloof wordt gepraat. De kerkdiensten stimuleren mij om dieper na te denken over het geloof en helpen mij om mezelf hierin ook verder te ontwikkelen. Daarnaast vind ik het ook heel leuk om mensen te ontmoeten in de kerk en even een praatje te maken.

"Lach naar de wereld en de wereld lacht terug"

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

Ik maak me er wel eens zorgen over of de kerken en kerkdiensten in de toekomst kunnen blijven bestaan. Mede daarom hoop ik dat de jeugd die nu in onze kerk komt, op een volwassen leeftijd ook voor het geloof durft te kiezen en de kerk komt bezoeken. Dat ze mogen ervaren dat het fijn is om in de kerk te zijn!

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

Een lange tijd gingen wij iedere zondag naar de kerk. Ook gingen we naar de club en naar de zondagschool. Daarnaast leerden we veel over het geloof op de basisschool en zongen we ook christelijke liedjes bij kinderkoor SiKiKo. Ik kijk hier met een grote lach op terug. Een fijne tijd, waarin er veel werd gezongen en werd voorgelezen. Een tijd waarin het vanzelfsprekend voelde om te geloven en op een speelse manier meer over het geloof te leren.

Wat waardeer je in jouw leven?

Dat er veel mensen zijn die heel dicht bij mij staan. Een grote en hechte familie en vriendengroep. Hier ben ik enorm dankbaar voor.

Wat is je levensmotto?

Lach naar de wereld en de wereld lacht terug.

In de
volgende editie:
Minou
Bakker



Vieringen - rooster

IN DE KERK EN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 18 september

Startzondag

10.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. T. Nieuwenhuis | Den Ham



Zondag 16 oktober

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. D. van Bart | Almelo



Teenage Meeting

11.00 uur

Kloo-Jo | Kloosterhaar

Zondag 25 september

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. J. Schep | Westerbork



Teenage Meeting

11.00 uur

't Refter | Kloosterkerk

Zondag 23 oktober

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. J. Sijtsma | Epe



Zondag 30 oktober

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. J.D.T. Wassenaar | Hellendoorn

Zondag 2 oktober

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Ds. R.D. van Hornsveld | Den Ham



Sing In

19.00 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Kinderdienst

11.00 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Klaas Ytsma



Zondag 9 oktober

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. J. Tiggelaar | Nieuwleusen



Mooie diensten
gewenst



= Kindernevendienst



Koffie drinken



= Kinderoppas



Muziek

Woensdag 2 november

Dankdag

19.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. R.D. van Hornsveld | Den Ham

Zondag 6 november

Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Ds. E.H. Egberts | Rijssen



 Traditioneel

 Bijzondere dienst

 Feestdag

 Teenage Meeting



Sing In

Op zondag 2 oktober staat er weer een leuke Sing In gepland. De dienst begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Kloosterkerk in Sibculo. Een dienst volop met mooie liederen die jullie graag willen zingen. Wil je voorafgaand graag een lied opgeven? Dit is mogelijk door uiterlijk 29 september a.s. een mail te sturen naar kerkdiensten@onzekerk.nu. Tot 2 oktober!

Dankdag

Op woensdag 2 november a.s. vindt in de Kloosterkerk te Sibculo de Dankdienst plaats voor Gewas en Arbeid. De dienst begint om 19.30 uur en wordt geleid door ds. Hornsveld.



Heilig Avondmaal

Op zondag 6 november a.s. is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. De dienst vindt plaats in de Kloosterkerk te Sibculo en wordt voorgegaan door ds. Egberts uit Rijssen.

Gezinsdienst

(Startzondag)
18 september
10.30 uur
Fredrikskerk

Teenage Meeting

11.00 uur
25 september - 't Refter
16 oktober - Klooo-Jo

Kinderdienst

30 oktober
11.00 uur
Fredrikskerk

Meer info over de jeugddiensten vind je op de jeugdpagina's

Kamperen

Sommige mensen onder u hebben ongetwijfeld in de afgelopen periode het zichzelf aangedaan: kamperen. Drie weken lang worstelen met een luchtbedje, met een kookstel dat een gevaar is voor de gezondheid en alle nachten is er niets dan een stukje zeildoek tussen u en de invloeden van het weer. Genieten... Na die paar weken beseffen we weer waarom de mensheid is begonnen met huizen bouwen. Niets is zo lekker als thuiskomen in je comfortabele woning na een paar weken afzien.

God volgde de omgekeerde route. God verliet zijn heerlijkheid, daar waar de engelen hem toezongen, waar alleen vreugde was en hij ging kamperen bij mensen. We kennen het verhaal van de bouw van de tabernakel, de tent der samenkomst. God was verschenen rond de berg Sinai en het volk schrok enorm van zijn heerlijkheid. De berg stond in vuur en vlam, het donderde verschrikkelijk en de waarschuwing ging uit: kom niet dichtbij of anders zul je sterven. Nou, dat geloofde het volk wel! Maar als het volk niet kon opklimmen naar God, hoe moest het dan dichtbij hem leven? De oplossing was simpel: de genade van God daalde neer en nam genoeg met een tent.

Wanneer vele jaren later de evangelist Johannes schrijft over Christus moet hij denken aan dat beeld: God in een tent. "Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond," schrijft hij. Maar eigenlijk staat daar: "Het Woord is mens geworden en heeft zijn tabernakel bij ons opgezet." God kwam bij ons kamperen.

Kamperen heeft een tijdelijk karakter, het is niet de bedoeling dat je voor altijd in een tent blijft wonen. Denk maar aan Paulus die sterven vergelijkt met het afbreken van de tent van het leven; het moment dat een mens het tijdelijke voor het eeuwige verruult. En in een prachtige daad van poëzie verruilde God juist het eeuwige met het tijdelijke. Maar genadig

genoeg, in welke richting we God ook ontmoeten, zijn leven en liefde zijn sterker dan de dood die wij meedragen.

Toen Jezus zijn tent weer opbrak in dit aardse bestaan en naar de hemel ging, vergelijkt de schrijver van de brief aan de Hebreeënen dat met een hogepriester die in de tabernakel naar het heilige der heilige ging. Maar er is een verschil. "Hij is door een indrukwekkender en volmakter tent - die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping - voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan." (Hebreeënen 9:11-12) Mijn idee van de hemel is niet om eeuwig te kamperen, maar dat is dan ook niet de schrijver van de Hebreeënenbrief wil duidelijk maken. De tabernakel bij de Sinai was een tijdelijke oplossing, een manier om dichtbij God te kunnen zijn zolang Christus nog niet zijn verzoenend werk had volbracht. Maar Christus heeft nu toegang geboden tot het eeuwige heiligdom, de tijdelijke tent is niet meer nodig. We slapen als het ware onder de hemel en gek genoeg is dat niet een stapje terug, maar juist een verbetering. Want nu kunnen we telkens als we omhoog kijken het licht zien, er zit niets meer tussen ons en het Licht in. En het Licht kan niet alleen ons bereiken, het wil zelfs in ons wonen. Waar kamperen al niet toe kan leiden...

Richard Schothans

In herinnering

Jan Luisman

10 maart 1935 - 20 juli 2022

"Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.'"
Lukas 19:5

Jannie Biglaar - Eggengoor

9 maart 1941 -24 juli 2022

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here, Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren."
Romeinen 14: 7 en 8

Jan Willem Bakhuis

7 augustus 1944 - 25 juli 2022

"Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven het is voor de Here, Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des heren."
Romeinen 14: 7 en 8

Els Nijboer-Nieuwenhuis

19 oktober 1934 - 19 augustus 2022

"Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere."
Romeinen 8:38-39





ZADEN VAN VRUCHTBAARHEID

HUMMUS

Voor 6 tot 8 personen

Ingrediënten

- 1 flespompoeen
- 1 teentje knoflook
- 1 el olijfolie
- 1 el sesamololie
- 1 el sesampasta (tahin)
- 1 tl kaneelpoeder
- ½ tl komijnpoeder
- ½ citroen
- peper en zout
- peterselie
- granaatappelpitjes

Bereiding

Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil de pompoeen, verwijder de pitten en snijd in plakken. Bestrijk deze met olijfolie en bestrooi ze met kaneel- en komijnpoeder. Rooster de plakken op een bakplaat ca. 15 minuten tot ze zacht zijn. Pureer de geroosterde flespompoeen met de knoflook, sesamololie en sesampasta en het sap van een halve citroen tot een gladde massa. Voeg eventueel water toe, en peper en zout naar smaak. Versier met fijngehakte peterselie en granaatappelpitjes.

Bron: recept van Vanessa van Koppen in: *De Rijke Wereld van Kloosterkruiden*, Kok, 2016



September is de tijd om te oogsten wat gegroeid is vanuit een klein zaadje. Groeien, dat doen pompoenen, als kool... Hun ranken kunnen een groot deel van de tuin bedekken en composthopen tot levend groen maken met oranje, groene of gele vruchten.

Van vele pompoenen verhardt de schil in het najaar. Daarom zijn ze goed houdbaar in de winter. De flespompoeen (of fleskalebass) kreeg zijn naam door de vorm. Deze soort kreeg zo'n harde schil dat hij vroeger gebruikt werd als bewaarfles voor allerlei dranken. Pelgrims worden ermee afgebeeld. De fleskalebass is een voorloper van ons waterflesje nu.

Groei en vruchtbaarheid komen samen in granaatappels. Door de vele zaden die als pitjes in de vrucht zitten, zijn ze een Bijbels beeld van vruchtbaarheid. Hummus is een geliefd broodbeleg in het land van de Bijbel. Het wordt vaak gemaakt met kikkererwten. Omdat een flespompoeen makkelijk in eigen tuin te kweken is, volgt hier een recept van 'eigen bodem'. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge



In deze serie vertellen mensen met een blijvende ziekte of beperking over verdriet, dood en geloof. Ditmaal presentatrice, actrice en podcaster **Sonja Silva (1977)**.

Tekst: Marina de Haan
Foto: Peter Boer

'IK GEEF MEZELF VAKER GENADE'

“J e weet toch dat je mag bidden om genezing van je autisme”, schreef iemand aan mij op Instagram. Dat schoot helemaal in het verkeerde keelgat. Autisme is geen ziekte. Ik vind mezelf goed zoals ik ben.

Bij een partnergroep vertelden mannen over hun vrouw met autisme. In de verhalen herkende ik mezelf. Dus ging ik ook een traject in. Zie je wel, ik ben niet gek, zei ik hardop, toen ik de diagnose autisme met een beetje ADD kreeg. Het kwam als een opluchting. In mijn jeugd voelde ik me vaak anders. Ik wist nooit zo goed hoe ik me sociaal moest gedragen, dus kopieerde ik gedrag van anderen. Zo maskeerde ik onbewust mijn autisme.

In mijn werk bij muziekgroep TMF deed ik wat sociaal wenselijk was. Alsof ik steeds het juiste knopje aanzette. Maar ik ben mezelf keihard voorbij gerend en heb mijn hoofd en lichaam uitgeput. Nu weet ik beter hoe ik mijn dagen moet indelen. Christenen vinden het spannend als ik zeg: “Autisme maakt mij tot wie ik ben.” Dan reageren ze: “Jij bent wie je bent door God.” Natuurlijk is dat zo en dat snap ik ook. Maar het gaat om de kenmerken. Ik ben bijvoorbeeld goed in het zien van details, ik ben creatief en kan uren in hyperfocus bezig zijn met een kleine taak.

Als ik Jezus zou ontmoeten, weet ik niet of ik ga vragen: was dat nou echt de bedoeling? Autisme is geen belediging. Ik zou het niet kwijt willen. Nu weet ik waarom ik mij altijd zo anders heb gevoeld. Ik ben minder hard voor mezelf en geef mezelf vaker genade. Het is oké om iets niet te kunnen. Autisme kan prima naast mijn geloof bestaan. Ik ben christen én ik ben autist. Ik ga niet bidden om genezing. De diagnose heeft mij vrijheid gegeven. ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer van deze verhalen naar www.nd.nl/uit-de-diepte U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.



Nederlands Dagblad

Autisme maakt mij
wie ik ben

Gezinsdienst

Op **zondag 18 september** as. is er weer een leuke gezinsdienst. Dit is tevens de startdienst van het winterwerk. Het thema is "Superhelden" en start om **10.30 uur** in de Frederikskerk in Kloosterhaar. Medewerking wordt verleend door kinderkoor 'Een vrolijk geluid' en Ds. Nieuwenhuis. Vooraf is er om 10.00 uur koffie/thee/ranja in het dorpshuis.

Het zou mooi zijn als jullie verkleed komen!! Tot dan!

Groetjes,
De Jeugddienstcommissie



Kinderdienst

Graag nodigen wij iedereen, jong en oud, uit voor de kinderdienst op **zondag 30 oktober** in de Fredrikskerk in Kloosterhaar. De kinderdienst begint om **11.00 uur**. Klaas Ytsma zal deze dienst voor gaan. Iedereen is van harte welkom!

Groetjes,
Leiding kindernevendienst

Teenage Meeting
25 september
en
16 oktober



EXCLUSIEVE GEZINSDIENST!



**ZON
DAG**
MORGEN

18 / SEPT
2022

**START
DIENST**

SUPER HELDEN

KOM JIJ OOK

VERKLEED?



SPREKER: DS. NIEUWENHUIS
MUZIEK: KINDERKOOR EEN
'VROLIJK GELUID' KOFFIE, THEE,
LIMONADE EN CAKE - 10:00 UUR.

START VAN DE DIENST: 10:30 UUR.
PLAATS: FREDERIKSKERK IN
KLOOSTERHAAR. ALVAST HEEL
GRAAG TOT DAN!

COLLECTES SEPTEMBER 2022

Zondag 4 september

Een volwaardige plek voor mensen met een beperking in Myanmar

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt hen met zorg en revalidatie, maar ook bij het vinden van werk. Ook worden lokale kerken getraind in hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden.

kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar

Zondag 11 september

De kerk een thuis voor jongeren

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Jong Protestant maakt materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich geliefd en gezien voelen.

Zondag 18 september

De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië

Kerk in Actie ondersteunt Syrische kerken bij het herstel van kerkegebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Herstel van de kerk betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst

kerkinactie.nl/syrie

Zondag 25 september

Vrouwen als vredestichters in Colombia

Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich, willen vrouwen die slachtoffer zijn van geweld tot steun zijn en zich inzetten voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is een belangrijke inspiratiebron.

kerkinactie.nl/vrouwenincolombia

HERSTEL VAN DE KERK IS HERSTEL VAN HET LEVEN



“De oorlog verwoestte niet alleen mijn huis, maar ook ons kerkegebouw. Dat had een enorme impact op ons. De vieringen, de zondagsschool: alles waar ik zo graag naartoe ging, was er niet meer. Het is van levensbelang dat onze kerk wordt hersteld. Een levende kerkgemeenschap levert een positieve bijdrage aan de hele samenleving. Het leven is er hier niet makkelijker op geworden, er is een tekort aan alles. Positief blijven is moeilijk, maar mijn geloof geeft me moed. God heeft me al die tijd bewaard, Hij zal ons ook nu de kracht geven onze stad en ons leven te herbouwen.”

Pamela Shamas (27), gemeentelid Presbyteriaanse Kerk in Aleppo

HOE HELPT KERK IN ACTIE?

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! Geef op zondag 18 september voor dit belangrijke werk voor broeders en zusters in Syrië.

Meer lezen: kerkinactie.nl/syrie



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag over schrijft.

Het kan zomaar gebeuren dat je meer missionair bent dan je dacht

KEUZES MAKEN OM TE GROEIEN

Als het grootste deel van de zomer voorbij is, als Open Monumentendag weer bezoekers trekt en de sportvelden op zaterdag weer het domein zijn van gezinnen, weet iedere vrijwilliger: ook het kerkelijk leven begint weer.

De vergaderingen staan in de agenda's, de werkgroepen komen op gang. Met vaak dezelfde vrijwilligers die steeds ouder worden, bestuurders die met moeite de vacatures in werkgroepen vullen, en kerkgangers die in verminderd aantal naar de vieringen gaan en het wel prima vinden dat ze via digitale middelen bij de kerk betrokken zijn.

En toch willen we allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd een nieuwe bezieling geven. Maar hoe kun je andere zielen inspireren als je eigen ziel steeds harder moet werken? Daar is slechts één antwoord op: maak keuzes in wat je wilt doen. Daarom hier een paar tips om zo te kunnen groeien als een bezielende gemeenschap:

- De kernopdracht van je kerk is om het geloof te delen en mensen een gevoel van thuis komen te geven. Wees actief met die werkgroepen die hierin onmisbaar zijn.
- Alles wat niet tot de kernopdracht hoort, hoeft je niet te doen. Wees zuinig op je vrijwilligers en zet die in voor de kernopdracht.
- Heb de moed om werkgroepen te laten stoppen en/of samen te voegen. Alleen zo behoud je het plezier: één sterke werkgroep geeft meer voldoening dan plukjes mensen die te veel op hun bordje hebben.
- Maak ook duidelijk in je communicatie waarom je inzet op werkgroepen en vrijwilligers die de bezieling kunnen terugbrengen in de hele gemeenschap.
- Vergeet nooit dat iedere kerk een diaconaal gezicht naar buiten heeft. Toon dat gezicht en vraag daar doeners voor die graag de boer op gaan.

Als je zo het nieuwe seizoen begint, kan het zomaar gebeuren dat je als kerk meer missionair bent dan je zelf had gedacht. Als je goede keuzes maakt, mag je blijven hopen op groei. Ook in deze tijd. ■

Collectes komende periode

MAAND	DAG	1e COLLECTE
September	18	Plaatselijk jeugdwerk
	25	Diaconie
Oktober	2	ZWO; Kerk in Actie. Israëlzondag.
	9	Kerk in Actie: Jong Protestant JOP
	16	Diaconie
	23	NBG. Nederlands bijbel genootschap.
	30	Diaconie
November	2	Dankdagcollecte
	6	Diaconie

Opbrengst collectes/giften mei - juni 2022

Overzicht collectes/giften diaconie:

Diaconie:	€ 283.25 en € 499.56
Werelddiaconaat	€ 79.28
Kerk in actie Zuid-Afrika	€ 133.37
Kerk in actie	€ 85.10
Bloemengeld	€ 52.50 en € 45,-
Open doors	€ 64.80
Voedselbank	€ 115,-
Diaconie via bank:	€ 365,50 (juli en augustus)

Opbrengst collectes tellingen en giften juli – aug. 2022 (KRM)

Onderhoud gebouwen	€ 480,-
KRM	€ 534,-
KRM collectes via bank	€ 175,-
Giften totaal	€ 300,-

Incasso Bloemengeld Diaconie

Op 28 september vindt een automatische incasso plaats van € 7,50 voor het bloemengeld van de Diaconie.

Verjaardagskalender

Oktober

- 1 **Dhr. M.J. Jasper | 81 jaar**
Kloosterstraat 2, 7693 TB Sibculo
- 3 **Mevr. S. Huisman-Bolks | 77 jaar**
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
- 3 **Mevr. M.J. Drenthen-Benjamins | 97 jaar**
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
- 3 **Dhr. L. Schepers | 80 jaar**
Grachtstraat 20, 7693 PC Sibculo
- 4 **Dhr. H.F. Meijer | 77 jaar**
Randweg 26, 7694 AT Kloosterhaar
- 5 **Dhr. M. Jasper | 75 jaar**
Grachtstraat 81, 7693 PB Sibculo
- 7 **Mevr. G. Borger-Stegeman | 83 jaar**
Verlengde Broekdijk 33i, 7694 TE Kloosterhaar
- 9 **Mevr. F. Ekkel-Bos | 77 jaar**
Kleinhaar 4, 7694 BJ Kloosterhaar
- 10 **Mevr. A.A. Bakker-Biglaar | 76 jaar**
Dorpsstraat 24, 7694 AC Kloosterhaar
- 10 **Mevr. H. Withaar-Hendriks | 81 jaar**
Veenakkers 8, 7693 TJ Sibculo
- 12 **Dhr. R. Snoeijink | 84 jaar**
Gemeenteweg 1, 7693 PM Sibculo
- 17 **Dhr. J.H. Bakhuis | 80 jaar**
Kloosterdijk 51, 7693 PN Sibculo
- 17 **Dhr. A. Ekkel | 81 jaar**
Kerkstraat 27, 7694 AN Kloosterhaar
- 19 **Mevr. Z. Kivits-Bakker | 76 jaar**
Schoolstraat 49, 7694 AW Kloosterhaar
- 22 **Mevr. H. Bakker-Vos | 86 jaar**
Kloosterstraat 13, 7693 TA Sibculo
- 27 **Dhr. H. Korblet | 84 jaar**
Schoolstraat 5, 7694 AV Kloosterhaar
- 29 **Mevr. J. Otten-Prenger | 78 jaar**
Gemeenteweg 37, 7693 PM Sibculo
- 29 **Mevr. J.A.M. Spijker-Veldhuizen | 75 jaar**
Dorpsstraat 88, 7694 AE Kloosterhaar

November

- 3 **Mevr. H. Seinen-Huisman | 75 jaar**
Kerkstraat 36, 7693 PE Sibculo
- 4 **Mevr. D. Wunnink-Boerdam | 82 jaar**
Oranjestraat 144, 7676 GB Westerhaar
- 6 **Mevr. K. Lamberink-Gerrits | 82 jaar**
Plashofstraat 29, 7693 TG Sibculo
- 7 **Dhr. J. Bakhuis | 80 jaar**
Kerkstraat 12, 7693 PE Sibculo
- 9 **Mevr. M. Ekkel-Jager | 81 jaar**
Schoolstraat 28 7694AX Kloosterhaar
- 10 **Mevr. A. Nijboer-Zweers | 75 jaar**
Kerkstraat 25, 7694 AN Kloosterhaar
- 14 **Dhr. W. Engels | 78 jaar**
Sportstraat 24, 7694 BB Kloosterhaar
- 18 **Mevr. A. Prijs-Nijmeijer | 87 jaar**
Windhoevestraat 18, 7693 PJ Sibculo
- 25 **Mevr. H. Prenger-Otter | 89 jaar**
Windhoevestraat 3, 7693 PJ Sibculo
- 27 **Mevr. G. de Jager-Rosink | 90 jaar**
Oranjestraat 100, 7676 GB Westerhaar
- 27 **Mevr. C. Snippe-Brink | 83 jaar**
Oranjestraat 92, 7676 GB Westerhaar
- 29 **Mevr. F.D. Reinders-Prijs | 91 jaar**
Oranjestraat 140, 7676 GB Westerhaar
- 29 **Dhr. G. Potgieter | 80 jaar**
Dorpsstraat 18, 7694 AC Kloosterhaar

*Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!*

Gemeenteavond

ONDERWERP GEMEENTEAVOND: HUWELIJK MAN-VROUW OF...?

Wat is dat christelijke geloof toch wonderbaarlijk apart. Aan de ene kant houden we eeuwige waarheden in ere, zoals God is onze Schepper en de levende Christus is Heer. Aan de andere kant is dat geloof continu in beweging. Al vanaf de brieven van Paulus merken we dat een christelijke gemeente continu zich afvraagt: hoe leven we uit dat geloof in het leven van alledag?



Woensdag
19 oktober
19.30 uur
Het Haarschut
Kloosterhaar

Wat dat betreft is er niets veranderd. Ook christenen anno 2022 in Sibculo-Kloosterhaar vragen zich af: wat betekent het nu om een volger van Jezus te zijn? Waaruit blijkt dat? Hoe moeten wij kerk zijn? Dat zijn gevoelige vragen. Ze gaan over de kern van het geloof, over hoe we de liefde van God voor mensen kunnen delen met elkaar. En net als in de tijd van Paulus verschillen soms de meningen over hoe we dat het beste kunnen doen.

Daarom kan het gebeuren dat er soms vragen opkomen binnen de gemeente. Zitten we nog op de goede weg? Volgen we nog steeds Jezus' weg? Van tijd tot tijd is het goed om je eigen standpunten over sommige kwesties te ijkken of te herijken. Vergelijk het met een check-up bij de dokter. Is het lichaam nog gezond, doet het nog wat het moet doen? Het eigen lichaam is al belangrijk, zo ook het Lichaam van Christus, oftewel zijn kerk.

Tijdens de gemeenteavond zullen we het hebben over één van die kwesties waarvan de kerkenraad het belangrijk vindt om het bespreekbaar te maken: het huwelijk. En dan met name: het huwelijk tussen man en vrouw. Zo specifiek staat het namelijk in onze plaatselijke bepalingen: "De bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt alleen plaats na de huwelijkssluiting van man en vrouw. Tot bevestiging en inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw wordt alleen overgegaan na een huwelijksgesprek met de predikant en na toestemming van de kerkenraad." Maar de vraag rees: zijn wij als gemeente nog tevreden over deze formulering? Of zouden we het passender vinden om de woorden "man en vrouw" te schrappen? Is het huwelijk een heilig verbond van liefde dat alleen de zegen van onze gemeente ontvangt als het bestaat uit een man en een vrouw of staan we ook open voor andere verbintenissen?

Gevoelige vragen. Belangrijke vragen. Complexe vragen. Mooie vragen. Vragen waar we het als gemeente over gaan hebben tijdens de gemeenteavond. En steeds in ons achterhoofd houden we de opdracht van Jezus om elkaar vooral lief te hebben. Dat betekent niet dat we het altijd eens zullen worden met elkaar, maar de liefde van Christus moet het hart blijven van onze kerk. Zijn liefde is wat ons verbindt.

Als dit thema u op een persoonlijke manier raakt en u wilt daar vertrouwelijk over praten, neem dan gerust contact op met onze kerkelijk werker, Richard Schothans. Hij is bereikbaar via 06-81760791. Of als u hem wilt mailen: richard@onzekerk.nu.

In voorbereiding op de gemeenteavond proberen we alvast enkele vragen te beantwoorden die mogelijk in de gemeente leven.

1. Wat is de hoofdvraag van de gemeenteavond?

De officiële tekst van de plaatselijke bepalingen over dit thema luidt: "De bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt, alleen plaats na de huwelijksluiting van man en vrouw. Tot bevestiging en inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw wordt alleen overgegaan na een huwelijksgesprek met de predikant en na toestemming van de kerkenraad."

De vraag die aan de gemeente wordt voorgelegd is: mogen de woorden "van man en vrouw" en "tussen man en vrouw" uit deze plaatselijke regeling worden verwijderd?

2. Wat is een plaatselijke bepaling?

De landelijke kerk, de PKN, heeft een eigen wetboek met wetten en regels die gelden voor alle aangesloten gemeenten. Maar een lokale kerk heeft ook de ruimte om zelf een besluit te nemen over bepaalde zaken. Deze lokale besluiten zijn de plaatselijke regelingen.

3. Wie bepaalt of een plaatselijke regeling wordt aangepast?

De kerkenraad heeft de uiteindelijke beslisbevoegdheid om een plaatselijke regeling aan te passen. Maar wanneer het gaat over zaken als het huwelijk is de kerkenraad volgens het kerkrecht verplicht om de gemeente "te kennen en te horen", zoals dit officieel heet.

4. Is er gelegenheid om op de gemeenteavond mijn zegje te doen?

Ja. Onze kerkelijk werker zal een inleiding verzorgen over huwelijk en seksualiteit binnen het christelijk geloof. Dit is de opmaat voor de aanwezigen om met elkaar in gesprek te gaan.

De PKN vindt overleg en uitwisseling de basis voor christelijke besluitvorming. Dit soort besluitvorming heeft Bijbelse papieren. "Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden," zegt Jezus in Mattheüs 18:20. Het gesprek zal een belangrijke leidraad zijn voor de kerkenraad om ten slotte een besluit te nemen over het aanpassen van de plaatselijke regeling omtrent het huwelijk.

5. Wat betekent het aanpassen van de plaatselijke regeling over het huwelijk in de praktijk?

Wanneer de woorden "van/tussen man en vrouw" worden verwijderd, opent dat de mogelijkheid voor de gemeente om huwelijken te zegenen van mensen van gelijk geslacht.

6. Is het huwelijk het enige onderwerp dat ter sprake komt op de gemeenteavond?

Nee. Zoals gebruikelijk zullen de verschillende colleges vertellen wat de stand van zaken zijn binnen het kerkenwerk.

7. Waar en wanneer is de gemeenteavond?

In dorpshuis Het Haarschut te Kloosterhaar op woensdag 19 oktober om 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur).



Beroepingscommissie

Bericht van de beroepingscommissie (deel III)

U heeft lange tijd niet van ons gehoord, maar als beroepingscommissie zijn we al weer zo'n 1,5 jaar actief en hebben sinds de start allerlei voorbereidende zaken gedaan voor een nieuw te beroepen voorganger van onze gemeente.

U hebt daar tijdens de informatiebijeenkomsten en op de gemeenteavond al over gehoord. Helaas konden we door de Corona beperkingen tot maart/april van dit jaar - fysiek - geen diensten bijwonen van kandidaat voorgangers. Wel hebben we een lijst met beschikbare predikanten opgevraagd bij 'Team Mobiliteit' van de PKN en hebben dit voorjaar meerdere (kandidaat)predikanten online beluisterd.

Voordat we als beroepingscommissie echt aan de slag kunnen moet er eerst toestemming zijn van de classis Overijssel-Flevoland. Deze toestemming (solvabiliteitsverklaring) kunnen we binnenkort verwachten. De classis geeft dit af op grond van de meerjarenbegroting 2022-2026, die onze kerkenraad heeft ingediend. De kerkenraad heeft (vertegenwoordigers van) de classis uitgenodigd om de mogelijkheden voor onze kerk te bespreken.

Als beroepingscommissie staan we te popelen om concreet aan de slag te gaan en kandidaten te gaan beluisteren.

Mocht u beschikbare en geschikte kandidaten weten, uit bijvoorbeeld onze buurgemeentes, laat het ons dan weten. Als beroepingscommissie gaan we er dan serieus naar kijken.

Uiteindelijk beroept niet de kerkenraad een nieuwe voorganger, maar u als gemeente. Dus alle suggesties zijn welkom.



Het verjaardagsfonds

Vele jaren was er de rondgang met de verjaardagbusjes. Op of rond de verjaardagen van gemeenteleden van 18 jaar en ouder kwamen vrijwilligers aan de deur met een mooie kaart en het verzoek of men iets wilde geven voor het verjaardagsfonds.

Vele, meestal vrouwen, hebben deze taak op zich genomen, en drijvende kracht en coördinator hier achter was Mw. Gé Meijer.

Vele Jaren heeft Gé deze taak op zich genomen waarvoor ook onze hartelijke dank voor de bewezen diensten.

Ook zijn er vanuit dit fonds vele doelen en giften terug gedaan naar de kerk en gemeente. Bijdragen waar wij als kerk erg blij mee waren. Op dit moment zijn er nog maar enkele vrijwilligers die rondgaan voor het verjaardagsfonds. En helaas zijn er geen vrijwilligers meer te vinden die de taken willen overnemen, dit tot grote spijt van Gé Meijer.

Wij zijn dan ook samen met Gé tot een oplossing gekomen.

Tot aan het eind van dit jaar zullen de vrijwilligers die er nog zijn rondgaan voor het verjaardagsfonds, hierna stopt de rondgang.

Namens de kerkenraad worden alle vrijwilligers en eenieder die zich in de tientallen jaren heeft ingezet voor dit verjaardagsfonds hartelijk bedankt voor de bewezen diensten.



Kaartje

Onze oud-organist Ab Kristiaans is ernstig ziek. Hij is lange tijd (meer dan 40 jaar) een van de vaste organisten van de Kloosterkerk geweest. Hij en zijn vrouw hebben ook nog enkele jaren in de pastorie van de Kloosterkerk gewoond.

Het zou mooi zijn hem een kaartje ter bemoediging te sturen. Zijn huidige adres is: Meijerstraat 3, 7773 BH Hardenberg.



*I*k zal je tot een groot volk maken,
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.

Genesis 12,2



Onze Kerk

Jaargang 4, nummer 5 - sep/okt 2022
 Onze Kerk is het kerkblad van de
 Protestantse Gemeente Sibculo -
 Kloosterhaar

Uitgifte

Verschijnt 6x per jaar

Oplage

1.250 stuks

Hoofredactie

Linda Bolks, t. 06-41666119

Marleen van Nuil, t. 06-19578848

communicatie@onzekerkerk.nu

De redactie behoudt zich het recht voor
 om kopij in te korten, tekstueel of qua
 opmaak aan te passen of niet te
 plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
 impliceert toestemming tot publicatie
 in het kerkblad, maar leidt niet
 automatisch tot plaatsing.

Lever materiaal voor de volgende
 uitgave, welke loopt t/m **15 januari**
2023, uiterlijk maandag 24 oktober
2022 aan. De volgende editie verschijnt
 in de week van november 2022.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
 verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
 Buiten deze dorpen verzenden we per
 post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
 naar communicatie@onzekerkerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
 eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
 gratis in op www.onzekerkerk.nu

Fredrikskerk Kloosterhaar

0523-240581

fredrikskerk@onzekerkerk.nu

Koster: Fam. Potgieter, 0523-241863

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389

kloosterkerk@onzekerkerk.nu

Koster: Benny van Dijk, 0523-241540

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar

Mailadres: info@onzekerkerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerkerk.nu

Website: www.onzekerkerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
 gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerkerk

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABO0324978847

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343



Collectemunten zijn te koop bij
 Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
 Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Vacant

Contactpersoon

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerkerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerkerk.nu

Scriba

Hennie Maathuis

0523-241828 | info@onzekerkerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
 teams en wijkteams vind je op www.onzekerkerk.nu
 en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



GROEI



KIK

Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op een rij: 1990, 2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt langzaam af. 'Dit zijn de kerkbezoekers' zegt hij ernstig. 'Het worden er steeds minder!' Daarboven tekent hij een rode lijn, ook naar beneden, 'Dit is het geld. Er komt steeds minder binnen.' Dan volgen lijnen voor de doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog. 'Dit ... zijn de kósten! Alles wordt duurder.' Pfff... hoor je in de zaal, nóg meer slecht nieuws. 'Wij moeten groeien!' besluit de heer Pennings. 'Anders houdt de kerk op. Dank voor uw aandacht.'

De dominee staat op. 'Lieve mensen,' zegt hij, en neemt een nieuw vel papier, 'Graag wil ik een bloempot tekenen'. Daaromheen mogen de mensen briefjes opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze BLIJ van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes! De dominee tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk briefje. 'Kijk,' zegt hij, 'GROEI! Dat komt door wat er is geplant.' Hij tekent een stipje op de pot. 'Een mosterdzaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!' Iedereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels tussen en bloemen en bijen. En ... een paar muizen.



Puzzelversje

Er staan acht bloempotten op een rij, wat zit erin, kun jij erbij?

In elke pot zit een ander zaad, je bent heel knap als je het raadt. Klim steeds omhoog tot aan de rand, dan lees je wat er is geplant.

En als dat opkomt, groot en sterk, dan groeit en bloeit de hele kerk! De negende pot staat niet rechtop. Groeit daar een plant in, op zijn kop? Vul de letters in, zodat je het ziet. O nee ... die wil je liever niet!



Uit de Bijbel

De mannen die alvast in het beloofde land hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes: 'We zijn in het land geweest waar u ons naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land. Er is inderdaad meer dan genoeg te eten voor iedereen. Kijk maar, dit zijn de vruchten die er groeien! *Naar Numeri 13,27*



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns